

# 't Kleppermenneke

---

Achtendertigste Jaargang nr.: 21

26 november 2020.

---

't Kleppermenneke verschijnt elke veertien dagen.

---

**Redactieadres:** De Klapstaarten 11, 5085 GA Esbeek, ☎ 013-5169450

**Internet:** [www.kleppermenneke.nl](http://www.kleppermenneke.nl)

**Aanleveren kopij:** via onze website [www.kleppermenneke.nl](http://www.kleppermenneke.nl)

**of mail naar** : [kopij@kleppermenneke.nl](mailto:kopij@kleppermenneke.nl)

**E-mail voor overige zaken** : [kleppermenneke@planet.nl](mailto:kleppermenneke@planet.nl)

---

Indien U stukken heeft, die geplaatst moeten worden, lever deze dan **uiterlijk vóór zondagavond 19.00 uur** aan. Bij voorkeur via onze website [www.kleppermenneke.nl](http://www.kleppermenneke.nl) zie bij "info" en dan bij "aanleveren kopij".

Alle kopij moet **ALTIJD** zijn voorzien van naam en telefoonnummer. Anonieme en **te laat ingeleverde kopij** worden niet geplaatst. De redactie behoudt het recht op het niet plaatsen van artikelen.

---

**Abonnement:** De kosten hiervan bedragen € 11,50 per jaar. Voor abonnees in Hilvarenbeek en Diessen € 14,00. Bankrekening-nummer: Rabobank NL65 RABO 0122 3609 90 (vermeld **postcode** en **huisnummer**). Bij gebruik maken van een machtiging geldt een korting van € 1,50. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het redactieadres.

**Opzeggingen:** Vóór 1 oktober voor het nieuwe abonnementsjaar.

Ook **adreswijzigingen** dienen tijdig doorgegeven te worden.

---

**Advertenties:** Kleine advertenties (klepperkes) kunt u afgeven en betalen bij het redactieadres. **Kosten vanaf € 3,00.**

Voor bedrijfsadvertenties: zie het redactieadres.

---

**Bezorging:** Indien u geen Kleppermenneke heeft ontvangen, terwijl u wel abonnee bent, bel dan het redactieadres.

---

**Illustratie voorkant:** Juliana Rios Martinez.

**Tekeningen binnenwerk:** kleppermenneke archief.

---



## Agenda

04 dec	Inzamelen gft-afval (alleen bebouwde kom)
05 dec	Oud Papier (parkeerplaats bij Schuttershof)
09 dec	Inzamelen PMD-afval
17 dec	Inzamelen restafval

Het volgende Kleppermenneke verschijnt op donderdag 10 december. Kopij aanleveren voor zondagavond 06 december 19.00 uur.



OUDE Papier inleveren Zaterdag  
5 december 2020  
Op de parkeerplaats bij  
Schuttershof  
Tussen 9.00 en 12.30 uur  
Oranje vereniging Esbeek

## Felicities

26 nov	Mariëtte Souwen
26 nov	Kyano Leijten
28 nov	Lisette v.d. Wouw
29 nov	Sem Jansen
30 nov	Joey Damen
30 nov	Twan van Logten
01 dec	Alex de Groot
02 dec	Nicolien van Mol
04 dec	Dirk Wenting
05 dec	Nelleke Wijten
05 dec	Giel van Opstal
05 dec	Frits van Houten
06 dec	St. Nicolaas
06 dec	Luca Lucassen
07 dec	Peter van Dooren
07 dec	Bram Wenting
07 dec	Sjef Graafmans
08 dec	Kas van den Borne
08 dec	Geert van Dommelen
08 dec	Sep van Doormaal

Van harte gefeliciteerd allemaal !!!



*Gefeliciteerd!*



**U kent hem niet,  
maar misschien  
weet u een donor  
voor hem**

We zoeken nieuwe bloeddonors.  
**Helpt u mee?**



Bloed is leven

[www.ikgeefbloed.nl](http://www.ikgeefbloed.nl)

# Herinneringen aan een onvergetelijke dag in het Andreas Schotel Museum



Doordat het Andreas Schotel Museum onlosmakend verbonden is met café Schuttershof is sinds half oktober het museum gesloten. Zolang de horeca gesloten is zal dat ook zo blijven.

Dat betekent niet dat er niet wordt gewandeld, het blijft druk op de Esbeekse wandelpaden. De gratis wandelfolders die bij de buitendeur van het museum te vinden zijn, moeten vaak worden bijgevuld. Toen net na de zomer de maatregelen wat werden versoepeld hebben we bezoek gehad van Lucette en Antonie Schotel, twee verre nazaten van Andreas Schotel.

Op zich is dat niet bijzonder, de afgelopen jaren hebben we regelmatig contacten met “familieleden” van Schotel.

Lucette heeft zoals ze zelf zei niet het tekentalent geërfd van haar familie, echter wel de creativiteit in het schrijven. Het is dan ook logisch dat we haar vroegen een stukje te schrijven over haar bezoek in Esbeek. We willen het u niet onthouden.

Op vrijdag 25 september zijn wij, Antonie (Ton) Schotel en Lucette Schotel, neef en nicht, naar Esbeek gegaan om een bezoek te brengen aan het Andreas Schotel Museum.

Antonie en ik zijn de nazaten van de zeeschilder Johannes Christiaan Schotel. Antonie is geboren in Vlaardingen en ik in Bandoeng West Java, in het voormalig Nederlands-Indië. Antonie heeft ook Indisch bloed.

Het werd De Dag Van Ons Leven!!!

We zijn zo hartelijk, gastvrij en lief ontvangen door het hele Bestuur. We kregen koffie met gebak...Brabantse gastvrijheid ten top! We voelden ons VIP's....

We hebben onze ogen uitgekeken op alle etsen, schilderijen en de zelfbedachte en door Andreas gemaakte meubels, én zijn attributen, welke men kan bewonderen in het museum. De uitleg over Andreas én zijn werk, was ook geweldig te noemen. Helder en duidelijk. We kregen steeds meer bewondering, zowel voor De Meester zelf, als voor het werk van de vele vrijwilligers én het Bestuur.

Omdat Antonie en ik niet goed ter been zijn, heeft men ons met de auto langs delen van de 10 km lange wandelroute gereden. We hebben genóten!! Niet alleen van alle prachtige beelden, en de ezels met de etsen en schilderijen van "Oom Andreas Schotel " (zo noemen we hem!) maar ook van het mooie, rustgevende Brabantse land. We hebben met open mond gekeken naar het méér dan levensgrote, en zéér indrukwekkende beeld van oom Andreas. Ik, met mijn 1.49 mr. kwam maar net tot zijn knie. Ik kan al die indrukwekkende beelden wel allemaal één voor één opnoemen, maar dan wordt dit artikel te lang. Wèl wil ik het paard en de man achter de ploeg noemen, en de vrouwen in het veld.

Ik moet ook nog iets kwijt over het Schuttel huisje...net een poppenhuis....en met authentieke inboedel, waaronder een echte ouderwetse bus VIM. Leuk om te zien. Wat we ook erg fijn vonden, was dat we het graf van oom Andreas hebben bezocht. Ik heb een bloemetje neergelegd voor hem en heb de tuinman van het kerkhof gevraagd om af en toe een bloemetje namens ons neer te leggen op het graf. Hij zou het doen.



Terug in Café De Schuttershof hebben we onszelf getrakteerd op het "ANDREAS SCHOTEL MENU". In één woord zálíg! En zo leuk opgediend op een bord in de vorm van een schilderspalet, met allerlei kleurige sausjes in de "verf" bakjes, zal ik maar zeggen. Antonie wordt nóg lyrisch als hij aan die maaltijd denkt...

We hebben uiteraard het boek : " ANDREAS SCHOTEL MUSEUM ESBEEK "gekocht.

Kortom...het is een GEWÉLDIGE dag voor Antonie en mij geweest en we hebben overal reclame gemaakt voor het "ANDREAS SCHOTEL MUSEUM ESBEEK".

Met vriendelijke groet,  
Antonie Schotel en Lucette Schotel



## Alp d'Huez. Verkoop voor het goede doel.

Team angels on a star gaat nogmaals naar de Alp d' Huez in 2021. Voor dit goede doel willen wij zoveel mogelijk geld ophalen.

Dus zoek je nog een leuke kerstattentie kom dan op zaterdag 28 november tussen 14 en 16 uur naar de Klapstaarten 36.

We verkopen houten kerstbomen, nestkastjes enz. en stoffen verjaardagsslingers.

Op zaterdag 19 december zorgen wij tussen 14 en 16 uur voor mooie kerstbloemstukken.

Je kunt ook bestellen via telefoonnummer 06-40042337 (hout) of 06-10871619 (bloemstuk)





## Het coronavirus in Noord-Brabant op de kaart



Vanaf nu kunnen Brabanders via een dashboard op de website [www.brabantscan.nl](http://www.brabantscan.nl) eenvoudig cijfers en ontwikkelingen rond corona in hun eigen gemeente en provincie volgen. Het dashboard laat meer zien dan alleen besmettingen of ziekenhuisopnames en is een initiatief van de drie Brabantse GGD's Hart voor Brabant, West-Brabant en Brabant-Zuidoost.

Het speciale dashboard op de website [www.brabantscan.nl](http://www.brabantscan.nl) bestaat uit onder meer de wekelijkse test- en besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. Brabantscan geeft de cijfers voor testen en positieven per week omdat deze een completer beeld geven over trends dan de dagelijkse cijfers. De cijfers zijn per gemeente, regio of voor de hele provincie te raadplegen.

### **Gedrag tijdens de coronacrisis**

Zijn Brabanders sinds de start van de crisis gezonder gaan leven? Wat vinden ze eigenlijk van de coronamaatregelen? Maandelijks geven leden van het gezondheidspanel van de GGD'en hun mening over hun gezondheid, leefstijl en gedrag. Ook de resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in het coronadashboard

### **Actueel en overzichtelijk kennisplatform**

De Brabantscan was al het brede kennisplatform voor gezondheidsinformatie in Brabant. Met de toevoeging van deze coronacijfers en gegevens van gedragsonderzoek biedt het platform nu nog uitgebreidere en actuelere informatie voor elke Brabander.

### **Inzoomen op thema**

De komende tijd diept de GGD verschillende thema's verder uit. Op dit moment is er meer informatie beschikbaar over corona & genotsmiddelen en over corona, voeding & bewegen. De aankomende weken volgt informatie over onder andere fysiek kwetsbare groepen en psychische gezondheid.

## 't Klepperenneke blikt terug.

Wat gebeurde er in 1994 (jaargang 12) allemaal in Esbeek, hieronder een willekeurig selectie:

KVO viert haar 60 jarig jubileum

Het milieupark aan de dorpsstraat verdwijnt, hiervoor in de plaats komt "de splitser" die om de 2 weken door Esbeek rijdt.

Sportman van het jaar 1993 was Guus Buylinckx.

De Jazzpolitie treed op tijdens het KPJ weekend.

Prins Carnaval is Prins Gerrit d'n Urste (Gerrit van Gerven), adjudant is Peter.

De kletsers waren Janus Bruurs, Frans van Avendonk, debutant William van Eekelen, debutant Corne Smolders en Piet van Roovert.

Janus van Doormaal is 22 jaar bij De Raad en ontvangt de Zilveren Haaikneuter.

Jeu de Boulesclub "Esbeek" wordt opgericht.

Piet van Mensvoort wordt pastor van de parochie.

4 oktober 1994, "Esbeek 50 jaar bevrijd". In samenwerking met de werkgroep heemkunde wordt een speciale editie van 't Klepperenneke uitgebracht: "Esbeek 50 jaar bevrijd".

Opening extra parkeerplaats bij sportpark aan de Lowerik.

Op het kerkplein wordt een Jeu de Boule baan aangelegd.

In het najaar wederom een KPJ weekend met optreden van La Strada en de Dijk.

Tekening voorkant 1994 was van: onbekend.

Tot zo ver deze selectie. In één van de volgende uitgaven van 't Klepperenneke aandacht aan andere jaargangen.



Schuttershof

Wij komen naar u toe!

Helaas hebben wij de deuren weer moeten sluiten. Maar dat betekent niet dat wij bij de pakken neer gaan zitten! Vanaf nu kunt u onze broodjes en maaltijden ophalen of zelfs bij u thuis laten bezorgen!

Meer weten? Bel naar 013-5169242 om uw bestelling door te geven!



Afhalen en  
bezorgen

Schuttershof bezorg(d)t  242

The advertisement features a dark blue background with several white virus-like icons. In the center, a cartoon delivery person wearing an orange helmet and a white face mask is riding an orange scooter. A delivery box on the back of the scooter has the Schuttershof logo. The text 'Afhalen en bezorgen' is written in large, white, bold letters. At the bottom, the text 'Schuttershof bezorg(d)t' is followed by a white phone icon and the number '242' in large white digits.

# Bouwpraktijken terrein "smidse"



## Gemuts (van onder de muts)

Esbeek is weer een “flatgebouw” rijker  
Althans een werkplek van twee verdiepingen hoog  
Het werd in korte tijd compleet geplaatst  
Bovenin zit men in ieder geval heel droog.

Om van daaruit te kijken of de bouwpraktijken vorderen  
Op het terrein waar vroeger de smidse stond  
Want bovenin zullen vast de uitvoerders zitten  
Vanuit hun gele toren zien ze de complete bouwgrond.

Dichter bij het centrum werd nog sneller iets gebouwd  
Dit bouwwerk schoot uit de grond als een paddenstoel:  
De speelplaats werd weer een zandbak rijker!  
En geeft sommige dorpsgenoten een nostalgisch gevoel.

Want het is de complete bak van de oude school  
Die ruim honderd meter is verplaatst vorige week  
Zodat de schooljeugd die nu ook nog kan gebruiken  
Hij is echt nog beter dan hij op het oude schoolplein leek

Het is nu zo dat de Heilige Cornelius hem niet meer achter zich,  
Maar de zandbak voortaan in zijn gezichtsveld heeft.  
Hij bekijkt het schoolplein vanaf zijn altaar  
En laat zo zien dat hij nog altijd veel om kinderen geeft.

Hoewel de meeste dorpsgenoten dat misschien niet (meer) weten:  
Vroeger was de Esbeekse Sinterknillusbedevaart heel bekend  
Vooral vanuit Tilburg kwamen veel gezinnen met kinderen  
Wij waren dat in de septembermaand gewend.

Toen ik laatst rond de Piushaven fietste  
Kwam ik in een wijk die over bekende bedevaartsplaatsen gaat  
Tussen straten over Lourdes, Kevelaer, Hakendover en  
Scherpenheuvel  
Reed ik daar ook heel trots door de Sint Corneliusstraat!