

't Kleppermenneke

Achtendertigste Jaargang nr.: 12

11 juni 2020.

't Kleppermenneke verschijnt elke veertien dagen.

Redactieadres: De Klapstaarten 11, 5085 GA Esbeek, ☎ 013-5169450

Internet: www.kleppermenneke.nl

Aanleveren kopij: via onze website www.kleppermenneke.nl

of mail naar : kopij@kleppermenneke.nl

E-mail voor overige zaken : kleppermenneke@planet.nl

Indien U stukken heeft, die geplaatst moeten worden, lever deze dan **uiterlijk vóór zondagavond 19.00 uur** aan. Bij voorkeur via onze website www.kleppermenneke.nl zie bij "info" en dan bij "aanleveren kopij".

Alle kopij moet **ALTIJD** zijn voorzien van naam en telefoonnummer. Anonieme en **te laat ingeleverde kopij** worden niet geplaatst. De redactie behoudt het recht op het niet plaatsen van artikelen.

Abonnement: De kosten hiervan bedragen € 11,50 per jaar. Voor abonnees in Hilvarenbeek en Diessen € 14,00. Bankrekening-nummer: Rabobank NL65 RABO 0122 3609 90 (vermeld **postcode** en **huisnummer**). Bij gebruik maken van een machtiging geldt een korting van € 1,50. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het redactieadres.

Opzeggingen: Vóór 1 oktober voor het nieuwe abonnementsjaar.

Ook **adreswijzigingen** dienen tijdig doorgegeven te worden.

Advertenties: Kleine advertenties (klepperkes) kunt u afgeven en betalen bij het redactieadres. **Kosten vanaf € 3,00.**

Voor bedrijfsadvertenties: zie het redactieadres.

Bezorging: Indien u geen Kleppermenneke heeft ontvangen, terwijl u wel abonnee bent, bel dan het redactieadres.

Illustratie voorkant: Juliana Rios Martinez.

Tekeningen binnenwerk: kleppermenneke archief.



Agenda

- t/m 29 aug Nieuwe Tentoonstelling: "Oogst in Kleur", in Andreas Schotel Museum
- 19 jun Inzamelen gft-afval (alleen bebouwde kom)
- 20 jun-01nov Kunstwandeling LandArt Brabant op nbp De Utrecht
- 21 jun Mid zomer 2020, nbp De Utrecht
- 22 jun Algemene ledenvergadering Coöperatie Esbeek-online
- 24 jun Inzamelen PMD-afval
- 02 jul Inzamelen restafval
- 04 jul Oud Papier (parkeerplaats bij Schuttershof)

Het volgende Kleppermenneke verschijnt op donderdag 25 juni. Kopij aanleveren voor zondagavond 21 juni 19.00 uur.

Felicities

- 11 jun Lonneke van Geel
- 11 jun Mike Welten
- 13 jun Geertje van Gerven
- 13 jun Bart Hesselmans
- 14 jun Jeroen van Roover
- 14 jun Astrid van Egmond
- 14 jun Dot van Dommelen
- 14 jun Milan Jansen
- 15 jun Dien Op 't Hoog
- 15 jun Aileen van Wijk
- 17 jun Roy Thomassen
- 17 jun Claudia Bolijn
- 17 jun Dianne Lambregts
- 18 jun Sjors de Graaf
- 21 jun Wiet van Meel
- 21 jun Joyce Welten
- 22 jun Loes van Roover



Van harte gefeliciteerd allemaal !!!

Bedankt!

Het is onmogelijk die tijdens het ziekenhuis of Hazelaar een kaartje of telefoontje hebben gestuurd te bedanken, dus langs deze weg: Bedankt. Rina van Raak.

Polonaise Café



RTL nieuws 01 juni 2020 RTL4

Locoburgemeester Ted van de Loo:

"We hebben de afgelopen weken in goed en veelvuldig overleg met horecaondernemers afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder zij hun zaak op 1 juni weer mochten openen. We hebben hen letterlijk en figuurlijk ruimte geboden, vertrouwend op hun goede intenties. Ik betreur het dat in Esbeek vandaag de regels en daarmee ons vertrouwen is geschonden. We hebben de uitbater persoonlijk aangesproken en aangegeven dat we dit niet tolereren en hebben hem vervolgens een waarschuwing gegeven. De uitbater liet weten dat hij het erg vervelend vindt wat er is gebeurd. We gaan er dan ook vanuit dat deze waarschuwing volstaat. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan gaan we over tot sluiting van het café".

Hilvarenbeek.nl 01 juni 2020



EditieNL 01 juni 2020 RTL4



Regio **Algemeen** Sport Video **Opinie**



▲ Het Schuttershof in Esbeek, najaar 2019. © Google Street View



Voor we hier allemaal over oordelen: het is in dit soort dorpjes natuurlijk niet uitgesloten dat dit allemaal één gezin is.

twitter.com/e_konig/status...

Eppo König @e_konig

Polonaise in Café Schuttershof in het Brabantse Esbeek, even voor heropening van de horeca om 12 uur. Uitbaters Gerrit en Ellen van Gerven dragen de exploitatie vandaag over aan een coöperatie van bewoners. 'Laat de zon in je hart...'



Twitter 01 juni 2020

Barman baalt van spontane polonaise in Brabants café: 'Dit had niet gemogen'

ESBEEK - Alsof corona niet bestaat. De beelden van een vrolijke polonaiseslinger door café Schuttershof in het Brabantse Esbeek leiden op social media tot een storm aan kritiek. De deelnemers houden zich duidelijk niet aan de anderhalve meter-regel, de barman betreurt nu het 'moment van onoplettendheid'.

Brabants Dagblad.nl 01 juni 2020

Polonaise Café



Een polonaise op een lome Pinksterdag in Esbeek

Horeca Het enige café in de dorpskern van Esbeek werd maandag nieuws dankzij een polonaise. Emoties bij de heropening wonnen het even van de voorzichtigheid.

Eppo König 1 juni 2020 om 18:05
Leestijd 2 minuten



NRC.nl 01 juni 2020



Regio Algemeen Sport Video Opinie



Han Bolijn, Nova Verzeij (midden) en Manianne Lavrijsen bij café Schuttershof. © Pix4Profs/Jan Stads

Polonaise levert Schuttershof heel veel negatieve reacties op 'en terecht', zeggen de nieuwe beheerders

ESBEEK - Café Schuttershof in Esbeek heeft officieel 340 eigenaren en sinds maandag vijf nieuwe beheerders. Die de horecazaak vrijwillig aan beheren en [die aelk al een](#)

Brabants Dagblad.nl
02 juni 2020

Brabants Dagblad.nl 06 juni 2020

Het voetstuk

Hier zet Sjoerd Marcelissen iemand die afgelopen week positief is opgevallen op een voetstuk. En ja, dan wordt er ook iets van het podium geduwd. In rake stukjes met een knipoog.



Erop café Schuttershof

Excuses aanbieden, diep door het stof gaan. De Amsterdamse burge-meester Femke Halsema lukt het zomaar niet, maar bij café Schuttershof in Esbeek zeggen ze het gewoon: „Het had niet mogen, maar het is gebeurd.”

Op eerste pinksterdag ontstond in de Esbeekse kroeg een spontane polonaise. Welgeteld tien mensen hesen de handen op elkaars schouders en hosten op de deunen van René Schuurmans. Ze zagen er vrolijk en gezond uit. Geen vuiltje aan de lucht, zo leek het.

Een filmpje ging via Twitter de wereld in. Het kwaad was geschied. In een nog grotere polonaise reageerden virologen en



Iedereen is wel toe aan potje hossen

amateurvirologen verantwoordigd.

In Esbeek werd de hospartij toe-vallig vastgelegd, maar in hoeveel andere Brabantse cafés is maandag niet stiekem de polonaise gelopen? Want na drie maanden anderhalvemetersamenleving is iedereen wel toe aan een potje hossen.

De mediastorm rond de Schuttershof doofde snel uit toen het later die dag in Amsterdam écht goed mis ging.

Laat Halsema een voorbeeld nemen aan de Esbeekse kroeg. „We hebben veel negatieve reacties gekregen. En die waren terecht”, zeggen ze daar eerlijk.

Mea culpa. Zo kan het ook.

Aan De Keukentafel met Karlijn Soetens

Karlijn (42) weet niet beter dan dat zij vroeger altijd al aan het knutselen was. Haar lust en haar leven. Er werd en wordt nogal eens een beroep gedaan op haar creativiteit. Bijvoorbeeld door de Haaikneuters voor de aankleding van het podium op de Kletsavond. Sinds twee jaar runt zij creatief bedrijfje Smuk by Karlijn.



Nelly Wouters-Hamers

Creatief brein

Karlijn deed MTS bouwkunde. Ze wilde architect worden. Twee jaar lang werkte zij als werkvoorbereider bij een bouwbedrijf op kantoor. “De HTS zag ik niet zitten. Op kantoor was ook niet zo mijn ding en vervolgens werkte ik daarna met veel plezier vijftien jaar lang bij speelgoedzaak Pompie in Hilvarenbeek.” Ook daar was Karlijn het creatieve brein.

Als kind woonde zij even in Hilvarenbeek. Al snel verhuisde het gezin naar het ouderlijk huis van de familie Soetens in Esbeek. “We hadden een druk huishouden met drie broers boven mij. Er was altijd wel wat te doen. Ons pap overleed toen ik negen jaar oud was en toen ons mam overleed was ik dertien. Ik kwam in huis bij een vriendin van ons mam. Dat was tegenover waar wij vroeger woonden in Hilvarenbeek.” Op haar 21e ging Karlijn de deur uit. Samen met Joost en dochters Anne en Neele woont ze nu 20 jaar in Esbeek.

Smuk by Karlijn

Karlijn kreeg burn-outklachten. “Mijn lichaam zei stop en met hulp ben ik er positief uitgekomen. Dat is ook een van de aanleidingen geweest voor het opzetten van mijn eigen bedrijfje Smuk by Karlijn. Daar haal ik veel energie en voldoening uit. Smuk is een Deens woord voor mooi. Een woord dat wij ook gebruiken, denk aan opsmukken. Het is een leuk, grappig bedrijfje. Wat hobbymatig begon is uitgegroeid naar iets meer.

Ik richt etalages in, maak ballonnenkransen en foamcreaties zoals hoeden, pruiken, bloemen en gieters. De opdrachten komen me aanwaaien.” Er wordt steeds vaker een beroep op Karlijn gedaan. Ze weten haar te vinden. Zij kan er haar creatieve ei in kwijt.

Wat haar ook behaagd is krijtbord handletteren. “Ik vond het vroeger al heerlijk om netjes te schrijven. Ik heb er geen cursus voor gevolgd en heb het mezelf aangeleerd door het veel te doen. Zo schrijf ik de menukaarten voor Taverne Paulus. Daar werk ik achter de schermen.”

Puike Pinoos

Maar ook in het organiseren en aankleden van Sportkamp Esbeek, voor de kinderen van de voetbal- en korfbal en tennis, is voor Karlijn een prettige bezigheid. “Het kamp vraagt niet per se een creatieve aankleding, maar ik kan het gewoonweg niet laten. Met een leuk clubje mensen vergaderen wij al vanaf carnaval. Altijd gezellig.”



Lees verder op de volgende pagina

Een leuk clubje mensen is ook carnavalsvereniging de Puike Pinoos. Met carnaval hoeft zij niet per se de kroeg in. "Nee, gewoon lekker kneuterig, aan de keukentafel de optocht evalueren, vind ik zeker zo fijn." Jaarlijks trekt Karlijn er met de Puike Pinoos en diens kinderen een weekendje op uit. "Daar beleef ik in principe meer plezier aan dan aan een lange vakantie. Voor mij zit het hem in de kleine dingen in het leven. Lekker met de trein een stad aanleggen, een hapje of een drankje doen of het bezoeken van een festival zoals Rock Werchter zoals laatst met een groep vrienden. Goeie muziek luisteren. Leven op het moment en niet té ver vooruit kijken. Dat heeft waarschijnlijk met mijn verleden te maken."

Muziek

"Meerdere liedjes hebben een speciaal verhaal of roepen een herinnering op. Ik kies nu voor de soloalbum Graceland van Paul Simon. Toepasselijk op mijn jeugd. Die muziek kreeg ik namelijk van huis uit mee van ons mam. Ik zing de liedjes op het album nog altijd mee."



De Puike Pinoos-dames bij festival Share a Perfect Day

Wij feliciteren alle geslaagden met het behalen van hun diploma.



Wij feliciteren alle geslaagden met het behalen van hun diploma.



't Kleppermenneke blikt terug.

Nummer 6 in 1988.

Wat gebeurde er in 1988 (nummer 6) allemaal in Esbeek, hieronder een willekeurig selectie:

Exploitatie van het Dorpshuis wordt overgenomen door Riny Smolders.

Prins Carnaval was Jan Pulles, jeugdprins was Hein Oerlemans.

De Golden Earring treedt op bij het KPJ weekend.

Toos Cattenstart treedt toe tot de redactie van 't Kleppermenneke.

Restaurant Dalan wordt overgenomen door Govert van Eekelen.

Familie Huijbregts vertrekt naar Australië.

Werkgroep in en om de kerk wordt opgericht.

Schuttershof breidt uit met een supermarkt : "Thuismarkt".

Kerkplein en dorpsstraat worden opnieuw ingericht. Er komt zelfs een kunst-werk.

Anita van Bors keert weer terug als typiste bij 't Kleppermenneke.



Tekening voorkant 1988 was van: William van Eekelen.

Tot zo ver deze selectie. In één van de volgende uitgaven van 't Kleppermenneke aandacht aan andere jaargangen.

TE KOOP

Ze zijn er weer!! Heerlijke nieuwe aardappelen.

Eigen oogst en vers van het land.

Kom eens langs in mijn winkeltje aan de Pastoor Jurgensstraat / Tuldensedijk (bij ons achter) en koop daar lekkere nieuwe aardappelen. Ik verkoop ook echte scharreleieren van mijn eigen kippen.

Groetjes Mees Hesselmans.



Gemuts (van onder de muts)

Hoewel ik niet pretendeer over een profetische gave te beschikken
Moet ik, terugkijkend, wel zeggen dat het daarop lijkt:
Ik voorspelde in mijn vorige muts een bijzonder Pinksterweekend
En Esbeek heeft in die dagen waarlijk het landelijke nieuws bereikt.

Ik moet hier zelfs eerlijk bekennen
Dat ik even helemaal geen trotse Esbekaar was
Toen ik halverwege een mooie fietstocht op tweede Pinksterdag
Ineens een aantal naar mij gestuurde appjes las.

Ons dorp was even “hot news” op de social media
Met onder het artikel heel veel grof gescheld
Over die foute polonaise in Schuttershof
Werd in korte tijd heel veel en heel ongenueanceerd verteld.

Natuurlijk was dit niet de bedoeling
Bij deze hele bijzondere sleuteloverdracht
Maar als de emoties mee gaan spelen
Dan hebben die de ratio in hun macht.



Achteraf had dat natuurlijk nooit mogen gebeuren,
Dat weet iedereen die daar aanwezig was
Maar dat kan niet meer worden teruggedraaid
Dat geldt ook voor de daarop volgende poespas.

Op de grote Nederlandse zenders en in de pers
Werd het later verdrongen door andere problemen:
De uit de hand gelopen demonstratie in Amsterdam
Waar duizenden mensen geen afstand wilden nemen.

Nu het allemaal weer wat is overgewaaid
Is het te hopen dat we dit af kunnen sluiten
Zonder negatieve gevolgen voor alles wat we samen zo goed doen:
En komt Esbeek voortaan weer heel positief naar buiten.

De Muts