

't Kleppermenneke

Drieëndertigste Jaargang nr.: 16

24 sept 2015.

't Kleppermenneke verschijnt elke veertien dagen.

Redactieadres: De Klapstaarten 11, 5085 GA Esbeek, ☎ 013-5169450

Internet: www.kleppermenneke.nl

Aanleveren kopij: via onze website www.kleppermenneke.nl

of mail naar : kopij@kleppermenneke.nl

E-mail voor overige zaken : kleppermenneke@planet.nl

Indien U stukken heeft, die geplaatst moeten worden, lever deze dan **uiterlijk vóór zondagavond 19.00 uur** aan. Bij voorkeur via onze website www.kleppermenneke.nl zie bij "info" en dan bij "aanleveren kopij".

Alle kopij moet **ALTIJD** zijn voorzien van naam en telefoonnummer. Anonieme en **te laat ingeleverde kopij** worden niet geplaatst. De redactie behoudt het recht op het niet plaatsen van artikelen.

Abonnement: De kosten hiervan bedragen € 11,50 per jaar. Voor abonnees in Hilvarenbeek en Diessen € 14,00. Bankrekening-nummer: Rabobank NL65 RABO 0122 3609 90 (vermeld **postcode** en **huisnummer**). Bij gebruik maken van een machtiging geldt een korting van € 1,50. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het redactieadres.

Opzeggingen: Vóór 1 oktober voor het nieuwe abonnementsjaar.

Ook **adreswijzigingen** dienen tijdig doorgegeven te worden.

Advertenties: Kleine advertenties (klepperkes) kunt u afgeven en betalen bij het redactieadres. **Kosten vanaf € 3,00.**

Voor bedrijfsadvertenties: zie het redactieadres.

Bezorging: Indien u geen Kleppermenneke heeft ontvangen, terwijl u wel abonnee bent, bel dan het redactieadres.

Illustratie voorkant: Astrid van Egmond.

Tekeningen binnenwerk: kleppermenneke archief.



Agenda

24 sep	Inzamelen restafval
27 sep	Viering Adrianus geloofsgemeenschap
28 sep	Liederentafel
29 sep	BBQ de Klapstaarten
02 okt	Kledinginzameling De Wingerd
02 okt	Inzamelen gft-afval
07 okt	Inzamelen plasticafval
11 okt	Najaarstocht MTB Esbeek

Het volgende Kleppermenneke verschijnt op donderdag 8 okt. Kopij aanleveren voor zondagavond 4 okt 19.00 uur.

Najaarstocht 2015



Op zondag 11 oktober wordt de Esbeekse Najaarstocht weer georganiseerd. Hieronder vind je belangrijke details met betrekking tot de tocht: Afstanden: Je kunt 30, 45, 60 of 75 km rijden. Tijdens de tocht zelf kun je eventueel nog kiezen deze afstanden in te korten of te verlengen. Inschrijven kan op de dag zelf. Voorinschrijving is niet nodig. Inschrijving voor de 60 en 75 km tussen 8.00u en 9.00u. De inschrijving voor de 30 en 45 km vindt plaats tussen 8.00u en 10.00u op sportpark Den Hondsbosch aan de Esbeekseweg 14 te Esbeek. Tijdens de Esbeekse MTB-Tocht is een Toertocht en uitdrukkelijk geen wedstrijd. Mocht je erg hard willen rijden dan adviseren we je tussen 8.00u en 8.15u te vertrekken. Anders vragen we je begrip voor de langzamere deelnemers op het parcours. Wij doen in ieder geval ons best om te zorgen dat in het begin van het parcours iedereen zo snel mogelijk verspreid wordt. Vernieuwd Parcours: We zijn al enkele jaren bezig het parcours te vernieuwen. Ook dit jaar hebben we weer een groot aantal nieuwe tracks toegevoegd. Het uitdagende parcours leidt je door de mooiste natuur van de Kempen. Je zult veelal over onverharde paden en single tracks rijden. Harde weg is een uitzondering op dit parcours! Het inschrijfgeld bedraagt 4,- EU. Er is geen korting voor NTFU leden. Verzorging: in de 30 en 40km zul je één en in de 60 en 75km twee pauzeplaatsen aantreffen. De pauze plaatsen zijn rijkelijk voorzien van brandstof en vloeistoffen.

Felicitaties

24 sep	Coen de Kok
25 sep	Lotte v d Borne
25 sep	Isabelle v Rooij
26 sep	Martijn vd Borne
30 sep	Marian Wouters
30 sep	Theo Bosmans
01 okt	Bart Schellekens
03 okt	Fieke Snels
04 okt	Thomas Wagemakers
04 okt	Floor Soetens
04 okt	Loes van Gerven
05 okt	Rens Wijten
05 okt	Simon Bekker
05 okt	Jeff Ligtvoet
06 okt	Arie Gerritsen
06 okt	Jibbe Soetens
06 okt	Anne v.d. Wouw
06 okt	Lucas van Egmond
07 okt	Pieter Abrahams
07 okt	Wieske van Avendonk
07 okt	Jo van Rovert

Van harte gefeliciteerd allemaal !!!

**OUD Papier inleveren Zaterdag
3 oktober 2015
Op het dorpsplein
Tussen 9.00 en 12.30 uur
Oranje vereniging Esbeek**

Kledinginzameling

Op vrijdag 2 oktober wordt er weer kleding ingezameld op basisschool de Wingerd.

Kleding, schoenen (aan elkaar gebonden), huishoudtextiel en zachte knuffelbeesten mogen in dichte vuilniszakken aangeboden worden.

Kleding kan tot 9.00 uur in de ochtend worden gebracht.



Adrianus Geloofsgemeenschap

Zondag 27 september om 10.00u Gebedsdienst in den Doel bij Schuttershof. Ingang via Gerrit Kuijperspad. Laus Deo zal de zang verzorgen. Intenties zijn gratis en kunnen worden opgegeven bij Ellen van Gerven, tel 013 516 91 07 of voor aanvang van de dienst ter plaatse.

Overledenen:

Op zondag 13 september is op 74-jarige leeftijd overleden Cis van Roover Lambregts. Haar afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 17 september in het crematorium te Diessen.

Themadag 'De missie toen en nu' van KBO-brabant

Donderdag 8 oktober 2015 organiseert KBO-Brabant een themadag over 'De missie toen en nu'. Deze dag vindt plaats in het voormalige Missiehuis Zuiderhout in Teteringen. Met het organiseren van deze dag wil KBO-Brabant op een hedendaagse manier stil staan bij aloude katholieke principes als naastenliefde en barmhartigheid. Ook wordt aandacht gevraagd voor het project 'Oud in Afrika' waarmee KBO-Brabant senioren in Afrika steunt. De actuele vluchtelingenproblematiek is niet expliciet onderwerp van gesprek maar mocht het onderwerp zich aandienen, dan is daar uiteraard ruimte voor.



Met deze themadag wil KBO-Brabant reflecteren op de missie toen en nu. Dat doen we door in gesprek te gaan met missionarissen van toen, door te kijken naar de positie van ouderen in Afrika nu, en naar wat wij als Nederlandse ouderen voor hen kunnen doen. Tom van den Beld, secretaris van de Mariënburgvereniging houdt een lezing over het thema 'christen zijn in de huidige tijd'.

Plaats van ontmoeting is het voormalige Missiehuis Zuiderhout. Zuiderhout is vandaag de dag een woonzorgcentrum waar niet alleen 'leken' wonen maar waar ook paters en zusters van elf religieuze ordes en congregaties hun oude dag doorbrengen. In deze omgeving waar traditie en de dag van vandaag elkaar moeiteloos lijken te ontmoeten, staan wij graag stil bij het thema 'De missie toen en nu'.

Praktische informatie

De themadag 'De missie toen en nu' wordt gehouden op 8 oktober 2015. Aanvang 9.30 uur, einde 15.30 uur. Missiehuis Zuiderhout, Arnold Janssenlaan 46, 4847 DK Teteringen. Deelname kost € 20,- per persoon. Dit bedrag is inclusief lunch. Voor informatie en aanmelden kunt u bellen met het secretariaat van KBO-Brabant: 073 6 44 40 66 of via: www.kbo-brabant.nl.

Aanmelden kan tot 1 oktober 2015. Deze dag is bedoeld voor leden en niet-leden.

Duofiets is te leen

Met vijf mensen die de huiskamer wekelijks bezoeken heb ik een proefritje gemaakt op de duofiets. Het was fantastisch!

Wil je de duofiets lenen neem dan contact op met Astrid via info@esbeek.eu

Ik ben nog bezig met het ontwikkelen van een goed uitleensysteem. Ik kan er namelijk niet altijd zijn om te helpen. Heb je geen 'chauffeur' dan wil ik met alle plezier een afspraak met je maken om mee te gaan fietsen. Je kunt me ook bellen: 013-5169533.

Astrid van Egmond.



Telefoneren via glasvezel

De mensen die aangesloten zijn via de glasvezel hebben hun oude telefoonnummer hoogst-waarschijnlijk behouden maar er is wel iets veranderd.

Vroeger hoefde je, als je belde, in onze regio er geen 013 voor in te toetsen, dat is bij de glasvezelaansluitingen wel het geval.



Aan De Keukentafel met Liesbeth van Zantvoort

Dit jaar is juffrouw Liesbeth maar liefst een kwart eeuw verbonden aan de Esbeekse peuterspeelzaal De Debberkes. De titel 'Juffrouw' hoeft niet voor haar; gewoon Liesbeth. Samen blikken wij terug op haar leven en op haar tijd bij De Debberkes.



Nelly Wouters-Hamers

Spelenderwijs

Liesbeth Söder (60) groeide op in Breda, in een bakkersgezin met nog drie zussen. Op de Blauwe Kamer, een internaat voor visueel en geestelijk beperkte jongeren liep zij leraar Wim van Zantvoort tegen het lijf. Liesbeth was 21 jaar toen zij in Esbeek kwam wonen. "Ik was wel wat gewend want ik woonde al achteraf tussen Breda en Ulvenhout. Al snel maakte ik vrienden bij de rijvereniging, de ponyclub, het kerkkoor en later bij Zootjes Aon. Tot de komst van de kinderen werkte ik nog even bij 't Dijkje in Tilburg." Toen de jongste, Bas, naar de basisschool ging begon Liesbeth als peuterleidster bij de Debberkes. "Ik werk graag met kinderen. Dat is mijn passie. Het geeft mij veel voldoening als ik kinderen zie genieten van alle plezier en gezelligheid. Dat peuters leren is goed, zolang het maar spelenderwijs gaat. Zo gaan wij bijvoorbeeld de boerderij op om naar een pasgeboren veulentje te gaan kijken, of naar de moestuin, hoe fruit en groente wordt verbouwd. Wij werken van project naar project. Wij volgen ook het seizoenenproject van de bieb met knutselen, spelletjes, liedjes en voorlezen. Maar alles spelenderwijs, ik kan het niet genoeg benadrukken. Alles wat de peuter ervan opsteekt is meegenomen." Ik vind dat er bij de groepen een en twee van de basisschool teveel druk op een kind wordt gelegd, als het er niet aan toe is pakt het toch niet. Er wordt wel eens trots door een ouder gezegd: 'mijn kind kan al lezen'. Ik vind dat onbelangrijk en vaak leren ze het dan ook nog eens verkeerd aan.

'Liesbeth is niet thuis'

Momenteel huisvesten de Esbeekse peuters in hun derde locatie, allen aan de Oude Trambaan.

“De regels en wetten zijn door de tijd flink aangescherpt, soms vind ik het wel ver gaan. Maar zoals die hete gaskachel op de eerste locatie kon echt niet. Gelukkig is er niks gebeurd. Het is wel grappig dat de peuters denken dat ik daar woon. Laatst keek een jongetje door het raam en zei tegen zijn moeder: 'Liesbeth is niet thuis'. Ik moet er vaak hartelijk om lachen. Zo vertelde eens trots een peutertje dat hij zonder zijwieltjes kon fietsen waarop een ander antwoordde 'en ik kan zonder handen plassen'. Een kind dat het woord snoep uitsprak als soepie, werd gecorrigeerd door een ander 'nee, het is een noepie”.

Goed aangeschreven

Mede dank zij de vele trouwe vrijwilligers staat De Esbeekse peuterspeelzaal goed aangeschreven in de omliggende dorpen. Hilvarenbeekse kinderen van Esbeekse ouders bezoeken ook De Debberkes. Liesbeth: “Peuters voelen zich snel op hun gemak bij ons. Als tweejarige word je afgezet en dan sta ik er vaak weer van te kijken hoe snel zij hun plekje vinden. Vaak is er vóór de peuterspeelzaal al andere opvang geweest en zijn ze al wat gewend.



Lees verder op de volgende pagina

Als een kindje het écht niet leuk vindt, en dat komt zelden voor, stel ik voor om over een paar maanden het nog eens te proberen.” Haar eigen kinderen heeft Liesbeth niet in haar klasje gehad, wel haar kleinkinderen. Liesbeth voelt zich nog altijd als een vis in het water tussen haar peuters en van stoppen is dan ook geen sprake.”

Liesbeth haar verzoeknummer is 'Troostvogel' van Herman van Veen, de versie met koortje. “De troostvogel hoor je wel, maar je ziet hem niet. Deze vogel neemt alle problemen weg. Ik ben sowieso fan van Herman van Veen.”



De eerste winst is binnen voor Tuldania, nu de vorm nog.

Tevredenheid heerste bij de jongens van oranje zwart die verdiend wonnen van “the red and green army” uit Het Loo. Tevredenheid over de overwinning wel te verstaan. Want nog niet iedereen heeft zijn vorm gevonden. Er ging best nog wel wat mis.

Maar goed, de punten tellen natuurlijk, En dat was het belangrijkste, de winst. Doelman Rob van den Biggelaar moest door een blessure vervangen worden door Twan de Kort alias “de zwarte panter”. Die verdedigde het doel van “Fred's frikandellen” met verve. Hij hield de nul. In de aanvangsfase probeerden beide teams het initiatief te nemen maar geen ban beide kon echt een stempel drukken. Daarvoor was het aantal foute passes te groot.

Tuldania leek iets gevaarlijker maar steeds als een aanval perspectief kreeg was de eindpass slecht. Tuldania was wel het dichtst bij een doelpunt, Joost van den Biggelaar wist het plotselinge buitenkansje niet te benutten. Na de peptalk in de pauze werd het team van Fred Smulders sterker. Het drong meer aan en liet zien voor de overwinning te willen gaan. Er kwamen kansen en er werd de aanval gezocht. En na een minuutje of 10 was het raak via een strafschoep van Ruud van de Wouw. Jorn Wijten had zich uitstekend in het strafschoepgebied geslalomd en werd gevloerd. Goed gezien van de uitstekend leidende scheidsrechter, eens een keertje een die uit de middencirkel kwam. De 1 - 0 zorgde geenszins voor rust, in tegendeel zelfs.

Goed dat in het kwartiertje daarna Terlo niet bij machte was het doel van Tuldania eens goed op de korrel te nemen. Maar ook centrale verdediger Niels Smolders eiste door prima spel een hoofdrol op. Kansen uit counters konden niet uitblijven en goede kansen waren niet aan de Esbekenaren besteed tot aanvoerder Ruud van de Wouw een afgeslagen bal op de pantoffel nam en via de paal keihard in de bovenhoek poeierde. De wedstrijd was gespeeld. De eerste winstpartij binnen. Bij Waalre zal er hoogstwaarschijnlijk voor een dergelijk resultaat beter gevoetbald moeten worden.



Tuldania kan zijn draai nog niet vinden

Natuurlijk, Waalre heeft een goede ploeg met technisch uiterst vaardige spelers. Het positieospel is goed verzorgd. Het is echt geen schande als je daar van verliest. Maar de wijze waarop dat gebeurde baart een beetje zorgen. Tuldania speelde met weinig overtuiging en oogde een beetje stuurloos.

Al na 5 minuten stond er 1 - 1 op het scorebord. De snelle voorsprong van Waalre werd gelukkig al heel snel teniet gedaan. Het volgepropte sportpark van het gelijknamige dorp ging er maar eens goed voor zitten. En het was best genieten geblazen. Van de tegenstander weliswaar, die oogde erg fris en gretig. Tuldania wist er weinig raad mee. Veelal werden de persoonlijke duels verloren en was er dan eens balbezit dan werd daar slordig mee omgegaan.

De 2 - 1 was een logisch gevolg van de verhoudingen op het veld. Een directe vrije trap trof doel. Ondanks het overwicht van Waalre was Tuldania niet kansloos, door slordigheidjes in de defensie kreeg oranje zwart enkele goede mogelijkheden. Een van die slordigheidjes zorgde 10 minuten na de rust voor een ideale kans op de gelijkmaker. De strafschoop van Jorn Wijten werd helaas door de doelman gekeerd en vanaf dat moment was de wedstrijd gespeeld. Waalre combineerde er lustig op los en scoorde nog twee keer. De 4 - 1 eindstand was niet eens geflatteerd. De draadjes moeten nog aan elkaar worden geknoopt.





Iedere vierde maandagavond van de maand om 20.00 uur
liederentafel van de Schutterzangers in Schuttershof. Vrije toegang.



Elektrotechniek
Agro-computers

 **Michelbrink**
Elektro

Notelstraat 30, 5085 EV Esbeek
Tel.: 013-5091381
www.michelbrinkelektro.nl

Voor informatie over adverteren in

't Kleppermenneke

Bel het redactiedres:

De Klapstaarten 11,
5085 GA ESBEEK
Tel: 013 - 5169450

Gemuts (van onder de muts)

Als ik op mijn werk aan de koffie zit
Dan moet ik regelmatig uitleg geven over de verhalen
Die mijn collega's hebben gelezen in de krant,
Want Esbeek weet heel regelmatig de pers te halen!

De natuurbegraafplaats scoorde daarbij heel goed
Zowel op het voorblad als binnenin
En dan ging het nog slechts om een repetitie
Om bekend te worden is dat geen slecht begin!

Verschillende dorpsgenoten kwamen daar in beeld
Omdat ze een bijdrage hadden geleverd
Aan het creëren van dit relatief nieuwe fenomeen
Dat Esbeek toch weer bekendheid oplevert.

Ook het kerkgebouw stond weer in de krant
In een verhaal rond de zo belangrijke leefbaarheid
Want door dit gebouw te gaan hergebruiken
Zijn we nog beter op de toekomst voorbereid.

Het is in elk geval te hopen
Dat de plannen ook financieel haalbaar zijn
Zodat jong en oud daar voordeel bij hebben
Vele dorpsgenoten vinden de plannen fijn.

Als laatste hebben we kunnen lezen
Over een typerend Esbeeks project:
De aankoop van de DUO-fiets
Dit beschrijft de Esbeekse samenleving perfect.

Er werd bedacht dat er zo'n fiets moest komen
Voor de minder mobiele Esbeekse mens
Door de inzet van de schooljeugd en een paar verenigingen
Kon worden voldaan aan deze bijzondere wens.