

't Kleppermenneke

Dertigste Jaargang nr.: 8

12 april 2012.

't Kleppermenneke verschijnt elke veertien dagen.

Redactieadres: De Klapstaarten 11, 5085 GA Esbeek, ☎ 013-5169450

Internet: www.kleppermenneke.nl

Aanleveren kopij: via onze website www.kleppermenneke.nl

of mail naar : kopij@kleppermenneke.nl

E-mail voor overige zaken : kleppermenneke@planet.nl

Indien U stukken heeft, die geplaatst moeten worden, lever deze dan **uiterlijk vóór zondagavond 19.00 uur** aan. Bij voorkeur via onze website www.kleppermenneke.nl zie bij "info" en dan bij "aanleveren kopij".

Alle kopij moet **ALTIJD** zijn voorzien van naam en telefoonnummer. Anonieme en **te laat ingeleverde kopij** worden niet geplaatst. De redactie behoudt het recht op het niet plaatsen van artikelen.

Abonnement: De kosten hiervan bedragen € 11,50 per jaar. Voor abonnees in Hilvarenbeek en Diessen € 14,00. Bankrekening-nummer: Rabobank 12.23.60.990 (vermeld **postcode** en **huisnummer**).

Bij gebruik maken van een machtiging geldt een korting van € 1,50. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het redactieadres.

Opzeggingen: Vóór 1 oktober voor het nieuwe abonnementsjaar.

Ook **adreswijzigingen** dienen tijdig doorgegeven te worden.

Advertenties: Kleine advertenties (klepperkes) kunt u afgeven en betalen bij het redactieadres. **Kosten vanaf € 3,00.**

Voor bedrijfsadvertenties: zie het redactieadres.

Bezorging: Indien u geen Kleppermenneke heeft ontvangen, terwijl u wel abonnee bent, bel dan het redactieadres.

Tekening voorkant: Ben Souwen.

Tekeningen binnenwerk: kleppermenneke archief.



Agenda

14 apr	Wilma Ockhuizen toernooi
15 apr	Heilige eik
20 apr	Vormsel
21 apr	Bloesemtocht
21/22 apr	Vlooiemarkt
22 apr	Rondje Esbeek
23/27 apr	Bloemen verkoop Korfbal
29 apr	Rondje Esbeek
30 apr	Torenloop
30 apr	koninginnedag
6 mei	Dauwtrappen Den Bosch
7 mei	Liederentafel De Schutterzangers
8 mei	Inzamelen plastic verpakkingsmateriaal
12/13 mei	Tuldania Weekend
18/19 mei	KPJ Weekend
1/2/3 juni	Weekend Vliegenvangers
1/2/3 juni	Tuldania kamp
15 sept	Megafeest

Het volgende Kleppermenneke verschijnt op donderdag 26 april.
Kopij aanleveren voor zondagavond 22 april 19.00 uur.

Werkgroep om de kerk

De komende tijd zijn aan de beurt:

Groep 3 op vrijdag 13 april,

Ad de Graaf	Lowerik 20	tel. 5169407
Piet Meulenbroeks	Lowerik 1	tel. 5091343
Ad van Hooydonk	Spaaneindsestraat 2A	tel. 5169601
Jan van Hoof	Dorpsstraat 17c	tel. 5169325
Wil Paulissen	Hoogeindsestraat 5	tel. 5169264

Groep 4 op vrijdag 27 april,

Sjack v.d. Sande	Spaaneindsestraat 1	tel. 5169367
Jac van Raak	Dorpsstraat 8b	tel. 5169565
Jo van Uden	De Klapstaarten 22	tel. 5169562
Jos Geerts	Groenstraat 30A	tel. 5169294
Ad Versteijnen	Esbeekseweg 24	tel. 5169270

Felicitaties

Hebt u iets te vieren of wilt u iemand feliciteren laat het dan weten, op het redactie adres. Wij feliciteren deze keer:

12 apr	Mariëlle van Gils
12 apr	Truus Wijten
12 apr	Lex Leijten
14 apr	Pim Hesselmanns
14 apr	Ralf vd Heijning
15 apr	Rob van Roovert
15 apr	Laura van Knegsel
16 apr	Jip Hesselmanns
17 apr	Bo v.d. Borne
17 apr	Sabine van Dal
18 apr	Daan Vugts
19 apr	Brian Thomassen
19 apr	Maike Halters
21 apr	Liesbeth Klessens
22 apr	Martijn Halters
22 apr	Louis Craninckx
22 apr	Pien Hesselmanns
22 apr	Trees van Avendonk
23 apr	Emma de Graaf
23 apr	Steven Smid
23 apr	Sjoerd Verhoeven
23 apr	Marjan de Kok
23 apr	Sanne Hesselmanns
24 apr	Ben Souwen
24 apr	Janus Bruurs
24 apr	Dré Hoosemans
25 apr	Jaap Timmermans
25 apr	Thijs van Dal
25 apr	Mileau Boyer

Van harte gefeliciteerd allemaal !!!

VIJFTIG KEER Vlooiemarkt Harmonie Concordia van 1839 te Hilvarenbeek Jubileumeditie.



Zaterdag 21 en zondag 22 april vindt in Hilvarenbeek, voor de vijftigste keer, de Vlooiemarkt van de Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 plaats.

De markt is beide dagen geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur en wordt gehouden op het parkeerterrein van Sportpark De Roodloop aan de Tilburgseweg te Hilvarenbeek.

Het terrein is voor iedereen gemakkelijk bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid.

De verkoop wordt uitsluitend gedaan door medewerkers van Concordia. Er zijn dus geen handelaren.

Verzamelaars en snuffelaars kunnen op de markt praktisch alles vinden van hun gading.

Diverse kramen met antiek en curiosa, een enorme partij speelgoed en boeken. Uitstekend bruikbare huishoudelijke- en tuinartikelen, elektronische apparatuur en nog veel veel meer.

Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang en mogen bovendien ook nog eens gratis een cadeautje uitzoeken in de speelgoedkraam. De markt wordt dit jaar opgefleurd met een grote stand bloeiende zomerbloemen.

Vanwege het vijftigjarige jubileum zijn er op zondagmiddag veel extra activiteiten. Zoals Live muziek, streetdance demonstraties, schminken voor kinderen Verkoop van bloeiende zomerbloemen rechtstreeks van de kweker.etc.

Kortom: een gezellige markt die al jarenlang hoog staat op de lijst van de vaste vlooiemarktbezoeker. U moet zeker komen kijken!

De entree bedraagt €2,- (kinderen tot 12 jaar gratis).

Grote Vlooiemarkt van Harmonie Concordia Hilvarenbeek.

21 en 22 april, van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Op het parkeerterrein van Sportpark De Roodloop aan de Tilburgseweg in Hilvarenbeek.

Geen handelaren, veel extra's

Entree:€2,-, kinderen tot 12 jaar gratis

ORANJEVERENIGING

Koninginnedag maandag 30 april 2012.

Nog ruim 2 weken en dan is het weer zover. Op MAANDAG 30 APRIL is het weer koninginnedag en dan heeft het Oranjecomite weer een programma in elkaar gezet voor heel Esbeek om de dag weer gezellig door te brengen.

Op 30 april wordt iedereen verwacht op De Loop vanaf 12.00 uur waarna er tot 12.30 uur vertrokken kan worden voor een fietstocht door de mooie natuur in onze omgeving. Onderweg is er natuurlijk een pauzeplek alwaar de fietsers op een drankje met wat lekkers getrakteerd worden. De fietstocht is ongeveer 35 km. lang.

Voor degenen die wel willen fietsen maar een kortere afstand is er een fietstocht uitgezet van ongeveer 6 km. Het vertrek van deze tocht is tussen 13.30 uur en 13.45 uur.

Vanaf 14.30 uur verwachten we iedereen weer terug op De Loop waar de rest van deze dag zich zal afspelen. Ook alle Esbekenaren die niet mee hebben gefietst zijn hier natuurlijk van harte welkom. Op De Loop zijn er weer diverse activiteiten geregeld zodat alle Esbekenaren die dag gezellig door kunnen brengen. Vanaf ca. 16.30 uur zal het er weer aan niets ontbreken om de inwendige mens te versterken.

Aangezien wij net als voorgaande jaren niet meer langs komen met onze donateurkaarten hopen wij wel dat iedereen het papier blijft scheiden van het overige afval zodat we in de toekomst voldoende opbrengst blijven houden van het oud papier.

Bij deze bedanken wij alle buurtschappen voor het inzamelen van het oud papier en iedereen die trouw oud papier komt inleveren op de eerste zaterdag van de maand.

Wij hopen jullie allemaal te zien op 30 april !!!

ORANJEVERENIGING - Hoe nu verder???

Het Oranjecomite dat momenteel nog uit 5 personen bestaat heeft na rijp beraad besloten dat Koninginnedag maandag 30 april 2012 de laatste activiteit is die dit Oranjecomite zal organiseren.

Nadat de commissie de laatste jaren al met enkele leden uitgedund was (en diverse persoonlijke en algemene wervingsacties niet het gewenste resultaat hadden) heeft de huidige commissie (met een commissie-ervaring van 15 tot 25 jaar !!!) besloten om de stekker uit dit Oranjecomite te trekken.

Helaas voor Esbeek wellicht, maar zoals elke commissie of bestuur na een aantal jaren nieuw bloed nodig heeft om de te organiseren activiteiten een nieuwe, frisse injectie of een andere invulling te geven, is het Oranjecomite al ongeveer 20 jaar dezelfde groep personen met zo nu en dan een nieuw gezicht.

De zoektocht naar nieuwe gezichten duurde 3 jaar en heeft helaas tot 0 aanmeldingen geleid. Afgelopen jaar was er wel de Oudercommissie van De Wingerd die de nodige hand- en spandiensten verleende, waar wij als Oranjecomite zeer blij mee waren, echter een overname zit / zat er niet in.

Wij doen dan ook een dringend beroep op verenigingen, vriendengroepen, buurtschappen of andere groeperingen om deze mooie Esbeekse traditie voort te zetten.

Wij hebben het altijd met plezier georganiseerd, maar na zoveel jaar vinden wij toch dat het tijd is voor iets / iemand anders.

Het Oranjecomite bedankt de Esbeekse bevolking voor jullie trouwe aanwezigheid al die jaren en wij staan graag klaar om belangstellenden de activiteiten / werkwijze van de Oranjevereniging uit te leggen.

Wij hopen jullie natuurlijk nog wel allemaal te mogen begroeten op maandag 30 april !!!

Oranjevereniging Esbeek.

Wim Hesselmans, Gerard Verhees, Jan van den Corput, Corrie Maas en Els Abrahams.

Tijdens Museumweekend diverse activiteiten in het Andreas Schotel museum in Esbeek.

Ook het Andreas Schotel museum in Esbeek doet op zondag 15 april mee aan dit grootste culturele evenement van Nederland. Tussen 13.00 en 16.00 worden er diverse activiteiten georganiseerd.



Zoals altijd is het gratis inloophmuseum geopend van 10.30 tot 16.00. Vanaf 13.00 wordt er doorlopend de film “Andreas Schotel in Esbeek” vertoond en worden er demonstraties gegeven. U beleeft mee hoe een etsplaatje van niets tot iets wordt en hoe Andreas Schotel zijn prachtige etsen vervaardigde. In het museum aan de Dorpsstraat in Esbeek zijn vrijwilligers aanwezig om u rond te leiden en uitleg te geven over de collectie en de totstandkoming van het museum. Onder leiding van een gids kunt u een wandeling maken langs enkele werkplekken van Schotel. De wandeling is ongeveer 3,5 km en loopt o.a. langs de Schuttel, het zomerverblijf van Schotel in de bossen van de Oranjabond. De Schuttel is deze zondag eveneens geopend van 13.00 tot 16.00 u en u kunt er binnen kijken en ervaren hoe Schotel hier gedurende 60 jaar de zomermaanden doorbracht. De toegang tot alle activiteiten is gratis.

Te koop:

Een enkelassige aanhanger, aluminium opbouw met een huif.
2 rijgoten voor motors of scooters plus ogen om alles vast te zetten.
Aanhanger is van 2007 en gebruikt voor het transport van scooters. Er ligt een 750 kg as onder.

Meer info: Ruud Bouman tel 0135051638



We hebben al weer wat kilometers in de benen zitten die als voorbereiding dienen voor het dauwtrappen naar Den Bosch. Dit jaar gaan we voor de 15de keer en dat zal zijn in de nacht van zaterdag 5 mei op zondag 6 mei. Maar hierover in het volgende kleppermenneke meer.

Als oefening lopen we ook altijd een keer naar de Heilige Eik in Oirschot. Dat zal a.s. zondag, 15 april, zijn. We vertrekken om 7.00 uur, en bij de kapel zal gezorgd worden voor koffie en thee.

Dan gaan we op zaterdag 21 april weer meelopen met de "Rode Kruis Bloesemtocht" ook wel bekend als de "Lingetocht" in Geldermalsen. Tijdens het schrijven van dit bericht is nog niet bekend of we de 40 kilometer of de 30 kilometer gaan lopen van de Nordic Walkingroute, die mag ook door wandelaars zonder poles gelopen worden. Zo kom je een keer op wat andere plaatsen en omgeving.

Indien er meer Esbekenaren aan de Bloesemtocht willen deelnemen kunnen die zich melden bij Jan Craninckx, tel. 516 95 73, zodat we misschien samen kunnen rijden. We vertrekken om 6.00 uur vanaf het Dorpsplein.

Omdat we op die zaterdag voldoende kilometers gelopen hebben is het mogelijk dat er op de zondag erna, zondag 22 april, een minimale deelname is.

Ook hebben we dit jaar weer de Jan van Dal's "Vennekesroute" opgenomen in ons programma. Deze tocht zal leiden langs verschillende vennen en waterpartijen die in het bosgebied tussen Esbeek, de Belgische grens en Hooge/Lage Mierde liggen of aangelegd zijn.

Wanneer gaan we lopen?

15 april	Op en neer naar Heilige Eik	7.00 uur
21 april	Nationale Bloesemtocht	40 Km. of 30 Km. (Nordic Walkingroute)
		6.00 uur
22 april	Gewoon oefenrondje Esbeek	8.00 uur *
29 april	Gewoon oefenrondje rond Esbeek	
	Jan van Dal's "Vennekesroute"	8.00 uur
6 mei	Dauwtrappen naar Den Bosch	1.00 uur

* Mogelijk minimale deelname i.v.m. "Bloesemtocht" dag eerder.

In het volgende "Kleppermenneke" meer informatie.

OPEN DAG: De Bolster uit de steigers.

Jong Nederland nodigt alle inwoners van de gemeente uit om te komen kijken naar de nieuwe aanbouw en kennis te maken met Jong Nederland Diessen. De stenen zullen niet spreken, maar leiding en leden staan klaar om iedereen te informeren en rond te leiden.

"Als deze stenen konden spreken" was de titel van de dankbetuiging die Max van Dijk schreef voor de opening van de Bolster in 1984. Deze zin is nu weer van toepassing. De stenen die nu gelegd zijn zouden ook wat te vertellen hebben. Ze zijn gelegd als uitbreiding van de Bolster.

De sanitaire ruimte en de opslagruimte zijn vergroot. Dit is mogelijk gemaakt door een belangrijke bijdrage van de gemeente en door de vele sponsors en vrijwilligers. Vrijwilligers die zich door weer en wind, in sneeuw en zon, ingezet hebben voor het resultaat wat er nu is. Een nieuw deel Bolster waar we als vereniging niet alleen blij mee zijn omdat we er flink profijt van hebben maar ook een deel waar we trots op zijn.

De open dag is op zaterdag 21 april aanstaande van 13.00 tot 16.00 uur, Heibloem 3 in Diessen.

Namens de gehele vereniging, wees welkom!

Lichtjesticht 2012 Esbeek melodie Brabant van Guus Meeuwis



Een helm op mijn hoofd, m'n lamp gaat weer aan.
Het is nu nog schemer, maar de nacht komt eraan.
De wegen zijn mooi hier, de sfeer is ook fijn.
De bikers verzamelen, het is gaaf hier te zijn.

Als ik zo naar de start loop, met mijn fiets in mijn hand,
dan voel ik de spanning en kijk naar het land.

En ik fiets hier alleen
in een heel donker bos
het kan me niet schelen
ga helemaal los,
want de mensen ze feesten,
de kroeg gaat niet dicht,
en dan fiets ik naar Esbeek,
want daar brandt nog licht.

Ik voel hier de warmte van een dorpscafé,
de aanspraak van mensen met een zachte G.
Het is hier geweldig, ben blij dak hier fiets,
was men maar op Esbeek, zo trots als een Fries.

in het zuiden vol lichtjes, fiets ik samen met jou,
het is daarom dat ik zo van Esbekers houd.
En ik fiets hier alleen
in een heel donker bos
het kan me niet schelen
ga helemaal los,
want de mensen ze feesten,
de kroeg gaat niet dicht,
en dan fiets ik naar Esbeek,
want daar brandt nog licht.
Het landgoed van Utrecht de Rovertsche Hei,
maar het mooiste aan Esbeek, ben jij dat ben jij.

En ik fiets hier alleen
in een heel donker bos
het kan me niet schelen

ga helemaal los,
want de mensen ze feesten,
de kroeg gaat niet dicht,
en dan fiets ik naar Esbeek,
want daar brandt nog licht.

Hierboven de tekst die ons aangeboden is door een groep fietsers uit Eindhoven die zichzelf de Cappuccino's noemen. Dit hebben ze op de avond in de feesthal bij Geert Jan De Kok tweemaal gezongen. Het is zaterdagavond 24 maart rond de klok van 19.00 uur; er staan ongeveer een dikke 1000 man te wachten om te mogen starten voor de 9e lichtjesticht. Als ik de poort uitloop en kijk richting mestfabriek van A. van Dommelen zie ik alleen maar fietsers die 4 rijen dik gezellig met elkaar staan te kletsen. Om precies 19.00 uur wordt er onder luid gejuich gestart. Egbert Stellinga en Kees Smolders die de barcodes gaan scannen weten het eerste anderhalf uur wat ze te doen hebben. De fietsers starten mooi verspreid en gaan zo het parcours op zonder dat er echt file gereden hoeft te worden. Ze fietsen via de sportvelden richting de Oranjabond om daar via de rand van het bos naar Kees van Gestel te fietsen waar ze door een boerderij geleid worden. Tussen de koeien en de pakken stro vervolgen ze hun weg om uiteindelijk op een spannend stuk te komen namelijk de trimbaan. Daar loopt een groep van MTB-Esbeek waar niks teveel voor is. Deze mannen zijn al zeer ervaren door het feit dat ze al negen jaar op deze locatie staan. Door honderden lampjes in bomen en struiken weg te hangen krijg je een hoog Efteling gevoel. Al fietsend door dit sprookjesbos word je opgevangen door de eerste verkeersregelaars waar je er deze avond nog genoeg van tegen zult komen. Deze zorgen er dan ook voor dat je iedere keer weer veilig over kunt steken. Bij de Goirlesedijk steken ze over om richting camping en safari de Beekse Bergen te rijden. Hier is ook nog een bordje geplaatst met "niet afstappen, vooral doorfietsen wilde dieren " met een paar honderd meter verder een levensechte ijsbeer die op een professionele manier in het licht is gezet. Zo komen ze op de camping van de Beekse Bergen terecht waar ze via de tunnel aan de andere kant op het strandpark verder kunnen fietsen. Ze maken hier nog een rondje langs de rand van het water om dan verder te gaan richting pauzeplaats. In de verte staan 2 vuurspuwers je al te verwelkomen voor een lekkere kop soep of fruit en koek. Frank Augsburg en medewerkers weten er daar alvast een klein feestje van te maken. En het eerste stuk wat wij back to basic noemen zit er alweer

op en de km teller staat dan ongeveer op 18 km dus nog 20 te gaan. Met een volle buik weer op de fiets turend in het donker om af te wachten wat er weer gaat volgen. Via de Ananiasrust steken ze de Diessenseweg over om langs de Leemskuilen richting Esbeek te rijden waar dan inmiddels het spektakel al is begonnen. Ze fietsen door de manege naar John en Jeannette van Dommelen die hun kassen al helemaal vol hebben staan met nieuw zomergoed voor dit jaar. Met ondersteuning van de Fa. Donders is daar ook weer een geheel nieuw parcours gemaakt met verlichte kranen en vrachtauto. Ze vliegen het donker weer in om de Groenstraat over te steken en achter bij Kees vd Wouw ontvangen te worden door ongeveer 150 vuurpotten die dan ontstoken zijn. Op naar de boerderij van Frank en Lian Schellekens waar ook een parcours gebouwd is waar je tussen de stieren en de skippyballen door moet manoeuvreren. Hop het donkere veld weer in naar de Lage Mierdseweg waar ze weer door onze verkeersregelaars opgevangen worden om over te kunnen steken. Via het "ouwe Ossepadij" het terrein op van de houthandel van Dal waar ook weer door onze leden samen met de familie een prachtig parcours wordt uitgezet. Langs de vreugdevuren - het leek wel Pasen - komen we terecht bij de Fa van Lieshout en co waar via de werkplaats er aan de achterkant weer uitgereden werd. Hier stond al best veel publiek te kijken. Ze vliegen de roodloop in waar onze Piet vd Wiel zijn avond aan het beleven is wat betreft de muziek. Onder het genot van deze hardrock fietsen ze ook nog langs een tent die Jack de Kort heeft opgebouwd. De Loop uit en meteen de hoerenbuurt in waar de ooohs en de aaahs hardop geroepen werden. Met een echte Moulin Rouche aan het eind was dit weer een toppertje. Maar we zijn er nog niet. Van de ene buurtschap naar de andere om de laatste kilometers vooruit gejuicht te worden door de vele toeschouwers die langs de kant staan. Langs Schuttershof en dan door de zeepbak bij Gerrit van Gerven. Waar boven de zeepbak een podium was gemaakt voor de bezoekers. Linksaf het industrieterrein op, om bij Ton Abrahams door een rooktunnel en muziek de hal in naar de Esbeekseweg te fietsen. Uiteindelijk gaan ze de constructiehal van Willem Reyriink nog vereren met een bezoekje om dan uiteindelijk na 38 kilometers op de teller weer te finishen in de hal bij Geert-Jan. Waar onder het genot van een goed glas drinken nog lang nagesproken wordt wat voor fantastische dingen ze onderweg meegemaakt hebben. Dankzij alle bedrijven, inwoners en niet te vergeten onze eigen leden en vrijwilligers is het voor ons en de 1528 fietsers een onvergetelijk feest geworden. Dit geeft ons weer energie om er volgend jaar weer tegen aan te gaan.

Esbeek heel heel erg Bedankt. Bestuur Mtb-Esbeek

Wilt u nog foto's zien of een mooi bedankje van een biker, kijk dan op www.mtb-esbeek.nl

Ferme ruzie in oude herberg aan de Mostaard in 1704

door Jan van Helvoirt



In de zeventiende en achttiende eeuw hadden herbergen geen al te beste reputatie. Ook niet die in Esbeek. Bekend zijn de vele gevechten met dodelijke afloop in de talloze Beekse herbergen. In Esbeek vielen doden te betreuren in twee herbergen op Dun. Boerderij Hendrixen, waar enige tijd herberg werd gehouden kende ook een dodelijk slachtoffer na een fel handgemeen. In de kroeg daar tegenover achter de oude linde kwamen twee bezoekers na

een pittig gevecht aan hun einde.

Gevechten waarbij de meeste slachtoffers uiteindelijk weer opkrabbelden waren er in vorige eeuwen legio. De schijnbaar ordinare knokpartijen in de herbergen waren trouwens vaak erg complex. Men vloog elkaar niet zomaar meteen in de haren; men maakte als in een soort ritueel heel vaak een aantal tussenstappen voordat men tot een handgemeen kwam. Het is erg opvallend dat de twee vechtersbazen vóór het gevecht de herberg verlieten en buiten voor de deur hun opwachting maakten. Treffend is ook dat men elkaar dikwijls goed kende: het waren vrienden, burens of zelfs familieleden. De oorzaak van het gevecht was meestal ook maar een kleinigheidje. Geregeld was overvloedig gebruik van alcohol in het spel. Om de zaak warm te stoken, werd er met messen gezwaaid, over de vloer gekrast en lomp op de grond gespuwd. Tot slot werd er flink en grof gescholden: *Gij bent een hondsvoth! Gij geusen hond! Sal ik u de neus afsnijden! Sal ik u tot frecadelle snijden!*

Als het gevecht zich toch in de herberg zelf afspeelde, dan kwam de waard tussenbeide. Zo moest kastelein Schoormans, die net voor de witte brug op Dun een goedlopende kroeg huurde van de steenrijke Gerrit Hendrik Bruers, regelmatig *vechtenden scheyden*. Hij was daar trouwens door de wet toe verplicht. Als er in zijn herberg een dode viel, dan werd zijn zaak voor drie jaar gesloten. Begrijpelijk dat de herberg Hendrixen na het dodelijk gevecht van 1713 dicht ging.



Vredig poseren de buren van de Mostaard voor de 'oude herberg'

Op 5 november 1704 was het erg gezellig in de herberg van Jan Peter Damen. Jaren geleden woonde Gerrit van Doormaal er, waarna Gerrit van Gerven er een nieuwe woonboerderij bouwde. Damen was getrouwd met Elisabeth Hanegraeff, dochter van de Beekse chirurgijn die aan de markt in Beek ook een bierbrouwerij bezat. Elisabeth getuigde dat er in haar huis *twee mannen questie hadden*. Gedaagde Jan van den Bergh verklaarde dat hij met Huybert Maes uit de Groenstraat flink *brandewijn had gedronken*. Na enkele hevige woorden ontstond er binnen een worsteling. De 40 jarige Cornelis Tielemans, *sittende bij het vuur*, zag dat de twee vechtend ter aarde vielen en dat herbergier Jan Damen ze wist *te scheijden*. Toen strompelden ze naar buiten en daar moet Jan van den Bergh een flinke snee in zijn gezicht hebben opgelopen. Toen ze weer binnen kwamen pakte Maes onder de schouw een tang en riep tot de kasteleinsvrouw: *Elisabeth, ziet toe, want gij zult een ongemak krijgen detonerende Van den Bergh*. Die riep hevig bloedend: *Ghij hondsvoth, ghij hebt mij daer soo gelockt!* Hij was echter ook zo beschonken, dat men hem naar huis bracht.



KPJ CABARET 2012

VR 18 EN ZA 19 MEI

20.00 UUR

CAFÉ SCHUTTERSHOF

[FACEBOOK.COM/KPJESBEEK](https://www.facebook.com/kpjesbEEK)



Vind ik leuk



ENTREE: € 5,-

KAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ CAFÉ SCHUTTERSHOF

31^e Torenloop op Koninginnedag

Koninginnedag 2012 wordt weer een sportieve dag, want Atletiekvereniging Achil '87 uit Hilvarenbeek organiseert op maandag 30 april weer haar Torenloop. Voor de 31^e keer starten de lopers vanaf de Vrijthof, het historisch centrum van Hilvarenbeek. De vereniging hoopt vele trimmers en wedstrijdlopers te mogen verwelkomen op deze speciale dag.

Voorheen vond de Torenloop in de middag plaats maar sinds enkele jaren is gekozen voor de ochtend. De organisatie heeft gemeend de aanvangstijd te vervroegen, om zodoende jeugd en volwassen lopers en supporters de gelegenheid te geven 's middags BOF, Het Biks Oranje Fist van Scouting Hilvarenbeek te bezoeken.

Om 10.30 uur start de 1 kilometer jeugdloop voor álle jongens en meisjes tot en met 15 jaar (junior C categorie van de Atletiekunie). Dus ouders: kom samen met uw kinderen naar de Vrijthof en ga samen lekker rennen! Voor alle kinderen is er een aandenken beschikbaar, en per Atletiekunie-categorie zijn er voor de winnaars 3 prijzen beschikbaar.

Daarna is om 11.00 uur de start van de 5,10 en 15 kilometer wedstrijd en trimloop. Voorheen was het 20 km, maar Achil '87 wil kijken of er voor de 15 km meer belangstelling is.

Voor de 15 kilometer wedstrijd/trimloop worden nog wel nog steeds 'hazen' ingezet zoals dat bij de 20 km ook gebruikelijk was. De snelste haas loopt precies 60 minuten op de 15 km, de 2^e haas 1:07:30, de 3^e haas 1:15, de 4^e haas 1:22:30 en de laatste haas 1:30. Door bij deze duidelijk herkenbare haas te blijven is elke loper verzekerd van een gelijkmatig tempo en een optimale race. Deze hazen bieden u een unieke kans op een goede persoonlijke tijd.

Voorinschrijven is veel goedkoper en kan via: www.inschrijven.nl tot en met maandag 23 april 2012. Uw startnummer ligt dan voor u klaar bij de speciale tafel: "Afhalen Voorinschrijvingen".

Na inschrijving is op maandag 30 april vanaf 9.00 uur op de kiosk op de Vrijthof tot uiterlijk **een half uur** voor de start. Kom dus op tijd als u nog niet hebt ingeschreven!

Kijk voor alle verdere informatie en eventuele wijzigingen m.b.t. de Torenloop op onze website: www.achil87.nl

Uitslagen

31-3	Winty E2	-	Tuldania E2	6-3
31-3	Tuldania F1	-	Rosolo F1	1-6
31-3	Spoord.Girls B1	-	Tuldania B1	5-1
31-3	Tuldania D1	-	Vessem D1	0-2
31-3	Spoord. Girls A1	-	Tuldania A1	5-5
31-3	Tuldania C2	-	DDW C1	3-7
31-3	Rosolo E4	-	Tuldania E1	1-9
31-3	Bladella C1	-	Tuldania C1	2-9
31-3	Vessem	-	Welpen	0-2
1-4	Tuldania 2	-	Winty 1	13-6
1-4	Tuldania 1	-	Vessem 1	7-5
4-4	VVO 4-	-	Tuldania 3	5-4
7-4	Tuldania E2	-	Vessem E2	2-3
7-4	Euro Girls C1	-	Tuldania C2	4-2
7-4	Tuldania E1	-	DDW E1	12-1
7-4	Bladella F2	-	Tuldania F1	5-0
7-4	Tuldania C1	-	Rosolo C2	6-3
7-4	Tuldania B1	-	Rietvogels B1	3-4
7-4	Tuldania A1	-	Vessem A1	8-11



Programma 11 april t/m 15 april.

			Aanvang	Plaats	
11-4	Eyckelkorf A1	-	Tuldania A1	19:00	Bergeijk
11-4	Tuldania 3	-	Vessem 4	20:00	Esbeek
14-4	Welpen	-	DDW	9.30	Esbeek
14-4	NeCa E1	-	Tuldania E1	9:30	Esbeek
14-4	EDN '56 E2	-	Tuldania E2	9:30	Haghorst
14-4	Tuldania F1	-	Stormvogels F1	10:00	Esbeek
14-4	Tuldania D1	-	SDO '99 D1	10:30	Esbeek
14-4	Flash C2	-	Tuldania C1	11:00	Den Dungen
14-4	Tuldania C2	-	VVO C2	11:30	Esbeek
14-4	Stormvogels B1	-	Tuldania B1	14:00	Luyksgestel
14-4	DSV A2	-	Tuldania A1	14:45	Diessen
15-4	Tuldania 2	-	Kraanvogels 1	11:30	Esbeek
15-4	Tuldania 1	-	BIO 1	13:00	Esbeek

Programma 17 april t/m 22 april.

			Aanvang	Plaats	
17-4	Tuldania E1	- NeCa E1	18:30	Esbeek	
18-4	Vessem 3	- Tuldania 3	19:15	Vessem	
21-4	Tuldania C1	- Rietvogels (R) C1	10:30	Esbeek	
21-4	NeCa D1	- Tuldania D1	10:30	Casterem	
21-4	VVO F1	- Tuldania F1	11:15	Hapert	
21-4	Tuldania B1	- VVO B1	12:00	Esbeek	
21-4	Rosolo C3	- Tuldania C2	12:30	Reusel	
21-4	Tuldania A1	- Rietvogels (R) A1	13:30	Esbeek	
22-4	De Weebosch 2	- Tuldania 2	9:30	Bergeijk	
22-4	DOS (A) 1	- Tuldania 1	13:00	Heusden Gem.Asten	

Verkoop zomerbloemen

Korfbalclub Tuldania komt weer langs de deur met zomer-bloemen. 19 april zit de bestellijst bij de Hilverbode en in de week van 23-27 april wordt door een van onze leden de bestellijst bij U opgehaald. De bloemen worden 10 of 11 mei bij U thuisgebracht. Wij danken U alvast voor uw steun.

DKV Tuldania.



Inschrijven beachvolleybaltoernooi 2012

Zin in een gezellig middagje beachvolleybal!! Schrijf je dan nu in met vrienden, collega's, teamgenoten, buurtgenoten, familie/etc. En wel op zaterdag 12 mei 2012 vanaf ca. 15:00 uur tot 20:30 uur op sportpark D'n Hondsbosch.

Een team bestaat uit 4 personen, waarvan minimaal 1 dame in het veld moet staan. Reserve spelers zijn ook toegestaan. Bij voldoende aanmeldingen komt er evt. een 50+ poule. Zelf voor shirts zorgen. Inschrijfgeld bedraagt 5,- p.p. Voor dit bedrag is een hapje eten te verkrijgen. Inschrijfgeld overmaken naar rekeningnr. 1223.61.172. Minimale leeftijd: 16 jaar.

Je kunt je inschrijven voor het Beachvolleybal toernooi door een mail te sturen naar: beachvolleybal-tuldania@hotmail.com en vermeld daarbij de onderstaande gegevens:

Teamnaam:

Contactpersoon:

Gemiddelde leeftijd team:

Telefoonnummer:

E-mail:

Groetjes
Beachvolleybalteam 2012



Gelijkspel voelt als nederlaag voor Tuldania.

Het zijn allemaal driepuntenwedstrijden in de slotfase van de competitie. Voor iedere meter en elk punt wordt geknokt. En soms valt het dubbeltje onverdiend de verkeerde kant op. Het gelukkige BES nam een punt mee naar huis en Tuldania belandde weer op een rechtstreekse degradatieplaats.

Het begon allemaal voortvarend. Tuldania zette druk op de tegenstander uit Borkel en Schaft en al in de 3e minuut was het raak. Ruud van de Wouw werkte

uit een scrimmage de bal in het doel. In de eerste 20 minuten waren de Esbekenaren heer en meester en had de voorsprong kunnen worden vergroot. Gaandeweg kwam BES beter in de wedstrijd en ontstond er een pittige wedstrijd. Als of de duvel er mee speelt was het weer eens Niels Smolders die weer zeer ongelukkig tegen een gele kaart opliep. Bij een overtreding van de tegenstander raakte hij uit balans en botste op een andere tegenstander die geblesseerde af moest haken. Zwangere dokter Floortje moest er aan te pas komen en ze mocht na de thee nog een keer op komen draven. Al met al duurde de wedstrijd erg lang. De tweede helft kwam Tuldania onder druk te staan. BES voetbalde een poosje goed. En juist toen de storm al was gaan liggen sloeg het noodlot toe. Hadden de Esbekenaren uit de gevaarlijke counters betere beslissingen genomen en zorgvuldiger geweest dan had het niet hoeven. De spits van BES draaide weg en scoorde laag in de verre hoek. Een alles of niets offensief volgde. Het vizier stond jammer genoeg niet op scherp. En mede omdat de zelfingenomene scheidsrechter op het eind een glasheldere strafschoep over het hoofd zag, hij regeerde op afstand, lukte het niet om dat ene belangrijke doelpunt nog te maken. De door BES van te voren verfoeide man werd ineens een knap leider. Het kan verkeren. Maar er volgen nog drie wedstrijden. Tuldania zal zijn huid duur verkopen, de ploeg laat wekelijks zien dat ze diep wil gaan om klasse behoud te verwezenlijken.



Hoe gaat Esbeek verder zonder Kerk. Vervolg.

Dit stukje werd geschreven op Palmzondag. Die ochtend was er een bijzondere viering in onze kerk waarbij tweederde van de kerk vol zat en ook het parochie-centrum was vol met een grote groep kinderen voor de kindernevendienst.(45)

Dat was een aangename verrassing voor veel mensen om nog eens een viering bij te wonen waar zeker 3 generaties ruim vertegenwoordigd waren.

Behalve samen Palmzondag vieren in een mooie dienst werden die dag ook de jongste kinderen (13) voorgesteld die in de meimaand hun eerste communie gaan doen en aan het eind van de dienst kwamen de jongelui (17) uit groep 8 naar voren om te melden dat ze dit jaar in april de nieuwe vormelingen zijn.

Samen met de kinderen waren ook de meeste ouders present en veel van de opa's en oma's, dus met recht spreken we van een opkomst van 3 generaties.

Veel jonge ouders hebben zich ingespannen (en zijn nog druk) om de jongelui voor te bereiden op de komende feestdagen: hun eerste Communie en hun Vormsel. Dat kunnen/mogen toch geen loze feestdagen zijn (eenmalige hoogtepunten), dat vraagt om een vervolg in enige vorm in hun leven.

Het betekent ook dat we in Esbeek nieuwe generaties parochianen begroeten die in de toekomst -zo hopen wij- mede gestalte zullen geven aan het geloofsleven in onze gemeenschap en samen met hun ouders en grootouders het parochie-leven in Esbeek in woord en daad levendig zullen helpen houden.

Zoals u gelezen zult hebben wordt 13 mei de nieuwe fusieparochie opgericht met een nieuwe naam en onder een nieuw bestuur onder voorzitterschap van de nieuwe pastoor: Steven Barberien uit Diessen.

Hij werkte al een tijdje ook voor onze parochie naast pastor Piet van Mensvoort. Helaas we treffen geen Esbeekse naam in dat nieuwe parochiebestuur en toch zijn we onderdeel van deze fusie. Onze parochienaam van de H. Adrianus komt op 13 mei officieel automatisch en ongevroegd ook tot een einde.

Het zal moeilijk wennen zijn. Gelukkig blijft 'kerken' in Esbeek nog ruim een jaar mogelijk zodat eenieder erover kan nadenken hoe het in de toekomst, na medio 2013, na de definitieve kerksluiting, verder moet.

Misschien wilt/kunt u al eens poolshoogte gaan nemen in de kerk in Diessen of Hilvarenbeek zoals de bisschop dat voor ons heeft bedoeld en waartoe u door de nieuwe pastoor wordt uitgenodigd om zo tot een eigen oordeel te komen over de nieuwe Norbertusparochie.

Maar ook het volgende is van belang... de ouderen hebben zich al uitgesproken.

Zoals eerder gemeld heeft de liturgiegroep nl. onderzoek gedaan naar de intenties van alle parochianen na de kerksluiting in Esbeek en we zijn tot de conclusie gekomen dat het overgrote deel van de parochianen, -vooral de ouderen- niet zo gelukkig zijn met de huidige ontwikkelingen.

Men wenst dat ook in Esbeek zondagse kerkdiensten blijven doorgaan.

De liturgiegroep heeft het op zich genomen om de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. We zijn daarom nu in gesprek met Harm over het beschikbaar stellen van een zaal en ook andere mogelijkheden worden afgewogen.

Ook bezinnen we ons, welke organisatievorm nuttig kan zijn om na de definitieve kerksluiting als zelfstandige kerkgroep verder te gaan en hoe we de verschillende bestaande werkgroepen van vrijwilligers daarbij kunnen betrekken. We voelen ons straks zeker geen 'verweesde achterblijvers'; de liturgiegroep heeft immers na het vertrek van pastoor Weyling in november 1993 samen met veel andere vrijwilligers al een ervaring van ongeveer 20 jaar opgebouwd met zelfstandige liturgievieringen. Gelukkig hebben we ook al heel wat hulp aangeboden gekregen. Het zal echter nog veel overleg vergen vóór plannen vaste vorm krijgen.

Vast staat: we willen in een zo eenvoudig mogelijke goede samenwerkingsvorm (Stichting of Vereniging) in ieder geval zelfstandig blijven 'kerken' in Esbeek. Dat betekent dat wij onze eigen weg zullen moeten volgen. Het is zeker ook onze intentie alle generaties te willen betrekken bij een Esbeeks vervolg van onze geloofsgemeenschap. Goede communicatie is daarom nodig, onderling en met alle betrokkenen. Kom daarom met uw vragen en suggesties, we horen graag uw mening en vanzelfsprekend rekenen we ook op uw hulp.

We moeten immers samen verder. We houden U graag op de hoogte.

Een mooi, bloeiend voorjaar en alle goeds.... wenst U

De Liturgiegroep.

Kerkberichten

Op dinsdag 3 april jl overleed op 37-jarige leeftijd Marcel Gerrits, man van Heidy vd Bruggen. Op zaterdag 7 april na de uitvaartdienst in Gilze is hij aldaar te ruste gelegd.

Zondag 15 april om 10.00u Woord- en Communiedienst onder leiding van enkele leden van de Liturgiegroep. Laus Deo zal de zang verzorgen. Acoliet is Pieter van Bokhoven. Collectant is Johan Romme. De misintenties voor deze week zijn voor Jac Broeckx en overleden ouders Vissers-Hendriks; Pastoor Weijling; overleden fam. Hesselmans-van Doormaal; overleden ouders Kolsteren-van Beurden en overleden ouders vd Brandt-van Bommel.

Vrijdag 20 april om 19.00u Vormselviering. Voorgangers zijn Deken Spijkers uit Oirschot en Pastoor Barberien. Laus Deo zal de zang verzorgen. Acoliet is Cees Ketelaars. De misintenties tijdens deze viering zijn voor juffrouw Ine, namens alle kinderen en ouders van groep 8. Verder voor Opa Jo van Gerven van Anouk van Gerven; Opa Jan en Oma Mien Schellekens van Tom Schellekens; Pim, Opa Dick en Opa Zuurhout van Ruben Klop; Opa Toon en Super Oma van Joep en Anouk van Dommelen; Opa Bas en Oma Ad Soetens en Opa Hans en Oma Thea Fransen van Bas Soetens; Opa Jan van Dommelen en Opa Toon Vosters van Jannes van Dommelen; Opa Jan Schellekens van Laura Schellekens; Opa Wijten van Koen Wijten; Opa Louis Craninckx (het is vandaag zijn verjaardag) van Suus Nouwens; Vader Marco Bekker van Fenna Bekker; Opa Cor Verboven van Wiebe Verboven; Opa Toon van Lars van Dommelen; Opa Jan van Dommelen en Oma Clossenborch van Rens van Dommelen; Opa Hesselmans en Opa en Oma Struijs van Bart Hesselmans.

Zondag 22 april om 10.00u Eucharistieviering. Voorganger is een Priester MSC. Acoliet is Peter Dijkmans. Collectant is Piet Hesselmans. De misintenties voor deze week zijn voor Sjaak Geerts, Maria Geerts-Kerkhofs en Maria Geerts-Liebrechts; Wim en Lien van Logten en Annelie vd Beld; Arno van Strijdhoven (2e jaargetijde).

Gemuts (van onder de muts)

Er is mij de afgelopen week wel eens gevraagd
Wat ik met het Angelusklokje bedoelde
Waarover ik in mijn vorige muts sprak
En over de ondertoon die ik daarbij voelde.

De verkleinvorm heeft te maken met het feit
Dat men hierbij altijd gebruik maakte van de kleinste klok
Die er in de kerktoren te vinden was
En die daardoor de aandacht trok.

De klank was namelijk heel veel hoger
Dan die van de andere klokken
Zodat mensen door het hoge geluid
Niet meteen ter kerke trokken.

Het geklingel was vooral bedoeld
Om de gelovigen in de Middeleeuwen aan te sporen
Om driemaal daags het Angelus (= Engel der Heren) te bidden
Op het moment dat ze deze hoge tonen hoorden.

Langzaam was dit gebruik afgebrokkeld
En wisten nog maar weinigen van het bestaan
Maar Paus Johannes de drieëntwintigste
Gaf er weer een nieuwe glans aan.

Hij bad iedere zondag net na twaalfen
Het Angelus voor vanuit het open raam van zijn appartement
Met, ter afsluiting, een boodschap voor de vele Pelgrims
Op het Sint Pietersplein in Rome is men dit dus weer gewend.

Ook in Esbeek is dit geluid sinds kort te horen
En we hebben in ieder geval nog één jaar te gaan
Maar hopelijk blijft het geluid van de luidende klokken
Ook na de sluiting van de kerk nog héél lang in Esbeek bestaan.

De Muts.