

't Kleppermenneke

Negenentwintigste Jaargang nr.: 14

7 juli 2011.

't Kleppermenneke verschijnt elke veertien dagen.

Redactieadres:

**De Klapstaarten 11,
5085 GA Esbeek,
☎ 013-5169450,**

Internet: www.kleppermenneke.nl

Aanleveren kopij: via website: www.kleppermenneke.nl

E-mail voor overige zaken : kleppermenneke@planet.nl

Indien U stukken heeft, die geplaatst moeten worden, lever deze dan **uiterlijk vóór zondagavond 19.00 uur** aan. Bij voorkeur via onze website www.kleppermenneke.nl zie bij "info" en dan bij "aanleveren kopij". Of per diskette, opmaak in A5-formaat. Ook afdruk aanleveren t.b.v. beoordeling door de redactie. Voor alle overige manieren van aanleveren alleen in overleg, neem contact op met het redactieadres. Alle kopij moet **ALTIJD** zijn voorzien van naam en telefoonnummer. Anonieme en **te laat ingeleverde kopij** worden niet geplaatst. De redactie behoudt het recht op het niet plaatsen van artikelen.

Abonnement: De kosten hiervan bedragen € 11,50 per jaar. Voor abonnees in Hilvarenbeek en Diessen € 14,00. Bankrekening-nummer: Rabobank 12.23.60.990 (vermeld **postcode** en **huisnummer**).

Bij gebruik maken van een machtiging geldt een korting van € 1,50. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het redactieadres.

Opzeggingen: Vóór 1 oktober voor het nieuwe abonnementsjaar.

Ook **adreswijzigingen** dienen tijdig door gegeven te worden.

Advertenties: Kleine advertenties (klepperkes) kunt u afgeven en betalen bij het redactieadres. **Kosten vanaf € 3,00.**

Voor bedrijfsadvertenties: zie het redactieadres.

Bezorging: Indien u geen Kleppermenneke heeft ontvangen, terwijl u wel abonnee bent, bel dan het redactieadres.

Tekening voorkant: Rik Pulles.

Tekeningen binnenwerk: Elleke Craninckx (+kleppermenneke archief).

Agenda

10 juli	Koffie in de kerk
15 juli	Opening Jeu de Boules
01 aug	Liederentafel
02 aug	Inzamelen plastic verpakkingsmateriaal
15/18 aug	Kindervakantie week
20/21 aug	Festival Purpere Heide
05 sep	Liederentafel
06 sep	Inzamelen plastic verpakkingsmateriaal
24 sep	Megafeest
03 okt	Liederentafel

Het volgende Kleppermenneke verschijnt op donderdag 1 september

Kopij aanleveren voor zondagavond 28 aug 19.00 uur.

Werkgroep om de kerk

De komende tijd zijn aan de beurt:

Groep 4 op vrijdag 8 juli

Sjack v.d. Sande	Spaaneindsestraat 1	tel. 5169367
Jac van Raak	Dorpsstraat 8b	tel. 5169565
Jo van Uden	De Klapstaarten 22	tel. 5169562
Jos Geerts	Groenstraat 30A	tel. 5169294
Ad Versteijnen	Esbeekseweg 24	tel. 5169270

Groep 5 op vrijdag 22 juli

Jan Lambregts	Lage Mierdseweg 13	tel. 5169254
Guus Verschueren	De Klapstaarten 36	tel. 5169512
Jan Smolders	Lowerik 12	tel. 5169267
Frans van Beek	Dorpsstraat 21	tel. 5169384
Pieter v. Bokhoven	Lauwersstraat 4	tel. 5169408

Groep 1 op vrijdag 5 augustus

Walter v.d. Borne	Lauwersstraat 10	tel. 5169411
Harry v.d. Bruggen	Hoogeindsestraat 7a	tel. 5169370
Jan v.d. Sande	Groenstraat 36	tel. 5169237
Frans Cattenstart	Kerkpad 14	tel. 5169478
Thieu Veron	Spaaneindsestraat 17	tel. 5169291

Groep 2 op vrijdag 19 augustus

Jan Vriens	Groenstraat 34	tel. 5169315
Janus Bruurs	Spaaneindsestraat 15	tel. 5169244
Cees Wijten	Dorpsstraat 28	tel. 5169258
Jan de Laat	Tuldensedijk 8	tel. 5169346
Cees Smolders	Dorpsstraat 22	tel. 5169403
Henk v.d. Borne	Groenstraat 23	tel. 5169297



Nieuws van de redactie:

Dit is het laatste Kleppermenneke voor de vakantie.

Het eerste Kleppermenneke na de vakantie verschijnt op donderdag 1 september. Kopij voor dat nummer inleveren voor 28 augustus 19.00 u.

De redactie wenst iedereen een hele fijne vakantie !!!

Felicitaties

Hebt u iets te vieren of wilt u iemand feliciteren laat het dan weten, op het redactie adres. Wij feliciteren deze keer:

07 jul	Tom Schellekens
09 jul	Jari Verzeyl
11 juli	Guus van Rooy
13 jul	Jorn de Jongh
14 jul	Wiebe Gerritsen
15 jul	Thomas van Dal
15 jul	Larissa Damen
16 jul	Britt Augsburg
17 jul	Danny Dieltjes
20 jul	Saskia van Aarle
21 jul	Jet van Avendonk
23 jul	Roy van Oort
23 jul	Sander Hesselmans
24 jul	Patricia Bogers
24 jul	Koen Wijten
26 jul	Ad Hesselmans
26 jul	Iboyka Damen
26 jul	Marlijn van Gerven
26 jul	Pieter vd Biggelaar
28 jul	Jasper Souwen
28 jul	Corne van Dal
29 jul	Rien Colsters
31 jul	Jan van Dal
01 aug	Nomi Roozen
02 aug	Bo Op 't Hoog
02 aug	Nova Verzeyl
02 aug	Femke de Graaf
02 aug	Nico Leeijen
03 aug	Monique Leijten
04 aug	Mirthe Lambregts
04 aug	Lucas Norbart
06 aug	Zaza Vriens
07 aug	Nadie Paulissen
07 aug	Sem de Turck



08 aug Dorrit Verzeyl
08 aug Roel van Dommelen
10 aug Mieke de Graaf
10 aug Sander Smolders
12 aug Maikel Welten
13 aug Bas Soetens
13 aug Lars van Dommelen
15 aug Rien v.d. Wouw
15 aug Diana Viseckkaite
16 aug Piet Hesselmans
17 aug Sjors v d Borne
18 aug Fonsa Smolders
19 aug Pol Hesselmans
22 aug Ellen van Dommelen
23 aug Maud Hesselmans
25 aug Pim Hooijer
27 aug Eric Gerritsen
27 aug Anne v Heijst
27 aug Wouter Smid
28 aug Chris Verzeyl
29 aug Carla Schepens
29 aug Sam Verzeyl
29 aug Wouter van Boxtel
30 aug Mijke van Gerven
30 aug Sandra van Dal
30 aug Lynn Op 't Hoog
30 aug Michiel van Liere

Van harte gefeliciteerd allemaal !!!



Wedstrijd kort verhaal 'Feesten en vieringen'

De culturele organisatie Stichting WieKentKunst in Moergestel heeft een wedstrijd uitgeschreven voor het schrijven van een kort verhaal. Aan deze wedstrijd kan elke (hobby)schrijvende Brabander meedoen. Het thema van de korte verhalen is 'feesten en vieringen'. De winnaar wordt bekend gemaakt op vrijdagavond 23 september tijdens een literair feest in het cultureel centrum van Moergestel.

De korte verhalen mogen een lengte hebben tot maximaal 1.500 woorden. Ze worden beoordeeld door een jury met daarin leden van de Stichting WieKentKunst en beroepskrachten van de bibliotheek in de gemeente Oisterwijk. De winnaar wordt beloond met een mand streekproducten uit Moergestel en Oisterwijk en omgeving. Het verhaal mag worden voorgelezen tijdens de literaire avond en het wordt gepubliceerd op een aantal websites en in een uitgave van de Stichting WieKentKunst.

De Stichting WieKentKunst organiseert jaarlijks een cultureel evenement. Dit heeft een eigenzinnige opzet waarvoor de organisatie is onderscheiden met de provinciale Knippenbergprijs (voor erfgoed). Een werkgroep bedenkt een thema. Dit wordt uitgewerkt door de inwoners van Moergestel. Aan elk evenement doen honderden inwoners mee. Op 23, 24 en 25 september staat het thema 'feesten en vieringen' op het programma. Alle feesten die in een Brabants dorp als Moergestel doorheen het jaar worden gevierd, worden als het ware nagespeeld. Het lezen van boeken is een feest; dat inspireerde tot de verhalenwedstrijd.

Maar het korte verhaal sluit op nog een andere manier aan op het evenement in Moergestel. Tijdens 'feesten en vieringen' vermaakten mensen zich vroeger met het vertellen van verhalen en anekdotes. Uit deze orale traditie ontstond in de negentiende eeuw het korte verhaal als literair genre. In een kort verhaal wordt meestal een personage of een gebeurtenis centraal gesteld. Vaak gaan ze over min of meer alledaagse gebeurtenissen, zoals feesten en vieringen. De korte verhalen moeten uiterlijk 15 september zijn ingeleverd bij: info@wiekentkunst.nl. Nadere informatie via telefoonnummer 013-5133072.

De Ronde van Esbeek 2011

Zondag 3 juli vond in de Dorpsstraat de tweede editie van de Ronde van Esbeek plaats. Maar liefst 9 jeugddeelnemers en 9 seniorenteams gingen de strijd aan om de snelste ronde. In de step jeugd klasse ging de strijd tussen de gebroeders Roel en Rens van Dommelen. Na een spannende strijd was Roel net 4 seconden sneller. De strijd in de skelter klasse ging tussen Egbert en het duo Simone en Joelle. De dames wonnen. In de jeugd finale was Roel op de step de skelter dames te snel af en mocht op de bovenste trede van het erepodium staan.

Daarna kwamen de senioren teams in actie. Maar liefst 3 debutanten in deze klasse: De Lanterfanter, Godsakke Vlug en De Tobberkes. Het werd al snel duidelijk dat de teams moeite hadden met de nieuwe hindernissen op het parcours. De zandbak en met name de slagboom bezorgde de deelnemers veel tijdverlies.

Ronde DJ, DJ Slikkenberg, wist het publiek wat in grote aanwezig was in de juiste stemming te brengen. Vanaf het podium kregen de deelnemers de tussenstanden en rondetijden door van presentator Wim.

Na de poulewedstrijden en twee halve finales wisten uiteindelijk De Lanterfanter en De Titelverdedigers (winnaars van vorig jaar) de finale te bereiken. In de finale ging het gelijk op, na de eerste ronde kwamen de teams precies tegelijk over de finish. In de tweede en beslissende ronde kregen de Titelverdedigers materiaalpech door een losse stoel. Hierdoor verloren zij enkele seconden, de Lanterfanter profiteerde hier van en gingen er met de winst vandoor. Gefeliciteerd Lanterfanter! In het eindklassement werd Godsakke Vlug derdes, waardoor we twee debutanten op een podiumplaats hadden.

Graag willen wij iedereen die heeft meegewerkt aan de Ronde bedanken. Ook de bewoners van de Dorpsstraat bedankt voor de medewerking namens KPJ Esbeek en Schuttershof.





Voor foto's Ronde van
Esbeek,
zie onze WEBSITE:
Www.kleppermenneke.nl
menu Extra.



Oranjevereniging

Het is al weer 2 maanden geleden dat ook in Esbeek Koninginnedag gevierd is. Op zaterdag 30 april waren er meer dan 350 inwoners van Esbeek weer op ons Koninginnedag-feest op De Loop afgekomen en mede dankzij de weergoden is deze dag weer zeer geslaagd te noemen.

Echter, het volgende wil het geval. De laatste jaren is onze Oranjeverenigingcommissie die deze dag altijd organiseert ietwat uitgedund zodat we nu nog met 5 personen actief zijn. Deze 5 personen zijn ook al een groot aantal jaren actief in deze commissie en we vinden dat het tijd is voor nieuw bloed en nieuwe gezichten in onze commissie.

Bij deze dan een oproep aan de Esbeekse bevolking !!!

Omdat we deze geweldige dag natuurlijk wel in stand willen blijven houden zouden we graag zien dat er zich nieuwe mensen bij onze commissie aansluiten om deze dag mee te organiseren. Voor wat betreft de tijd die je er mee kwijt bent : we vergaderen 3 keer van tevoren en dan 30 april zelf natuurlijk. Al met al geen onoverkomelijke invulling om onze Esbeekse inwoners een leuke dag te bezorgen.

Voel je je geroepen om je bij ons aan te sluiten of wil je hier iets meer over weten, dan kun je contact opnemen met Wim Hesselmans, Gerard Verhees, Jan van de Corput, Corrie Maas of Els Abrahams.

Hopelijk tot spoedig ziens !!!

De Oranjevereniging.

**OLD Papier inleveren Zaterdag
6 aug.2011
Op het dorpsplein
Tussen 9.00 en 12.30 uur
Oranje vereniging Esbeek**

Proefboerderij Unitas opgericht op 15 oktober 1929

door Jan van Helvoirt



In 1929 werd in de Bloemenstaat een nieuwe boterfabriek gebouwd voor Hilvarenbeek, Esbeek en de Biest. Vanaf 4 juni van dat jaar werden de activiteiten in het Esbeekse boterfabriekje daarom stop gezet. De coöperatieve vereniging Unitas werd toen ook opgeheven. Doch de naam Unitas zou spoedig een nieuw leven worden ingeblazen.

De Goessche Courant meldde op 27 december 1929: "Dertig leden van den N.C.B. zullen voor gezamenlijke rekening te Esbeek een proefboerderij gaan exploiteren, met de bedoeling aan te tonen, dat op een klein bedrijfje zowel met varkensfokken als met -mesten, en daartevens een doelmatige kippenhouderij een redelijk bestaan is te verdienen. Na verloop van tijd hoopt men het bedrijf (men zou het een voorbeeld-bedrijf kunnen noemen) uit te breiden tot andere takken van den landbouw. Er werd uitsluitend met stamboekvarkens gefokt. De leiding is in handen van een drietal jonge boeren, onder wie een jonge boer als bedrijfsleider staat. De naam der stichting is: *Proefboerderij van de N.C.B. Unitas*. Men wordt lid door f 100,- renteloos voorschot te geven en bovendien voor f 100,- borg te blijven. De plannen zijn uitgewerkt met behulp van de consulent dr. ir. J.H.F. Decker". Onder nr. 876 verscheen proefboerderij Unitas op 22 augustus 1930 in de Nederlandsche Staatscourant.

Proefvelden kende men in Esbeek al veel langer. Bijna tijdens elke vergadering van de toen nog geheten R.K.J. Boerenstand (voorheen Leerlingenbond) kwamen de proefvelden aan de orde. Reeds in september 1911 had Sissingh de toezegging gedaan om een akker als proefveld ter beschikking te stellen. In 1920 werd de helft van het proefveld met de 'ondergrondsploeg' bewerkt. Wilde men echter in aanmerking komen voor een Rijksproefveld dan moest men hierop vier soorten aardappelen verbouwen. In de volgende vergadering deelde de voorzitter met klem mee, dat enkele leden in de erwten moesten schoffelen.



Jan Verhoeven trots naast de aardappelopbrengst 'Clement' in 1930

Even later werd een Boerenkring gesticht in het Patronaat. Terwijl P. Wijten f 5,25 beurde voor het bewerken van het proefveld op het Hoogeind en P. de Kort voor f 4,- het stro van de Leerlingenbond kocht, werd in dezelfde vergadering even besloten dat men een pakhuis zou oprichten. Jan van Raak wilde wel een stuk van 200 m van zijn tuin afstaan voor f 5,- m. Op het gewezen aardappel proefveld werd rogge ingezaaid en Cees Schellekens kocht de erwten.

Herbergier Jan Wilborts beurde f 3,75 voor geleverd bier! Men zou ook een handzaaimachine kopen, terwijl de aanschaf van de 'trieur' nog even op zich moest laten wachten. Bernard Hendrixen kreeg f 5,- omdat hij spontaan een stuk land verhuurde als proefveld. Op 5 november 1922 werd besloten om *het kleine proefveld met rogge te betelen en de groote akker met zwarte haver*. Uiteindelijk kwam men tot de conclusie dat het beter was de bewerking van het proefveld aan te besteden. Het ploegen van het grote proefveld werd aangenomen door P. Wijten en het kleine door P. Hesselmans. De winsten van de proefvelden liepen echter steeds verder terug. Een cadeau voor de landbouwonderwijzer Van der Zanden uit Lage Mierde kon er nauwelijks af. Foei! Een ets van Schotel, voorstellende *een Esbeeks tafereeltje nl. een kaarttafel* kostte f 0,50 per cursist.

Motorweekend Vliegenvangers juni 2011

We staan op vrijdag de 24e om 08.45 uur met 8 motoren én een auto mét aanhanger (SUPERbedankt Cees en Fonsa !) paraat om te vertrekken naar de Moezel. Paul komt nog met het plan om de aanhanger thuis te laten, omdat 'ie al enkele jaren niet nodig is geweest. Toon en Arno (dankjewel) hebben zich gebogen over een mooie tocht die ons voert door het mooie Brabantse achterland van zand... De eerste uren klinken de liedjes van Maasakkers in mijn hoofd: het kanaal tussen Breugel en Nederwetten, de processie tussen Valkenswaard en Handel... En al die tijd géén regen ! Het is fijn rijden met Toon (en z'n Garmin) voorop. Die routeplanners zijn ook handig als je in Thorn naar de WC moet trouwens. Daar hebben ze in ieder geval lekkere koffie met vlaai (dat maakt wel wat goed als we na 1 ½ uur nog steeds het land niet uit zijn). Na de koffie passeren we Limbolische plaatsjes als Limbicht, Schimmert en Gulpen en een cafeetje met de naam: Den Druppel. Overigens een toepasselijke naam op deze rit met ouwe mannen. Met de leeftijd stijgt ook het aantal stops onderweg: om te pissen, te roken, te tanken, te schuilen, weer te pissen en te roken, een regenpak aan te trekken en nog eens te pissen en te roken. De lunch die gepland is in Bütgenbach wordt daardoor uiteindelijk een afternoon-tea. Na de lunch komt het weer pas goed los (regenpakken voor de 'Fristi-club'). De ene na de andere plensbui dient zich aan, maar het deert ons niet. Wél als halverwege langs een bosrand één van onze trouwe Honda's het laat afweten (en wij de aanhanger op deskundig advies van Paul hebben thuisgelaten). We zullen verder geen namen noemen, het doet al zeer genoeg om die trouwe Afrikaan de heuvel op te moeten douwen (dat hebben Jos en Arno dan ook maar voor 'm gedaan), hem vervolgens alleen en verlaten bij een ouw' mensje te moeten achterlaten om dan maar te hopen dat een getrouwe buurtgenoot (SUPERbedankt Jan !) 'm met d'n HUT-bus komt ophalen. Maar daarover is het laatste woord dan ook nog niet gesproken. Gelukkig hebben Herman en Petra ons in Treis-Karden goed opgevangen met een vette schnitzel en frietjes.

Op zaterdag zitten we een heel ontbijt lang te peinzen of we wel zullen gaan rijden in de regen (althans, vooral de Fristi-club boog zich daarover). De echte DIE-hards gingen wandelen (en flink wat hoogtepunten behalen in het tropische regenwoud), daardoor was er in ieder geval een extra brommertje beschikbaar voor Kees. Die heeft daar meteen wat extra PK's in geblazen (en een beetje roet uit de pijp).

Uiteindelijk stapt iedereen op z'n stalen ros en kan het 1000-bochtenwerk beginnen. Na een paar uurtjes weet niemand meer iets van de regen af en droogt het asfalt lekker op... Het gas kan erop en de genadeloze zweep van Kees maakt striemen in het zuchtende brommertje van Karin. Ondanks de navigatie van maar liefst VIER Garmins, rijdt ieder toch een andere kant uit, maar komen ze elkaar na verloop van tijd wel weer tegen. Na een tevreden dag schuiven we aan bij de BBQ van Herman en Petra. Als toetje worden we getrakteerd op een presentatie van alle vrijgezelle mannen van Treis-Karden (de vrouwen ontbreken hier helaas...). De avond wordt geweldig afgesloten met de Toppers op groot scherm (wat wil je nog meer ???) Voor de terugweg hebben de mannen een route uitgezet van bijna 400 km. Na enkele bemoeienissen van dees' of gene is die afstand teruggebracht naar 370 km, 350 km, 330 km en uiteindelijk 320 km. Daarmee konden we allen instemmen. Karin achter Toon aan op haar inmiddels flink opgevoerde brommertje, Kees in de bus bij Jan en Corrie (SUPERbedankt nogmaals !), Paul als enige niet-fristi naked op een naked bike (niks regenpak, niks windscherm en niks handvatverwarming...), Jos als enige op een echte motor (of toch niet ???) enz. enz. We rijden een zonnige tocht door de Vulkanische Eiffel en zijn keurig op tijd aan de Nederlandse grens voor een (ietwat late) lunch, terwijl de temperatuur in rap tempo oploopt. Om 16.30 zit het er weer op en zijn we weer veilig terug bij Harm en de vriendinnetjes. Iedereen heel erg bedankt, voor de organisatie, het loodsen, het meerijden, het ophalen, en niet te vergeten de mentale steun.



Beste Esbekenaren

Maandag ,20 juni j.l., hebben we een kort overleg gehad voor de oprichting van onze club ('de olijke gooiers').

Na een kort welkom heeft Lex van Gaalen een korte uitleg gegeven van het spel.

Na wat overleg is het volgende afgesproken:

- Voortaan proberen enkele de dinsdagavond als vaste boules-avond te houden.
- Wie liever een andere avond/middag/ochtend speelt doet dit.
- Iedereen is welkom op de baan ,ook al heb je jezelf niet aangemeld bij onze club.
- Er is geen bestuur en er wordt geen contributie geheven.
- Mariet Pulles en Lex van Gaalen proberen het een en ander een beetje te coördineren.
- Mariet onderhoudt de baan(dwz. vrij van onkruid) en maakt indien nodig het een en ander bekend via esbeek.eu, het Klepperenneke of voor degene die zich als lid hebben aangemeld, via de mail (wie die niet heeft, krijgt een briefje in de bus).
- Jan Pulles wil ter zijner tijd wel enkele toernooien organiseren.
- Er hangt een scorebord. Daarin missen we nog de spijkers. Deze moeten nog vast gelast worden aan een ketting. Voorlopig kan iedereen evt. zelf wat spijkers meebrengen.
- Waarschijnlijk is de baan nog erg zacht omdat hij nieuw is. Deze wordt vanzelf harder door de weersomstandigheden maar hopelijk eerder door het vele spelen!
- Vrijdag 15 juli is de officiële opening. Nader bericht volgt.

Ik wens jullie allemaal veel speelplezier. Tot op de baan!

Met vriendelijke groeten, Mariet Pulles.

PS Heb je iets te vragen, te klagen, op te merken of een leuk idee? Mail of bel me dan effe.



Is Er Nog Toekomst voor De Kerk In Esbeek???????????

Wij roepen hierbij ALLE INWONERS VAN ESBEEK !!!!!!!!!!! op om samen met het kerkbestuur van onze parochie te overleggen en discussiëren over de toekomst van ONZE KERK in Esbeek.

Aanleiding voor de oproep is de mededeling op de informatieavond van woensdag 13 april 2011 in Hercules te Diessen, waarbij we te horen kregen dat de kerk in Esbeek in 2013 zal worden gesloten.

Vele Esbekenaren waren hierdoor onaangenaam getroffen.

Ondergetekenden willen het kerkbestuur van Esbeek dringend verzoeken op zeer korte termijn (liefst binnen 2 weken i.v.m. de vakanties) een bijeenkomst te beleggen voor alle inwoners van Esbeek om te discussiëren over de mogelijkheden voor onze kerk in de toekomst. Wanneer u met ondergetekenden van mening bent, dat het kerkbestuur de taak heeft deze bijeenkomst te beleggen, verzoeken wij u deze oproep te tekenen en uw naam en adres te vermelden.

Doe deze brief in de bus bij een van de onderstaande adressen.

U kunt ook een mailtje sturen naar een van de onderstaande mailadressen. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat alle verzoeken bij het kerkbestuur komen.

Groeten namens onderstaande personen,

Guus en Annelies Verschueren

De Klapstaarten 36 5085 GB Esbeek

E-mail: guusverschueren@hetnet.nl

Pieter van Bokhoven

Meester Lauwersstraat 4 5085 ER Esbeek

E-mail: bokhoven.esbeek@planet.nl

Piet Hesselmans en Sjaan van Dommelen

Esbeekseweg 38 5085 EB Esbeek

E-mail: piethesselmans@hotmail.com

NAAM

ADRES

HANDTEKENING

Afscheid Jos de Beijer

'Onze meneer Jos gaat afscheid nemen van basisschool de Wingerd'.

Begin jaren zeventig kwam meneer Jos de Beijer werken in Esbeek als leerkracht van een combinatiegroep 7/8. In de 40 onderwijsjaren die daarop volgden was hij steeds leerkracht van de midden- en bovenbouw.

Ook kwam hij regelmatig in andere groepen om ADV-uren van zijn collega's op te vangen.

Als teamlid heeft Jos zijn steentje bijgedragen in de medezeggenschapsraad (MR) en de GMR. Daarnaast stond Jos altijd paraat om vieringen, zoals Carnaval en de sportdag, met veel plezier mee te organiseren.

De afgelopen jaren heeft Jos, als kartrekker voor zijn voornamelijk vrouwelijke collega's, heel wat uurtjes gestoken in het ICT-gebeuren van de school. Jos heeft altijd genoten van deze materie en deed cursussen om alle nieuwe programma's op school te kunnen installeren.

Onze meneer Jos kan terug kijken op mooie werkjaren in Esbeek met een prettige werksfeer tussen kinderen, ouders en collega's.

Vanaf 1 augustus 2011 breekt er een nieuwe periode aan voor Jos. Een periode zonder zijn dagelijkse ritje van Bladel naar Esbeek. Een periode zonder reken-, taal- en leeslessen. Een periode van relaxen en genieten.

Vandaar dat De Wingerd op donderdag 7 juli afscheid neemt van 'onze' meneer Jos. Deze dag wordt hij samen met zijn vrouw in het zonnetje gezet door de kinderen, ouders en zijn collega's. Het wordt een dag vol techniek en allerlei andere bijzondere momenten. De dag wordt afgesloten rond 14.30 uur in de gymzaal, waarbij het mogelijk is om informeel een hand met meneer Jos te schudden.



'Adieu meneer Jos!'

Tuldania zoekt logo!

De een is op zoek naar Joseph, de ander zoekt een vrouw...maar waar onze voetbalclub Tuldania behoefte aan heeft is een nieuw logo!



'Waarom is dit nodig?' zul je je afvragen. Nou, het huidige logo kan sowieso wel een opfrisbeurt gebruiken. Maar wat nog belangrijker is: het is niet goed te gebruiken voor drukwerk. Dit is jammer, zeker met de nieuwe Tuldania sportkledinglijn. Wat zou er nou



mooier zijn dan een trainingsshirt of jack met daarop een mooi, sprankelend logo van onze eigen club?

Om dit nieuwe Tuldania-logo te ontwerpen zoeken we hulp...van jou! Heb je creatieve ideeën over hoe het nieuwe logo eruit zou moeten zien, ga dan aan de slag met potlood en papier of kruip achter je computer en maak een mooi ontwerp. Iedereen kan meedoen -jong en oud- en alle ideeën zijn welkom!



Wel zijn er een tweetal voorwaarden waaraan het nieuwe logo moet voldoen:

- Het moet de clubkleuren oranje-zwart bevatten;
- De naam 'SV Tuldania' moet duidelijk leesbaar zijn.

Je kunt je ontwerp zowel op papier als digitaal inleveren.
Dit kan bij Koen van Dommelen (Hofstad 15, Esbeek of via koen_dommel@hotmail.com). We willen graag bij aanvang van het nieuwe seizoen het nieuwe logo kunnen presenteren, dus hou hier rekening mee met inleveren (voor september). De bestuurscommissie van Tuldania zal het uiteindelijke ontwerp selecteren.

De ontwerper met winnende logo wint een Tuldania-sweater of trainingspak, natuurlijk bedrukt met het nieuwe logo en initialen of naam. Deze prijs zal na bekendmaking beschikbaar gesteld worden door Van Gool Sport en Camping.

Veel plezier en succes, we zijn erg benieuwd naar jullie ideeën. Misschien dat jouw ontwerp binnenkort op onze clubkleding prijkt!

Sportieve groeten,

SV Tuldania

Foto 's Wandel-4-daagse
Hilvarenbeek



Voor foto's wandel-4-daagse Hilvarenbeek, zie onze WEBSITE:
www.kleppermenneke.nl menu Extra.

Koningsschieten.

Met de kermisdinsdag heeft in Esbeek weer het jaarlijkse Koningsschieten van Oefening en Uitspanning 1878 plaats gevonden,

Na een spannende finale waarin de 5 finalisten: Jan van Lieshout, Harrie Hesselmans, Rob Elberts, Ronald Maan en Friso van Doormaal regelmatig van plaats wisselde was Friso van Doormaal toch de constantere en veroverde zo de koningstitel. Ronald Maan werd Prins en Harrie Hesselmans Adjudant.

Op de kermiszaterdag is ook het jeugdkoningsschieten verschoten, hier was Sam Verzeijl iedereen duidelijk te sterk, Josine van Iersel werd Prinses en Laurens van Laarhoven Adjudant.

Alle leden van Oefening en Uitspanning kijken weer terug op een geslaagd Koningsschieten 2011.



Maandelijks koffie-uurtje in de kerk.

Afgelopen maand zijn wij gestart met een koffie-uurtje na afloop van de zondagsviering in de kerk.

Dit koffie-uurtje is informeel en o.a. bedoeld om samen in gesprek te komen over wat er op dit moment speelt in onze kerk en wat er gaat veranderen. Maar ook om eens na te praten over het woord dat in de zondagsdienst is gezegd of om gewoon even samen koffie te drinken.

Elke tweede zondag van de maand (i.v.m. de zomervakantie niet in de maand augustus) bent u van harte welkom. Zondag 10 juli aanstaande staan de koffie en thee weer klaar in het parochiecentrum van onze kerk.

Het kerkbestuur

Kerkberichten.

Zondag 10 juli is er om 10.00u een Woord- en Communiedienst onder leiding van enkele leden van de Liturgiegroep. Laus Deo zal de zang verzorgen. Acoliet is Jan Smolders. Collectant is Piet Hesselmans. De misintenties voor deze week zijn voor Bart en Trees van Dommelen-van Gisbergen (4^e jaargetijde en verjaardag pa); Pastoor Weijling; Jan Hesselmans-Roozen (verjaardag); Coleta Hesselmans-van de Ven; overleden fam. de Laat en Lambregts; overleden ouders van Eekelen-van Meer (verjaardag vader).

Zondag 17 juli is er om 10.00u een Eucharistieviering. Voorganger is een Priester MSC. Acoliet is Cees Ketelaars. Collectant is Jan de Laat. De misintenties voor deze week zijn voor Mart Buijlinckx.

Gemuts (van onder de muts)

Dit zijn dan weer de laatste dagen
Voor de vakantie echt begint
Dat geldt tenminste voor het voorgezet onderwijs
Maar nog even niet voor het basisschoolkind.

Dat moet volgende week nog naar school
Maar zit wel al stiekem te hopen
Dat deze laatste week van het schooljaar
Toch wel gezellig en ontspannen zal gaan verlopen.

De ouders zijn over het algemeen minder relaxed
In deze vakantievoorbereidingstijd:
Ze stressen deze dagen heel wat af
En hebben voor ontspanning dus weinig tijd.

Gelukkig was er afgelopen weekend
Een heuse race vanaf Schuttershof
Groot en klein stapten in de skelter
Met de hoop op een prijs of heel veel lof.

Het parcours lag echt in Esbeek centrum
Met zand en water en heel veel lol
Bleven ook de kleintjes genieten
En de glazen van de groten die bleven zeker niet vol.

Het was dus een prima voorbereiding
Op een zware vakantietocht over de weg
Waarbij ik hoop dat u allen
Verstoken blijft van autopech.

Ik hoop u dan ook na de vakantie
Allemaal weer gezond terug te zullen zien
Met een tevreden gevoel over die vrije weken
En weer zin om te beginnen..... misschien.

De Muts