

't Kleppermenneke

Achtentwintigste Jaargang nr.: 13

1 juli 2010.

't Kleppermenneke verschijnt elke veertien dagen.

Redactieadres:

**De Klapstaarten 11,
5085 GA Esbeek,
☎ 013-5169450,**

Internet: www.kleppermenneke.nl

Aanleveren kopij: via website: www.kleppermenneke.nl

E-mail voor overige zaken : kleppermenneke@planet.nl

Indien U stukken heeft, die geplaatst moeten worden, lever deze dan **uiterlijk vóór zondagavond 19.00 uur** aan. Bij voorkeur via onze website www.kleppermenneke.nl zie bij "info" en dan bij "aanleveren kopij". Of per diskette, opmaak in A5-formaat. Ook afdruk aanleveren t.b.v. beoordeling door de redactie. Voor alle overige manieren van aanleveren alleen in overleg, neem contact op met het redactieadres. Alle kopij moet **ALTIJD** zijn voorzien van naam en telefoonnummer. Anonieme en **te laat ingeleverde kopij** worden niet geplaatst. De redactie behoudt het recht op het niet plaatsen van artikelen.

Abonnement: De kosten hiervan bedragen € 11,50 per jaar. Voor abonnees in Hilvarenbeek en Diessen € 14,00. Bankrekening-nummer: Rabobank 12.23.60.990 (vermeld **postcode en huisnummer**).

Bij gebruik maken van een machtiging geldt een korting van € 1,50. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het redactieadres.

Opzeggingen: Vóór 1 oktober voor het nieuwe abonnementsjaar.

Ook **adreswijzigingen** dienen tijdig doorgegeven te worden.

Advertenties: Kleine advertenties (klepperkes) kunt u afgeven en betalen bij het redactieadres. **Kosten vanaf € 3,00.**

Voor bedrijfsadvertenties: zie het redactieadres.

Bezorging: Indien u geen Kleppermenneke heeft ontvangen, terwijl u wel abonnee bent, bel dan het redactieadres.

Tekening voorkant: Theo Oerlemans.

Tekeningen binnenwerk: Elleke Craninckx (+kleppermenneke archief).

Agenda

1 juli	Vlaamse kermis De Wingerd
3 juli	Oud papier
4 juli	Gedichten voorlezen
5 juli	Liederentafel
6 juli	Fietsen 55+
6 juli	Inzameling plastic verpakkingsafval
9 juli	Discoavond Schuttershof
17 juli	Braderie
17 sept	Megafeest

Het volgende Kleppermenneke verschijnt op Donderdag 15 juli.
Kopij aanleveren voor zondagavond 11 juli 19.00 uur.

Laatste Kleppermenneke voor de vakantie is 29 juli 2010 kopij
aanleveren 25 juli en eerste na de vakantie is 9 september aanleveren
5 september 2010.

Werkgroep om de kerk

De komende tijd zijn aan de beurt:

Groep 4 op vrijdag 9 juli:

Sjack v.d. Sande	Spaaneindsestraat 1	tel. 5169367
Jac van Raak	Dorpsstraat 8b	tel. 5169565
Jo van Uden	De Klapstaarten 22	tel. 5169562
Jos Geerts	Groenstraat 30A	tel. 5169294
Ad Versteijnen	Esbeekseweg 24	tel. 5169270

Uitnodiging

Elke eerste maandag van de maand Liederentafel.

Maandag 5 juli Liederentafel.

Zaal open 20.00 uur, Aanvang: 20.30 uur.

De Schutterzangers.

Felicitaties

Hebt u iets te vieren of wilt u iemand feliciteren laat het dan weten, op het redactie adres. Wij feliciteren deze keer:

01 jul	Marie Hesselmans-Roozen
03 jul	Suus Smolders
03 jul	Sjaan van Dommelen
04 jul	Janneke Smolders
04 jul	Anke van Opstal
06 jul	Mees Bouman
06 jul	Tijn de Turck
06 jul	Anouk van Gerven
06 jul	Olga Oerlemans
06 jul	Lieveken Vester
07 jul	Tom Schellekens
09 jul	Jari Verzeyl
13 jul	Jorn de Jongh
14 jul	Wiebe Gerritsen



Van harte gefeliciteerd allemaal !!!

Aanvallen





Alle 50 Goed

De plaat En zijn verhaal

Nights in White satin?
A house in New Orleans?
Ben ik te min?
Hey Jude?
Angie?
Stairway to heaven?

U2?
De Veulpoepers?
Supertramp?

Nostalgisch?
Emotioneel?
Gevoelig?

Gezellig !!!

Waar:

Binnenplaats Schuttershof

Wanneer:

9 juli

Aanvang:

20:30 uur

Presentatie:

DJ Jan Colsters
DJ Joep Roberts

“Weekendrust”

Toen ik een paar weken geleden gezellig mee onze Bart naar het eerste van Tuldania ging kijken, werd ik benaderd door Astrid om een column te schrijven.

Aschwin stond op dat moment langs mij en trok me hiervoor over de streep.

Ik dacht, waar zal ik het toch eens over gaan hebben, en het juiste onderwerp viel mij binnen toen ik zaterdagmorgen samen met Lian op ons terras een lekker bakske Esbikse koffie zat te drinken. Bart en Laura had ik die dag ervoor naar het Tuldania-kamp in Loon op Zand gebracht. Prachtige accommodatie met een hoop jeugd uit Esbeek. Vol energie en levenslust.

Een kampleiding die er erg veel zin in had. Geweldig dat zoiets geregeld kan worden in ons durpke. Maar toen ik huiswaarts ging, was de rust op ons terras ook anders als anders.

Geen gekwebbel, geen voetbal, geen korfbal, geen trampoline vol met kids, geen confrontaties, nee, echte rust. Ook zijn vandaag onze rosékalveren op vakantie gegaan, dus daar hadden we ook al geen gestommel en geloei meer van. Onze buurjongen Jannes hoorde we ook niet juichen, omdat deze weer een fantastisch doelpunt had gescoord.

Dus dan maar weer aan de slag om de stal schoon te spuiten voor de kalveren, die maandag weer zouden komen. 's Avonds zouden we door wat vrienden geanimeerd worden en zijn gezellig gaan eten in Hilvarenbeek. Fietsend naar het dorp was alles ook heel rustig.

Zou Esbeek uitgestorven zijn??

In Hilvarenbeek aangekomen, lekker rustig gegeten en genieten van het mooie weer en de prachtige kerktoren en natuurlijk ons heerlijke diner.

Lekker ouderwets keuvelen met veel lol en gein, maar onze rust werd geregeld verstoord door onze schaterende vrouwen. Op de terugweg konden we het niet laten om nog even een afzakkertje te gaan pakken bij Schuttershof. Morgen maar niet gaan mountainbiken, want mijn stelregel is, na 2 uur in het mandje, dan gaat deze jongen 's morgens om half 9 niet op zijn stalen ros naar het bos.

De zondagmorgen toch maar wat later opgestaan om het overige jongvee te voeren.

Een heerlijk douche maakt je weer volledig mens, en we hebben genoten van een heerlijk ontbijt op terras. Nog wat vakliteratuur doorgenomen en een kameraad kwam een bakske koffie drinken en gezellig bijkletsen.

Oeps, het was weer de hoogste tijd om onze belhamels op te pikken in Loon op Zand.

Daar zag je dat het weekendje toch wel wat tol had geëist voor sommige kinderen, de leiding had ook wat van hun energie verloren, hier was wat meer rust gekomen.

Maar terugkomend in ons durpke leek het helemaal niet rustig en uitgestorven.

Alle ouders, opa's, oma's, waren naar Schuttershof gekomen om hun zoon, dochter of kleinkind te verwelkomen van een weekendje weg. Een heerlijk gevoel is dit altijd!!!

Na ontvangst van de slaapzakken en tassen zag ik ook dat bij onze kinderen het weekendje hun tol had geëist. Na een goede douche en lekker eten doken ze hun mandje in om de volgende dag de rust van hun ouders weer te verstoren en inderdaad maandagavond was van onze rust geen sprake meer, want de kinderen zaten weer vol energie, onze buurjongen juichte er weer lustig op los omdat hij gescoord had, en de stal stond weer vol met rosé-kalveren, die er vrolijk op losloeden om aan hun nieuwe huisvesting te wennen.

Wat hadden we genoten dit weekend, maar we snackten weer naar wat leven in de brouwerij.



Frank Schellekens.



Foto 's Wandel-4-daagse Hilvarenbeek



Voor foto's wandel-4-daagse Hilvarenbeek, zie onze WEBSITE:
www.klepperenneke.nl menu Extra.

Esbeekse martelaar uit het woelige jaar 1572

door Jan van Helvoirt



Op 7 november 1977 bezocht Marcel van de Ven, hij was abt van de abdij van Heeswijk-Dinther, met confrater Clemens van den Berg de Belgische antiquair J. Harden. In zijn atelier in Keersbergen bij Mechelen trof men de afbeelding van een oud-Esbekenaar aan. Het was een gaaf portret ingelijst in een passende lijst dat stamde uit de 17^e eeuw. Waarom wilde die Norbertijnen abdij zo graag dit schilderij kopen? Men had blijkbaar nog geen afbeelding van deze man: Adriaen Janz. van Beek. Hij was een van de 19 martelaren die hun leven gaven in de

erbarmelijke strijd waarbij aanhangers van twee godsdienstige richtingen elkaar danig naar het leven stonden. Tot voor enige tijd meenden ingewijden hier dat hij 'Bosmans' heette en afkomstig van de belangrijke Tulderhoeve geweest zou zijn. Beide veronderstellingen zijn op verkeerde historische inzichten gebaseerd! Adriaen was wel in 1528 in Esbeek geboren en zijn achternaam was: Jans. D.w.z.: zijn vader heette Jan met zijn voornaam. Ook weten we dat hij Norbertijn was en uiteindelijk op 6 april 1572 in het dorpje Monster, dicht bij Den Briel gelegen, tot pastoor werd benoemd.

In dat jaar ondernam Willem van Oranje een veldtocht in de Meierij. De dorpen werden flink gebrandschat, waarbij de boerenbevolking weerloos was tijdens het moorden en plunderen. Zijn soldaten vermoordden op 23 juli 23 priesters in Roermond. Enkele weken eerder hielden de *watergeuzen* (bemanning van de vloot van Marck Lumey) huis na de inname van Den Briel en Gorcum. Zij hadden het vooral op de geestelijken gemunt en onder leiding van Lumey werden op 7 juli een aantal gevangenen na een bespottelijke processie door de stad in de *Dievenput* opgesloten. Een half uur later werd ook Esbekenaar Adriaen Jansen vanuit zijn pastorie in dezelfde stinkende kerker gesmeten. Hij was 's nachts verraden door Jan Vrouwelingh uit Naaldwijk en werd nu een van de katholieke woordvoerders in een felle discussie met de calvinisten. Het mocht echter niet baten.

Op woensdag 9 juli werden aldus de geestelijke gevangenen naar een turfschuur buiten Den Briel gebracht. Aan de grote balk werd onze Adriaen als vijftiende opgehangen terwijl er aan de kleine balk drie aan hun einde kwamen. Zijn kapelaan werd wegens plaatsgebrek aan een ladder gehangen.



Beeld van de Esbeekse heilige in de kerk van de Abdij van Averbode in België

Er kwamen vijf martelaren uit onze directe regio: Esbeek, Heeze, Den Bosch, Poppel en Oisterwijk. In dit laatste dorp ging trouwens twee jaar later het nonnenklooster in vlammen op nadat de geuzen twee priesters hadden vermoord. Ook de pastoor van Haaren moest het ontgelden. Nadat zijn neus en zijn rechteroor waren afgesneden en zijn ogen geheel uitgestoken, werd hij koelbloedig vermoord.

Ook de lichamen van onze vermoorde martelaren werden afgrijselijk geschonden: neuzen, oren en geslachtsdelen werden van de overleden gehangenen afgesneden. De geuzen hadden *de ledemens die sy vande lichamen der heyliger martelaren ghenomen hadden*, op hun hoeden gestoken en een triomfantelijke tocht door de straten van de stad gemaakt. In 1615 werden de gebeenten van de slachtoffers opgegraven waarna de martelaren in 1675 heilig werden verklaard. Bijna drie eeuwen later koos de kersverse parochie in Esbeek voor de H. Adrianus. Zowel in de Esbeekse kerk als buiten tegen de Beekse kerk kunnen we een beeld van deze heilige aanschouwen.

En de strijd tussen de Hollanders en de Spanjolen? Die werd steeds grimmiger. Begin 1573 werd een garnizoen van 200 Spanjaarden gedirigeerd *des bourghs d'Oisterwyck et de Hilvarenbeeck*: op de burchten van Oisterwijk en Hilvarenbeek. Prins Willem werd nu de echte leider, terwijl Lumey 'de vossenstaart' uit zijn functie werd gezet.

OEFENING EN UITSPANNING 1878



Koning Hans Schoofs Jeugdkoningin Josine van Iersel.

De punten na 50 pijlen:

	Serie 1	serie 2	totaal
Hans Schoofs	238	235	473
Harie Hesselmans	227	231	458
Bianca Dieltjes	230	222	452
Cor Schepens	224	226	450
Jan van Lieshout	222	226	448
Linda v Logten	221	220	241
Ronald maan	226	212	438
Friso van Doormaal	217	215	432
Henk Verzeijl	213	218	431
Max Pasveer	211	218	429
Rob Elberts	214	211	425
Henk v/d Staak	216	198	414
Rob v Meetelen	204	209	413
Dirk Gerritsen	209	201	410
Jimmy Maan	211	199	410
Tom Logten	208	202	410
Tinus Wouters	197	202	399
Gust v Lieshout	196	192	388
André Bakker	193	191	384
Jack Colsters	179	201	380
Johan v Iersel	191	177	368
Joost Verboven	183	176	359
Piet Meulenbroeks	146	117	263

De Finale:

Hans Schoofs	48	46	48	totaal	142
Cor Schepens	42	44	45	totaal	131
Harrie Hesselmans	40	44	45	totaal	129
Bianca Dieltjes	48	37	43	totaal	128
Jan v Lieshout	42	45	40	totaal	127

Jeugdkoningschieten:

Josine v Iersel	202
Stef v Meetelen	198
Laurens v Laarhoven	197
Jelle Verboven	192
Casper Vugts	189
Sam Verzeijl	188
Job Kramer	184
Ranko Bakker	147
Timoty de Bruine	138



Geslaagde EHBO Diessen Esbeek.





Wij wensen alle geslaagden proficiat met het behalen van hun diploma.

Wim Hesselmans gehuldigd.

Wim Hesselmans is afgelopen vrijdagavond gehuldigd voor zijn altijd enthousiaste inzet voor de voetbalclub, met name voor de zeer jonge jeugd.

Wim doet dit vrijwilligerswerk al 25 jaar en werd dan ook vol lof toegesproken door de vertegenwoordigster van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie.

Terechte hulde, ongetwijfeld namens alle bewoners van Esbeek.

Wim, van harte proficiat en veel dank voor je geweldige inzet!



Bij Jan van Lieshout aan de Bar

In de timmerwinkel van Jan van Lieshout wordt hard gewerkt aan een nieuwe bar. Jan gaat zelf geen café beginnen, het is de nieuwe bar voor Schuttershof. Jos van de Wouw en Harrie Buijlinckx zijn de twee echte schrijnwerkers die druk doende zijn de bar met de achterwand, vorm te geven. Het ontwerp van de bar is gemaakt door onze binnenhuisarchitect Danny van Vliembergen, samen met Ton van de Wouw. Het werk ligt op schema, wat betekent dat in oktober de verbouwing van Schuttershof kan beginnen. Er hebben zich voor de verbouwing al meerdere vrijwilligers gemeld. Na de vakantie beleggen we een bijeenkomst voor alle vrijwilligers die mee willen helpen aan de verbouwing.

Wij danken alvast de bouwploeg van de bar voor hun mooie werk en natuurlijk ook de firma van Lieshout en Co. voor hun belangeloze gastvrije medewerking.

**Namens Coöperatie Esbeek,
Piet Verhoeven**





Kerkberichten.

Zondag 4 juli is er om 10.00u een Eucharistieviering. Voorganger is een priester MSC. Het dameskoor zal de zang verzorgen. Acoliet is Lambert Verhoeven. Collectant is Jan de Laat. De misintenties voor deze week zijn voor Pastoor Houben (jaargetijde) en voor de overleden ouders Halters-Evers, zoon Wim en kleinzoon Joris (3e maandstonde moeder).

Zondag 11 juli is er om 10.00u een Woord- en Communiedienst onder leiding van enkele leden van de Liturgiegroep. Laus Deo zal de zang verzorgen. Acoliet is Ad van de Wouw. Collectant is Janus Bruurs. De misintenties voor deze week zijn voor Pastoor Weijling; Bart van Dommelen (2e jaargetijde) en Coleta Hesselmans-van de Ven.

Gemuts (van onder de muts)

Nederland moet nog tegen Slovenië spelen
Als ik dit zit te schrijven
Ik hoop dan ook als u dit leest
Dat de straten nog steeds oranje blijven.

Ik lijk een roepende in de woestijn
Als ik zeg dat ik de voetbalgekte wat overdreven vind
Hoewel ik hier en daar steeds meer stemmen hoor
Die zeggen te gaan zappen als er weer een wedstrijd begint.

Voor Harm en alle andere horecabedrijven
Hoop ik dat “we” de finale halen
En dat ze zo de kosten van de “oranjeverbouwingen”
Door de verkoop van bier kunnen terugbetalen.

Het lijkt wel dat de rest van de wereld
Door de voetbalperikelen een maand is gestopt
Wat dat betreft hebben de voetballers
Het overige nieuws met duidelijke cijfers geklopt.

Toch is Esbeek hierop weer een uitzondering
Want vorig weekend nog hebben we de voorpagina gehaald
Door een hele bijzondere gebeurtenis
Die het multiculturele gezicht van ons dorp naar boven haalt:

Soufiana, waarvan de oma op ons dorpsplein woont
Is in mei in Marokko volgen moslimtraditie besneden
En daarvoor was er zaterdag in Schuttershof een groot feest
Waarbij hij feestelijk met een paard door Esbeek werd gereden.

En meer multiculti-lijkend nieuws hoorde ik nog net:
Het heeft het roddel-niveau al overleefd
Ik hoorde de hierboven genoemde Harm namelijk zelf vertellen
Dat hij sinds deze week een zwarte Partner heeft.....

