

't Kleppermenneke

Achtentwintigste Jaargang nr.: 12

17 juni 2010.

't Kleppermenneke verschijnt elke veertien dagen.

Redactieadres:

De Klapstaarten 11,
5085 GA Esbeek,
☎ 013-5169450,

Internet: www.kleppermenneke.nl

Aanleveren kopij: via website: www.kleppermenneke.nl

E-mail voor overige zaken : kleppermenneke@planet.nl

Indien U stukken heeft, die geplaatst moeten worden, lever deze dan **uiterlijk vóór zondagavond 19.00 uur** aan. Bij voorkeur via onze website www.kleppermenneke.nl zie bij "info" en dan bij "aanleveren kopij". Of per diskette, opmaak in A5-formaat. Ook afdruk aanleveren t.b.v. beoordeling door de redactie. Voor alle overige manieren van aanleveren alleen in overleg, neem contact op met het redactieadres. Alle kopij moet **ALTIJD** zijn voorzien van naam en telefoonnummer. Anonieme en **te laat ingeleverde kopij** worden niet geplaatst. De redactie behoudt het recht op het niet plaatsen van artikelen.

Abonnement: De kosten hiervan bedragen € 11,50 per jaar. Voor abonnees in Hilvarenbeek en Diessen € 14,00. Bankrekening-nummer: Rabobank 12.23.60.990 (vermeld **postcode** en **huisnummer**).

Bij gebruik maken van een machtiging geldt een korting van € 1,50. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het redactieadres.

Opzeggingen: Vóór 1 oktober voor het nieuwe abonnementsjaar.

Ook **adreswijzigingen** dienen tijdig doorgegeven te worden.

Advertenties: Kleine advertenties (klepperkes) kunt u afgeven en betalen bij het redactieadres. **Kosten vanaf € 3,00.**

Voor bedrijfsadvertenties: zie het redactieadres.

Bezorging: Indien u geen Kleppermenneke heeft ontvangen, terwijl u wel abonnee bent, bel dan het redactieadres.

Tekening voorkant: Theo Oerlemans.

Tekeningen binnenwerk: Elleke Craninckx (+kleppermenneke archief).

Agenda

20 juni Concert Harmonie
23 t/m26 juni Wandelvierdaagse
1 juli Vlaamse kermis De Wingerd



4 juli Gedichten voorlezen
6 juli Fietsen 55+
06 juli Inzameling plastic verpakkingsafval
06 juli Fietsen 55+
17 juli Braderie
17 sept Megafeest

Het volgende Kleppermenneke verschijnt op donderdag 1 juli.
Kopij aanleveren voor zondagavond 27 juni 19.00 uur.

Werkgroep om de kerk

De komende tijd zijn aan de beurt:

Groep 3 op vrijdag 25 juni:

Ad de Graaf	Lowerik 20	tel. 5169407
Piet Meulenbroeks	Lowerik 1	tel. 5091343
Ad van Hooydonk	Spaaneindsestraat 2A	tel. 5169601
Jan van Hoof	Hoogeindsestraat 7	tel. 5169325
Wil Paulissen	Hoogeindsestraat 5	tel. 5169264

Klepperke:

Zaterdag 17 juli in Esbeek
Braderie van 10.00 tot 17.00 uur
Toegang is gratis
Info: Tel: 013-5166110
Of 06-53295806

Felicitaties

Hebt u iets te vieren of wilt u iemand feliciteren laat het dan weten, op het redactie adres. Wij feliciteren deze keer:

17 jun	Roy Thomassen
17 jun	Claudia Bolijn
17 jun	Dianne Lambregts
18 jun	Sjors de Graaf
20 jun	Roy Timmermans
21 jun	Joyce Welten
21 jun	Wiet van Meel
22 jun	Loes van Roover
24 jun	Richard v Heijst
24 jun	Ilse v d Heijden
25 jun	Anja van Avendonk
25 jun	Carina v.d. Sanden
26 jun	Arnie Craninckx
27 jun	Riet de Kok
27 jun	Sjack v d Sande
27 jun	Cor Paulissen
28 jun	Jelle Verboven
28 jun	Jens v Gestel
29 jun	Peter Leijten
30 jun	Niek Hoosemans

Van harte gefeliciteerd allemaal !!!



Alle Kinderen in Kenia Onderwijs

Met de nadruk op Alle heeft de geboren en getogen Hilvarenbeekse Charlot Abrahams (26) onlangs officieel de stichting AKIKO, Alle Kinderen In Kenia Onderwijs opgezet. Het gaat hier om kinderen met een beperking. Onderwijs in Kenia is gratis, maar omdat een aangepaste school altijd in internaat vorm is moeten de extra kosten door de ouders betaald worden en daar is vaak geen geld voor. Charlot, die ondertussen in Tilburg woont, ging in 2008 voor vierehalve maand voor ontwikkelingswerk naar Kenia in Afrika. “Als afgestudeerde fysiotherapeute zocht ik naar een uitdaging”, vertelt Charlot. “Het ontwikkelingswerk trok me aan en met name Afrika. Ik had geen zin in bemiddelingskosten. Ik zocht op internet en kwam via via in contact met Dorothy in Mombasa in Kenia. Zij houdt spreekuren met de ouders van kinderen met een beperking in een communicatie kliniek en zij zou alles voor mij regelen.” Charlot kocht een ticket en vloog zelfstandig naar Mombasa. Buiten de communicatie kliniek ging zij ook aan de slag als fysiotherapeute op twee schooltjes voor gehandicapten kinderen. “Ik heb geprobeerd de Keniaanse fysiotherapeuten wat ‘westerse behandeltechnieken’ aan te leren.” Op een dag kwam de Tilburgse in contact met het zes jarige meisje Elisabeth. Zij kwam in het centrum voor een intake en omdat ze doof was moest ze naar een aangepaste school. “De vader kon dat niet betalen en ik wist meteen dat ik dit meisje zou gaan sponsoren. Zo ook de tienjarige Fikirini. Hij durfde niet naar school. Door ernstige misvorming werd hij gepest en uitgelachen. Voor de speciale school hadden de ouders ook geen geld. Mijn ouders hebben voor hem betaald.” Terug in Nederland pakte Charlot haar leven weer op. Hoewel dat niet makkelijk ging, want Charlot kon moeilijk wennen aan de luxe. Het zei haar allemaal niet zoveel. Eind februari ging zij onaangekondigd even terug naar Kenia om te zien of het geld wel goed terecht kwam. En ze was overtuigd. Elisabeth kwam op haar afgerend en beheerste de doventaal. Fikirini werd niet meer gepest en sprak goed Engels. Toen heeft Charlot haar stichting AKIKO officieel gemaakt, want er is nog erg veel hulp nodig. Voor 9 euro per maand kun je een doof, blind, lichamelijk of geestelijk gehandicapt kind naar school laten gaan. “Omdat ik het niet praktisch vind om meerdere kinderen voor maar een jaartje naar school te sturen, hebben we besloten om een paar kinderen in een vijf jarenplan naar school te laten gaan.

De sponsor krijgt jaarlijks het schoolrapport en een foto van het kind. Dorothy brengt persoonlijk het geld naar de scholen, zodat we zeker weten dat het goed aankomt.”

Brabants Dagblad Nelly Wouters-Hamers

www.stichtingakiko.nl

info@stichtingakiko.nl



Zomerproeverij 27 juni

Op zondag 27 juni bent u welkom op de zomerproeverij van WIJN&ZO.

U kunt vanaf 13:00 uur tot 17:00 uur wijnen proeven die uitstekend passen bij de zomer.

Heerlijke frisse witte wijnen, smaakvolle roséwijnen, roséport en lichte, vriendelijke rode wijnen.

Deze **inloopproeverij**, die gratis toegankelijk is, wordt gehouden in het proeflokaal en bij mooi weer buiten aan de Dunsedijk 1-B in Esbeek.

U bent van harte welkom!
Breng gerust een wijnliefhebber(s) mee!

WIJN&ZO, Dianne Hesselmans
www.wijnzeno.nl

Hallo allemaal!

Zoals U jullie misschien al hebben gehoord ga ik binnenkort mijn eigen Schoonheidssalon beginnen.

Om dit te vieren geef ik **10% KORTING*** op alle gezichtsbehandelingen!

*Korting niet geldig op epilieren/harsen/verven/nagelstyling.
Geldig van 21 Juni t/m 31 Juli.



Schoonheidssalon
Elleke

Vriendinnenactie!

Als je een afspraak voor een gelaatsbehandeling maakt voor een vriend of vriendin, kennis en/of familielid, dan krijg je bij je eerstvolgende behandeling een *kleine attentie*.

Je vriend, vriendin, kennis en/of familielid krijgt een *Gratis* Hoofdhuidmassage tijdens de gelaatsbehandeling. Maakt hij/zij ook een afspraak voor iemand, dan krijgt hij/zij ook een *kleine attentie*.

Ook geef ik 50% korting op een aantal sierraden. Je moet denken aan armbanden, kettingen, oorbellen en (make-up)tasjes van €1,20 €0,60 tot ~~€5,95~~ €2,95!

Meer informatie? Bel of stuur een mailtje!

Tot ziens!

Bij Schoonheidssalon Elleke!

Elleke Craninckx
Esbeekseweg 26
5085 EB Esbeek
06-130 83 792
schoonheidssalonneleke@live.nl
Behandeling alleen op afspraak

Geopend Maandag t/m Vrijdag.
Eventueel op Zaterdag

Sporten en sport

Het woord sport heeft voor verschillende mensen verschillende betekenissen. Een aantal daarvan vraagt zich meteen al af hoe moe je daar wel niet van wordt; daarbij denken diegenen automatisch aan conditionele arbeid waardoor sporten als schaken en dammen al niet als sport worden gezien. Ook zijn er mensen die het winnen van de dorpenderby als een sport ervaren hebben. Anderen zien sport als een noodzakelijk kwaad om overgewicht te voorkomen en weer anderen sporten omdat ze dat gewoon graag doen en bovendien vaak spannend vinden. Ikzelf mag graag een partijtje badmintonnen op de zondagmorgen in onze (te kleine) gymzaal, gewoon omdat ik dat leuk vind en bovendien dan na de middag vaak in de gelegenheid ben om me met een andere kant van sport bezig te houden: Het kijken ernaar!!! Zelf voetbalde ik ooit bij het frikandellenelftal van Tuldania. Geen dampende thee tijdens de rust maar gewoon een glaasje bier en een blad frikandellen. De resultaten waren over het algemeen dan ook navenant. Het is dan ook geen geheim dat ik, ondanks mijn bijzondere voetbalkwaliteiten, het niveau van het eerste elftal nimmer zou halen. Nu ik met enige regelmaat langs de kant naar het eerste elftal sta te kijken, en met mij gelukkig vele anderen, moet ik eerlijkheidshalve en bij hoge uitzondering het vorige terugnemen want volgens omstanders haal zelfs ik bij tijd en wijlen het niveau wat op dat moment ten tonele komt! Gelukkig is dat het afgelopen seizoen niet te vaak gebeurd en zijn onze jongens glansrijk en welverdiend KAMPIOEN geworden. Dit zelfs ondanks het feit dat wij wèl een eerlijke grensrechter hebben! Maar goed; theoretisch staan er langs de lijn natuurlijk vaak (lees: bijna altijd) mensen die het allemaal veel beter zouden doen maar gelukkig weten de meesten ook dat er nu eenmaal een gigantisch verschil is tussen theorie en praktijk. Bovendien gaat het langs de lijn, net zoals in het veld, niet altijd over voetbal en ook dat onderdeel maakt voor mij de loop naar de velden vaak aantrekkelijk. Trainers en vlaggenisten, vooral van tegenstanders, die hard roepen en tieren en daarbij blijkbaar ook uit zijn op reactie van de kijkers, worden vaak, soms te vaak, op hun wenken bediend. Ook scheidsrechters die naar mening van het legioen niet geconcentreerd zijn op de wedstrijd maar meer reageren op het randgebeuren, zijn gewilde gespreksobjecten. Één opmerking, meestal van dezelfde B(bezoeker), is vaak al aanleiding

om de aandacht van de kijkers in zijn of haar omgeving volledig van het voetballen af te wenden en een orkaan van wetenswaardigheden en droge humor te laten losbarsten, waarbij een goed voorbereide buut bijna in het niet zou vallen. Wanneer je maar de helft van wat je daar "opvangt" op een juiste plek in je verhaal zou verwerken, liggen alle aanwezigen in onze (opnieuw te kleine) gymzaal tijdens de Kleetsavond dubbel van het lachen. Natuurlijk kom ik via bovenstaande terecht bij het grootste feest van Esbeek, daar ligt mijn hart nu eenmaal: Carnaval. Ook Carnaval is namelijk een veelzijdige sport die gelukkig door velen van ons wordt beoefend. Een zware sport waarbij men het niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk erg zwaar kan hebben maar waarbij de onderlinge sportieve strijd ook een grote rol speelt, vooral bij de creatiebouwers voor onze optocht. Ik ben er dan ook trots op dat ik in het Haakneuterrijk woon dat niet alleen als een Rijk te boek staat, maar in vele opzichten ook daadwerkelijk rijk is door zijn samenwerkende, gemoedelijke gemeenschap. Met z'n allen hebben we al heel wat voor elkaar gekregen en zullen daar ook in de toekomst hard aan blijven werken.

En dat is ook SPORT !!!!

Jan Colsters



Jo van Rijswijk Esbeekse postmeester sinds 1947

door Jan van Helvoirt



Jo van Rijswijk werd geboren in 1918 in de eeuwenoude boerderij aan de oostkant van de Mostaard op de plaats waar nu Gerrit van Gerven woont. Zijn vader Janus zou daar niet lang blijven wonen, want in 1921 werd het Esbeekse postkantoor geopend. Toen waren er in Esbeek overigens niet meer dan 120 adressen. In 1947 nam Jo de zaak over van zijn vader, waardoor hij van hulpbesteller werd bevorderd tot zelfstandig postkantoorhouder. Door toedoen van landgoed De Utrecht kreeg het kleine Esbeek een eigen kantoor geheel in stijl van de bouwtrant en kleuren van het landgoed. In 1921 deed de P.T.T. een oproep voor sollicitanten voor het posthouderschap. Er waren twee kandidaten: Adrianus van Rijswijk en een Esbeekse aannemer. Ze werden beiden op kantoor in Goirle uitgenodigd om ter plaatse een som uit te rekenen. De vader van Jo won omdat hij het snelst en correct de inhoud van een 'balk' had uitgerekend. Meteen kwam er een telefoonnet in het pand met 20 aansluitingen. In de dertiger jaren waren er ruim 8 bezet:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Rustoord | 2. houtvesterswoning |
| 3. pakhuis Boerenbond | 4. steenfabriek |
| 5. Toon van Dijk (bouwmaterialen) | 6. aannemer Rosch |
| 7. pastorie | 8. taxi Hamers |

Jo moest op het kantoor zorgen voor de totstandkoming van de verbinding. Men belde naar het postkantoor in Beek en dan moest Jo, via de centrale in Tilburg, de juiste pennen in Esbeek versteken. Er werd toen nog vooral gebruik gemaakt van telegrammen. Later kwam er in het postkantoor een telefooncel, waar de Esbekenaren konden bellen.

De linker rood groene voordeur gaf via een gang toegang tot het woongedeelte. In de rechtergang zat een luik dat uitkeek op het kantoor zelf. Achter het eikenhouten bureau was Jo de koning te rijk! Aan de zuidgevel zat een derde 'voordeur' die uitkwam op een stijlvol betegeld vertrek.



Familie Van Rijswijk runde het postkantoor tussen 1921 en 1970

De talloze postzakken die aanvankelijk door de tram en later door de B.B.A. bussen werden meegenomen, werden in dit sorteerkamertje gedropt.

De postbestelling verliep volgens een vaste route die door de P.T.T. was uitgestippeld. Men noemde die route 'de Loop', die een totale afstand bedroeg van maar liefst veertig kilometer. De post moest overal achterom worden gebracht, omdat er nog geen brievenbussen waren. En natuurlijk moest Jo hier en daar het laatste nieuws uitwisselen: vandaar wist Jo van Rijswijk over geheel Esbeek 'van de hoed en de rand'. Jo fietste naar het Hoogeind, door de Groenstraat, naar Dun en Tulder. Vast tarief was natuurlijk het kantoor van landgoed De Utrecht, waar de meeste post werd bezorgd. In het lange zwoele zomerseizoen had hij tweemaal zo veel post dan gewoonlijk. Dan moest hij ook naar de Hertgang en naar de Koevoirt. Op het landgoed waren wel acht kampeerplaatsen ingericht, waar vooral jonge mensen uit het westen van ons land verbleven. Daar werd trouwens relax verpoosd in alle openheid! Het kantoor daarentegen werd gesloten in 1970.

Het weekend



Van 4-5-6 juni



Wandelen
Tuldania Kamp
Motorweekend



GGD waarschuwt WK-gangers:



Vaccinatiebewijs gele koorts verplicht bij reis naar Zuid-Afrika.

Vanwege het WK voetbal heeft Zuid-Afrika de richtlijn gele koorts aangescherpt. GGD Hart voor Brabant wijst erop dat een vaccinatiebewijs gele koorts verplicht is voor alle reizigers die Zuid-Afrika bezoeken vanuit een land waar gele koorts voorkomt. Dit geldt ook voor reizigers die per vliegtuig naar Zuid-Afrika reizen en een tussenstop maken in een land waar gele koorts voorkomt. Heeft u dit vaccinatiebewijs niet, dan kan u de toegang tot Zuid-Afrika geweigerd worden.

Reist u deze zomer naar Zuid-Afrika? Controleer dan uw vaccinaties op volledigheid. Neem bij vragen contact op met het klantadviescentrum reizigerszorg van de GGD Hart voor Brabant, telefoon: 0900 822 24 67 (€ 0,10 per minuut).

Aanscherping van de richtlijn gele koorts

Voor Zuid-Afrika gelden al de standaard vaccinatie- en malariaprofylaxeadviezen. In verband met de aangescherpte richtlijn gele koorts adviseert het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadviesing (LCR) alle reizigers die een tussenstop maken in Afrika naar een reizigersgeneeskundig adviseur, zoals de GGD, te gaan. Ook als u tijdens de tussenstop (transit) het vliegveld of vliegtuig niet verlaat, is een vaccinatiebewijs voor gele koorts verplicht.

Landen in Afrika waar gele koorts voorkomt

Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Centraal Afrikaanse Republiek, Congo Brazzaville, Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Equatoriaal Guinee, Gabon, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee Bissau, Ivoorkust, Kameroen, Kenya, Liberia, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tomé en Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Soedan, Somalië, Tanzania (inclusief Zanzibar), Togo, Tsjaad, Uganda.

Meer informatie?

De GGD is dé plek voor betrouwbaar en deskundig reizigersadvies. Voor vragen kunt u contact op nemen via telefoon: 0900 vaccins oftewel 0900 822 24 67 (€ 0,10 per minuut). Of kijk op www.ggdhvb.nl.

Zondag 20 juni: Concert in de Hilvaria-Studio's tussen Goirle en Hilvarenbeek



Op zondag 20 juni om 11.30 uur geeft de Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 uit Hilvarenbeek een concert in de Hilvaria Studio's aan de Goirlesedijk 12B te Hilvarenbeek. De toegangsprijs bedraagt € 5,- (inclusief koffie of thee).

De zeer typische ambiance en de kwaliteit van dit orkest maken van dit concert iets heel bijzonders.

Het concert wordt geopend door de slagwerkgroep onder leiding van Ron Colbers met een drietal gevarieerde werken. Daarna zal het harmonieorkest met dirigent dirigent Jacco Nefs het concert vervolgen. Ze laten, onder andere, voor de eerste keer het verplichte werk horen waarmee ze in november aanstaande naar het concours gaan. In een achttal werken zal de veelzijdigheid en het hoge niveau van dit orkest te beluisteren zijn.

Ook zal men tijdens dit concert voor de eerste keer de nieuwe uniformen dragen.

Een mooie gelegenheid om deze vaderdag in te vullen met een stukje echte cultuur.



Voor foto's open dag Reijrink, zie onze WEBSITE:

www.kleppermenneke.nl menu Extra.

Bekende tv-acteur leest winnende gedichten voor in Hilvarenbeek

Timo Descamps, bekend van onder andere de populaire tv serie SpangaS en het programma Pokemon Marathon op de Belgische zender VT4 komt op 4 juli naar cultureel centrum Elckerlyc in Hilvarenbeek voor een gedichtenwedstrijd. Hij zal de winnende gedichten uit de categorie tot 16 jaar bekend maken en voorlezen. Gedichten voor deze wedstrijd kunnen nog ingeleverd worden via gedichten@elckerlyc.nu en op papier bij de bibliotheek aan de schoolstraat in Hilvarenbeek.

De wedstrijd kent twee categorieën; 'tot 16 jaar' en 'boven de 16 jaar'. Centraal in deze wedstrijd staat het thema vakantie, die rond deze tijd steeds meer nadert. De gedichten worden beoordeeld door Jan van den Eijnden, hoofd muziek vanuit Pulz centrum voor kunsteducatie, Astrid Kraal, hoofd bibliotheek Goirle/Hilvarenbeek en Maja van Benthem Berkel, sinds 2009 Dorpsdichter van Hilvarenbeek.

De kersverse Dorpsdichter maakt daarnaast ook de winnende gedichten bekend uit de categorie boven de 16 jaar. De finale van deze gedichtenwedstrijd vindt plaats tijdens het jaarlijkse zomerconcert vanuit Pulz muziekschool. Tevens is er een expositie van cursisten uit de Werckwinckel met fotomateriaal eveneens rond het thema vakantie. Tot 4 juli is er in de bibliotheek een gedichtentafel, ter inspiratie.

Elckerlyc Onderweg Project

In afwachting van de ontwikkelingen rond de bouw van een nieuw cultureel centrum in Hilvarenbeek zijn de beoogde bewoners al begonnen met de samenwerking. Dit project is hiervan een voorbeeld. Muziekschool, Bibliotheek, Werckwinckel en cc Elckerlyc dragen allen hun deel bij in de organisatie van deze middag. Hiervoor waren er al samenwerkingsprojecten zoals een Tango avond in centrum Elckerlyc.

UW GOEDE IDEE IS ONS GELD WAARD !

Ook dit jaar besteden we een deel van onze winst aan lokale, maatschappelijke initiatieven. Hebt u een goed idee om het leven in uw lokale gemeenschap leuker te maken? Of kent u een project dat een steuntje in de rug verdient? Laat het ons weten! Samen met de ledenraad nomineren we drie projecten per afdeling waar alle leden hun stem op kunnen uitbrengen. Tijdens de afdelingsvergadering in september maken we bekend welke drie projecten worden beloond met een geldbedrag van €3.000 of €1.500. Daarnaast verdeelt de ledenraad nog eens €4.000 over kleinere projecten die een steuntje in de rug verdienen. Het project moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het een maatschappelijk doel dienen en mag het geen winstoogmerk hebben.

Wilt u mee doen? Vul dan nu het aanvraagformulier in dat u vindt op www.rabobank.nl/hilvarenbeek-oisterwijk en stuur het vóór 5 juli 2010 naar communicatie@hilvarenbeek-oisterwijk.rabobank.nl. U kunt het formulier ook opvragen via (013) 529 53 60.

Maatschappelijk project 2010

Rabobank. Een bank met ideeën.



Vlaamse Kermis

Basisschool De Wingerd

Donderdag 1 juli 2010
17.00u-19.00u

Volop kraampjes met lekker eten,
spelletjes, dieren, muziek,
een terras en zelfgemaakte spulletjes.

Alles t.b.v. Het Kleine Verschil in Haghorst

Collecteweek Rode Kruis van start.

Collectanten van het Rode Kruis collecteren van 20 - 26 juni door het hele land.

Ook in Esbeek start 20 juni de collecteweek van het Rode Kruis.

Het Rode Kruis is actief op diverse terreinen.

Met de zomer voor de deur worden de evenementenagenda's steeds groter. En daar komen de bezoekers dan ook vaak vrijwilligers van het Rode Kruis tegen: een geruststellend gevoel.

Maar het werk van de vele vrijwilligers behelst meer terreinen.

Wie dus half juni de jaarlijkse collecte steunt moet weten dat een deel daarvan naar onze afdeling gaat en daarmee komt dus ook een deel in de Esbeekse gemeenschap terecht.

Uit de veelheid van taken van het Rode Kruis richt onze afdeling zich het meeste op de sociale hulpverlening.

De hulpverlening bestaat uit activiteiten voor ouderen, alleengaanden, eenzamen en gehandicapten, o.a. soosmiddagen waar geknutseld en gekaart word, en spelletjes gedaan worden.

De eetprojecten (**het bordje gezelligheid**) waar een driegangen menu wordt geserveerd zijn dan ook een voorziening waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt.

Ook organiseert het Rode Kruis afdeling Hilvarenbeek/De Mierden al geruime tijd "Het Klein Verschil" dit is een activiteitengroep die vrije tijd besteding biedt aan kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke en of meervoudige beperking.

Om deze activiteiten mogelijk te maken, is veel geld nodig.

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct.

Het Rode Kruis komt op voor chronisch zieken en gehandicapten en is al jaren actief om eenzaamheid te bestrijden. Ruim 18.000 vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis helpen eenzamen, chronisch zieken en gehandicapten met huisbezoeken, oppashulp, internetles, coaching en het opzetten van telefooncirkels.

Jaarlijks genieten zo'n 6.000 gasten van aangepaste vakanties op het vakantieschip J. Henry Dunant of in één van de Rode Kruis-vakantiehotels. Mensen in nood, na rampen en calamiteiten, kunnen rekenen op directe hulp van het Nederlandse Rode Kruis. Voor het Rode Kruis zijn 340 afdelingen in het land actief, met in totaal 33.000 vrijwilligers. Ook internationaal zet het Nederlandse Rode Kruis zich in voor de meest kwetsbare mensen.

Kerkberichten.

Zondag 20 juni is er om 10.00u een Eucharistieviering. Voorganger is een Priester MSC. Tijdens deze viering is er ook een Kindernevendienst met als thema Vaderdag.

Het dameskoor zal de zang verzorgen. Acoliet is Jan Smolders. Collectant is Johan Romme. De misintenties voor deze week zijn voor Jan Hesselmans-Oerlemans (fam Hesselmans); Zus Vriens; Arno van Strijdhoven en Janus Wijten voor wie vandaag het 1e jaargetijde is. Hij zal tijdens deze dienst in het bijzonder worden herdacht en het gedachteniskruisje op het altaar mag na de dienst door de familie mee naar huis worden genomen.

Zondag 27 juni is er om 10.00u een Woord- en Communiedienst onder leiding van enkele leden van de Liturgiegroep. Laus Deo zal de zang verzorgen. Acoliet is Cees Ketelaars. Collectant is Piet Hesselmans. De misintenties voor deze week zijn voor de overleden ouders Schepens-Wijten.

Gemuts (van onder de muts)

Als ik zo door ons Esbeek rijd
Dan zou er van alles aan de hand kunnen zijn:
Koninginnedag of Tuldania Kampioen?
Nee er is een andere reden voor dit oranjefestijn:

Het Nederlands Elftal is weer op toernooi
En daar worden we allemaal gek mee gemaakt:
De commercie springt er vol bovenop
Of je wilt of niet: je wordt er door geraakt!

Bij iedere winkel krijg je snuisterijen
Met een oranje of rood-wit-blauwe kleur
En zelfs op heel veel auto's
Hangen er vlaggetjes achter of boven de deur.

Ofschoon ik daar zelf niet aan doe
Is het wel een feestelijk gezicht
Hopelijk kan de versiering lang blijven hangen:
Wij hebben ons vizier al op de finale gericht!

Afgelopen maandagmiddag
Lag de hele Nederlandse economie stil
Zowat iedereen zat voor de buis
Sommigen zelfs tegen hun eigen wil.

En als "we" dan wereldkampioen zouden worden
Dan wordt er in Hilvarenbeek in ieder geval niet geknald
Want in de kerktoren zitten twee vogels
Die zo veel herrie niet bevalt.

Hoewel ik me afvraag of zij dat geluid
Daar boven in de toren wel kunnen horen
Want ze zitten door de herrie van de afgelopen kermis
Volgens mij nog steeds met hun vleugels in de oren.