

't Kleppermenneke

Achtentwintigste Jaargang nr.: 9

6 mei. 2010.

't Kleppermenneke verschijnt elke veertien dagen.

Redactieadres:

De Klapstaarten 11,
5085 GA Esbeek,
☎ 013-5169450,

Internet: www.kleppermenneke.nl

Aanleveren kopij: via website: www.kleppermenneke.nl

E-mail voor overige zaken : kleppermenneke@planet.nl

Indien U stukken heeft, die geplaatst moeten worden, lever deze dan **uiterlijk vóór zondagavond 19.00 uur** aan. Bij voorkeur via onze website www.kleppermenneke.nl zie bij "info" en dan bij "aanleveren kopij". Of per diskette, opmaak in A5-formaat. Ook afdruk aanleveren t.b.v. beoordeling door de redactie. Voor alle overige manieren van aanleveren alleen in overleg, neem contact op met het redactieadres. Alle kopij moet **ALTIJD** zijn voorzien van naam en telefoonnummer. Anonieme en **te laat ingeleverde kopij** worden niet geplaatst. De redactie behoudt het recht op het niet plaatsen van artikelen.

Abonnement: De kosten hiervan bedragen € 11,50 per jaar. Voor abonnees in Hilvarenbeek en Diessen € 14,00. Bankrekening-nummer: Rabobank 12.23.60.990 (vermeld **postcode** en **huisnummer**).

Bij gebruik maken van een machtiging geldt een korting van € 1,50. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het redactieadres.

Opzeggingen: Vóór 1 oktober voor het nieuwe abonnementsjaar.

Ook **adreswijzigingen** dienen tijdig doorgegeven te worden.

Advertenties: Kleine advertenties (klepperkes) kunt u afgeven en betalen bij het redactieadres. **Kosten vanaf € 3,00.**

Voor bedrijfsadvertenties: zie het redactieadres.

Bezorging: Indien u geen Kleppermenneke heeft ontvangen, terwijl u wel abonnee bent, bel dan het redactieadres.

Tekening voorkant: Theo Oerlemans.

Tekeningen binnenwerk: Elleke Craninckx (+kleppermenneke archief).

Agenda

6 mei	Fietsen 55 +
11 mei	Inzameling plastic verpakkingsafval
13 mei	Eerste H Communie
14/15/16 mei	Tuldania Weekend
30 mei	Opendag Debberkes
2 juni	Straatspeeldag BV De Lowerik
4/5/6 juni	Tuldania kamp
7 juni	Kledinginzameling de Wingerd
17 sept	Megafeest

Het volgende Klepperenneke verschijnt op donderdag 20 mei.
Kopij aanleveren voor zondagavond 16 mei 19.00 uur.

Felicities

Hebt u iets te vieren of wilt u iemand feliciteren laat het dan weten,
op het redactie adres. Wij feliciteren deze keer:

06 mei	Daan Hesselmans
08 mei	Timo van Rovert
08 mei	Marte Veron
08 mei	Simone Hesselmans
09 mei	Geert van Laarhoven
09 mei	Maartje van Gerven
09 mei	Geert van Laarhoven
10 mei	Judith Lambregts
11 mei	Paul Smolders
12 mei	Marian Paenen
13 mei	Rene Hesselmans en Bram Paenen
16 mei	Margot Wagemakers
16 mei	Ruud Bouman
16 mei	Merel vd Nieuwegiessen
17 mei	Jeroen v.d. Biggelaar
18 mei	Patricia Linnemans
19 mei	Emiel Maillé
19 mei	Jasper van Oort en Gijs de Rooij

Van harte gefeliciteerd allemaal !!!

Werkgroep om de kerk

De komende tijd zijn aan de beurt:

Groep 5 op vrijdag 14 mei:

Jan Lambregts	Lage Mierdseweg 13	tel. 5169254
Guus Verschueren	De Klapstaarten 36	tel. 5169512
Jan Smolders	Lowerik 12	tel. 5169267
Frans van Beek	Dorpsstraat 21	tel. 5169384
Pieter v. Bokhoven	Lauwersstraat 4	tel. 5169408

Themabijeenkomst "Leren is Leuk"

Gratis bijeenkomst voor volwassenen met weinig, soms ook negatieve schoolervaring.

Aan de manieren waarop laagopgeleide volwassenen nu kunnen en mogen leren is veel veranderd. Manieren van leren zijn erg veranderd, minder schools en speelser met veel verschillende werkvormen.

We gaan tijdens deze bijeenkomst "Spelen met Taal".

Tevens gaan we kennis maken met een van de mogelijkheden om thuis te leren door middel van de programma's van ETV die Omroep Brabant uitzendt.

De bijeenkomst is gratis.

Donderdag 20 mei

15.30 -17.00 uur

ROC Tilburg

School voor Educatie en Inburgering

locatie WZSW

Vrijthof 11

Hilvarenbeek

Donderdags van 15.30 -16.30 uur

Spreekuur voor al uw leervragen

Paul Hermans

ROC Tilburg

phermans@roctilburg.nl

013-5397080

06-13847198



Stoppen met roken.



Gratis stoppen met roken? GGD start campagne 'In rook op'
De GGD Hart voor Brabant start de campagne 'In rook op' om hardnekkige rokers de gratis cursus 'stoppen met roken' te laten volgen. "We willen rokers ervan bewust maken hoeveel geld er jaarlijks in rook opgaat door hun rookverslaving," aldus Tamara van Waardenburg van de GGD Hart voor Brabant. "Voor dat geld kun je ook op vakantie gaan of zelfs een tweedehands auto kopen."

In rook op

Bij de campagne 'In rook op' ligt de nadruk op het geld dat je uitspaart als je stopt met roken. Met posters, radiospots, flyers, 'stoppen met roken'-wijzers en direct mailings maakt de GGD Hart voor Brabant dat financiële aspect inzichtelijk. De cursus 'stoppen met roken' is bovendien gratis. "Als je deze cursus volgt, is de kans groot dat het stoppen met roken ook lukt én dat je het volhoudt," zegt Tamara. "Het slagingspercentage is gemiddeld 80%. In zeven bijeenkomsten begeleiden we de deelnemers bij het stoppen met roken. Een belangrijk pluspunt is dat mensen samen stoppen met roken en elkaar door de moeilijke momenten heen helpen."

Informatiebijeenkomst

In mei start de cursus 'stoppen met roken' in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Oss. De informatiebijeenkomsten hierover vinden plaats op:

maandag 17 mei in Tilburg

dinsdag 18 mei in 's-Hertogenbosch

donderdag 20 mei in Oss

Kijk op www.inrookop.nl voor meer informatie over de gratis cursus 'stoppen met roken' van de GGD Hart voor Brabant. Hier kunnen rokers zich ook aanmelden voor de informatiebijeenkomst via het digitale aanmeldformulier. Of neem tijdens kantooruren contact op met het Informatiepunt Stoppen met Roken, via tel. (073) 640 40 70.



Vrijheid

Vrijheid dat wilden wij.
Maar dat kregen wij niet.
Iedereen met een ander geloof
moest dood.
Die mensen waren Jood.
Iedereen was bang en verdrietig.
Familie en vrienden waren misschien wel weg.
En iedereen in de oorlog had grote pech.
Alles was verwoest en weg.
Niemand wist waar hij heen moest.
Maar één ding wisten ze zeker ze waren allemaal woest.
Iedereen op blote voeten.
Ze wisten dat ze verder moesten.
Allemaal waren ze verhongerd en koud.
Eindelijk was het voorbij.
De mensen waren opgelucht en blij.
Iedereen zal altijd nog denken aan
die dag.
Vrede, rust en stilte dat niet meer verdwijnen mag.

Jeske van Oosterhout
Groep 8 van De Doelakkers.



Beachvolleybal toernooi 2010

Dit jaar zal tijdens het Tuldania Weekend 2010 een heus beachvolleybaltoernooi worden georganiseerd. En wel op zaterdag 15 mei van ca. 15:00 uur tot 20:30 uur.

Er wordt 4 tegen 4 gespeeld en per team moet tenminste 1 dame in het veld staan. Wisselspelers zijn toegestaan.

Inschrijfgeld bedraagt €5,- p.p. Voor dit bedrag krijg je ook een frietje met een snack.

Let op: je bent pas ingeschreven wanneer het verschuldigde bedrag per team is overgemaakt op rekening 1223.61.172

Bij een te groot aantal inschrijvingen bepaalt de datum van inschrijving de volgorde. Dus schrijf tijdig in met

vrienden/buren/collega's/familie/teamgenoten etc.

Deelname vanaf 16 jaar.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven voor het Beachvolleybal toernooi door een mail naar: beachvolleybal-tuldania@hotmail.com

te sturen en vermeld daarbij de onderstaande gegevens:

Teamnaam:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

E-mail:





13e keer "Dauwtrappen Esbeek Den Bosch



2 mei 2010

In de nacht van zaterdag 1 mei op zondag 2 mei was het dan weer zover. Voor de 13e keer werd er vanuit Esbeek gedauwtrapt naar Den Bosch. Hopelijk zou het deze keer geen ongeluk met zich meebrengen. Je kan wel een jaar overslaan, maar ja eens ga je voor de 13e keer.

Deze keer waren er wel 2 jubilarissen. Deze werden nog even in het zonnetje gezet bij "Schuttershof" voordat we vertrokken. Jeanne Hesselmans en Fonsa Smolders liepen dit jaar voor de 10de keer mee. Daarvoor werden ze gekroond en kregen tevens de titel "Koninginnen van de lange afstand" mee. Jeanne en Fonsa lopen al verschillende jaren een of meerdere Kennedy-marsen (80 kilometer).

Nadat ook de laatste deelnemer gearriveerd was, nadat we hem wakker hadden gebeld, omdat hij zijn alarm ingesteld had op 12.10 uur i.p.v. 00.10 uur, werd het de hoogste tijd om te vertrekken. Nadat we uitgezwaaid waren door verschillende dorpsgenoten, die er toch van af zagen om alsnog mee te lopen, gingen we om 1.15 uur met 10 personen richting Hilvarenbeek.

De weersvoorspellingen waren niet erg gunstig om te gaan wandelen, in de loop van de nacht zou het vanuit het zuiden gaan regenen. Het was eigenlijk wel volle maan, maar door de bewolking konden we hier maar een klein beetje van profiteren.

De mist die hier en daar hing maakte de tocht vochtig, maar de regen bleef gelukkig weg.

Toen we om 5.05 uur aankwamen in 't Eind bij Haaren, stond voor ons de koffie al klaar bij "Tante Tiny en Ome Harry" (Simons). En niet alleen koffie. Ook hadden Egbert en Marijke Stellinga er voor gezorgd dat het ontbijt, broodjes, eieren, krentenbrood, eierkoeken, te veel om op te noemen, dat verzorgd wordt door "Schuttershof", hier aanwezig was. Na dit genuttigd te hebben zijn we met de complete groep, aangevuld door de ontbijtbrengers en de gastvrouw, vertrokken voor het laatste stuk naar Den Bosch. Jammer genoeg was het intussen begonnen met lichte regenval, maar dit weerhield ons niet om toch te vertrekken. De neerslag was eerst minimaal en zelfs lange tijd was het droog.

Tussen Vught en Den Bosch werden we voorbij gereden door enkele leden van de MTB-Esbeek. Op de Parade aangekomen werden onze jubilarissen nogmaals gefeliciteerd door de bisschop d.m.v. een spandoek.

Nadat een bezoek was gebracht aan de Sint Jan en we wat gedronken hadden waren inmiddels de chauffeurs gearriveerd die ons naar Esbeek terug zouden brengen. Jeanne Hesselmans had inmiddels besloten om ook maar te voet terug te lopen naar Esbeek, samen met Hans. De overige zijn met auto's naar Esbeek teruggebracht. Onderweg reden we Jeanne en Hans nog voorbij.

Aangekomen bij "Schuttershof", hebben we even nog wat gedronken. Niets is ons te gek. Omdat we 2 jubilarissen hadden, hadden we harmonie St. Willibrordus uit Diessen uitgenodigd om een serenade te brengen.

Jammer dat Jeanne had besloten om ook nog eens terug te lopen. Zo miste ze de serenade, maar bewees hierdoor wel dat de titel die we ze hadden gegeven "Koninginnen van de lange afstand" terecht was. Hierna ging iedereen met een tevreden gevoel naar huis.

We kunnen dit verslag nog vele malen langer maken, maar om alle grappen, grollen, moppen en gebeurtenissen mee te beleven kun je beter volgend jaar mee lopen. Dan mis je niks en hoeven wij niet zo veel te schrijven wat we mee hebben gemaakt.

Er zijn ook een aantal personen die we natuurlijk niet mogen vergeten te bedanken. Dat zijn:

- Gasterij "Schuttershof" voor het ontbijt en consumpties bij vertrek;
- Marijke en Egbert Stellinga voor het vervoer van ontbijt naar de ontbijtplaats.
- Tiny en Harry Simons voor de gastvrije ontbijtontvangst.
- Cees Smolders, Harriët van de Wouw en Hans Soetens voor vervoer terug naar Esbeek.

13 was gelukkig voor ons geen ongeluksgetal. De volgende keer "Dauwtrappen Esbeek - Den Bosch" zal zijn op zondag 1 mei 2011. Noteer maar al vast in uw agenda. Dan kan de smoes, ik was het vergeten, niet meetellen als excuus om niet mee te gaan.

Tuldania Weekend 2010

Hallo Esbeek,

Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 mei aanstaande is het weer zover. Dan staat het Tuldania Weekend weer op het programma. En wel op sportpark d'n Hondsbosch.

De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang en we hebben een groot aantal gezellige Tuldania activiteiten op het programma staan. Traditioneel is er op vrijdagavond een disco-avond voor de basisschooljeugd. Voor de zaterdagmiddag hebben we een beachvolleybaltoernooi gepland vanaf ca. 15:00 uur. Voor inschrijving zie verder in dit blad of ga naar www.Tuldania.nl.

Tijdens en na de finale van het beachvolleybaltoernooi zorgt de DJ voor een gezellige middag/avond.

Zondagochtend wordt voor onze gehele Esbeekse jeugd een activiteit georganiseerd en na de middag zal de jeugdspeler van het jaar bekend worden gemaakt. Onder begeleiding van de disco bestaat nog de mogelijkheid om de rest van de middag een natje en een droogje te nemen. Ook de man van het rad van avontuur is aanwezig, zodat er diverse prijzen zijn te winnen.

Om e.e.a. mede te kunnen financieren wordt er de komende week door Tuldania rond gegaan met loten voor onze loterij. Uiteraard zijn er weer fraaie prijzen te winnen dus wat let u om mee te spelen.

Dus noteer 14, 15 en 16 mei 2010 alvast in uw agenda, want u bent allen van harte welkom.

Organisatie Tuldania Weekend,
Ad, Gijs, Sjaak, Teun, Niels en Hein.

Wijziging Evenementenkalender 2010

Herfstvakantie en kerstvakantie van de basisscholen zijn één week later dan op de kalender staat vermeld.

In de Evenementenkalender 2010 van Hilvarenbeek-Diessen dient een wijziging te worden aangebracht.

De herfst- en kerstvakanties van de scholen van Stichting De Oude Vrijheid (alle katholieke scholen in de gehele gemeente Hilvarenbeek) zijn namelijk één week later dan in de kalender staat aangekondigd.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting heeft onlangs (maart 2010) besloten het provinciaal advies te negeren en aan te passen ter wille van een betere verdeling van de schoolperiodes.

Dat betekent dus dat de herfstvakantie één week later is: van maandag 25 tot en met vrijdag 29 oktober 2010.

En dat de Kerstvakantie pas ingaat na vrijdag 24 december 2010 en dat de scholen pas weer beginnen op maandag 10 januari 2011.

De redactie van de Evenementenkalender 2010.

Hallo (oud)Esbekenaren uit de jaren 1954-1955-1956-1957.

Wij, Janny van Dal-Broeckx en Trees Burgers -van Gisbergen, hebben het er in de kapsalon van Janny al meerdere malen over gehad: we zouden onze oud-klasgenoten van de basisschool nog weleens een keertje terug willen zien.

Niet dat wij zover van ons geboortedorp af wonen, maar we spreken zelden iemand van vroeger. En we zijn toch wel benieuwd, wat er van iedereen geworden is.

Daarom dachten wij een kleine reünie te organiseren in het najaar van 2010.

Dus ben je geboren in de jaren 1954-1955-1956-1957 of je broer of zus is toen geboren (en woont niet meer in het mooie plaatsje Esbeek) geef dit dan s.v.p. aan hem/haar door. Heb je zin in een reünie, mail dan voor 1 juni 2010 even naar trees.burgers@hotmail.com of naar janny@jannybroeckxhaarmode.nl

Laat het even weten en wij gaan het organiseren.

Groetjes Janny en Trees.

Oproer onder Franse vlag in Esbeek en Beek in 1814

door Jan van Helvoirt



In 2010 is het precies tweehonderd jaar geleden dat ons land werd ingelijfd bij het keizerrijk van Napoleon Bonaparte. Op 1 juli 1810 moest zijn broer Lodewijk Napoleon aftreden als koning van Holland. Hij was pas vier jaar eerder benoemd, maar de 'kleine generaal' vond hem veel te soft en hij weigerde om het Franse leger met Nederlanders op te bouwen. Hij keerde ook niet terug naar Parijs maar vertrok naar Wenen.

Op 27 augustus 1794 was het gigantische Franse leger onder leiding van generaal Jean-Charles Pichegru zonder slag of stoot ons land binnengetrokken. Probleemloos bereikte hij met de bereidwillige hulp van de patriotten Beek en Esbeek via de monumentale onverharde Rovertse Dijk: dat was toen ook nog de enige hoofdverbinding tussen Antwerpen en Den Bosch. En die stad wilden de Fransen zo snel mogelijk innemen (9 oktober) om die te gebruiken als winterkwartier. De winter van 1794-1795 was immers streng en lang, zodat het leger meteen de grote rivieren kon overtrekken. Maar eerst zou het Franse leger nog tachtig Franse royalisten in Den Bosch beestachtig vermoorden.

In Esbeek moest men op zondag 20 mei 1796, als gevolg van een publicatie van 18 mei, alle huizen langsgaan. De vraag was steeds of mannen tussen de 18 en 55 jaar *geneegen zijn het vaderland te dienen*. Peter van de Ven van het Hoogeind (zetter) en Jan Hermans uit de Groenstraat (gezworene) probeerden tevergeefs liefhebbers voor het leger te vinden. De meeste jonge mannen wilden helemaal niet in dienst om zich in het vreemde krijgsgewoel te storten. In juli 1801 forceerde kapitein de Langh de deur van Adriaan Lambrechts. Men doorzocht het hele huis om zoon Jan te vinden. Zij dreigden het hele huis in brand te zullen steken, waarna de vrouw flauw viel. In de kelder roofde men nog wat eetbaars. Ook bij Nicolaas Schellekens op het Hoogeind deed men een inval. Men moest zoon Wouter hebben voor de dienstplicht.



Wouter Nicolaas Schellekens van het Hoogeind was ondergedoken in 1801

Ze konden hem niet vinden. Wel 8 pond spek, 4 pond boter, 2 rogge broden en 5 emmers zoete melk! In 1805 werd de 'conscriptie' ingevoerd: door loting werd bepaald wie in dienst moest. De lijst van 1809 is bewaard gebleven met namen van jongens geboren in 1789. Esbekenaar Pierre Aben, geboren op 17 augustus en zoon van Adriaan Aben en Margrieta Luyks, had nummer 1. Het beroep van Pierre was *cultivateur* (landbouwer). Zijn signalement geeft een bijzonderheid. *Son bras droite est roide*: zijn rechter arm was stijf! Hij boerde op het Nereneinde in de oude Schans van die buurt (achter familie Van de Borne). De loting van de kanton (ruim 15 dorpen) van 28 februari 1814 liep in Beek op een complete veldslag uit. Bij lot nummer 22 begonnen die van Moergestel met stenen te gooien en de vlam sloeg in de pan. Een hagelbui aan klinkerstenen zeilde door het gemeentehuis. Men stormde naar binnen en verbrijzelde alles. Het geld in de secretarie werd gestolen en de *armenkas geheel verbrijzeld*. Ruim 900 gulden was de buit en de stukken van de Franse conscriptie werden verscheurd en verbrand. Het geld werd in een café op de Biest verbrast en verder onder elkaar verdeeld. Wat een burgerlijke ongehoorzaamheid!

Wandelen in Diessen op Hemelvaartsdag.



Op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, organiseert Stichting Utdoetertoe de tweede editie van 'de Rabobank Dûrpkestocht'. Dit eendaagse wandelevenement biedt de wandelliefhebbers de mogelijkheid om kennis te maken met de prachtige omgeving van Diessen. Vijf wandelroutes leiden de deelnemers richting de omliggende dorpen en het staat iedereen vrij om één of meerdere routes te lopen. Verschillende afstanden dus, variërend van 5 tot 9 kilometer. In totaal kan men 35 kilometer wandelen door verrassende paadjes en laantjes van Brabantse schoonheid. Er is zelfs een route die geschikt is voor rolstoelen en kinderwagens.

Men kan starten vanaf 07.30 uur. Start en finish van elke route is op de Gildeweide (naast de kerk) in het centrum van Diessen. Het inschrijfgeld voor de Rabobank Dûrpkestocht bedraagt € 5,- voor volwassenen en € 3,- voor kinderen van 6 tot 16 jaar.

Wilt u meer informatie? Kijk op www.utdoetertoe.nl

Informatie:

Stichting Utdoetertoe!

Contactpersonen:

- John van Heijst, 013- 504 1609 of 06 -54 95 06 70
- Chris Aerts, 06 -11 09 01 36

Wilma Ockhuizen toernooi was een succes,

Zaterdag 10 april hebben 34 personen meegedaan aan het Wilma Ockhuizen toernooi.

De opbrengst van deze dag was geheel bestemd voor het kanker bestrijdingsfonds.

De consumpties waren deze keer geheel voor eigen rekening van de deelnemers, de bediening achter de bar werd in eigenbeheer uitgevoerd en de envelop voor de winnaar was leeg. Om de opbrengst nog te verhogen was er een snelheidsmeter geregeld waarmee de service gemeten werd verder kon je raden naar het aantal ballen in de winkelwagen van Jan van de Wiel. Het aantal ballen in de wagen van Jan waren er 321 stuks, 3 personen (Riny Smolders, Anny van de Heijning en Ad van Rijswijk) zaten er 1 bal naast. De helft van de inbreng zou naar de winnaar(s) gaan, maar ze schonken het allen aan het goede doel.

De hardste service bij de dames werd geslagen door Sandra van Liere. Joost van de Heijning had de hardste service bij de heren. Ze mogen zich dit jaar het "service kanon" van TCE noemen. Het toernooi zelf werd gewonnen door Marian van Helvoirt en John Wijten.

De totale opbrengst van deze dag was € 353,51, een mooi bedrag en een mooie dag die zeker volgend jaar voor herhaling vatbaar is.

Stichting Sport, deelnemers en bezoekers bedankt voor uw bijdrage.

Het bestuur TCE Esbeek.



OEFENING EN UITSPANNING 1878

Twée teams rayonkampioen.



Op zondag 11 april gingen onze schutters naar Sittard om deel te nemen aan de finale van de NHB beker.

Bij aankomst was er plaats aan de eerste tafel omdat ze als eerste geplaatst waren. De gehele wedstrijd gingen 6 teams gelijk op. Er werd regelmatig van plaats gewisseld en de onderlinge verschillen waren klein.

Tot de laatste 5 pijlen waren er nog 4 kanshebbers voor de beker. Onze schutters hebben helaas af moeten haken.

De schutters uit Schayk wonnen de beker met 1375 punten.

Onze schutters stonden uiteindelijk op een mooie 5de plaats met 1366 punten en kwamen maar 9 punten te kort voor de eerste plaats.

De Rayonkampioenschappen individueel 25m 1 pijl waren op zondag 25 april.

In Middelbeers werd geschoten door de dames jeugd en 1ste klasse heren en veteranen.

Bianca Dieltjes werd, na een zware strijd met Inge de Jong uit Zoetermeer, eerste en werd weer kampioen met 1 punt voorsprong.

Bij de heren 1ste klas was het ook spannend. Hier ging de strijd tussen Hans Schoofs en Berny Camps. Tot er nog 1 pijl geschoten moest worden stonden ze nog gelijk. Helaas schoot Hans een 8 en Berny een 10.

Cor Schepens viel bij de veteranen 1ste klas net buiten de prijzen en werd 4de.

In de 1ste klasse van de junioren werden Casper Vugts 5de en Stef van Meetelen 6de.

In de klasse 2 junioren steeg Laurens van Laarhoven boven zijn niveau uit en werd glansrijk kampioen.

In het kampioenschap van de compound bewezen Ronald Maan en Max Pasveer dat ze aan elkaar gewaagd waren.

Wederom stonden ze na 50 pijlen gelijk.

Ronald had de meeste rozen en werd 2^{de}, Max moest genoegen nemen met de 3de plaats.

Afgelopen zondag was het rayonkampioenschap voor de teams.

Ons eerste moest naar Middelbeers en was daar als eerste geplaatst.

De wedstrijd verliep goed. Ze werden glansrijk Rayonkampioen met Hans Schoofs in supervorm.

Hij schoot in de laatste 25 pijlen 23 rozen en 2 negens wat weer een nieuw clubrecord betekent van 248 punten.

Het tweede team van Oefening en Uitspanning staat in de B klasse, wat erg hoog is voor een 2de team.

Ook zij waren in hun klasse de beste en wonnen met 57 punten verschil van een team uit Oudenbosch.

Helaas gaan na dit seizoen Hans Schoofs en Roel Colsters onze vereniging verlaten.

Zij gaan via Rozenjacht Baarschot proberen internationaal aansluiting te krijgen.

Wij vinden dit uiteraard jammer maar we willen ze heel veel succes wensen met het nasteven van hun doel.



Debberkes

Peuterspeelzaal De Debberkes bedankt de Coöperatie Esbeek voor de financiële bijdrage!

Dankzij deze bijdrage kunnen de Esbeekse peuters weer volop spelen met nieuw speel- en ontwikkelingsmateriaal.

Namens alle Debberkes: BEDANKT!

Tevens is onze peuterspeelzaal op zoek naar een afsluitbare archiefkast met sleutel. Heeft u er nog één op zolder of in de garage staan en staat deze kast u eigenlijk in de weg, denk dan even aan de Esbeekse peuterspeelzaal!

U kunt contact opnemen met Liesbeth van Zantvoort of met Truus Wijten.

Telefoonnummer: 06-23605008 of debberkes@hotmail.com.

Duitsland

De één heeft iets met het getal 8, een ander met de kleur zwart. Zelf ben ik geneigd dat ik iets heb met Duitsland.

Het begon al voor mijn geboorte. In de Story las mijn moeder begin jaren 70 over ene prins Aschwin zur Lippe-Biesterfeld. Dit was de broer van prins Bernard en mijn ouders vonden dit wel een leuke originele jongensnaam. Dan moest natuurlijk wel de tweede telg van de familie Versteijnen een jongen zijn. En zo geschiedde het.....

Toen ik op de lagere school geschiedenis kreeg werd ik wederom geconfronteerd met Duitsland. De gruwelijkheden van de tweede wereldoorlog werden uitgebreid besproken en vol afschuw luisterde ik naar de verhalen. Als we het hier thuis over hadden vertelde mijn moeder altijd dat ook haar vader tegen de Duitsers had gevochten. Het was dan ook niet gek dat bij een bezoek van opa en oma Diessen de televisie abrupt uit werd gezet bij films over de tweede wereldoorlog. Mijn broer en ik keken elkaar dan verbaasd aan en begrepen dan niet waarom nu ineens de televisie uit moest. Ook een geweertje meenemen bij een bezoek aan mijn grootouders kon mijn opa niet waarderen. Het onschuldige speelgoed werd afgepakt en doormidden gebroken.

Toen ik een jaar of 16 was ging ik voor het eerst met op vakantie. Geen Benidorm of Lorette maar gewoon naar Domburg. Daar stonden we dan met ons tentje tussen allemaal van die luxe Duitse stacaravans. Tijdens een van mijn zwakke momenten sloeg ik een Duitse griet aan de haak. Natuurlijk grote consternatie bij mijn vrienden, alles was geoorloofd, maar geen Duitse meid bij ons in de tent.

Hierna had ik eigenlijk weinig meer met Duitsland of Duitsers. Totdat ik ging verhuizen naar Diessen. Want of je nu in de Biest, Haghorst, Beek of Diessen gaat wonen, Esbeek wordt in deze dorpen geassocieerd met Duitsland. Wanneer je de afgelopen jaren de 6 KernCup in Diessen of Auwmeutenavond in Hilvarenbeek hebt bijgewoond heb je dit zelf kunnen ervaren. Een grap over Esbeek in combinatie met Duitsland staat garant voor succes. Bij mijn intro als technisch-jeugdcoördinator van RKDSV dolde Frank van Roover nog met "We hebben een nieuwe jeugdcoördinator maar hij komt wel uit een ander land, dus allemaal Duits praten".

Maar vanwaar deze associatie met Duitsland.? Heeft Esbeek het er gedurende de jaren ook zelf na gemaakt....? Een beetje arrogant

was het natuurlijk wel om bij het kampioenschap van SV Tuldania in 1989 "Nooit meer de Biest" te zingen. Carnavalsteksten als "Klèn te krège zen we nie in Esbeek, tis nog fènder wonen dan in Beek" zijn voor menig Bekenaren natuurlijk ook prikkelend. Enkele voorbeelden van echte Esbeekse arrogantie. Zelf kan ik juist erg genieten en lachen om deze Esbeekse/Duitse arrogantie, maar niet iedereen doet dit. Moet je het wel zien als arrogantieof is gewoon afgunst van anderen.....? Carnavalsvereniging De Duikeleers drijven er juist de spot mee door met carnaval het shirt van der Manschaft te dragen. Dan maar een beetje arrogant maar trots op je dorp !!!!

Aschwin Versteijen.

Aan alle 55 plussers,

Omdat je zondags de copij voor het kleppermenneke van 6 mei moet aanleveren, kun je nog niet precies weten hoe het weer op dinsdag 4 mei zal zijn. De vooruitzichten zijn nu in iedergeval niet zo dendierend.

Mocht het niet doorgedaan zijn,(en dat weet U omdat U dit kleppermenneke op donderdag 6 mei krijgt) dan gaan we het proberen op dinsdag 11 mei. Wederom vertrek half tien precies bij de kerk. Het weer moet echt redelijk zijn om het door te laten gaan. Bij slecht weer is er niets aan.

Kan het ook niet op 11 mei dan gaan we pas op de eerste dinsdag van juni.

We wachten maar af.

De commissie.





**TULDANIA
WEEKEND
2010**

14 15 16 MEI
vrijdagavond
Kinderdisco
zaterdag
beachvolleybal
zondag
jeugdzeskamp
rad v avontuur

ZAT. 15 MEI 2010
**BEACHVOLLEY
TOERNOOI**

SPORTPARK DEN HONDSBOSCH

**MEER INFO:
WWW.TULDANIA.NL**

Uitnodiging Communie 13 mei 2010.

Ik Lynn op 't Hoog doe op 13 mei mijn Eerste communie.
Ik vind het leuk dat er veel mensen in de kerk zijn, dus komt u ook?

Groetjes, Lynn

Op 13 mei 2010 doen wij om 10.15 uur
onze eerste Heilige Communie
in de kerk van de Parochie Heilige Adrianus te Esbeek.



Finette Klop. Lynn Op `t Hoog, Lotte Nouwens, Amber van Gerven,
Lars Grootjans, Audrey van Eldik, Gijs Paulissen, Pleun Abrahams,
Simone Hesselmans, Jorn de Jongh, Nicky Prins, Marit Gerritsen.

Kerkberichten

Op vrijdag 23 april is op 42-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Arno van Strijdhoven. We hebben hem op woensdag 28 april na de uitvaartdienst te ruste gelegd op ons parochiekerkhof.

Zondag 9 mei is er om 10.00u een Eucharistieviering. Voorganger is een Priester MSC. Laus Deo zal de zang verzorgen. Acoliet is Kees Smolders. Collectant is Piet Hesselmanns. De misintenties voor deze week zijn voor Pastoor Weijling; Piet Hesselmanns-Burgmans; Mart Buijlinckx; Jan Hesselmanns-Oerlemans (fam. Oerlemans); overleden ouders Schepens-Wijten; Jac Broeckx; Janus en Leen van de Wouw-Bekkers en Coleta Hesselmanns-van de Ven.

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag is er om **10.15u** de **Eerste Heilige Communieviering** van Pleun Abrahams, Audrey van Eldik, Marit Gerritsen, Amber van Gerven, Lars Grootjans, Simone Hesselmanns, Lynn op 't Hoog, Jorn de Jongh, Finette Klop, Lotte Nouwens, Gijs Paulissen en Nicky Prins. Voorganger is Pastoor Barberien. Acoliet is Cees Ketelaars. Er zal gezongen worden door het Kidskoortje en er wordt gecollecteerd door enkele broertjes/zusjes van de communicanten. De misintenties tijdens deze dienst zijn voor Oma Afdak van Gijs Paulissen; Oma Esbeek van Nicky Prins; Opa Jan Hesselmanns, Opa Jan Swolfs en tante Annie van Simone Hesselmanns; Opa Piet van den Broek en Oma Net Abrahams van Pleun Abrahams, Oma Cor, Opa Ries en Tim van Lynn op 't Hoog; Pim die in de hemel is en Opa Zuurhout en Opa Dick van Finette Klop; Oma Dien van Marit Gerritsen; Oma Bertha de Jongh en Opa Timmermans van Jorn de Jongh; Opa Monkel van Audrey van Eldik; Opa van Gerven en Superoma van Gerven van Amber van Gerven.

Zondag 16 mei is er om 10.00u een Woord- en Communiedienst onder leiding van enkele leden van de Liturgiegroep. Acoliet is Lambert Verhoeven. Collectant is Janus Bruurs. De misintenties voor deze week zijn voor Janus Wijten (11e maandstonde); Miet van Gils-Nooijens (jaargetijde); overleden ouders Versteijnen-Smolders en Andries en Johanna Vriens-Smolders en schoondochter Zus (jaargetijde moeder).

Gemuts (van onder de muts)

Het is wel even wennen vanaf de rijksweg
De rotonde vanuit de stad driekwart rond
Ik kreeg echter een ouderwets gevoel
Toen ik voor 't eerst de weg naar Tilburg toe vond.

Het was weer net als vroeger
Onder het viaduct door en dan linksaf
Het geeft mij ook een fijn gevoel
Ik ben van het gedraai over het industrieterrein af!

Er is daar aan de Groenstraatkant
Een heel nieuw gebied ontstaan
Met zandwegen, sloten en heel veel groen
Volgens mij hebben ze dat goed gedaan.

Je krijgt nu meer een landelijk gevoel
Als je naar ons mooie Esbeek rijdt
En dat is ook zoals het hoort
Daarvoor word je door stedelingen benijd.



Ik vraag me af wie de bewegwijzering
Op het nieuwe kruispunt heeft bedacht
Volgens mij moet je rechtdoor naar Diessen
Maar door de wegwijzer wordt je op vals spoor gebracht.

Er is er één bij ons uit het dorp
Die daar volgens mij met zijn auto nog niet is geweest
Omdat hij tegenwoordig op zijn elektrische fiets
Met enorme snelheid naar Tilburg sjeest.

Ik moest me daarom laatst te pletter trappen
En haalde uiteindelijk pastor Piet in als bij een echte touretappe
Vragend naar zijn motief om te gaan fietsen was hij erg reëel:
“Zo houd ik het langst mijn nieuwe auto heel.....”

De Muts