

't Kleppermenneke

Zesentwintigste Jaargang nr.: 8

24 april 2008.

't Kleppermenneke verschijnt elke veertien dagen.

Redactieadres:

De Klapstaarten 11,
5085 GA Esbeek,
☎ 013-5169450,

Internet: www.kleppermenneke.nl

E-mail voor aanleveren kopij: via website: www.kleppermenneke.nl

E-mail voor overige zaken : kleppermenneke@planet.nl

Indien U stukken heeft, die geplaatst moeten worden, lever deze dan **uiterlijk vóór zondagavond 19.00 uur** aan. Bij voorkeur via onze website www.kleppermenneke.nl zie bij "info" en dan bij "aanleveren kopij". Of per diskette, opmaak in A5-formaat. Ook afdruk aanleveren t.b.v. beoordeling door de redactie. Voor alle overige manieren van aanleveren alleen in overleg, neem contact op met het redactieadres. Alle kopij moet **ALTIJD** zijn voorzien van naam en telefoonnummer. Anonieme en **te laat ingeleverde kopij** worden niet geplaatst. De redactie behoudt het recht op het niet plaatsen van artikelen.

Abonnement: De kosten hiervan bedragen € 11,50 per jaar. Voor abonnees in Hilvarenbeek en Diessen € 14,00. Bankrekening-nummer: Rabobank 12.23.60.990 (vermeld **postcode** en **huisnummer**).

Bij gebruik maken van een machtiging geldt een korting van € 1,50. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het redactieadres.

Opzeggingen: Vóór 1 oktober voor het nieuwe abonnementsjaar.

Ook **adreswijzigingen** dienen tijdig door gegeven te worden.

Advertenties: Kleine advertenties (klepperkes) kunt u afgeven en betalen bij het redactieadres. **Kosten vanaf € 3,00.**

Voor bedrijfsadvertenties: zie het redactieadres.

Bezorging: Indien u geen Kleppermenneke heeft ontvangen, terwijl u wel abonnee bent, bel dan het redactieadres.

Tekening voorkant: Elleke Craninckx.

Tekeningen binnenwerk: Elleke Craninckx (+kleppermenneke archief).

Dorpsagenda 2008

27 apr	Wandelen H. Eik
27 apr	Wandelpad Ravels
28 apr	Ledenvergadering Cooperatie
30 apr	Oranjefeest
30 apr	Torenloop
1 mei	Eerste Communie
2/3 mei	Cabaret KPJ
3 mei	Oud papier
4 mei	Herdenking
4 mei	Esbeek Den Bosch
16 mei	Kleding ophalen Wingerd
18 mei	Opendag PSZ De Debberkes
19 mei	Senioren Happening
28 mei	Straatspeeldag Lowerik
30 mei	Motormuizen weekend
30/31 mei en 1 juni	Tuldaniakamp
18 juni	Peuter uitstapje
19 juni	B&W in Esbeek
16 aug	Sensatiemarkt Muzikale Esbeekse avond
17 aug	Sensatiemarkt Jaarmarkt en sensationele attracties.
7 sept	Priesterfeest Piet



Werkgroep om de kerk

De komende tijd zijn aan de beurt:

Groep 1 op vrijdag 25 april

Walter v.d. Borne Lauwersstraat 10 tel. 5169411

Harry v.d. Bruggen Hoogeindsestraat 7a tel. 5169370

Jan v.d. Sande Groenstraat 36 tel. 5169237

Frans Cattenstart Kerkpad 14 tel. 5169478

Felicitaties

Hebt u iets te vieren of wilt u iemand feliciteren laat het dan weten, op het redactie adres.

Wij feliciteren deze keer:

24 apr	Ben Souwen
24 apr	Janus Bruurs
24 apr	Dré Hoosemans
25 apr	Jaap Timmermans
25 apr	Thijs van Dal
26 apr	Yara van Dommelen
27 apr	Dirk Smolders
27 apr	Marion Welten
28 apr	Rene Oerlemans
28 apr	Vera Bouwman
30 apr	Thomas van Oort
30 apr	Rinus Halters
30 apr	Piet Bogers
30 apr	Inge v.d. Wouw
02 mei	Maarten Op 't Hoog
02 mei	Jordy Damen
04 mei	Tony Gerritsen
04 mei	Ardie Op 't Hoog
05 mei	Lien Colsters
06 mei	Daan Hesselmans

Van harte gefeliciteerd allemaal !!!



Afgelopen zaterdag hebben we deelgenomen aan de Rode Kruis Bloesemtocht. En we waren niet de enigen. 27.353 deelnemers waren er dit jaar. Nog nooit waren er zoveel deelnemers, de weersvoorspellingen waren dan ook prima. We weten dat er meer uit Esbeek hebben deelgenomen maar die zijn niet met ons om 6.00 uur vertrokken. Met 6 personen zijn we om 7.30 uur gestart, waarna op 11 kilometer de groep in tweeën is gesplitst. 2 personen liepen de 25 kilometer en de overige gingen voor de 40 kilometer. Ook al stond er een stevig windje en stonden de bomen nog niet zo in bloei als andere jaren, was het toch een prachtige dag geworden.

Zijn we klaar voor “Dauwtrappen” naar Den Dosch?

Nog even wachten, en dan is het weer zover. Maar eerst gaan we nog een tochtje lopen wat jaarlijks op de agenda staat. A.s. zondag, 27 april, gaan we op en neer naar de “Heilige Eik” in Oirschot. We vertrekken om 7.00 uur. Bij de “Heilige Eik” oftewel de “Oirschotse kapel” zal dan de koffie, of dit jaar wel de thee klaar staan. Hierna lopen we weer terug naar Esbeek, waar we tussen 11.30 uur en 12.00 uur weer terug zijn.

Dan gaan we in de nacht van 3 op 4 mei, dit jaar al weer voor de 11de keer, ons opmaken voor het “Dauwtrappen” Esbeek Den Bosch. Zoals al vele jaren een gebruik is verzamelen we ons tussen 0.00 uur en 0.30 uur bij “Schuttershof”, die ook dit jaar weer bereid is om deze tocht te sponsoren. Hier nemen we nog een drankje en treffen we de laatste voorbereidingen om aan de tocht te beginnen. Natuurlijk vinden we het leuk dat we door velen worden uitgezwaaid om 1.00 uur als we vertrekken. Dit jaar zullen Harm en Edith er weer voor zorgen dat we in de vroege morgen niet met een lege maag aankomen in Den Bosch. Maar we hebben, dit jaar voor het eerst geen ontbijt meer bij wegrestaurant “In 't Groene Woud” in Helvoirt, maar tante Tiny, onze rustpost van 2007 in “Het Eind” gemeente Haaren. Zij heeft haar keuken beschikbaar gesteld om te ontbijten. Ook al is ze op vakantie. Zoals het er nu uitziet (zondag 20 april) gaan we met 8 personen. Natuurlijk kunnen er in de loop van deze dagen nog mensen bijkomen. Deze moeten zich wel aanmelden bij Jan Craninckx, tel. 516 95 73 voor donderdag 1 mei, omdat we het vervoer terug ook nog moeten regelen. Na deze datum kunnen we niet garanderen dat we vervoer voor u terug hebben. We hopen op goed weer, en in het volgende Kleppermenneke kunt u lezen hoe het dit jaar weer is gegaan.

Overzicht wandelen:

Zo 27 april (H. Eik, Oirschot. Vertrek 7.00 uur)

Zo 4 mei (Esbeek-Den Bosch. Vertrek 1.00 uur)

PROGRAMMA Dodenherdenking

Binnenplaats Gemeentehuis Hilvarenbeek

1. 'Herinnering' door voorzitter Serdadu² Kembali W. F. van Breen.
2. Herdenkingstoespraak door Wethouder W. Lemmens.
3. Becadans o.l.v. Marijke Schoutens. met "'Keep your light'.
4. Koperensemble o.l.v. Joep Roberts. Het lied "Dust in the wind" van Kansas
5. 'Woord ter overweging' Dominee van Hinten
6. Voordracht door leerling groep 8 St. Adrianusschool
7. Stille tocht naar het bevrijdingsmonument op de Vrijthof.

Monument Vrijthof Hilvarenbeek

8. Kranslegging door de wethouder en bloemenhulde door de leerlingen van de scholen uit onze gemeente.
9. 'Last Post' door Joep Roberts.
10. Twee minuten stilte.
11. Het Wilhelmus.
12. Einde herdenking.

Te Koop

2 aluminium goaltjes ± 5 x 2 meter

Info: Tuldania Marc Soetens
013-5169332

Op 1 mei 2008 doen wij onze Eerste Communie

in de Heilige Adrianuskerk van Esbeek.



De Tijdmaschine en de Heksenwedstrijd.



Op dinsdag 6, woensdag 7 en 21 mei 2008 speelt Luuk Petersen van Luuks Poppentheater de voorstelling: "De tijdmaschine" en „De heksenwedstrijd".
De voorstelling begint om 14.30 uur.

De tijdmaschine

Jan Klaassen gaat op reis door de tijd. Meneer de Kraai is verliefd en op wie ? Op mevrouw de Kip ! Niet te geloven ! En dan is er een wedstrijd wie er het eerst een kusje krijgt.
Een liefdesavontuur met een goed einde.

De heksenwedstrijd

Poets maakt de poppenkast schoon. Vroeger was ze een heks, maar, als heksen oud worden, dan worden ze heel klein en vergeten ze de toverspreuken.

Mevrouw de Heks wil een wedstrijd.

Jan Klaassen gaat Poets helpen, samen met zijn vriend Casimir.
Kom maar kijken of dat goed gaat.

De voorstelling is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot 104 jaar.

Bij het theater is een speeltuin.

De entree bedraagt € 5.00 per persoon.

Reserveren: telefoonnummer 0413-477374 of 06-30985679

Adres: Luuks Poppentheater bevindt zich in theater "Het Idee".

Dit theater ligt bij boscafé "De Rode Lelie" bij het Natuurtheater in Oisterwijk.

Adres: Gemullehoekenweg 147, 5062 SB Oisterwijk

Meer informatie? Dan kunt u terecht op de website:
www.luukstheater.nl

!!!!!! ESBECKS ORANJEFEEST !!!!!

Koninginnedag woensdag 30 april 2008.

Nog een week en dan is het weer zover. Op WOENSDAG 30 APRIL is het weer Koninginnedag en dat betekent voor Esbeek dit jaar het ESBECKS ORANJEFEEST.



Dit jaar zal het Oranjefeest gehouden worden midden in het centrum van Esbeek en wel op de lokatie bij de voormalige showroom

en woonhuis van Geert-Jan de Kok in de Oude Trambaan. Deze straat zal dan ook afgezet worden tussen de 2 kruisingen van Jan vd Borne tot de showroom. De ingang van het feestterrein zal zijn aan de kant van de showroom.

Vanaf 14.30 uur zijn ALLE ESBEKENAREN hier natuurlijk weer van harte welkom. Er wordt natuurlijk weer gezorgd voor een hapje en een drankje en voor de kinderen en ook volwassenen wordt er een speciale " fietswedstrijd " georganiseerd. Natuurlijk ontbreken ook de ballonnenclown en het luchtkussen niet.

Voor degenen die toch de oude traditie in ere willen houden is er keuze uit 2 fietstochten. Voor de fietstocht van ca. 37 km. is het verzamelen om 12.00 uur op het dorpsplein waarna er om 12.30 uur vertrokken kan worden. Onderweg is er natuurlijk wel weer een pauzeplaats voor een versnapering.

Voor de korte fietstocht van ca. 10 km. is het verzamelen om 13.30 uur waarna er vertrokken kan worden.

Zoals al wel bekend zal zijn komen we (of zijn we al gekomen) ook dit jaar weer langs de deur met onze donateurskaarten voor Euro 2,50 per gezin. Degenen die U aan de deur kunt verwachten zijn : Peter van Hees, Wim Hesselmanns, Gerard Verhees, Jan van de Corput, Els Abrahams, Miranda van Dommelen en Corrie Maas.

Zoals wel bekend zal zijn gaat een behoorlijk gedeelte van de opbrengst van de donateurskaarten en het oud papier naar de lagere school.

Dus allemaal tot woensdag 30 april !!!!!

Testament van bewoonster aan de Mostaard in 1748

door Jan van Helvoirt



Willen we tegenwoordig een testament laten opmaken, dan kunnen we daarvoor bij de notaris terecht. In vroeger eeuwen ging men vaak naar de schepenen om dergelijke zaken te regelen. Of ze kwamen gewoon naar het huis van de testatrice. In dit geval was dat de weduwe Daniel van Poppel uit Esbeek. Deze Catharina van Heesch woonde in de herberg/boerderij aan de Esbeekse Mostaard. Deze mooie oude hoeve is enige jaren geleden gesloopt en vervangen door twee burgerwoningen. De voormalige schuur van Janus van

Dommelen staat er nog wel.

Catharina voelde haar einde naderen en ze *lag siekelijk te bedde edog haer memorie verstant en vijf zinnen volkomenlijk magtich*. Toen Catharina nog in Beek woonde en nog niet getrouwd was kwam ze wel vaker 'in bed' in de archieven voor! Pas op 40 jarige leeftijd trouwde Catharina Cornelis Aerts van Heesch, geboren in brouwerij *de Gouden Leeuw* aan de Beekse Vrijthof, met Esbekenaar Daniel Jacobs van Poppel. Hij was reeds weduwnaar van Pauwelyn Jans van Goirle.

Catharina had reeds een onwettig kind van de voermanszoon Jasper Cornelis Middegaels. Deze Jasper zou *seer familiarlijk hebben gehandelt*. Hij bleef niet alleen in de *Gouden Leeuw* slapen, maar had ook *bij dagen, avonden ende ontijden met Catharina haere suster in beslotene camers ende andere verborgene plaetsen gegaen ende gestaen*. Jasper bazuinde vol trots rond dat hij bij Catharina *de rocken hadde opgeraept ende haere schamelheijt genomen*. Hij voegde er aan toe dat zij *eenen groote intree hadde ende dat hij daer somwijlen had doorgesleijpt*. Doch toen Catharina hoogzwanger bleek dreigde hij haar met veel gekrakeel zijn naam niet te noemen: *Soo sal ick u den hals breecken*. Ook vader Van Heesch dreigde hij met een ketelhout de kop in te zullen slaan, die dan ook het huis uitvluchtte.

In Esbeek boerde Catharina goed en runde ook een goed lopende herberg aan de doorgaande 'heerbaan'. In 1739 kocht zij als weduwe van Daniel van Poppel de Esbeekse hoeve *ten Clapsteert* met gronden en bijbehorende wouwer. Die hoeve was toen echter al *desolaet en ongecultiveert leggende*.



Bebouwing van de middeleeuwse Esbeekse Mostaard begin jaren '70

Tien jaar later kwamen dus de schepen, drossaard en secretaris naar Esbeek om het testament van Catharina op te maken. De secretaris opende met de woorden: “Er is niets zekerder dan de dood en niets onzekerder dan het uur waarop!”. Al haar goederen, zoals goud en zilver (gemunt en ongemunt) werden eerlijk onder haar kinderen verdeeld. Haar zoon Cornelis van Poppel, gehuwd met Christina Jan Schilders, werd f 200,- in mindering gebracht, want hij had al een boerderij op 't Hoog Spul gekregen.

Degene die in hoeve *de Mostert* zou blijven wonen moest het kind van Dirk van der Flaest, Matthijs genaamd, onderhouden in drank en kleding. Ook moest die de jongen, die naast Van Poppel woonde, 'naar school laten gaan'. Uit de deling van 1767 blijkt dat Jan op de hoeve was blijven wonen. Zijn kinderen erfden de volgende gronden:

-Notelakker	-Nestakker	-Grootvader Akker
-Daalakker	-Hoge Bocht	-Kijfakker
-Luttelbroec	-Ouden Hof	-twee Hesseltjes
-Vendrig	-Sledderenbeemd	-Driessen over de Beek

De herberg/brouwerij waar Catharina op 26 november 1678 werd geboren (nu Rabo-bank) brandde tijdens de grote dorpsbrand van 1694 bijna tot de grond toe af. De akte ondertekende zij met 'n 'kruis'.

Kindermundial in Natuurtheater Oisterwijk

Zaterdag 10 mei 2008 om 14.30 uur treden er maar liefst drie kindergroepen op in het Natuurtheater in Oisterwijk in het kader van de voorprogrammering van het grote Festival Mundial. Het Natuurtheater ontvangt al jaren groepen van Mundial op het fraai gelegen terrein aan de Gemullehoekenweg te Oisterwijk.

Dit jaar zijn het de groepen Mandinka Kids uit Mali, Dyompo Futu uit Suriname en Bollywood uit India.

Na afloop van de optredens is er een mogelijkheid van een „Meet en greet” bij het boscafé De Rode Lelie en de speeltuin met de jonge artiesten. Voor en na de voorstellingen verkopen de kinderen diverse spulletjes uit de drie landen.

De entree bedraagt € 5,00 voor groot en klein.

Bij slecht weer is er een aangepast programma binnen in het poppentheater.

Adres : Natuurtheater Oisterwijk
Gemullehoekenweg 147
5062 SB Oisterwijk

Kijk voor meer informatie op www.viadelmondo.nl
en www.mundialproductions.nl

**OUD Papier inleveren Zaterdag
3 mei 2008
Op het dorpsplein
Tussen 9.00 en 12.30 uur
Oranje vereniging Esbeek**

WIE WIL DE KERK MEE SCHOONMAKEN?

Op dit moment wordt de kerk 1x per twee weken door een schoonmaakbedrijf gepoetst. Maar het blijkt moeilijk te zijn om personeel hiervoor te vinden.

Daarom de volgende oproep:

Is er iemand of zijn er meerdere personen in Esbeek die 1x per twee weken de kerk en het parochiecentrum willen schoonmaken?

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Monique Leijten, telefoonnummer 5169626.



GEBRUIK KERK ESBEEK DOOR PAROCHIE DIESSEN

In verband met werkzaamheden aan het dak van de kerk van Diessen zullen er in de komende tijd een aantal vieringen en begrafenissen van parochianen uit Diessen plaatsvinden in onze kerk. In de weekenden kan de kerk van Diessen wel worden gebruikt.

Het kerkbestuur en de parochianen van Diessen zijn blij met deze oplossing en bedanken de parochie Esbeek hiervoor.

Het parochiebestuur.

Vanaf 1 mei

gaan wij voor de liefhebbers
elke donderdag franse
frietjes bakken.

Dus op donderdag geen verse friet de rest v/d dagen wel.



Dorpsstraat 13, 5085 EH, Esbeek. Tel. 013-5166110

Jungleboek, een tropische speurtocht in Natuurmuseum Brabant



Zin in een spannende tocht door de jungle van Mowgli? Kom dan in de komende maanden naar Natuurmuseum Brabant in Tilburg. Harige vogelspinnen, bonte toekans en speelse aapjes; zij doen allemaal mee aan de tropische speurtocht Jungleboek. De speurtocht kan worden gevolgd t/m 17 augustus en is bij de toegangsprijs inbegrepen. Er zijn drie verschillende Jungleboek-speurtochten. Voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 8 jaar, 9 t/m 10 jaar en 11 t/m 13 jaar.

Kennismaken

In het verhaal over Mowgli worden vele dieren uit de jungle genoemd waar kinderen wel of niet bekend mee zijn. De Jungleboek-speurtocht laat elk nieuwsgierig kind nader kennis maken met de tropische beesten uit dit vrolijke verhaal. Er worden ook vragen gesteld over dieren die niet in Jungleboek voorkomen, maar wel in de tropen leven. Alle tentoongestelde jungledieren waaronder een Cobra en een Honingbeertje, kunnen van zeer dichtbij worden bewonderd.

Uitdagende vragen

In de tentoonstelling Uit de natuur gemaakt staat een opgezette Helmcasuaris. Dit is een grote loopvogel die leeft op Indonesisch Papua. Hij heeft iets bijzonders aan zijn poot waarmee hij het leven van zijn vijanden erg zuur kan maken. Wat dit is mogen de kinderen zelf ontdekken.

Ook wordt er een vraag gesteld over de reuzenmierener. Hij staat in de nieuwe tentoonstelling Aapjes Kijken? Dit bijzondere dier heeft een spitse snuit en loopt op zijn polsen om zijn lange scherpe nagels te beschermen. Wat kan de reuzenmierener met zijn nagels? Een goede speurder heeft het juiste antwoord op deze vraag zo gevonden.

Puzzelen en kleuren

Wie na de speurtocht nog zin heeft, mag een woordpuzzel proberen oplossen of een mooie kleurplaat inkleuren.

Extra informatie

De Jungleboekspeurtocht leidt de kinderen door het hele museum en sluit prima aan bij de belevingswereld en het leeftijdsniveau van de kinderen.

Zie voor meer informatie www.natuurmuseumbrabant.nl

Lichtjesticht wederom groot succes



Op zaterdag 29 maart heeft MTB-Esbeek voor de 4e keer de lichtjesticht georganiseerd. Het kan niemand ontgaan zijn dat dit wederom een groot succes is geweest. Voor de eerste keer hebben we dit jaar de gymzaal gebruikt voor een grote after-bike-party. Tot in de late uurtjes werd deze druk bezocht door bikers, maar ook door inwoners van Esbeek. Het was een gezellig feest!

Ook de tocht zelf was een groot succes. We waren i.v.m. de weersomstandigheden een klein beetje terughoudend geweest met onze schattingen voor het deelnemersaantal. Uiteindelijk hebben we ons kunnen verheugen in een opkomst van ongeveer 1270 bikers. Ongeveer 100 deelnemers meer dan vorig jaar.

We hebben weer volop lovende reacties gekregen op onze site www.mtb-esbeek.nl (gastenboek), maar ook op verschillende forums op internet wordt nu nog steeds over de lichtjesticht geschreven. We hebben volop in de belangstelling van de lokale pers gestaan en Esbeek weer uit kunnen dragen als een levendig dorp met potentie. Hieronder enkele reacties:

Halleekus,

Was echt supertof maar ook echt zwaar aangezien ik geen doorgewinterde atb'er ben.

Maar wat een sfeer ongelooflijk die lichtjes, de mensen onderweg die staan te juigen en de kampvuurtjes.

We gaan volgend jaar zeker weer maar dan met nog meer man en beter voorbereid.

De garoeten Jeroen Schilleman.

Hallo, de complimenten aan jullie voor dit geweldig spektakel.

goed georganiseerd ook door medewerking van talloze buurtbewoners en ondernemers super en tot volgend jaar.

Ik hoop volgend jaar weer.

We sluiten ons aan bij alle positieve berichten.

Complimenten aan alle vrijwilligers, organisatie en niet te vergeten de inwoners van Esbeek. Samen hebben jullie er weer een geweldige tocht van gemaakt.

Groeten en tot de volgende keer. ATBVessem.

Tuldania gaat voor het kampioenschap.

Ondanks de “mannelijke” instelling van De Bocht was het geen partij voor Tuldania. Een “goede” grens en een “doortastende” scheids deden hun uiterst best maar Tuldania was heer en meester en tegen alle weerstanden bestand. Uiteindelijk stond er slechts 2-5

op het scorebord, op zich overtuigend maar het klassenverschil en de wil om te winnen was aanzienlijk groter.

Dus wacht zondag de finale tegen WSJ. En dat wordt een happening. “Oranje” zal het Tilburgse team warm onthalen. Alle aanwezige Tuldania-fans hullen zich in oranje kleding. De gehele Esbeekse bevolking loopt uit om het feest mee te vieren, simpel gezegd iedereen gaat ervoor.

De wedstrijd tegen De Bocht leek op voorhand een formaliteit. Het verlies van 0-4 tegen W.S.J. gaf geen aanleiding om sterk verweer te verwachten maar De Bocht uit is een niet te onderschatten tegenstander. Als dan ook nog eens in de tweede minuut de 1-0 valt dan verwacht je een zware middag. Tuldania was simpelweg gewoon niet onder de indruk, het voetbalde gewoon goed en stond binnen een kwartier dan ook al voor. Het eerste doelpunt scoorde Rien van de Wouw na een sterk staaltje voetbal van het team en het tweede doelpunt kwam op conto van Jibbe Soetens, knap gedaan. Snel volgde de 3-1 (Jibbe) en vlak voor rust werd de overwinning veiliggesteld. Jibbe penetreerde in de zestien en werd na een sterke individuele act ongenadig onderuit getackeld, een van de spaarzame momenten dat zelfs de scheidsrechter zag dat er wat onreglementairs gebeurde. Penalty, 4-1, Rien van de Wouw. Het verschil was gemaakt maar de doelpuntenmachine stagneerde. Het overwicht in conditie en klasse werd niet verder uitgebouwd, beide teams scoorden nog een keer, eindstand 2-5. Dus wordt de competitie komende zondag beslist in Esbeek. Het gelijke spel van WSJ tegen Jong Brabant zorgt voor een status quo. Tuldania gaat als thuisspelende ploeg de beslissingswedstrijd in voor het kampioenschap. Het team is er klaar voor. Zondag aanstaande om 14:30 uur is er wat te beleven in Esbeek. Zorg dat u er bij bent!



vri.2 & zat. 3 mei/ aanvang 20.00 uur/ kaarten bij Schuttershof

kpj cabaret





Zondag 4 mei

Dat gaat naar Den Bosch toe!

**Dauwtrappen
naar
's-Hertogenbosch**

Vertrek (in de nacht van 3 op 4 mei) om 1.00 uur bij:



Dorpsstraat 2 Esbeek

(Tevens sponsor van deze wandeltocht)

Opgave en inlichtingen:

Jan Craninckx,

Esbeekseweg 26,

Tel.013-516 95 73

Kerkberichten

Zondag 27 april is er om 10.00 uur een Eucharistieviering met medewerking van Laus Deo.

Voorganger is een priester MSC. Akoliet is Nicole Lemcke. Collectant is Johan Romme. De misintenties voor deze week zijn voor de overleden ouders Oerlemans Kerkhofs (verjaardag moeder), voor Anneke Paulissen Schellekens (buurtver. Pastoor. Jurgensstraat/Dorpsstraat), voor Jan en Toos van Gils Hesselmans, voor Adrianus Smolders en Hendrika Smolders van Riel, voor de overleden ouders Rosch Vosters en zoon Jan, voor Wim van Logten en Annelie van de Beld, voor Frans Hesselmans (jaargetijde), voor Wim van de Biggelaar, voor een bijzondere intentie, en voor de overleden ouders van Doormaal Smolders.

Donderdag 1 mei, HEMELVAART is er om 10.00 uur een Eucharistieviering met muzikale medewerking van het Kinderkoor. Voorganger is een Priester MSC. Akoliet is Cees Ketelaars. Collectant is Piet Hesselmans. Tijdens deze viering doen de volgende kinderen hun Eerste Communie: Tom Schellekens, Wiebe Verboven, Bas Soetens, Joep en Anouk van Dommelen, Ruben Klop, Jannes van Dommelen, Anouk van Gerven, Lars van Dommelen, Bart Hesselmans, Rens van Dommelen, Bo van den Borne, Daphne van Noort, Suus Nouwens, Laura Schellekens en Nova Verzeijl.

De misintenties voor deze viering zijn voor Anneke Paulissen Schellekens (broers en zussen Schellekens), voor opa Jan Schellekens van Tom, opa Cor Verboven van Wiebe, opa Bas, oma Ad, opa Hans, oma Thea en oma van Hoof van Bas, opa Toon en superoma Vessem van Joep en Anouk, opa Dick en opa Leuth van Ruben, opa van Dommelen en Opa Vosters van Jannes, opa Jo van Gerven van Anouk, opa Toon van Lars, opa Hesselmans en opa en oma Struijs van Bart en opa van Dommelen van Rens.

Zondag 4 mei, Week van de Nederlandse Missionaris is er om 10.00 uur een Woord- en Communiedienst. Akoliet is Lambert Verhoeven. Collectant is Jan de Laat. De misintenties voor deze week zijn voor de overleden ouders Nieuwenhuis Gerdson (4e mndst vader) en voor een bijzondere intentie.

Gemuts (van onder de muts)

Het leek nog een ver weg show
Maar de zomer komt er nu echt aan
En dat terwijl heel velen
Nu net op vakantie willen gaan.

Het lijkt nu eens echt goed te komen
Met het voorjaarsvakantieweer
Het vorig jaar was de zon te vroeg
Maar nu lijkt hij op tijd voor deze keer.

De scholen zijn in ieder geval
De komende twee weken dicht
Ik hoop dat de kinderen kunnen genieten
Even verlost van de onderwijsplicht.

Een ander voordeel van de vakantie
Voor diegene die dagelijks richting Hilvarenbeek moet
Is dat men nu in ieder geval
Twee weken niet door vogelpoep wordt begroet.

Want hebt u ook dat onbehaaglijke gevoel
Als u op de fiets de steenfabriek bent gepasseerd
En onder al die roekennesten door moet fietsen
Met de kans op een flats te worden getrakteerd.

Het is mij al meermaals overkomen
Terwijl ik daar met opgetrokken schouders fiets
Dat ik van boven een cadeautje krijg
En dat nog wel helemaal voor niets.

Één oplossing heb ik kunnen bedenken
Om niet in een vogelgeschenk te hoeven krabben:
Net voordat je er onder door gaat fietsen
Moet je heel hard in je handen klappen.

De Muts.