

't Kleppermenneke bestaat 25 jaar en blikt terug.

Zoals eerder al geschreven: Dit jaar is alweer het vijftiengste jaargang voor ons dorpsblad 't kleppermenneke. Reden genoeg om eens terug te blikken. Vandaag nummer 2 in 1984.

't Kleppermenneke viert feest vanwege het 1-jarig bestaan. Dit wordt gevierd met een extra feestnummer. De nieuwe voorkant is ontworpen door Toon van Gisbergen.

In het begin van 't Kleppermenneke werden vele teksten nog hand geschreven aangeleverd. Deze teksten moesten dus eerst nog worden getypt. Dit werd in 1984 verzocht door Hannie Laureijs en Trees van Gisbergen. Hiermee werd al op zondag avond gestart. Op maandag avond kwam dan de redactie bijeen, toen nog in de handenarbeidlokaal van de school. Op de dinsdag avond wordt het boekje in elkaar geknutseld en woensdag naar de drukker gebracht, dit was in 1984 drukkerij 't Groenwoud in Tilburg. Nadat de boekjes gedrukt zijn, moeten ze natuurlijk ook nog bezorgd worden, dit werd toen voornamelijk uitgevoerd door Sjef Wijten.

Wat gebeurde er in 1984 allemaal in Esbeek, hieronder een willekeurig selectie:

Jan Abrahams neemt afscheid als directeur van de Rabobank Hilvarenbeek (dec 1983).

Twee nieuwe straatnaamborden worden geplaatst door de gemeentewerken: "VAARAKKER" en "DOORAKKER". Voor een aantal bewoners uit de Kerkpad betekent dit een "nieuw" adres.

Eerste lustrum J.N.V. (Jeugd Natuur Vrienden).

Aantal inwoners Esbeek: 926.

De Heer P. Hesselmans wordt wethouder.

Bijna had Esbeek bij carnaval een vrouw als Prins. Bleek een vergissing de Prins was Prins Tinus den Urste te zijn.

Kletsers waren: Noud Visser, Sjefke Hamers, Nel Buijlinckx, Piet van Roovert, Bart Rosch, Jan Colsters en Adrie v.d. Wouw.

Plannen voor de oude school (sloop!?) en inrichting voor plein bij kerk.

't Kleppermenneke bedankt Jan van Raak voor zijn inzet en medewerking. Hij verzorgde bij de drukker het zogenaamde "vergaren, vouwen nieten en snijden en dergelijke". Ook bezorgde Jan een gedeelte van de kleppermennekes in o.a. Dunsedijk, Kinderlaan en Prins Hendriklaan.

Gouden Bruiloft van Harrie en Leida Oerlemans-Harbers en van Piet en Cato Versteijnen.

Oranje-vereniging organiseert skelterraces op het plein bij de boerenbond.

De boerenkermismert op de vaste zaterdag voor de kermis wordt omgezet naar Esbeekse Sensatiemarkt.

De kunstenaar uit Rotterdam Andreas Schotel overleden.

Vandalisme in Esbeek: Inbraak in oude school, meubilair voor 't kleppermenneke wordt hierbij totaal vernield. En een poging tot brandstichting bij de nieuwe school.

Nieuwbouw parochiehuis bereikt "hoogste punt". Burgemeester Mr. E.M. d' Hondt hijst vlag in top.

KVO bestaat 50 jaar.

Esbeek krijgt een postkantoor op wielen.

Mevrouw Hesselmans-Verhoeven krijgt een pauselijke onderscheiding "pro ecclesia et Pontifice" uitgereikt.

Overval op Rabobank Esbeek.

Tot zo ver deze selectie. In één van de volgende uitgaven van 't Kleppermenneke aandacht aan andere jaargangen.

