

Gemuts (van onder de muts)

2019 is inmiddels al een paar weken oud
En het eerste succes is alweer te melden:
De nieuwe basisschool is in gebruik genomen
De Torenlei zal zich vanaf nu laten gelden!

Heel speciaal is het zeker ook
Dat er afgelopen zondag in het Schotelmuseum
Een centenniumtentoonstelling is geopend
Met betrekking tot een bijzonder jubileum:

Jan Naaijkens viert 10 februari zijn honderdste verjaardag
En daar wordt in de gemeente uitgebreid bij stilgestaan
Speciaal voor de zeer drukbezochte aftrap van deze festiviteiten
Werd natuurlijk ook ons eigen “cultureel centrum” aangedaan.

In een mooie overzichtstentoonstelling
Worden een aantal werken van hem geëxposeerd
En in het weekend van zijn verjaardag
Wordt hij nog uitgebreid in Elckerlyc geëerd

Eind februari is “onze” expositie voorbij
Want dan wordt het museum tijdelijk omgebouwd
Voor een ander belangrijk Esbeeks fenomeen
Waarmee onze gemeenschap erg is vertrouwd:

De carnavalsjubileumeditie komt er namelijk aan,
Komende vrijdag wordt er nog traditioneel afgetrapt:
Met de altijd weer gezellige Timmeraavond
Waar door heel wat dorpsgenoten op wordt afgestapt.

Volgende weekend gaan de jubileumfestiviteiten echt van start
Met een receptie en daags daarna een groots opgezet feest
Waarbij vijf keer elf jaar Haaikneuters wordt gevierd
Want in “Carnavallen” zijn we in Esbeek altijd al goed geweest.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)



Ga je zaterdag mee naar de kerk?
Is een vraag die deze week veel te horen is
Ook de ouderen onder ons zullen er dan zijn
Want voor hun blijft de sluiting al 5 jaar een gemis.

We kunnen komend weekend gaan bekijken
Hoe geweldig mooi de Torenlei nu is ingericht
Om de oorspronkelijke bestemming niet te verloochenen
Blijven een aantal katholieke symbolen nog duidelijk in zicht.

Een ander symbool duikt ook steeds meer op:
“De Haaikneuters” zijn weer zichtbaar in beeld
Traditioneel zijn daar veel dorpsgenoten mee bezig
Het carnavalsbloed is aan vele Esbeekenaars goed toebedeeld.

De gymzaal is dit jaar al weken eerder omgebouwd
Vanwege het bijzondere jubileum dat dit jaar wordt gevierd
Afgelopen weekend is de aftrap daarvan al geweest
Daarom was dat feestpaleis al zo vroeg versierd.



Over veertien dagen gaan we verder
Met het traditionele (jubileum)prinsesbal
Waarover van tevoren al veel zal worden gepraat:
Wie wordt de Jubileum-Prins Carnaval??

Traditie en nostalgie liggen niet zo heel ver van elkaar:
Een aantal dorpsgenoten hebben dat pas nog mogen beleven
Toen ze vorige week in Schuttershof aanwezig waren
Bij een bijzonder verhalenconcert dat toen werd gegeven.

De oude “Bikse” tijden kwamen daar tot leven
In een aantal mooie verhalen om Jan Naaijken te eren
En waar zelfs “De Pezerik” uit volle borst werd meegezongen
Het verschil tussen ons is dus niet zo groot als sommigen beweren...

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

We zijn al halverwege februari
Heel veel mensen vieren Valentijn
Alweer zo'n nieuwerwetse feestdag
Waar vooral de commercie goed mee zal zijn.

In Esbeek zijn er andere zaken
Die de mensen bezig houden
De tijd begint langzamerhand te dringen
Voor diegenen die aan de wagens bouwen!!



Zaterdag aanstaande start het reguliere carnavalsfeest
Waarop door velen wordt gewacht met ongeduld
Want tijdens het vijfenvijftigste Prinsenbal
Zal de jubileumprins groots worden onthuld.

Dit jaar door een zeer speciale groep mannen
Die zichzelf blijkbaar erg knap vinden
Dat valt tenminste de concluderen uit de naam
Waar ze zelf geen doekjes om winden.

Toen ik hun facebookpagina ging bekijken
Verwonderde ik me bij het openen nog het meest
Want op de profielfoto was meteen duidelijk te zien
Dat ze in Oeteldonk op retraite zijn geweest.

En dat terwijl ze het echte carnaval vieren
Gewoon in het Haaikneuterrijk hebben geleerd
Het zijn namelijk allemaal oud-raadsleden
Die voor dit jubileumjaar zijn gerecycleerd!

Of ze echt zo knap zijn als ze beweren
Weten we pas zaterdag na het Prinsenbal:
Als ze daar iets héél unieks van weten te maken
Dan is dat pas echt het geval!!

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

De knappe mannen hebben woord gehouden:
De onthulling was spectaculair
Jubileumprins Ruud kwam door het dak naar beneden
Rechtstreeks vanuit de donkere air.

Het lijkt nu of het mij op een idee heeft gebracht
Toen ik twee dagen later hetzelfde deed
Maar dan zonder de hulp van de knappe mannen:
Ik heb het sindsdien en stuk minder breed



Toch hoop ik carnaval weer onder de Haaikneuters te zijn
Om mee te kunnen genieten van het jubileumfeest
Dat Esbeek er dit jaar zeker van zal gaan maken
Carnavalsgek zijn we altijd al een beetje geweest

Dat de Hoogheden broers van elkaar zijn
Is één van de bijzondere jubileumgeschenken
Die wij, net als bij veel andere dingen,
Alleen maar in Esbeek kunnen bedenken

Want daarin zijn we als dorp altijd goed:
Voor het eerst iets heel bijzonders presteren.
Heel veel mensen komen daarom naar ons toe:
Ze denken nog veel van ons te kunnen leren



Ook zaterdagmiddag staat dat weer te gebeuren
Tijdens de optocht van het Haaikneuterrijk
Daarbij zetten we vooral Esbeekse zaken
Carnavalesk voor de toeschouwers en elkaar te kijk.

Dit jaar zeker ook één wagen met een landelijk thema
Die al in het programma Veronica Inside is gekomen
Waar hij aan de beruchte tafel werd besproken
Iets waar onze voetballers slechts van kunnen dromen.....



Gemuts (van onder de muts)

De laatste carnavalsresten zijn inmiddels opgeruimd
Het grote Haaikneuterfeest is weer voorbij
En wederom stonden heel veel toeschouwers
Bij onze optocht in een dikke rij.

Het was toch schitterend om te zien
Hoe Esbeekse thema's werden uitgebeeld:
Op zeer creatieve wijze kreeg men mee
Wat er in ons dorp allemaal speelt.



En die ontwikkeling lijkt niet te stoppen:
Komende week al wordt het volgende plan gelanceerd:
Want aanstaande maandag zal in Schuttershof
Een volgende CPO-bouwproject worden gepresenteerd.

Het lijkt in Esbeek gewoon te worden
Om SAMEN aan een project bezig te zijn
Zelfs de Koning is dat komen bewonderen
En stiekem vonden wij dat wel heel erg fijn.



Van een andere hoogwaardigheidsbekleder
Die dit alles van heel dichtbij heeft meegemaakt
Nemen we dinsdagavond in Schuttershof afscheid:
Hij heeft in de afgelopen jaren ons hart geraakt:

Ryan Palmen gaat na 9 vruchtbare jaren
Terug naar zijn roots in Horst aan de Maas
Waar hij ze vast het coöperatieve denken gaat uitleggen:
Als burgemeester wordt hij daar de baas.



We zullen hem als Esbeek best wel gaan missen
Want door zijn daadkracht konden onze projecten slagen
En hij stond daardoor mede garant voor de afgelopen successen
Die hij steeds trots aan de, soms hoge, bezoekers wist uit te dragen.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

De lente die is echt begonnen
De vogels zijn druk in de weer
Na, alweer, een relatief zachte winter
Raakt de natuur steeds meer in een zomerse sfeer.

Ook de leerlingen van onze basisschool “De Torenlei”
Worden daar dezer dagen mee geconfronteerd
Ze openen samen een natuurbelevingspad
Dat rond het Broekeling is gesitueerd.

Dit hele mooie grote ven,
Ooit door de Van Puijenbroeken aangelegd,
Wordt het middelpunt van de leerroute:
Hier is de natuur voor de kinderen levensecht!

Vier verschillende routes zijn er ontwikkeld:
Iedere leeftijdsgroep heeft een eigen niveau
Om zo op een speelse wijze te ontdekken
Hoe het zit met plantjes en diertjes en zo.



Een heel mooi initiatief van de VNM Hilvarenbeek,
Met daarin natuurlijk ook dorpsgenoten,
Die samen met de mensen van “De Utrecht”
Het respect voor de natuur proberen te vergroten.

Zowel in de lente als in de herfst
Zullen de zintuigen van onze jeugd daar worden geprikkeld,
Door goed te kijken, te ruiken, te horen, te luisteren en te voelen
Zal de trots voor de omgeving hopelijk verder worden ontwikkeld.

Tenslotte nog een tip voor al die ouders van de jeugd
Waarover deze muts dit keer helemaal gaat:
Vergeet niet om zaterdag je klok een uur vooruit te zetten
Want anders kom je zondag overal een uur te laat.....

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Als ik zo op een rustige voormiddag
Lekker eens door de Dorpsstraat rijd
Dan kan ik alleen maar constateren:
Onze “oude hoofdstraat” ligt er weer prima bij!!

De nieuw aangeplante hagen
Worden steeds netjes bijgewerkt
Zodat ons centrum er keurig uit blijft zien
Zoals door veel dorpsgenoten wordt opgemerkt.

Zelfs de kerkklok is weer bij de (zomer)tijd
Ook al heeft dat bijna een week geduurd
Het werd pas door iemand aangepast
Toen er op Facebook een vraag over werd verstuurd!!

De speelplaats van de Torenlei
Krijgt ook steeds meer een echt gezicht
De speeltoestellen en het hekwerk zijn bijna gereed
Het geheel wordt uiteindelijk heel kindvriendelijk ingericht.

Het is wel zo dat ik de meeste kinderen niet herken
Die zich op het schoolplein vertonen
Dat komt, onder andere, omdat er dit jaar weer 20 huishoudens
Nieuw in ons dorp zijn komen wonen.

Als u ook benieuwd bent wie dat allemaal zijn
Dat bent u deze vrijdag welkom in ons dorpscafé
Daar organiseert de coöperatie weer een kennismakingsavond
En ook bijna alle verenigingen die doen hieraan mee.

Zowel voor de nieuwe als de oude bewoners
Een leuke bijeenkomst die toch weer mensen verbindt
En waarmee het “samen een leefbaar dorp maken”
Het van de individualistische grotere samenlevingen wint!



De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Terwijl ik deze muts nu zit te schrijven
Lijkt het hoogzomer als ik kijk naar de natuur
We spreken dat ook van een hele zomerse Pasen
Als u dit leest leek die uitspraak wel erg prematuur!

Nu de normale waarden weer zijn hersteld
En de wolken het sproeien van ons hebben overgenomen
Staan we weer voor een bijzonder weekend:
We zijn bij Koningsdag aangekomen!

Traditioneel is er dan in het hele land weer van alles te doen
Hier in Esbeek staat daarbij de Lowerik centraal
Op en om dat mooie door pasgeborenen omgeven speelveldje
Gebeurt het in Esbeek deze dag allemaal.

Met een markt en muziek en zelfs spijkerbroekhangen
Worden de kinderen en hun ouders deze dag vermaakt
Bij dit mooi bedachte middag- en avondprogramma
Kan door iedere dorpsgenoot worden aangehaakt.

Daarna staat er wederom iets bijzonders te gebeuren
In ons dorp dat uitblinkt door haar creativiteit
De oude basisschool wordt tot woning met atelier verheven
Opnieuw een voorbeeld van onze veelzijdigheid!

Op initiatief van de Vrienden van Andreas Schotel
Krijgen we in Esbeek een artist in residence
In de persoon van de Columbiaanse kunstenares Juliana Rios
Als vervulling van een door de stichting al langgekoesterde wens.

Zij zal ons leven in deze zomermaanden komen vastleggen
Net zoals Schotel dat in de vorige eeuw deed
Maar dan waarschijnlijk met andere technieken
Dat maakt het lijntje tussen vroeger en nu compleet

Gemuts (van onder de muts)

In deze vreemde tussenweken,
De Paasvakantie is net voorbij,
Gaat alles weer gewoon zijn gang
Terwijl we al uitkijken naar eind mei.

Want dan is er weer het Hemelvaart-weekend
Voor de meesten betekent dat opnieuw lekker langer vrij,
En net daarvoor nog de Beekse Kermis
Daarvan worden veel kinderen blij.

In de tijd tot de volgende korte vakantie
Breken voor Esbeek weer spannende weken aan:
We doen mee voor de dorpsvernieuwingsprijs
Een volgende uitdaging waar we vol voor gaan.

De jury komt deze week kijken
Om hier te ervaren wat we allemaal doen
Om ons mooie Esbeek duurzaam levend te houden
En ze strooien daarbij ook nog met poen.

Men gaat ook nog naar drie andere dorpen
Die zelfs nog kleiner zijn dan onze habitat
Die liggen allemaal in andere provincies
Ze zien dus van heel Nederland wat.

Maar vóór we de uitslag van die prijs kennen
Is er komend weekend nog een bijzonder feest
Voor alle jonge en natuurlijk ook oudere moeders
Waarschijnlijk voor de “nieuwe” nog het meest:

Moederdag staat voor de deur
Weer een feest dat door de commerciëlen wordt opgeblazen
En dat veel vaders in de stress doet schieten:
Hoe moeten we samen moeder dit keer verbazen??

Gemuts (van onder de muts)

Beek Kermis begint komende zaterdag
En mei is pas toe aan zijn voorlaatste week
Dat klink voor velen misschien wat vreemd
Toch begint dit weekend al de kermis van Beek

Doordat Pinksteren in het tweede weekend van juni valt
Is de kermis een paar weken naar voren verplaatst
Waardoor er nu al kan worden genoten
Van alles wat hoog en soms hard in de rondte gaat

Door dit speciaal gekozen weekend
Wordt de kermis ook nog met één dag verlengd
Want men gaat nog tot en met Hemelvaartsdag door
Wat nog een etmaal langer kermisplezier brengt

Een aantal van onze dorpsgenoten
Zullen hierdoor extra vroeg gaan strijden
Om de belangrijkste titel binnen hun club
Om daarna een jaar lang als Koning rond te mogen schrijden

Op kermisdinsdag wordt namelijk om de Koningstitel geschoten
Op de schietenbaan die achter ons café Schuttershof ligt
Deze traditie schuift dus ook twee weken naar voren
Het vizier blijft echter wel gewoon op de roos gericht.

Komende zaterdag reist een groep Esbekenaren noordwaarts,
Helemaal naar het Drentse dorpje Witteveen
Om daar hopelijk ook een prijs te gaan winnen
Ze gaan er in ieder geval vol vertrouwen heen

De winnaar van de landelijke Dorpsvernieuwingsprijs 2019
Wordt daar dan op die middag bekendgemaakt
En Esbeek is één van die vier kanshebbers
Wanneer hebben we zoiets ook alweer eerder meegemaakt??

Gemuts (van onder de muts)

Esbeek heeft het opnieuw geflikt!!
We hebben alweer een eerste prijs binnen
Dit keer van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen
Onze Coöperatie kwam, zag en ging gewoon weer overwinnen!!

Ongeveer twee weken geleden
Trokken we met een bus naar het Drentse Witteveen
En samen met ons kwamen daar nog drie andere dorpen
Die ook in de finale zaten heel hoopvol heen.

We werden heel gemoedelijk ontvangen
Door de fleurig geklede mannen en vrouwen
En kregen te zien hoe men daar bezig was
Om ook hun kleine dorp levensvatbaar te houden.

Vol spanning nam iedereen 's middags plaats in de tent
Waar de jury haar rapport aan de aanwezigen voor ging lezen
Toen dat was gebeurd hadden we al een heel goed gevoel
De moraal van ons deel gaf aan dat we niet hoefden te vrezen.

En dat bleek ook toen de prijzen werden bekendgemaakt
Esbeek stond opnieuw op de hoogste tree
Met het nog kleinere Limburgse Wellenrooij
Vóór de twee noordelijke dorpen op nummer twee.

Bij thuiskomst werd in Schuttershof een feestje gebouwd
Zoals we dat in Esbeek zo heel goed kunnen
Zuutjes Aon deed daar natuurlijk ook aan mee
Om de aanwezigen een extra feestelijk gevoel te gunnen.

Hoe hard de werkelijkheid tegenwoordig kan zijn
Werd die dag ook wel heel erg duidelijk getoond
Want William van Eekelen werd toen, véél te jong, begraven
Oud-dorpsgenoot, wiens hart altijd in Esbeek heeft gewoond...

Gemuts (van onder de muts)

Esbeek heeft het opnieuw geflikt!!
We hebben een promovendus binnen
Het eerste van Tuldania is gepromoveerd
Door in Netersel van De Weebosch te winnen.



Dat werd door de voetballers uitgebreid gevierd
In de kantine van Den Hondsbosch tot in de later uren
En nu aan de slag om het verblijf in de vierde klasse
Heel veel jaren te kunnen laten gaan duren.

Sportief ging/gaat de jeugd deze week extra goed verder
Want de wandelvierdaagse is weer aan de gang
Voor velen van ons een hele bijzondere herinnering aan vroeger
Voor de wandelaars van nu soms nog heel erg lang.

Hopelijk heeft het weer voor hun wat meegezet
Want stabiel is de natuur op dit moment zeker nog niet
Buien en zon wisselen elkaar tegenwoordig mooi af:
Dan weer in het zonnetje, dan weer regent het dat het giet.

Daarmee had ook de straatspeeldag te maken,
Dat mooie initiatief rond het rijkgevulde kinderplein
Waar die dag autovrij gespeeld kon worden
En dat was voor iedereen extra fijn.



Ook de Caminando Juntos Parade had met het weer te dealen
Afgelopen zaterdag bij Schuttershof
Begonnen in het droge met een zonnetje
Schoot de regen ineens gruwelijk uit zijn slof.

Tenslotte, om met iets bijzonders te eindigen:
Zutjes Aon staat volgende week zaterdag op ELASTIEK
Tijdens het namiddagse "Concert op de Mert" op de Vrijthof
Klinken Esbeekse klanken en dat is echt heel uniek!!

Gemuts (van onder de muts)

Alweer de laatste muts voor de vakantie:
Wat gaat de tijd toch snel.
En zeker met dit mooie weer
Vermaken wij ons heel erg wel.

De meesten onder ons
Zijn druk met het afsluiten van alweer een seizoen
Bij menig sportploeg, bedrijf of vereniging
Is in dat kader heel wat te doen.

In Esbeek is dat wat anders
We hebben net met iemand kennismemaakt
Die een groot aantal dorpsgenoten
Met zijn saxofoonspel heeft geraakt

Want wat was het gezellig
Vorige week vrijdag in de tuin van de pastorie
Waar Jairo Alfonso een miniconcert gaf
Naast de achterdeur van de oude sacristie.

Hij was even in Nederland
Als echtgenoot van Juliana, onze Artist in Residence
En verbaasde daarbij een heleboel
Enthousiast reagerende mensen.

Een ander Esbeeks cultureel succes
Was daags daarna op de Beekse Vrijthof te vieren
Toen Zootjes Aon het Concert op de Mert van ELASTIEK
Spontaan en vrolijk op wist te sieren.

Rest mij tenslotte nog om u allemaal,
Zowel oude als jonge als nieuwe Esbeekse mensen,
Voor de komende maand of twee
Een prettige vakantie toe te wensen.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

De scholen zijn hier weer allemaal begonnen
Het eerste volledige schooljaar is gestart in De Torenslei
Dat maakt sommige kinderen en heel veel ouders
In ieder geval weer heel erg blij.



Belangstelling is er sowieso genoeg:
Dagelijks zie je "Schotelwandelaars" verrast kijken
Naar dit bijzondere schoolgebouw
Dat daar in ons centrum staat te prijken.

Zeker nu de schoolsfeer daar weer is teruggekeerd
En men dus regelmatig een plein vol kinderen ziet
Kunnen we als dorpsgemeenschap concluderen:
Voor ons dorp ligt een zonnige toekomst in het verschiet.

In de afgelopen zomervakantie
Is er in Esbeek weer van alles gebeurd
De duidelijkst zichtbare verandering
Is dat er een viaduct is opgefleurd.

Als eindwerk en een blijvende herinnering
Heeft Juliana Rios velen van ons vastgelegd
Voordat ze terug naar Colombia ging
En ook al een weder-bezoek heeft toegezegd.



Dit kunstwerk trekt dagelijks vele kijkers
Die daar passeren met de auto of op de fiets
En zich dan afvragen wat dit betekent
Of denken: waarom staat er aan de andere kant niets?

Misschien een idee om er een bordje bij te plaatsen
Met de aanleiding van dit gigantische schilderij
Waarin wordt uitgelegd dat deze Artist in Residence
Extra leven bracht in onze culturele brouwerij.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Esbeek blijft het heel goed doen
Aan belangstelling komen we zeker niets tekort
Dat onze roem breed is uitgedragen
Blijkt uit de groepen door wie ons dorp bezocht wordt

Alleen al de afgelopen weken
Kregen we bezoek van professionele mensen
Die zich door ons uitgebreid lieten voorlichten
Over hoe wij voldoen aan wat vele dorpen wensen

De groep uit Crandendonck was veruit het grootst
Zij kwamen met een volle bus naar Esbeek gereden:
Het volledige college met raadsleden en aanhang
Vergaapte zich aan hoe wij het tot nu toe deden

En dat terwijl een week daarvoor
Nog hoog bezoek uit Den Haag in Esbeek was
Mensen van het Departement van Binnenlandse Zaken
Waren door wat wij gedaan hebben duidelijk in hun sas

Verder werd door wethouder Ted van der Loo
Nog een mooie foto van ons kunstwerk onder het viaduct
Aangeboden aan de gedeputeerde van de provincie
Omdat die samenwerking eveneens prima was gelukt

Terwijl ook nog officieel door de burgemeester
De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend
Over de zonnepanelen op Schuttershof
Voor ons allemaal heel vanzelfsprekend...

Tenslotte nog iets om *héél* trots op te zijn:
Heeft u onze koning *met baard* over

de beeldbuis zien gaan?

Ik denk chauvinistisch te kunnen vertellen
Waar hij dát idee heeft opgedaan.....



De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Esbeek blijft nieuwe initiatieven tonen
Hoewel vorig jaar al als experiment begonnen
Is het dit jaar vast onderdeel geworden
En worden natuurkennistekorten overwonnen.

Alle leerlingen van de Torenlei
Gaan volgens een vast stramien
Twee keer per jaar op ontdekkingsstocht rond Broekeling
Om daar de flora en fauna in het echt te zien.

Onder begeleiding van de docent en een groep natuurouders
Krijgen ze daar een praktijkles in het kijken naar de natuur
Waarbij ze te zien krijgen zien wat ze uit de boekjes kennen
Ze steken daar veel op in bijna anderhalf uur.

Die natuuroudergroep is nog op zoek naar versterking
Van dorpsgenoten die ook iets hebben met groen
Ik vind het zelf een hele mooie en nuttige tijdsbesteding
Als jij daar ook zo over denkt moet je zeker mee komen doen!!

Want nu de vakanties echt achter de rug zijn,
En iedereen weer terugvalt in zijn vaste patroon,
Is het misschien tijd om jouw wereld te verruimen
Bedenk iets nieuws: doe eens ongewoon.

Als jij vooral sportief bent aangelegd
En graag ons sportveld als tweede huis ziet
Dat ligt er nog een andere uitdaging te wachten
Daarbij valt de bovenste qua tijd in het niet.

Men zoekt nog een nieuwe kantinebeheerder
Op D'n Hondsbosch voor enkele uren in de week
Ook door die taak in te vullen ondersteun je de gemeenschap
En blijf je op de hoogte van al het nieuws uit onze streek.

Gemuts (van onder de muts)

Wat een verschil met vorig jaar

Toen de Beekse Triatlon ook door Esbeek kwam

En er heerlijke zomerse omstandigheden waren

Nu stonden de toeschouwers onder de plu op de dam.

Toch was het afgelopen zondag weer leuk om te constateren

Dat er ook dorpsgenoten passeerden

Die zich op de fiets in de stromende regen

Heel dapper tussen de andere triatleten verweerden.

Die koudste 6 oktober ooit is duidelijk een teken

Dat de herfst daadwerkelijk is begonnen

Na de afgelopen zomer die overliep van hittestructuren

Hebben de depressies het nu toch echt gewonnen.



Mensen maken zich op voor de koudere periode

Die er daadwerkelijk aan lijkt te komen

En waar sommigen zich alvast verheugen op veel sneeuw

En anderen van een tropische vakantie liggen te dromen.

Hoewel vroeger rond deze weken

De huisvrouwen aan de najaarsschoonmaak gingen

Is dat tegenwoordig veel minder het geval

De naam wordt zelfs niet meer gebruikt in sommige kringen!

Ook van huisman mag je tegenwoordig niet meer spreken

In deze gender-kritische maatschappij

Misschien moeten we dus een nieuw woord introduceren:

Huismens past hier dan volgens mij het beste bij.

Bij de coöperatie houdt men de najaarsschoonmaak wel in ere:

Onze dorps huiskamer is deze week compleet gewit

Zodat de bezoeker van huiskamer en museum

Vanaf komend weekend weer in een fris geschilderde ruimte zit.

Gemuts (van onder de muts)

Ziet er ook al een tijdje naar uit?

Zondag een uur langer slapen en niet later opstaan?

De klok één uur terugzetten geeft een heerlijk gevoel

Na al die jaren wennen velen er nog steeds niet aan.

De vraag die ieder jaar weer wordt gesteld

Is of de wintertijd er volgend jaar nog zal zijn

Dat zijn zo van die altijddurende discussies

Want de één vindt het vervelend en de ander juist heel fijn.

Eén ding is iets wat zeker is:

Het duisternis treedt iedere dag weer iets vroeger in

Zodat de verlichting steeds meer uren moet maken

Voor de stroomrekening is dat zeker geen gewin.

Ook betekent het dat de meeste mensen

In het donker vertrekken en weer naar huis toe gaan

En om dan onderweg goed gezien te worden:

Zet je natuurlijk de verlichting van je voertuig aan!!



Om daar nog eens extra op te wijzen

Zijn er afgelopen week door Esbeekse vrijwilligers van de ANWB

Gele aandachtsteksten op strategische plaatsen in ons dorp gezet

Voor groot en klein: Doe er wat mee!!

Niet alleen om zelf iets meer van de weg te zien

Maar zeker ook om gezien te worden

Is verlichting op de fiets levensreddend

Vandaar ook deze op de weg geschilderde "borden".

Verder wordt het natuurlijk ook wennen aan de chicanes

Die deze week in het fietspad van de Esbeekseweg zijn gebouwd

Om de miskleun van de gerenoveerde weg ietwat te compenseren

Wie zou de schuld krijgen van deze "black-out"??

Gemuts (van onder de muts)

In navolging op de geplaatste verlichtingstags
Op een aantal plekken in Esbeek op de grond
Zijn de fietsen van de basisschoolleerlingen ook gecontroleerd:
Een uitstekende activiteit die op het schoolplein plaatsvond.

En nu maar hopen dat de jeugd
Maar natuurlijk ook alle andere dorpsgenoten
In schemer en donker de lichten aan (gaan) doen
Om zo de veiligheid op de fiets te vergroten.

Ook om de leefbaarheid in ons dorp te vergroten
Moeten we samen steeds oplettend blijven
Daarom zou elke Esbekaar erover na moeten denken
Om zich voor, al dan niet vrijwillige, taken in de schrijven.

Of het nu gaat om tijdens de middagpauzes
Bij het overblijven als TSO te komen “werken”
Om zo de docenten van de Torenlei te ontlasten
En het is ook nog leuk, zult u dan merken.

Of om enkele uren in de week
De sportkantine schoon te gaan maken
Zodat onze eigen sporters en de gasten
Alles gerust aan durven en kunnen raken.

En natuurlijk is er ook nog een grote klus
Die in onze gemeenschap ingevuld moet gaan worden
En die dus in dit rijtje zeker niet mag ontbreken
Omdat het meer inhoudt dan alleen het wassen van de borden:

Coöperatie Esbeek zoekt een nieuwe uitbater voor Schuttershof
Want Gerrit en Ellen maakten bekend dat ze ermee gaan stoppen
En hopelijk komt men voor deze sfeerbepalende baan
Met een echte Esbeekse naam op de proppen.



Gemuts (van onder de muts)

Rijgend door de Dorpsstraat is te zien
Dat de wintertijd is aangebroken
De eindejaarsverlichting is opgehangen
En de bloemversieringen zijn afgebroken.

Verder zie je in de Oude Trambaan
Dat de oude smidse steeds zwarter wordt:
De gele grond is bijna helemaal verdwenen
Omdat er zwarte grond op is gestort.

Nog veel verder op de Oude Trambaan
Net voor het oversteken van “de meet”
Is er ook een groot karwei afgerond
Het gasexportstation is weer compleet!



De grondige renovatiewerkzaamheden zijn afgerond
De laatste opruimwerkzaamheden zijn bijna klaar
Zodat we nog jaren kunnen blijven exporteren
Al zegt men in Groningen: Dat is niet waar!!!

Terug via Tulder (of is het Tulden??)
Zie ik daar dat de nieuwe entree van ons novemberfestpaleis
Door een aantal jongeren meteen al wordt opgeruimd
Esbeek werkt voortvarend: hier is wederom een bewijs.

Want toen ik op zondagmiddag die jongeren daar bezig zag
Was dat bijzondere Esbeekse feest nog maar net gedaan
De spullen konden weer naar de zomerstalling
Tot het volgende “fest” is het nog bijna een jaar te gaan!

Toch knap dat die Esbeekse jeugd
Voor één enkele avond in het jaar
Telkens weer zo groots uit weet te pakken
Dat Esbeek toekomst heeft is dus echt waar!!!

Gemuts (van onder de muts)

De Sint is officieel weer terug naar Spanje
Voor heel veel kinderen keert de rust terug
Dat geldt natuurlijk ook voor de bijbehorende (groot)ouders
Zo'n hectische tijd vergeten dat gaat soms vlug.

Dat de Kersttijd nu begint dat staat ook vast
Ook al blijkt die al weken in de winkels aan de gang
De discussie daarover lijkt niet te bestaan
De kleur van het rendier is gelukkig niet van belang.

Het wordt dus weer een zoektocht
Om de allermooiste boom te vinden
Die voor mij nog steeds echt moet zijn
Daar zal ik zeker geen doekjes om winden.



Mooi opgesierd zullen we er weer enkele weken van genieten
Totdat we last krijgen van die enkele afgevallen naald
En we weer blij zijn dat hij op Driekoningendag
Door de gemeente zal worden opgehaald.

We waren afgelopen zaterdag in de ban
Van een hele andere ophaalactie:
Eentje die tot verbazing van de organisatoren
Ging lijken op een uit de hand gelopen verzamelattractie.

De VNMH had namelijk samen met de gemeente
Door het gratis uitdelen van vogelnestkastjesmateriaal
Een oplossing bedacht voor het eikenprocessierupsenleed
Maar daarmee gingen wel heel veel mensen aan de haal:

Ruim dertienhonderd werden er besteld
Door de diverse gemeentelijke verenigingen
Om zo hopelijk in het komende voorjaar en de zomer
Al dat vervelende krabben terug te dringen.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Alweer de laatste muts van het jaar en het decennium
2020 staat voor de deur en komt dus voor de dag
Daarom kijk ik in deze editie terug
Op hoe Esbeek er tien jaar geleden globaal uitzag.

Toen hadden we Harm nog in Schuttershof
Dat ook nog rigoureuus verbouwd moest gaan worden
De coöperatie ging er met veel enthousiasme in
We zijn trots op wat er nu van is geworden

Pater Piet stond toen nog als herder op de kansel
Van onze eigen Esbeekse Adrianuskerk
De verandering is bijna niet te vatten:
Nu zijn onze schoolkinderen daar aan het werk.

Als we toentertijd naar Esbeek wilden rijden
Moesten we bij de rotonde vanuit Tilburg nog rechtsaf
Hoewel er al jaren over werd gesproken
Was de vierde poot toen nog net niet af.

We hadden al wel een Schotelmuseum
Maar de wandelroute zat nog in de pen
Terwijl deze nu zo druk bewandeld wordt
Dat ik daar, net als vele anderen, apetrots op ben.

We hadden nog sinterknilles, de jaarmarkt en het Megafeest
Waar we in die tijd de krant mee haalden
Nu zijn we (inter)nationaal soms in het nieuws
Door alle successen die we in 10 jaar behaalden

Als de ontwikkeling van ons mooie dorp
Op dezelfde supersnelheid door zal gaan
Dan durf ik echt niet in te schatten
Hoe Esbeek er over tien jaar bij zal staan.