

Gemuts (van onder de muts)

Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe?
Is het begin van een bekend Nederlands lied
In het verre verleden gezongen door Wim Kan:
De meesten kennen het waarschijnlijk niet.

Deze titel blijft echter altijd actueel
Omdat we gelukkig niet in de toekomst kunnen kijken
Natuurlijk hebben we allerlei goede voornemens
En of die uitkomen moet heel veel later blijken.

Dat deze toekomst niet altijd goed en positief kan zijn
Moeten we echter ook heel goed beseffen
Want ook (on)verwachte tegenspoed
Kan ieder van ons zomaar in het nieuwe jaar treffen.

Daarom is het belangrijk te genieten van de leuke dingen
Als die je op dit moment overkomen
En voor de nabije of verre toekomst
Moet je in ieder geval positief blijven dromen.

Inmiddels hebben de meesten van ons
Het gewone leven weer opgepakt
Na een week van heel veel nieuwjaarswensen
Zijn we weer in ons dagelijkse ritme gekwakt.

En dat wordt dan voor een groot aantal dorpsgenoten
Alweer heel vlug onderbroken door een groot evenement
Carnaval staat voor de deur!!
En je moet zorgen dat je daar klaar voor bent!

Zaterdag over precies vier weken
Gaat onze wereldberoemde optocht weer van start
Er zal dus hier en daar nog héél veel moeten gebeuren
En liefst zonder dat dit ons “normale” leven verwart...

Gemuts (van onder de muts)

Hoewel het nog carnaval moet worden
Werd ik afgelopen week verrast
Door foto's van een Haaikneutervlag
Die helemaal naar Argentinië was verkast.

Samen met een dorpsgenoot
Die daar een tijdje bij de Dakarrally was
Om te genieten van de door hem gesponsorde trucks
En zo te zien was hij daar echt in zijn sas.

Die kneutervlag moet bij iedereen weer uit de mottenzak
Want na dit weekend kennen we onze nieuwe prins
Die er dit jaar weer een groot feest van zal gaan maken
Want daverend wordt het alleszins.

De eerste carnavalssymbolen
Duiken alweer in ons straatbeeld op
Van de opvallende kneuterborden
Tot een klein bruin bordje met een kneuterpop

Ik ga jullie niet verraden
Waar dat ding nu al te vinden is
Het staat op een bijzonder huukske
Midden in een soort straat-apsis.

Ik kan wel alvast verraden:
Het is een soort Piet Paulusma
Dat ons perfect kan vertellen
Welk weer ons steeds te wachten staat.

Eén ding doet me wel wat zeer
Als ik ernaar kijk in dat plantenbed:
Ik ben er nog steeds niet achter
Wie dat daar heeft neergezet....

Gemuts (van onder de muts)

Als je echt bij Esbeek hoort
Heb je het dezer dagen druk
Carnaval staat voor de deur!
Dat brengt sommigen van hun stuk.

De wagens die zijn bijna klaar
Ze blinken in vele frisse kleuren
De kleding is al uitgezocht
Toch moet er nog veel gebeuren.

Zijn alle teksten duidelijk genoeg?
Zal de boodschap binnenkomen?
Snapt het publiek die kwinkslag ook?
Past onze wagen onder de bomen?

De spanning stijgt nu met het uur
Wat brengt de concurrentie?
Hebben zij een nog beter idee?
Heeft hun wagen meer potentie?

Van al dat bovenste heb ik geen last
Ik hoef alleen maar toe te kijken
En trots mijn vrienden uit te leggen
Op wie de poppen lijken.

Maar dat geeft mij wel het fiere gevoel
Er in het Haaikneuterrijk bij te horen
Door met gepaste trots te kunnen vertellen
Hoe al die wagens en groepen willen scoren.

Tot slot wens ik u allen toe
De komende dagen vooral te genieten
En daarvoor hoef je je echt niet
Vier dagen vol te gieten!!



De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Terwijl ik tweewekelijks mijn best doe
Om Esbeek positief in het nieuws te plaatsen
Gebeurde dat tijdens de carnavalsoptocht massaal:
Trotse voorvallen leken naar elkaar te kaatsen.

Natuurlijk werden de overwinningen
Die er door dorpsgenoten waren behaald
In de optocht dik uitgemeten
Of op een ludieke manier herhaald.

Of het nu ging over bedrijven of individuen:
Esbeek kwam de afgelopen tijd vaak als winnaar uit de bus.
Om dit idee als onderwerp te kiezen
Was dus helemaal niet zo'n grote klus.

Wel was het schitterend om te aanschouwen
Hoe dit door de diverse groepen werd gebracht
En indrukwekkend was het dan ook om te zien
Wat er zoal door onze creatieve geesten was uitgedacht.

Zelfs het Brabant Dagblad schreef onder de grootste foto,
Die natuurlijk in Esbeek was gemaakt,
Dat de Haaikneuters een voorbeeld zijn voor Midden-Brabanders
Die door het carnavalsvirus zijn geraakt.

Opmerkelijk was het dat ik zelf op die foto
Met mijn rug naar de wagens stond afgebeeld
Om aan bekenden van mij te vertellen
Wat er precies door die groep werd uitgebeeld.

En dat is nu net wat ik in mijn vorige muts
Twee weken geleden al had beschreven
Als toeschouwer van de Esbeekse optocht
Moet je de omstanders steeds de nodige uitleg blijven geven.

Gemuts (van onder de muts)

Is de winter nu echt voorbij?
Het leek afgelopen weekend van wel
Een lekker zonnetje en een graad of 8
Zelfs op een terrasje was het echt geen hel.

Ik fietste vorige zondag door de Drunense Duinen
En werd daar ontvangen door een haag van auto's
Van allemaal mensen die de natuur in wilden
Op zoek naar dieren voor bijzondere foto's.

Ook ik was die dag onderweg met hetzelfde doel
En dit keer had ik eens creatief geluk
Ik fotografeerde een heuse ransuil!
Mijn zondag kon dus echt niet meer stuk.

Dat geldt ook voor al die Esbekenaren
Die steeds naar België rijden om daar goedkoper te tanken
Die hoefden de afgelopen weken niet zo ver
Ze werden bij ons bediend op hun wenken.

De prijs per liter bij ons eigen benzinestation,
Sinds kort op het industrieterrein met pinpas te bezoeken,
Die was het goedkoopst van de verre omgeving
Zelfs prettig voor hen die de benzineprijs normaal vervloeken.

Alleen is die actie inmiddels voorbij
Maar ik hoop dat de omzet daardoor zo goed is gestegen
Dat die stuntprijs binnenkort standaard wordt
Of dat men een prijs in die richting gaat overwegen.

Er is tenslotte ook een feestje in de opgepimpte Spaaneindsestraat.
Want volgens sommige bewoners is dat zo mooi gedaan,
Dat men overweegt naar de gemeente te stappen
Om de naam te veranderen in "Spaaneindselaan".



Gemuts (van onder de muts)

Het lijkt een steeds vreemder wordende wereld
Als je hier rondkijkt op dit moment
Je ziet in Esbeek opvallende dingen gebeuren,
Zeker als je de aanleiding niet kent.

Dit geldt voor sommigen voor de Lichtjestocht
Die dit jaar niet gehouden wordt als de klok wordt verzet
Want omdat het volgende week Paaszaterdag is
Kunnen al die fietsers na de tocht een uur langer naar bed.

Dus daarom is het komende zaterdagavond wederom feest
Tijdens de traditionele mountainbikersdis
Wanneer anderhalf duizend fietsers zullen komen smullen
Van wat er in Esbeek allemaal mogelijk is.

Ook krijgen de plannen een steeds vastere vorm
Rond de metamorfose van onze Esbeekse kerk
Verschillende partijen zijn daarmee serieus aan de slag
Al leek het in eerste instantie een heidens werk.

Maar inmiddels zijn er flinke vorderingen gemaakt:
De haalbaarheid is heel serieus onderzocht
Zodat dit gebouw over enkele jaren
Misschien weer druk zal worden bezocht.

Ik eindig dit betoog met de mooie krokussen
Die de Esbeekseweg bij de bushalte opfleuren,
Maar die uit het gras tevoorschijn zijn gekomen
In de originele Pezerikken-kleuren.

Of dit bewust of per ongeluk is gedaan
Is voor mij een vraag die er niet toe doet
Het kan een toevallige samenloop zijn
Of een toenaderingsverzoek van iemand met Pezerikenbloed.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

De lente die is echt begonnen
De klok is nu daadwerkelijk verzet
En weer is het even wennen:
In het donker uit je bed.

Maar 's avonds is het stukken beter
Het is nu al tot acht uur licht
En dat wordt iedere dag een stukje beter
Waarlijk en goed en prettig bericht.

Zeker als je van de zomer houdt
En dus na het avondeten nog even naar buiten wilt
Dan kun je vanaf nu nog even de bossen in
Op zoek naar mooi poserend wild.

Blijf ze wel op afstand bekijken
Want veel dieren zijn nu erg schuw
Omdat ze pas gezinsuitbreiding kregen
Zoeken ze dichte bebossing of donkere schaduw.

Om iets van aantallen te weten
Zijn ze vorige week geteld
Hoe ze dat precies deden
Hebben ze niet aan mij verteld.

Om af te sluiten nog iets bijzonders
Waar ik vorige week vrijdag mee zat
Die dag had namelijk een dubbel Christelijk karakter
Alsof men met twee maten mat:

Het was officieel de Goede Vrijdag
En daarmee was net vóór Pasen zeker niets mis
Maar het was ook Maria Boodschap
Omdat het over 9 maanden Kerstmis is....

Gemuts (van onder de muts)

Er is een actie opgestart
Om onze dorpskern te gaan verfraaien
Samen werken aan een plan
Om in Esbeek “schoonheid” te gaan zaaien.

Natuurlijk is het ook in Esbeek zo
Dat het altijd mooier en beter kan
Daarom ben ik echt wel benieuwd
Naar de uitwerking van dat plan.

De hoofdstraat is als eerste aan de beurt
Deze moet een soort visitekaartje worden
Dat een echte Brabantse uitstraling heeft
In tegenstelling tot wat het nu is geworden.

Toch straalde zondagochtend een speciaal zonnetje
Op ons al dan niet mooie dorpsplein
Toen daar veel Esbeekse MTB-ers bijeen kwamen
Op weg naar een heel speciaal festijn:

De Verbeeten Challenge in Tilburg
Een soort van Alpe d'HuZes in het klein
Met heel veel sporters die geld inzamelden
Voor apparatuur die hard nodig blijkt te zijn.

De grote groep van de Esbeekse MTB
Werd door de presentator apart genoemd
Onze zeer grote opkomst van vorig jaar
Werd door hem nog eens extra geroemd.

In tegenstelling tot de vorige editie
Was het dit jaar schitterend weer
Wat bij velen de uitspraak ontlokte:
Dit geeft extra voldoening: tot de volgende keer...

Gemuts (van onder de muts)

De afgelopen week heeft weer eens laten zien
Dat het aprilse weer totaal onvoorspelbaar is
Zeker nu de schoolvakanties bezig zijn
Is het wat het weer betreft best wel een beetje mis.

Omdat het nog Koningsdag moet worden
Als ik dit verhaaltje aan het schrijven ben
Hoop ik dat deze dag in ieder geval meegevallen is
Er hoort een oranjezonnetje bij de Koningsdag die ik ken.

Ik kan nu ook nog niet gaan zeggen
Wat ik woensdag zal gaan doen
Dat is heel erg weersafhankelijk
Wordt het de gekleurde fiets of een sneeuwschoen?

Het Esbeekse programma staat in elk geval vast
En kan hopelijk gewoon doorgang vinden
Het heeft al jaren een vaste kern
Van ouders, ouderen en kinderen.

Toch was er iets wat men dit jaar
Voor het eerst in Esbeek kon gaan bezoeken
Al dan niet met een vlaggetje en een toeter
Of een van die mooie oranje broeken:

Dat is het vernieuwde cafetaria D'n Buul
Dat sinds vorige week geopend is
Door een jonge ondernemer met ambitie
Afkomstig uit Reusel en daarmee is dus niks mis.

Het heeft het vak thuis al kunnen leren
En gaat van een smikkelkar naar een vast adres
Ervan uitgaande dat het hier zeker moet gaan lukken
Wens ik hem natuurlijk heel veel succes.

Gemuts (van onder de muts)

Had u dat ook, vorige week,
Dat gevoel dat Hemelvaart niet echt was?
In mijn belevingswereld is het eerst meivakantie
En daarna komt Hemelvaart pas.

Die meivakantie die was heel wisselend
Zeker wat betreft het weer
Het voorspelde noodweer tijdens Koningsdag
Dat was er niet en dat deed zeer.

Zeker omdat een aantal activiteiten
Waaronder die op ons eigen speelveld
Tevoren al werden afgelast
Door het slechte weer dat was voorspeld.

Toen het weer uiteindelijk best wel meeviel
Was er al een samenkomst in Schuttershof gepland
Die minder druk werd bezocht
Men was veel meer belangstelling gewend.

Dan dus maar hopen dat het komende Pinksterweekend
Het weer een heel stuk beter zal zijn
Zodat we massaal kunnen gaan genieten
Van allerlei buitenactiviteiten, groot of klein.

Op vrijdag trappen een aantal Esbeekse dames
Al bootcampend af vanuit Schuttershof
Door de avond sportief in de buitenlucht door te brengen
Ter versterking van de spieren: als een echte prof.

Dan is het gemakkelijker te verantwoorden
Om met de Pinksterdagen flink op stap te gaan
En met vele andere dorpsgenoten op de Vrijthof
Voor het podium met daarop "Punt Uit" te staan.

Gemuts (van onder de muts)

Het Tuldaniaweekend dat zit erop
De vakantievoorbereidingen die kunnen beginnen
We hoeven ons namelijk niet meer druk te maken
Of onze club wel zal gaan winnen.

Na de zomer bij aanvang van het volgende seizoen
Kunnen er opnieuw plannen worden gemaakt
Met als ultieme doel: promotie
Die was dit jaar helaas te ver weggeraakt.

Het natte en koude weekend van vorige week
Ingeklemd tussen redelijk mooie midweken
Zorgden dat er door ons allemaal
Naar een mooie zomer wordt uitgekeken.

Natuurlijk hebben we dat niet voor het kiezen:
We hebben al een aantal mooie dagen gehad
Hier was hier begin mei zelfs het warmste van Europa
Terwijl ik in Spanje in de koude regen zat.

Eén voordeel heeft dit weer natuurlijk wel:
De nieuwe hanging baskets doen het goed.
Die hebben het weer dat nodig is
Zodat zo'n bloem wel groeien moet.

Het is in ieder geval het zichtbare begin
Van de verfraaiing van ons dorpshart
Dat verder nog ontwikkeld gaat worden
En begonnen is met een goede start.

De finish hiervan is nog zeker niet in zicht
Voor ons ligt nog een lange weg met heel veel werk
Met als ultieme doel misschien wel
De realisatie van de nieuwe bestemming van onze kerk.

Gemuts (van onder de muts)

“Terug naar vroeger” wordt vaak gebruikt
Om nostalgie en gezelligheid aan te geven
Ook deze week ging dat weer op,
Al was het maar voor heel even.

De kinderen speelden op de straat,
Zonder naar auto's om te hoeven kijken
Ze konden hard de bochten om
En hoefden alleen voor elkaar uit te wijken.

Opnieuw dus een autovrij gebied
In de kinderrijkste buurt van ons dorp
In de omgeving van de school
Die staat daar immers op minder dan een steenworp.

Deze buitenspeeldag die moet zeker blijven
Enkel en alleen al voor de sfeer
Van gezelligheid en samen spelen
Met een knipoog naar de tijd van weleer.

Ik moest ook weer aan vroeger denken
Toen ik zaterdag naar de papiercontainer ging
En de kerkdeuren wijd open zag staan
In het verleden betekende dat maar één ding.

Tegenwoordig is de reden anders:
Onze kerk wordt in deze weken leeggehaald
Alle voorwerpen worden meegenomen
Die vroeger saamhorigheid hebben uitgestraald.

En dat als voorbereiding op een groots evenement
Waarover ik u volgende keer zal verhalen:
Park en Schotel in het centrum van Esbeek
Waar de Esbeekse cultuur weer zal stralen!



De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Toen ik afgelopen week door de Dorpsstraat fietste
Bedacht ik, slechts in gedachten, verschrokken
Dat de kerk niet alleen aan de geloofsgemeenschap
Maar ook aan het oog van het kerkvolk is onttrokken.

Gelukkig was dit slechts een hersenspinsel
Want Esbeek zet zich komend weekend weer eens op de kaart:
Na de zeer succesvolle première van “Park en Schotel”
Is het vervolg dit jaar zeker de moeite waard.

“In en om de kerk” krijgt komend weekend een andere betekenis
Dan dat dit zinnetje jarenlang heeft gehad
Dit keer geen dorpsgenoten met hark en veger
Maar kunst en cultuur in en voor de kerk op het pad.

Hopelijk vinden heel veel mensen
Het komende weekend de weg naar de kerk
Om daar te kunnen gaan genieten
Van mooie muziek of een prachtig kunstwerk.

Want dat is wat je waarschijnlijk gaat overkomen
Als je nieuwsgierigheid je naar de kerk heeft gebracht
Je wordt misschien wel verrast door de prachtige dingen
Die door Esbeekse en Rotterdamse kunstenaars zijn bedacht.

Met een knipoog naar de gigantische festivals in de buurt
Doen wij ook mee aan de huidige muzikale trends
Maar dan, zoals het hoort, lekker kleinschalig
Door een gevarieerd muziekaanbod van de verschillende bands.

En ik weet zeker dat menig dorpsgenoot alleen maar komt kijken
Wat er vanuit zijn beleving nog overgebleven is
Van het mooie gebouw met zijn rijke geschiedenis
Dat door velen van ons nog wekelijks wordt gemist.

Gemuts (van onder de muts)

Hoewel het bijna vakantie is
Ben ik me suf aan het leren
Op ieder vrij moment van de dag
Ben ik zaken aan het bestuderen

Ik struin de Esbeekse geschiedenis door
Op zoek naar bijzondere zaken
Terwijl ik ook nog zit te bedenken
Welke daarvan mij speciaal raken

De geschiedenis van school en kerk
Van voor de tijd die ik heb meegemaakt
Die is op zich heel interessant
Ik word er soms zelfs door geraakt

Ook de sportverenigingen die scoren goed
Als het gaat om moeilijk te onderzoeken
Vooral over de alleroudste
Staat weinig vermeld in de mij beschikbare boeken

Over de Utrecht en de Oranjebond
Is het gemakkelijker kennis vergaren
Daarover is heel wat vastgelegd
In de afgelopen jaren

U vraagt zich misschien na het bovenstaande af
Waar de muts dan wel mee bezig is:
Ik ben me stiekem aan het voorbereiden
Op de komende Esbeekse weekendkwis

Want volgende week zaterdag gaat het gebeuren
De eerste BuurtenBattle die komt er aan
En natuurlijk willen wij met onze buurt
Ook hier een goed figuur gaan slaan



Gemuts (van onder de muts)

Hoe je het ook wendt of keert
Afgelopen weekend was wel heel speciaal
Esbeek was in rep en roer
We deden mee en wel héél massaal!

Voor het eerst werd hij georganiseerd:
De Buurten-Battle als nieuw fenomeen
Er werd Esbeek-breed op ingeschreven
Dit missen wilde eigenlijk geen één!!

Tevoren werd er flink gegist
Over wat ons te wachten zou staan
Er werd zelf serieus gewed
Over wat ons zou worden aangedaan.

De organisatie bleef geheimzinnig
En prikkelde ons met dat grote canvasbord
En het steeds verzetten van dat vraagteken
Leek voor hen een bijzondere sport.

Uiteindelijk kunnen we na afloop zeggen
Dat het zeker de moeite waard is geweest
Zowel in de middag als tijdens de uitslag
Was het in Esbeek weer één groot feest.

Dat de jongste buurt van ons dorp heeft gewonnen
Daar hadden de meesten wel vrede mee
Zij hadden misschien een digitale voorsprong
De jeugd heeft de toekomst: het klinkt erg cliché.

De winst was dat er in ieder geval binnen de buurten
Onder ontspannen spanning moest worden samengewerkt
In een pure vorm van buurtbuilding
Waardoor de samenhang alleen maar werd versterkt.

Prettige vakantie,

,

Gemuts (van onder de muts)

Hoewel de jaarwisseling officieel in januari is
Heeft deze week toch ook wel iets van een nieuw begin
Zeker als je, net als ik, in het onderwijs zit
Dan stap je echt weer een nieuw schooljaar in.

Ik hoop dat u allen heeft kunnen genieten
Van het mooie vakantieweer van dit jaar
Ik ben niet naar het buitenland geweest
Het weer in Nederland was wonderbaar.

Maar dat is nu allemaal weer voorbij
Terwijl het weer nog steeds goed blijft scoren
Is bijna iedereen weer aan het werk
Vooral bezig vakantie verhalen te vertellen en te aanhoren.

Één verschil is er met andere jaren:
De caravan is nog niet op stal.
Die moet komend weekend nog naar Purperen Heide
Dat bijzondere Esbeekse campingfestival

Want meteen na de vakantie blijkt Esbeek door te gaan
Met dat waar we over het algemeen goed in zijn
Het tot in de puntjes organiseren van een feest
Op een, voor velen, héél speciaal terrein:

Boerderij Hendriks is in ons dorp een begrip
Met een diep in het dorp gewortelde historie
Komend weekend is dit "the place to be"
Voor cultuur met heel veel musici.

De reden is dan ook wel héél speciaal
Er zijn twee jubilea te vieren:
Dat van Zootjes Aon en van Punt Uit.
Mannen en vrouwen met muziek in hun hart en nieren!

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Na deze extreem lange zomer
Is de natuur weer op het rechte pad
Nog nooit had ik in september
Een tropenrooster gehad.

Dat is nu allemaal achter de rug
Er is opnieuw rust in het Brabantse land
Waar alles weer gewoon zijn gangetje gaat
Er is eigenlijk niets bijzonders meer aan de hand.

Het gewone leven dat komt weer op gang
De overdreven hitte die zijn we kwijt
We zien weer grote kneuzers verschijnen
Op het goed gespreide maistapijt.

De wereld wordt met de dag groter
Want de mais die vliegt eraf
In tegenstelling tot in mijn jeugd:
Toen scheidde we het koren van het kaf!

Is er dan geen vernieuwing
In Esbeek waar te nemen?
Blijven wij alleen maar bezig
In onze traditionele landbouwsystemen?

Nee hoor, ook hier gaat ons dorp mee
Op zoek naar moderne kweekmanieren
Om zo, misschien, in de verre toekomst
Ook wijnfeesten te kunnen gaan vieren.

Als eerste voorzichtige poging
Is er aanstaande zondag opnieuw een Open Dag
Waarop je in de Esbeekse wijngaard
Wijn van eigen bodem proeven mag.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Op 1 oktober veranderde er in medialand veel
Nieuwe radio en tv-programma's startten
Gelukkig zijn al die herhalingen voorbij
Die mijn geheugen steeds weer tartten.

Ook in Esbeek kijken we de komende weken
Op verschillende manieren weer goed vooruit
Er wordt zelfs al aan Leeuwerik III gedacht;
Dan hoeft geen enkele woningzoekende Esbeek nog uit.

Een heel ander heel goed initiatief
Waar jong en oud veel van kunnen leren
Is de informatieavond die volgende week
Een aantal instanties samen organiseren.

Want in deze bijna niet te volgen digitale wereld
Is het niet meer zo dat in Esbeek niets gebeurt
Op het gebied van alcohol en drugs
Wordt ook ons dorp helaas besmeurd.

Op bospaden en langs weilanden
Wordt regelmatig afval gedropt
En ook onze jeugd gaat overal uit:
Een pilletje is zo in de mond gestopt!

Daarom is het belangrijk op de hoogte te blijven
Van de vernieuwingen op dit gebied
Waardoor je zeker in je directe omgeving
Waarschuwendende signalen meteen ook ziet.

Zodat je als ouder, leraar, verzorger of coach
Die toch samen de opvoeding begeleiden
Tijdig met de jeugd in gesprek kunt gaan
Om ze zo gezond naar de volwassenheid te leiden.

Gemuts (van onder de muts)

Een echte Hollander die spaart
En ook Esbekenaren doen daar aan mee
Wat er zo allemaal gespaard kan worden
Ontelbaar veel: ik heb geen idee....

Blijkbaar is het de gemeente Hilvarenbeek
Ieder jaar opnieuw weer veel waard
Dat men als inwoner van deze gemeente
Eerst zelf de gevallen bladeren spaart.

Want in alle omringende gemeenten:
Staan de bladbakken al lang in de straat
Terwijl bij ons nog niets te zien is
Wie is daar eigenlijk bij gebaat?

Zou het zo veel moeite kosten dat men
Net als de gemeenten in de buurt,
Bij het vallen van het eerste blad
Een paar man de straat op stuurt?

Om zo de inwoners blij te maken
Bij het blad verzamelen in de tuin
Want een paar weekjes eerder bladbakken plaatsen
Kost de gemeenschap toch geen fortuin?

Nu is het voortaan bijna standaard
Dat door dorpsgenoten wordt gemord
Over de veel te late plaatsing
Waardoor menig tuinhuis of schuur steeds voller wordt.

Met zakken vol geraapte bladeren
Die liggen te wachten op een bak
Want dat ligt toch een stuk comfortabeler
Dan zo samengeperst in een plastic zak?

Gemuts (van onder de muts)

De zomertijd die is voorbij
Er is 's morgens weer langer licht
Tenminste: voor zo lang het duurt
De donkere dagen zijn nu echt in zicht!

Hoewel ik vorige keer nog schreef
Dat de bladbakken in Esbeek ontbraken
Constateerde ik net vóórdat dit blad uitkwam
Dat gemeentelieden ze in elkaar staken.

Dus denk nu niet: die muts wordt oud..
Zelfs wanneer dat zo lijkt misschien,
Want toen ik mijn vorige muts aan het schrijven was
Was er in Esbeek echt nog geen bladbak te zien!!

Nu kunnen we in elk geval aan de slag
Om vooral blad te gaan vergaren
En je dan, hopelijk met vele anderen
Naar de diverse bakken te scharen.

Om daar, behalve het blad te storten,
Ook nog het laatste nieuws aan te horen
Zodat je niet hoeft te wachten op de eerste zaterdag
En thuis toch weer met een nieuwtje kunt scoren.

Toevallig is het zaterdag voor allebei
Mogelijk om naar het dorpsplein te komen
Om daar zowel papier als blad te lossen
En misschien nog achter een nieuwsfeit te komen.

Tenslotte hoop voor u allemaal
Dat u de klok op tijd heeft teruggezet
Zodat u niet de hele week al
Een uur te vroeg bent opgestaan uit uw bed.

Gemuts (van onder de muts)

Zoals ieder jaar rond deze tijd
Vroeg menig vreemdeling zich af
Waar binnen Europa hij nu was
Toen hij zich richting Esbeek begaf.

Want Esbeek heeft weer een klassieker
Die het al jarenlang heel goed doet
“Das Novemberfest” staat voor de deur
Iets waar je zeker jaarlijks naar toe moet.

Alleen dat laatste dat valt niet mee
Want zoals zo veel wat wij organiseren
Is het de laatste jaren bijna onmogelijk
Op tijd een kaartje te reserveren.

Het draaiboek lijkt bijna perfect
Onze KPJ weet echt wel hoe het moet
Daar wordt de basis vaak gelegd
Van dat wat Esbeek overal doet.

Een bijzonder voorbeeld daarvan
Is de extra lus van de Schotelroute
Die je zelf kunt maken bij de Badende Dames
Waar ik vorig weekend een zilverreiger ontmoette

Het pad loopt langs de nieuwe bijenburcht
Van het gerenoveerde Broekeling
Over een nieuwe brug om de vijvers heen
Als natuurpad is het een heuse verrijking.

Tenslotte hebben onze jongste dorpsgenoten
Het geluk dat niet iedere vreemdeling ons niet kan vinden
Want afgelopen zondag kwam hij hier echt aan:
Sinterklaas met al zijn Pietervrinden.



De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Na een echte koude week
Met 's nachts de nodige vorst
Staat er weer een weekend voor de deur
En zijn we misschien weer even van de kou verlost

Toch vind ik het wel lekker
Zo 's morgens vroeg op de fiets
Op de kou kun je je kleden
Regen vind ik helemaal niets.

De Sint die moet er ook zo over denken
Zeker omdat het in Spanje veel warmer is
Als hij dan hier op de koude daken staat
Voelt zijn warme thuisland zeker als een gemis.

Hij zal komende weekend topdrukte beleven,
Waarschijnlijk veel drukker dan maandagavond,
Terwijl hij van oudsher dan het dak op ging
Lang voor de huidige onrust daarover bestond.

Hij blijft daarbij altijd in een fictief gevecht
Met zijn concurrent die met Kerst de ronde doet
Waardoor ze samen het werk verdelen
Want ook de Kerstman die doet het tegenwoordig goed.

Toch denk ik niet dat Sint en zijn pietervrienden
Uit ons straatbeeld zullen verdwijnen
Want het blijft geweldig om al die kindergezigtjes te zien
Wanneer ze met schimmel Amerigo in Nederland verschijnen.

Het grote voordeel is dat vanaf volgende week
Al die discussies weer worden opgeschort
Tot half november volgend jaar
Als dit kinderfeest opnieuw doel van een nutteloze discussie wordt.

Gemuts (van onder de muts)

Alweer bijna 2017....

“Wat gaat de tijd toch snel”

Is een van de meest gezegde oneliners
Tussen Sinterklaas en de kerstmanbel.

Toch lijkt dat ook te kloppen
Het gezapige is geschiedenis
In deze in hoog tempo veranderende wereld
Waarbij snelheid eerder norm dan uitzondering is.

Waar is de tijd gebleven
Van het uitgebreid Kerstinkopen doen
Om die dan fraai zelf in te pakken
Onder de boom in plaats van in de schoen.

Tegenwoordig gaat het veelal anders:
Via de computer nog even vlug
Van een plaatje een cadeau uitzoeken
En als het niks is sturen we het terug.

En dan maar hopen dat de bezorgers
Nergens een computerstoring krijgen
Want dan begint het kerstcadeau
Naar een drie-koningenpresentje te neigen.

Misschien moeten we in de komende weken
Eens beter naar elkaar gaan kijken
Door even wat meer tijd te maken
En elkaar echt de hand te reiken

Bij het verwelkomen van weer een nieuw jaar
Met vast weer voor- en tegenslagen
Die met een beetje meer medemenselijkheid
Door iedereen beter zijn te dragen.....

Alle goeds voor u en de uwen.....

