

Gemuts (van onder de muts)

In Esbeek lopen ze weer eens achter
Wordt soms wel tegen mij gezegd
En dan komt er een of andere flauwe grap
En blijkt: die ander die meent dat niet echt.

Maar nu is dit toch echt wel het geval
Zeker vervelend voor de groepen die er zijn
Die samen gaan wandelen of fietsen
En op een vaste tijd afspreken op het dorpsplein.

De kerkklok die loopt namelijk achter
Zeker vijf minuten of nu misschien nog iets meer
Voor de laatkomers is dat wel fijn:
Die komen, volgens de kerkklok, nog op tijd deze keer..

Hopelijk is er iemand die dit kan verhelpen
En die dan ook nog een kerksleutel heeft
Zodat we binnenkort weer allemaal dezelfde tijd hebben
Omdat de kerkklok de juiste tijd aangeeft.

Ik was tijdens oud en nieuw niet in ons dorp
Maar vroeg me in Hilvarenbeek wel af
Hoe laat men hier met vuurpijlen zou gaan schieten
Wachtte men totdat de kerkklok middernacht aangaf?

In ieder geval zitten we nu in 2015
En de eerste wijziging heeft zich in Esbeek al voorgedaan:
Onze oudste inwoner is vorige week helaas overleden
Wie zou er nu in deze lijst op nummer één staan?

Het moet iemand zijn van dik in de tachtig
Die waarschijnlijk al tegen de negentig loopt
En dus waarschijnlijk bijna een eeuw geleden
Onder de klok die nu achterloopt is gedoopt.

Gemuts (van onder de muts)

Om iedereen te laten zien
Dat Esbeek niet meer achterloopt
Is de kerkklok inmiddels op de juiste tijd gezet
Zoals ik toch wel heel ernstig had gehoopt.

Nu kunnen we weer vooruit gaan kijken
En een deel van onze jeugd doet dat heel speciaal:
Die hebben hun hoogste punt bereikt
En gingen al met een haakneutervlag aan de haal.

Voor hen kan het niet snel genoeg Koningsdag worden
Want dan krijgen ze de sleutel van hun nieuwe paleis
Dat nu nog zonder pannen op het dak te bewonderen is
Omgeven door een heuse gracht met ijs.

Om de afgelopen koude dagen door te komen
Kon men in onze Esbeekse schouwburg terecht
Om zich daar komisch te laten vermaken
Niet door een film, maar in het echt.

Opnieuw is onze toneelclub erin geslaagd
Een humoristisch stuk op de planken te zetten
Met de juiste spelers in de juiste rol
In een vijfvoudige avondvullende estafette.

Deze traditie moet zeker gehandhaafd blijven:
Zo'n winteravondvoorstelling die klinkt als een klok
Net zo traditioneel als rond zes uur het Angelusklokje
Dat, toen ik dit zat te schrijven, mijn aandacht trok.

Tenslotte nog iets over de nieuwste Esbeekse club:
Esbeekse Vrouwen Actief: 'n krachtige naam, dat moet ik bekennen
Ik denk dan meteen aan een hele actieve damesgroep
Maar de eerste keer lieten ze zich alleen maar verwennen....

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
Is een door velen vaak gebruikte zin
Het zou zomaar de Esbeekse carnavalsspreuk kunnen zijn
Want de Haaikneuters stappen hiermee de carnavalstijd in.

Dat Prins en Adjudant dit jaar
Zo jong zijn en zeker ook nog niet grijs -
Ze zijn samen zelfs jonger dan de meeste Prinsen -
Is hiervan al voldoende bewijs.

Ook met het benoemen van al die nieuwe leden van de raad
Heeft men een heuse “raadsupdate” gecreëerd
En voor mijn gevoel betekent dit dat van deze club
De gemiddelde leeftijd zowat is gehalveerd.

We kunnen daardoor zondag met een frisse jonge groep
Naar de Pezerikken gaan op een hele grote Prinsenwagen
Waarvan ik hoop dat deze in ieder geval
Die grote groep van 20 raadsleden wel kan dragen

Toch zullen sommige wagens daar tijdens de uitslag
Voor een alternatieve route moeten gaan
Omdat ze dit jaar niet, zoals anders,
Onder den Bikse toren kunnen staan.

Die is namelijk al weken ingepakt
In maagdelijk witte, maar saaie, doeken
Zodat we in ieder geval niet met carnaval
Op de Vrijthof naar brokstukken hoeven te zoeken.

Misschien is er wel een creatieve Pezerik opgestaan
Die deze witte doeken met carnaval heeft vervangen
En de toren speciaal voor de komende week
Met geel-paarse bekleding heeft volgehangen.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Ik twijfel er vaak aan of men in Hilvarenbeek
Deze muts wel eens ooit leest
Maar als dat echt zo is dan zijn ze, net voor carnaval,
Wel héél erg snel geweest.

Tenminste als ik er van uit ga dat ze,
Naar aanleiding van mijn vorige verhaal,
Begonnen zijn aan het veilig maken van de Bikse Toren
En die gedachte geeft mij dan weer de nodige moraal.

Dat het gevaar voor vallende leitjes nu echt voorbij is
Dat blijf ik me de komende tijd nog even afvragen
En ik zal dan ook zeker eens schichtig omhoog kijken
Voordat ik me op de fiets over de Vrijthof zal wagen

De Vastentijd is nu aangebroken,
Althans voor diegene die nog weet wat dat is,
En de anderen zullen daar zeker niet wakker van liggen
Omdat ze niet op de hoogte zijn van het gemis.

Soms zie ik hier en daar nog fragmenten
Van gewoonten uit “de goeie oude tijd”
En doet men bijvoorbeeld nog aan haringhappen
Waarvoor IK ze in ieder geval niet benijd.

De meeste oude katholieke gebruiken
Kennen we niet meer in deze digitale wereld
Waarin het snelle leven de boventoon voert
En men een hekel lijkt te hebben aan geduld.

Misschien moeten we toch meer gaan hergebruiken
En de mooie dingen van vroeger blijven aanschouwen
Een mooie start zou het dan ook zijn
Om de nieuwe brede school rond onze oude kerk te bouwen.



De Muts

Gemuts (van onder de muts)

De tuinen ruiken naar azijn
De harken en schoffels komen tevoorschijn
De zaterdag begint voor velen weer vroeger:
Zou het nu echt al voorjaar zijn?

Het lijkt in ieder geval wel zo te zijn
Al vroeg hoor je overal kettingzagen draaien
Bomen worden in de lentestand gesnoeid
Zodat er geen takken meer af kunnen waaien.

De auto krijgt een extra voorjaarsbeurt
En wordt tot in de puntjes gewassen
Er wordt zelfs extra hard gepoetst
Op de tijdens de winter opgelopen krassen.

De mensen zien elkaar weer op straat terug
Of bij het schoonmaken van de “vergroende” inritten
Het afgelopen mooie weekend was een nieuwe start
Na maanden in de donkerte binnen zitten.

De beste graadmeter hierbij is het milieupark
Waar met snoeiafval af en aan wordt gereden
Helaas kan dat maar tweemaal per week
Als slotstuk van heel veel tuinwerkzaamheden.

Ineens worden er plannen voor vakanties gemaakt
En bekeken wanneer de caravan wordt opgehaald
En dat omdat eindelijk het langverwachte zonnetje
Voor het eerst dit jaar eens heerlijk straalt.

Toch geeft één zwaluw nog geen lente
En doet april nog steeds wat hij wil
Misschien dus toch enige voorzichtigheid:
Bekijk één mooi weekend niet door een te positieve bril!

Gemuts (van onder de muts)

De ochtendgymnastiek van deze week
Was voor velen onvoorwaardelijk verbonden
Met de laatste daden van de avond daarvoor:
Dat heeft menigeen ondervonden.

Want in deze tijd van redelijk weer overdag
En nachten die onder nul kunnen dalen
Is het een dagelijks ritueel geworden
Om de planten 's morgens weer onder het afdak uit te halen.

Zodat ze overdag kunnen wennen aan de buitenlucht
En kunnen genieten van de eerste straaltjes zon en regen
Maar in de nachten moeten ze naar hun schuilplaats terug
Anders zouden ze te veel kou hebben gekregen.

Dit is voor veel Nederlanders een sleur geworden
Die hoort bij de koude nachten van deze tijd
Maar in Esbeek maakt men zich eind maart op
Voor een hele andere, zeer bijzondere, activiteit:

De Lichtjestocht komt er weer aan!!
Dit jaar zelfs binnen 10 minuten uitverkocht
Er moeten begin februari dus wel heel veel mensen tegelijkertijd
De MTB-website hebben bezocht.

Zaterdagavond gaat het gebeuren:
Iets waar Esbeek altijd al goed in is geweest
Het gezamenlijk en met héél veel inzet
Organiseren van één groots dorpsfeest!!

Vele fietsers uit België en Nederland
Zullen weer versteld staan van dit prachtige fun-evenement
Met vooral veel sfeer en gezelligheid in het hele dorp
Zodat je wederom trots kunt zijn dat je Esbekaar bent.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Toen ik vorige week deze muts zat te maken
Werd voor komend weekend 20 graden voorspeld
En ik rekende er toen in ieder geval op
Dat de weermannen goed hadden geteld.

Want aanstaande zaterdag gaan vele dorpsgenoten
Te voet of met de fiets met een missie op pad
In eerste instantie gaat de reis naar Tilburg,
Maar niet voor een bezoekje aan de stad.

Esbeek gaat een statement maken
We doen met velen aan een sponsortocht mee
Om geld bijeen te fietsen voor het Verbeeten Instituut
Die kwamen in 2014 zelf met dit schitterende idee:

Een soort kleine versie van de “Alpe d'Huzes”
Maar dan dicht bij huis vanuit het eigen instituut
Om extra financiën te verkrijgen
Voor één of ander duur attribuut.

Dat ingezet kan worden in de Strijd tegen Kanker
Die beetje bij beetje gewonnen wordt
Maar door de gigantische onderzoekskosten
Komen ze structureel veel centen te kort.

Ook dorpsgenoten hebben of hadden hiermee te maken
En Esbeek als dorp leeft dan heel erg met ze mee
Toen een van de clubleden door deze rotziekte werd getroffen
Ontstond dit plan tijdens een vergadering van de MTB.

Dus onder de naam “Esbeek tegen Kanker”
Gaan zaterdag een aantal dorpsgenoten de uitdaging aan
Om zo het nodige extra geld in te zamelen
Want de Strijd tegen Kanker moet verder gaan!!

Gemuts (van onder de muts)

Het blijft echt nog even wennen:
Aanstaande maandag is het Koningsdag!
Een feestje voor heel Nederland
Dat van mij nog héél lang blijven mag.

De naam blijft voor mij nog altijd een probleem
Omdat ik met: “Koninginnedag” ben grootgebracht
Een dag die bol stond van tradities
Van volksspelen tot het oude ambacht.

Deze traditie moet op veel plaatsen blijven vechten
Om nog recht te hebben op een bestaan
De commercie heeft ook hier de overhand gekregen
En de grote steden lopen hierbij weer vooraan.

Ook in Esbeek beleefde deze dag zware tijden:
Het oranjecomité is enkele jaren geleden zelfs gestopt
Maar gelukkig werd er uiteindelijk met goed gevolg
Bij de actieve buurtschappen aangeklopt.

En daarom kunnen we ook dit jaar weer
Een rondje maken op een al dan niet versierde fiets
Want wat er ook over ons dorp wordt gezegd:
In Esbeek gebeurt er altijd wel iets.

Na de fietstocht of de wandeling
Zal het goed toeven zijn op speelterrein “De Loop”
Dat wederom oranje zal kleuren
En er is dan ook weer van alles te koop.

Voor de kinderen begint dit feest al op de vrijdag ervoor
De Koningsspelen zorgen dan op school voor veel vertier
Waarbij de kinderen de Koninklijke boodschap krijgen:
Sporten is gezond en geeft ons veel plezier.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Samen iets opzetten en uitvoeren,
Daar is Esbeek altijd al goed in
Het laatste voorbeeld hiervan
Staat sinds kort aan het begin.

Dat er al een start is gemaakt
Kun je zien in de Dorpsstraat
Waar voor de oude ingang van de kerk
Een creatieve toegangspoort ontstaat.

Een heuse draaideur geeft symbolisch aan
Dat er vele zaken bij elkaar gaan komen
Een situatie waarvan andere dorpen
Voorlopig alleen maar kunnen dromen.

Maar de daadkracht van een aantal dorpsgenoten
Staat garant voor de ontwikkeling van een veelbelovend plan
Dat tegemoet moet komen aan de ontwikkeling van onze jeugd
Als extra ondersteuning van hun achterban.

Een mooie en goed ingerichte multifunctionele voorziening
Zou de nieuwe bestemming kunnen worden van onze oude kerk
Als een echte “samen-wijs-accommodatie”:
Opnieuw een staaltje doortastend Esbeeks werk.

De plannen worden steeds concreter
Dat was eerder al op onze website te zien
Door het plaatsen van deze bijzondere toegangspoort
Is daarvan ook daadwerkelijk al iets te zien.

Nu nog vooral met heel veel betrokkenen
Met ieder een andere achtergrond
Heel veel uren gaan zitten vergaderen
Dan komt ook dit zeker van de grond.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Esbeek is toch echt goed bezig
De activiteiten volgen elkaar snel op
Nog maar net een Samenwijstoegangspoort geplaatst
En dan staat het Arnoldsark alweer op zijn kop.

Dat gaat komende Tweede Pinksterdag gebeuren
Bij het nieuwe Park en Schotel-festijn
En als ik het gratis toegankelijke programma zo bezie
Dan hoor je daar als Esbekaar gewoon bij te zijn!!

Het Park tussen de houtvesterstoren en de vijver
Wordt omgetoverd in één groot festivalterrein
Waarin tussen de zeer bijzondere bomen
Voor eenieder wel wat bijzonders te beleven zal zijn.

Cultuur is daarbij de rode draad
Met kunst van en door dorpsgenoten
In velerlei disciplines te bewonderen
En soms zelfs in verrassende vormen gegoten.

Ook aan de kinderen is gedacht
Zij zullen zich prima kunnen vermaken
Niet alleen door vele vormen van vertier,
Maar ook door leerzame culturele zaken.

De inwendige mens zal het aan niets ontbreken
In de speciaal daarvoor bestemde parktent
Waarin van alles in overvloed te koop zal zijn
Want zo zijn we dat ik Esbeek gewend.

En als je dan ideeën hebt opgedaan
Om zelf een kunstwerk te gaan creëren
Dan kun je de attributen daarvoor één week later al kopen
Bij de dorpsgaragesale tussen speelgoed en tweedehands kleren.

Gemuts (van onder de muts)

De Esbeekse gemeenschap die is heel speciaal
Is wat er door de omgeving wordt gezegd
En als ik de afgelopen weken bekijk
dan doen wij het als dorp helemaal niet zo slecht.

Het hoogtepunt was zeker het culturele festival
Dat Tweede Pinksterdag in het Arnoldspark is geweest
Rond de onthulling van het beeld van Schotel
Ontstond daar een prachtig en gemoedelijk feest.

Op de manier zoals we dat in Esbeek goed kunnen
Staken verschillende groepen de hoofden bij elkaar
En samen creëerden ze een sfeervol festijn
Met dank aan “De Utrecht”, de formele eigenaar.

De gemoedelijke ambiance die daar ontstond
Heeft op mij heel veel indruk gemaakt
De organisatie ontving de nodige lovende woorden
Onze gasten werden door de creativiteit geraakt.

Ik denk dat dit op de agenda moet blijven:
Kleinschalig, intiem, gezellig en toch ook heel druk
Een formule die eigenlijk zo zou moeten blijven
Het hoeft echt niet grootser: dit kan zo niet stuk!

De zondag daarop werd Esbeek overlopen
Door veel kooplustige sjacheraars
Die allemaal op zoek waren naar verborgen schatten:
En die stonden op heel veel inritten klaar!!

Of de handel goed was dat kan ik niet weten
Opnieuw beleefde Esbeek een gezellige dag
Waarin er vele artikelen van eigenaar wisselden
Onder het motto: afbieden mag!!



De Muts

Gemuts (van onder de muts)

De kermis was weer in het land:
Neergestreken in Hilvarenbeek
In de jaren van mijn jeugd
Was dit toen een hele bijzondere week:

De lagere school die was dicht
Iedereen had een speciaal gevoel
Veel volwassenen namen vrije dagen op
En het was Koningsschieten bij den Doel.

Dat laatste is tegenwoordig nog steeds zo
Gelukkig dat bepaalde tradities blijven
Omdat ik dit tevoren op papier zet
Kan ik niets over de nieuwe Koning schrijven.

Toch is er wel héél veer veranderd
Tussen toen en deze tijd:
De attracties zijn wel op de Vrijthof gebleven
Maar het is nu nog slechts een historische activiteit.

Tussen al dat andere festivalgebeuren
Waarvoor je ons regelmatig in het Beekse centrum vindt
Is de kermis slechts één onderdeel
Dat meestal op de tweede zaterdag van juni begint.

In Esbeek is van dat kermisgebeuren weinig meer te merken
Alleen de handboogschutters houden de traditie vol
Als oudere dorpsgenoot mis ik toch wel dingen
Als ik zo terugkijk in mij geschiedenisbol:

De KPJ-kraam met het lotjes trekken
Met kans op een halve haan, iedere keer weer,
En op de hoek van de grote weg
Zie en ruik je de visboer ook nooit meer....



Gemuts (van onder de muts)

Kent Esbeek soms ook nog geheimen?
Of is dat niet het juiste woord.
Ik bedoel eigenlijk meer “verborgen plekjes”
Waar velen nog nooit van hebben gehoord.

Als je in Esbeek bent geboren en getogen
En je bent, net als ik, al wat meer van het oudere soort
Dan kent deze omgeving nog maar weinig zaken
Waar je nog nooit van hebt gehoord.

Voor de jongere of nieuwe dorpsbewoners
Ben ik daar nog niet zo zeker van
Daarom wil ik hierbij wat tips aandragen
Zodat men nog meer van Esbeek genieten kan.

Natuurlijk kent iedereen de Schotelroute
Maar heb je deze ook al eens gedaan?
Je zult dan van de objecten en de natuur genieten
Zonder daar ver voor te hoeven gaan.

Ook staan er in ons dorp bijzondere monumentjes
Die daar met een speciaal doel zijn neergezet
Zoals het granieten kindergrafje
Op de Utrecht, omgeven door een rhododendronbed.

Het ligt verborgen in de bossen
Tussen de Koekoek en de Prins Hendriklaan
Er zijn maar weinig dorpsgenoten
Die dat daar echt weten te staan.

Het is van Hanna, het dochtertje van rentmeester Sissingh
Die in 1910 in de vijver bij de brandtoren helaas verdronk.
Deze man was betrokken bij de oprichting van “De Utrecht”
En hij was het dus die ons mede dit mooie landgoed schonk.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

De musical die zit er op
Dus de vakantie kan beginnen
De kinderen zijn de komende zes weken thuis
Zijn ze dan buiten of alleen maar binnen?

In deze tijd van multimedia en glasvezelkabel
Lijkt het “binnen zijn” de overhand te krijgen
Toch hoop ik dat de Esbeekse kinderen
Vooral ook naar het buiten spelen neigen.

En als je ze dan iets spannends wilt bieden
Kun je natuurlijk naar een attractiepark gaan
Om daar het grootste deel van de dag
In een gigantische wachtrij te moeten staan.

Misschien moet je het dichterbij huis gaan zoeken
En af en toe lekker met de kids de bossen in
Er valt in onze omgeving nog genoeg te ontdekken
Gebruik de natuur om ons heen als gastgezin:

Ga op zoek naar planten en/of dieren
Die je door even te speuren zo maar vinden kunt
Er zijn reeën en heel veel verschillende vogels
En hier en daar ook nog op de heide een rund.

Je kunt zelfs een GPS-route volgen
Op zoek naar schatten in onze natuur
Of bij de konijnenbunker een spannend verhaal vertellen
Over stropers en de oorlog en dat is helemaal niet duur.

Rondom Esbeek zijn prachtige paadjes te bewandelen
Voor je het weet beland je dan aan de grens
Je kunt daar zelfs op een vlonder vrij overnachten
Dat is toch de ultieme droom van ieder avontuurlijk klein mens?
PRETTIGE VAKANTIE.

Gemuts (van onder de muts)

Hoe was voor u de afgelopen zomer?
Vond U het weer ook best wel gaan?
Of zat u op het verkeerde moment op de verkeerde plek
En is het met uw tent helemaal fout gegaan?

Over de afgelopen vakantietijd
Zijn heel veel verhalen te vertellen
De één kon van onder een verkoelende parasol,
De ander van onder een paraplu naar huis toe bellen.

Over het algemeen viel er volgens mij niet zo veel te klagen
Ook al regende het soms dat het goot:
Daarna werd het altijd weer beter,
Maar er bleef wel water genoeg in de sloot.

De tropische tijden van voor de vakantie
Die waren halverwege juli op
Maar voor ons, als echte fietsers
Was dat eigenlijk niet eens een strop.

Voor de echte zonzonbidders
Was het hier niet warm genoeg
Die moesten naar zuidelijkere oorden
Waar de zon zich wel beter gedroeg.

Wij hebben heerlijk in Nederland kunnen fietsen:
Onze fietsen kregen deze zomer weinig rust.
En op de regenachtige dagen
Hebben we in Esbeek uitgerust.

Daarom kan ik heel eerlijk zeggen:
Als ik in Esbeek was, was het slecht weer
Want als de zon dan weer ging schijnen
Waren wij weg: keer op keer!!



Gemuts (van onder de muts)

Als ik op mijn werk aan de koffie zit
Dan moet ik regelmatig uitleg geven over de verhalen
Die mijn collega's hebben gelezen in de krant,
Want Esbeek weet heel regelmatig de pers te halen!

De natuurbegraafplaats scoorde daarbij heel goed
Zowel op het voorblad als binnenin
En dan ging het nog slechts om een repetitie
Om bekend te worden is dat geen slecht begin!

Verschillende dorpsgenoten kwamen daar in beeld
Omdat ze een bijdrage hadden geleverd
Aan het creëren van dit relatief nieuwe fenomeen
Dat Esbeek toch weer bekendheid oplevert.

Ook het kerkgebouw stond weer in de krant
In een verhaal rond de zo belangrijke leefbaarheid
Want door dit gebouw te gaan hergebruiken
Zijn we nog beter op de toekomst voorbereid.

Het is in elk geval te hopen
Dat de plannen ook financieel haalbaar zijn
Zodat jong en oud daar voordeel bij hebben
Vele dorpsgenoten vinden de plannen fijn.

Als laatste hebben we kunnen lezen
Over een typerend Esbeeks project:
De aankoop van de DUO-fiets
Dit beschrijft de Esbeekse samenleving perfect.

Er werd bedacht dat er zo'n fiets moest komen
Voor de minder mobiele Esbeekse mens
Door de inzet van de schooljeugd en een paar verenigingen
Kon worden voldaan aan deze bijzondere wens.

Gemuts (van onder de muts)

Alsof de krant niet voldoende meer is
Gaat Esbeeks publicatiedrang steeds verder door
Bij de presentatie van de nieuwe Dorpenderby-ronde
Kwam Esbeek als eerste winnaar weer naar voor.

In een mooie terugblik van Omroep Brabant
Kreeg ik weer dat trotse en warme gevoel terug
Van toen de eerste winnaar werd bekendgemaakt:
Men kwam met de naam van Esbeek over de brug!!



De gekte die er die avond bij Schuttershof ontstond
Is in mijn ogen nog steeds heel uniek
De Esbeekse delegatie werd groots ontvangen
Met ontroerend gejuich en vrolijke muziek.

Speciaal ook was het om in die uitzending te zien
Dat verschillende dorpsgenoten die enkele jaren geleden
Nog volop bij deze ontwikkeling betrokken waren
Nu helaas al zijn overleden.

Heel goed werd in deze reportage
De bijzondere sfeer van “Park en Schotel” gebracht
Met in beeld heel veel bekende dorpsgenoten
Ambiance en gemoedelijkheid: Een typisch Esbeekse kracht!

Kortom: het is hier heel goed leven
Tussen de natuur in een omgeving vol groen
Met vele creatieve en vernieuwende ideeën
Blijven we het in Esbeek heel goed doen.

Daarom ook begrijp ik die jaloerse opmerking
Die laatst tussen de reacties op de BD-site stond:
Hij snapte er niets van en vond Esbeek een achterlijk dorp
Als echte kniesoor krijgt hij hier geen voet aan de grond!

Gemuts (van onder de muts)

Hart voor uw club is de actie
Die deze weken door Esbeek gonst
Er wordt in de straat dan ook regelmatig gesproken
Over deze, inmiddels bekende, Rabo-vondst.

Vijf stemmen mag je geven
Als lid van deze bank
Het levert de verenigingen punten op
Waarvoor tevoren al hun dank.

De charme offensieven
Op Esbeek.eu
Die knallen mijn computer uit
Is dat de tijd van nu?

In Esbeek heb je negen keuzes
Op sportief en op maatschappelijk vlak
Waarvan je er vijf kunt belonen
Vier blijven er dus in jouw bak.

Of je gaat voor dubbele punten
Omdat je echt ergens achter staat:
Of omdat je bij die club bent
En er dus echt voor gaat.

Ik hoop wel dat alle Esbeekse leden
Hun stem niet verloren laten gaan
En dan liefst nog op een Esbeekse club
Zo hebben we er allemaal iets aan.

Je hebt nog tot volgende week woensdag
Dan gaat de stembus definitief dicht
En wordt er hopelijk heel wat geld gelegd
In handen met daarboven een Esbeeks gezicht.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

De lijnen zijn gesloten
Is steeds de vaste zin
Als je niet meer kunt stemmen
Dus die houden we erin:

Dat geldt ook voor de Hart-voor-je-club-actie
Die hopelijk veel Esbeekse verenigingen heeft verwend
We moeten nog en weekje wachten:
Volgende week vrijdag wordt de uitslag officieel bekend.

Om dorpsgenoten tegen te komen
Ging je vroeger over straat
Dat gaat nu natuurlijk nog steeds heel goed
De buurt in voor wat sociale praat.

Maar afgelopen week waren er meerdere dorpsgenoten
Zowel op de regionale als de landelijke TV te zien
Dat geeft toch altijd zo'n apart gevoel:
Een dorpsgenoot op mijn flat screen.

Bij de reality-tv over "Roy Donders, stylist van het zuiden"
Waren dorpsgenoten vorige week goed in beeld
Zowel bij het zoeken van een Esbeekse trouwlocatie
Als bij zijn zakelijke beslommeringen waren "wij" goed bedeed.

Ook op Omroep Brabant waren we regelmatig van de partij
We leveren zelfs een nominatie voor "Brabander van het Jaar"
De winnaar wordt pas daags voor Kerst bekendgemaakt
In het promotiefilmpje waren vele dorpsgenoten herkenbaar.

Tenslotte is er nog één dorpsgenoot
Geregeld op Omroep Brabant van de partij
In het dierenprogramma "Komt een aap bij de dokter"
Is hij er als Hoofd Dierenverzorging veelvuldig bij.

Gemuts (van onder de muts)

Had ik het vorige keer nog over prijzen
Die door Esbeek binnen werden behaald
Tijdens de Hart-voor-je-club-roulette?
Nu is er een nog grotere vis binnengehaald!

De vrienden van Schotel hadden meegedaan
In de race van Vitaal Leisure Landschap
En door daarbij de finale te behalen
Hadden ze al 5000 euro in hun map.

De jury was vol lof over het Schotelroute-initiatief
Met natuurlijke, culturele en historische waarde
Die op een creatieve manier werden samengebracht
En op deze wijze heel veel respect vergaarde.

Toen ze tijdens die finale daardoor
Nog eens uitzonderlijk in het zonnetje werden gezet,
Kwam de finalejury met een verdubbelaar aan
En kregen ze ineens 10 mille in hun pet!

Alweer iets om trots over te vertellen
Als je het hebt over je geboortegrond
En opnieuw een verhaal dat de pers haalde
Over het gebied waar mijn wieg eens stond.

Dan heb ik nog iets goed te maken
Dat ik vorige keer vergeten leek.
Maar ik had mijn muts toen al eerder gemaakt:
Door de vakantie was ik toen niet in deze streek.

Ik ben vorige keer een dorpsgenoot vergeten
In mijn opsomming over het verschijnen in de pers:
We hebben een Wereldkampioene is ons midden!
In het behandelen van nagels is zij héél divers.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Precies een maand geleden
Schreef ik over dorpsgenoten in de krant
Het leek me wel een keertje leuk
Esbekenaren die bekend worden door het land.

Het blijft sindsdien echter maar duren
Want ook dit keer was het weer raak
Ze hebben het daadwerkelijk geflikt
Die bekende Esbeekse horecazaak:

Dat wat wij al héél lang wisten
Is nu dus ook landelijk bekend
In Den Bockenreijder staat op nummer één
Dat is door de Café-top-100 officieel erkend.

De omschrijving die ze geven
Die maakt mij plaatsvervangend trots:
Gastvrij, met humor en maximale service
Een concept dat staat als een rots!

Op welk uur van de dag dat je er ook komt:
Er is daar altijd volk
Dat soms vragend de bordjes of de menukaart leest
Op zoek naar één of andere tolk.

De teksten staan namelijk in het dialect
Gezellige gemoedelijkheid hoort bij den Bok
Het is daarom dan ook niet zo vreemd
Dat men zo veel klanten trekt en trok.

Ik ga daar zelf ook wel “gère oan”
Zeker met mensen die het nog niet kennen
Om echte Brabantse sfeer te snuiven
En ze zo op zijn Esbeeks te verwennen.

Gemuts (van onder de muts)

In deze laatste muts van het jaar
Lijkt een onderwerp gemakkelijk gezocht:
Terugkijken op wat er in Esbeek is gebeurd
In een zeven coupletten lange optocht.

Als ik daar dan aan zit te denken
Schiets er zoveel door me heen
Dat ik wel drie bladzijden kan gaan vullen
En dan schop ik nog niemand tegen het been.

Alleen al door te inventariseren
Wie er allemaal de pers hebben gehaald
Ontstaat een veel te lange lijst
Als ik iets vergeet dan heb ik gefaald

Dus beter is het vooruit te kijken
Naar wat er allemaal op stapel staat
En dan voorzichtig eens te dromen
Van wat er volgend jaar gebeuren gaat.

Krijgt de kerk echt een bestemming?
Komt de samenwijs-accomodatie van de grond?
Gaat de school dus terug naar het plein
Waaraan hij vroeger ook heel lang stond.

En zouden er echt nog huizen komen
In de bossen om Esbeek heen
Of is dat een gepasseerd station
En krijgt men de vergunningen er niet doorheen.

Misschien is het wel heel gelukkig
Dat niemand in de toekomst kijken kan
Daarom wens ik u voor volgend jaar alle goeds:
Maak er voor u en de uwen het beste van.

De Muts