

Gemuts (van onder de muts)

2014 is inmiddels alweer gestart
Met veel wind en de nodige regen
Terwijl ik op vorst had gehoopt
Maar de natuur die werkt mij daarin tegen.

Toch zal het weer een jaar worden
Waarin het nodige gebeurt
Aan leuke en vervelende dingen
Er zal gelachen worden en getreurd.

Het leven wordt er niet gemakkelijker op
Ook het komende jaar zal er weer flink worden gekort
Op de secundaire levensvoorwaarden
Door de crisis waar onze samenleving in is gestort.

Of komt nu eindelijk de opleving
Die door verschillenden wordt voorspeld?
Zodat het voor velen niet meer alleen zal draaien
Om het besteden van steeds minder geld?

Weer anderen hebben zich voorgenomen
De komende maanden iets aan het gewicht te doen
Ze vinden dan dat ze te veel zijn aangekomen
Tijdens de Kerstdagen met een overdaad aan kalkoen.

Men begint dan met geweld te sporten
En haalt de sportkleding weer ver achter uit een kast
Omdat men denkt dat men de afgelopen weken
Door een toename van het eigen gewicht werd verrast.

Voor deze mensen heb ik een oude wijsheid
Waar ze de rest van het jaar bij stil kunnen staan:
Meestal komt men niet tussen Kerst en Nieuwjaar
Maar tussen Nieuwjaar en Kerst het meeste aan!!

Gemuts (van onder de muts)

Zou de winter nog wel komen?
Of is hij, als u dit leest, al aan de gang?
Wat mij betreft ligt er al sneeuw
Het duurt voor mij allemaal veel te lang.

Voor de hele natuur is het beter
Als er gewoon een vorstperiode komt
Zodat de normale natuurlijke cyclus
Ook dit jaar weer onze klaagzang verstomt.

Of wordt het weer dat gure voorjaar
Dat we vorig jaar ook al hebben gehad?
Met heel veel kou in februari en maart
Toen was de weg begin april nog glad.

Gelukkig valt Pasen nu enkele weken later
En kunnen de Paaseieren vorstvrij worden verstoep
Hopelijk is er dan zelfs het voorjaarsweer al
Waardoor voorzichtig wordt aangeklopt.

Hoe dan ook: de tijd zal het leren
Als de klok verzet wordt is het waarschijnlijk niet meer koud
Dat dachten we, volgens mij, vorig jaar ook al
En toen hadden we het met zijn allen hartstikke fout.

Ik kan me nog de Lichtjestocht herinneren
De mussen vielen toen nog van de kou van het dak
Terwijl er, om het allemaal nog erger te maken,
Ook nog een hevige wind opstak.

Dit jaar is het weer dan ook hopelijk beter
Als het moet zullen we daarvoor een kaarsje opsteken
Één ding weet ik in ieder geval zeker:
Onze tocht wordt voor het eerst door een echt Ere-lid bekeken!

Gemuts (van onder de muts)

Terwijl ik dit zit te bedenken
Leeft Nederland in een euforie
De schaatsheren deden het perfect:
Ze werden weer eens een-twee-drie.

Ook Irene maakte haar favorietenrol waar
En haalde meteen haar eerste goud binnen
Door in een prima geschaatste race
De 3 kilometer in een mooie tijd te winnen.

Even later gingen de alarmbellen
Van mijn Facebook ineens volop aan:
Het eerste van onze Esbeekse korfbalclub
Had het kunstje weer eens gedaan:

Een week eerder dan verwacht
Zijn ze al kampioen geworden
Waarna ze met gezwinde spoed
Terug naar hun eigen Schutterhof snorden

Om daar alvast een voorproef te nemen
Op wat er komende zondag gaat gebeuren:
Eerst de “verplichte” wedstrijd in Diessen
En dan openen daar in “ons” café de receptiedeuren

Voor, alweer, een prachtig feest
Dat een mooi vervolg zal zijn
Op dat van de avond ervoor in de gymzaal:
De aftrap van het carnavalsfestijn.

Als deze prinselijke onthulling zo spannend wordt
Als de voorbodes doen vermoeden op onze website
Dan zal de komende Esbeekse Prins
Door de rest van de mannen flink worden benijd.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Bij het maken van mijn vorige muts
Schreef ik nog heel erg blij
Over de eerste schaatssuccessen
Die deden iets met u en mij.

Inmiddels zijn we vierentwintig medailles verder
En zijn de olympische spelen achter de rug
We kijken met de complete natie
Heel tevreden op Sotsji terug.

Je hoort bijna niemand meer praten
Over alle commotie van tevoren
We willen allen enkel nog verhalen
Over de successen van onze schaatsers horen.

Je merkt dan wat sportieve overwinningen doen
In combinatie met een nationaal gevoel
Niet de problematiek van de Russische bevolking
Maar de medailles waren het doel.

En ook het leven met een missie
Is iets wat Esbeek jaarlijks treft
En dat misschien niet door iedereen
Na al die jaren nog wordt beseft.

Nu precies vijftig jaren lang
Heeft Esbeek rond deze tijd een doel:
In de gewone wereld zou dit een jubileum zijn:
Dit echte GOUDEN Haaikneutergevoel.

De “medailles” die we bij de Pezerikken op gaan halen
Voelen voor ons al jarenlang heel erg vertrouwd
Daarom is er voor de komende dagen één zekerheid:
Er wordt door Esbeek weer een mooi carnavalsfeest gebouwd!!

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Hebt u ook zo'n zomers gevoel gekregen
In de afgelopen weken?
Zeker vanaf de carnavalsdagen
Hebben we gezamenlijk de temperatuur omhoog gekeken.

En het is ons allen ook nog gelukt:
De meteorologische records worden dag na dag gebroken
En uit de wind en in de zon
Voelde je je eigen bloed zelfs bijna koken.

Velen hebben dan ook genoten
Van deze lente-achtige carnavalsweek
Die meer een op een korte broeken-,
Dan op een "naar de wintersport"-vakantie leek.

Toch zijn velen vorige week nog vertrokken
Naar hoge bergen met wat sneeuw
Terwijl deze dagen hier de boeken in gaan
Als de warmste van de eeuw.

Kortom: we hebben allen kunnen genieten
Van alweer een weekje feest
Of je nu in Esbeek bij het carnaval
Of in een carnavalesk Oostenrijk bent geweest.

Ik heb op mijn manier genoten:
Eerst hier de optocht en toen erop uit met de fiets
Onze winterse jassen hadden we meegenomen
En dat was gelukkig helemaal voor niets.

De bossen waren goed bevolkt door wandelaars en fietsers
En ook langs de stranden was er één en al actie
In Scheveningen was het zo druk als in het hoogseizoen:
Het opzetten van de strandtenten was er voor velen DE attractie.

De Muts.

Gemuts (van onder de muts)

Hiep hoi, de lente is begonnen
En het weer dat snapte het meteen
Hoewel die extreem hoge temperatuur
In de afgelopen week verdween.

We zitten nu in een normaler klimaat
Want het zou toch vreemd hebben geleken
Als we vorig weekend al
Met korte broek naar het schaatsen zouden hebben gekeken.

Er valt er nu niets meer te mopperen
Of misschien dat de klok komend weekend terug wordt gezet
En om daar dan geen last van te hebben
Moet je zaterdag een uur eerder naar bed.

Voor menig fietser is dat zeker niet het geval
Want die komen massaal onze Esbeekse Lichtjestocht rijden
En aan de snelle uitverkoop ervan is nog steeds te merken
Dat heel veel anderen hen daarvoor benijden.

Wat zullen er weer velen genieten
Van het spektakel in Esbeek en omgeving
Zeker als je het voor de eerste keer ziet
Is dat een indrukwekkende beleving.

Het hele dorp wordt weer verbouwd
Om de MTB-ers telkens weer te verrassen
Met creatieve parcoursen of hindernissen
Gadegeslagen vanaf prachtige terrassen.



Want ook dat is een aanwinst voor ons dorp
Het schitterend verbouwde terras van Schuttershof:
Om daar van het fietsfestijn te kunnen genieten
Is volgens mij de overtreffende trap van tof!!

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Ik begin echt oud te worden
Enkele goede lezers hebben mij dan ook gekraakt:
Ik heb een aantal kritische reacties gekregen
Want ik heb vorige keer een stomme fout gemaakt!!

Gelukkig is er door de meesten overheen gelezen
Vooral ook omdat iedereen het gewoon goed weet:
De klok wordt in het VOORjaar VOORuit gezet!!
En dat is iets wat je normaliter niet vergeet.

Toch is het mij in de afgelopen muts overkomen
En niet omdat ik hierover niet goed heb nagedacht
Ik schreef gewoon op de automatische piloot
En ben toen figuurlijk door het ijs gezakt.

Natuurlijk zou ik kunnen zeggen:
Dat heb ik gewoon expres gedaan
Om zo te kunnen achterhalen
Of er serieus met mijn Muts wordt omgegaan.

Maar eerlijkheid is het langste vol te houden
En daarom deze openbare schuldbekentenis
Met meteen de hoop daar achter aan
Dat het dit jaar misschien wel de enige is.

Om met wat positiefs af te sluiten
Moet ik u nog even allemaal samen met ons
Na laten genieten van een geweldige Lichtjestocht
We kregen héél veel positieve respons.

Op de MTB-Esbeeksite zijn de vele foto's terug te vinden
Die laten zien hoe leuk en gezellig het is gegaan
Geïnteresseerden moeten zeker ook op You Tube kijken
Waarop intussen wel 20 filmpjes ervan staan.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Als u dit verhaaltje leest
Is het Paasfeest alweer voorbij
En toch geldt voor de meesten:
De Paasvakantie, die valt vooral in mei!

In mijn belevenis was het rond Pasen
Altijd vakantie voor iedereen
En ik kan me niet goed herinneren
Wanneer deze traditie verdween.

Dit jaar had ik het aparte gevoel
Van een Paasfeest dat er eigenlijk geen was
Want in plaats van dat ik naar de kruisweg zou kunnen
Stond ik op Goede Vrijdag gewoon voor de klas.

In deze tijd van commercie en tussendoorvakanties
Is het blijkbaar heel normaal
Dat we twee weken meivakantie hebben
In plaats van te denken aan de christelijke moraal.

De meeste jongeren in deze tijd
Kennen niet eens de diepere betekenis
Van het ontstaan van dit belangrijke christelijke feest
Dat voor velen meer dan een eitje versieren is.

De klokken gaan niet meer naar Rome
De Kruisweg in onze kerk is voortaan verleden tijd:
De vakantie die komend weekend start
Is voor een grote groep de belangrijkste festiviteit.

Voor veel Nederlanders is het zaterdag
De al heel lang verwachte eerste Koningsdag
Die dit jaar één dag eerder wordt gevierd
Omdat het, vanuit het geloof, niet op zondag mag...

Gemuts (van onder de muts)

Het zal niet lang meer duren
Of Esbeek wordt in één rijtje genoemd
Met, bijvoorbeeld, het Noord-Hollandse Bergen,
Dat vanwege zijn kunstenaars wordt geroemd.

Want in ons dorp is het tegenwoordig mogelijk
Om de Andreas Schotel-wandelroute langs kunstwerken te lopen
Aan de hand van een mooi samengesteld routeboekje
Dat je bij ons dorpsmuseum krijgt, je hoeft het niet eens te kopen.

Het initiatief hiervoor komt van een stichting
Die officieel Vrienden van Andreas Schotel heet
En die heel veel etsen in haar bezit heeft
Zoals men in het grootste deel van Esbeek wel weet.

Want bij heel veel dorpsgenoten
Hangt een echte Schotel aan de muur
En door het systeem van ieder jaar ruilen
Is dat zeer afwisselend en zeker niet duur.

Het laatste initiatief van deze actieve club
Is de onthulling van een drietal prachtige sculpturen
Gemaakt door onze Esbeekse kunstenaar Hannes
Die altijd te zien zijn, onafhankelijk van bezoeken.



Ze staan, net als de andere twee, heel mooi in de natuur
Met daarbij, op een ezel, de betreffende ets
Die Hannes gebruikte als inspiratie voor zijn creatie
Een 3-D-uitwerking van iets dat ooit begon als een schets.

De onthulling was goed bezocht en ook indrukwekkend
Met een mooi verhaal van Piet over die zwart ingepakte bank
En na de feitelijke onthulling door Mariette en de rentmeester
Gezamenlijk op het strand van Broekeling aan de drank...

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

We zitten nu in een aantal vreemde weken
Tenminste, wat betreft het reguliere werk
Vroeger had dit een duidelijkere plaats
Toen zat je rond deze tijd geregeld in onze dorpskerk.

Tegenwoordig is het heel normaal
In het begin van mei twee weken vrij te zijn
Gevolgd door enkele van die onvoltooide weken
Niet alle ouders vinden dat even fijn.

Twee weken lang zijn er weer van die dagen:
Dan zijn de kinderen extra vrij
En op een aantal creatieve scholen
Verzint men er dan ook nog eens 'n sportdag bij.

Gelukkig lijkt het weer wat te verbeteren
En gaat ook de temperatuur flink omhoog
Dat zou voor velen heel goed uitkomen:
Dit lange Hemelvaartweekend helemaal droog.

Cultureel gezien is het ook genieten
Als je hier in het Midden-Brabantse woont
De harmonie heeft zich in dit jubileumjaar
Weer eens van zijn beste kant getoond.

Met een tweetal schitterende Proms-concerten
In een mooi aangeklede Hispohal
Was het voor de vele toeschouwers echt genieten
Met op de late zaterdagavond een grandioos bal.

Om vooral lokale artiesten te kunnen spotten
Moest je afgelopen weekend in ons Schuttershof zijn
Waar de KPJ haar jaarlijkse cabaretuitvoeringen had:
Alweer een echt traditioneel Esbeeks cultureel dorpsfestijn.

Gemuts (van onder de muts)

Het wordt dit weekend weer een drukke zaterdag
Voor de alles bijhoudende Esbekaar
Voor de middag met papier naar het dorpsplein
En tegen de avond naar onze bouwkunstenaars.

Zo mag je de makers de houthakker wel beschrijven
Die verzezen is langs de Spaaneindsestraat
En daar te zien zal zijn als een reusachtig kunstwerk
Dat keurig naast het zandpaadje staat.

Opnieuw een uitbreiding van de mooie wandelroute
Rond Andreas Schotel, onze import-kunstenaar
Die zo vele jaren in Esbeek vertoefde
Met zijn schetsblok, als rasechte tekenaar.

Om de laatste nieuwtjes hierover te aanhoren
Moet je 's morgens zeker even naar ons plein
Waar de sterke verhalen rond de container zullen waaien
Een voorbeeld daarvan zou wat hieronder staat kunnen zijn.

Want weet u wie er ook nog in Esbeek was de afgelopen weken?
Het was iemand die ik hier zeker niet had verwacht
Roy Donders, de stylist van het Zuiden en zijn “ons Rian”
Hebben al minsten één keer een bezoek aan ons Esbeek gebracht.

Ik heb het met eigen ogen kunnen aanschouwen,
Niet live, maar in één van zijn real-live-shows
Zagen wij deze “sterren” in Esbeek uit de auto stappen
Om te kijken naar de nieuwste kledinglijn van Rian, zo uit de doos.

Hoewel ik veel weet over de meeste dorpsgenoten
Was de verrassing dit keer voor mij wel heel groot
Ik wist niet dat het witte huis op den bult
Huisvesting aan een kledingbedrijf bood.

Gemuts (van onder de muts)

We zijn er inmiddels al aan gewend:
De markante houthakker langs de Spaaneindsestraat
Toch trekken je ogen daar automatisch naar toe
Als je binnendoor op de fiets naar Hilvarenbeek gaat.

Wanneer ik dan later naar Esbeek terug rijd
Zijn er nog meer ontwikkelingen waar te nemen:
Het nieuwste bouwproject is van start gegaan
En dat bracht mij meteen in de problemen.

Ik fietste namelijk wel eens door het zandpaadje
Vanuit het Spaaneind zo de Leeuwerik binnen
Maar ik word nu tegengehouden door een heel groot hek
Dat aangeeft dat men daar met bouwen gaat beginnen.

Dat laatste plan met startershuizen
Geeft aan dat de jeugd graag in Esbeek wil blijven
En daarmee mogen de oudere mensen
Zich echt wel in de handen wrijven.

Ook bij "Schuttershof" op de binnenplaats
Is er pas een heleboel gebouwd
Dat is echter heel erg tijdelijk:
Hier kan het Nederlands Elftal worden aanschouwd.

Dus hoe lang dit stadion oranje zal blijven
Is nu voor niemand nog bekend
Hoewel door hun eerste wedstrijd
Heel veel Nederlanders zijn verwend.

Ik hoop nu dat er ook tijdens de tweede wedstrijd
Net zo veel positiefs viel te beleven
Dat is bij u ondertussen al bekend
Want ik heb dit afgelopen zondag geschreven...

Gemuts (van onder de muts)

Alweer de laatste Muts voor de vakantie
Wat gaat de tijd toch snel
Dit schooljaar is voorbij gevlogen
Als je ouder wordt besef je dat zeker wel.

Voor velen is er van alles veranderd
Sinds de vakantie van vorig jaar
Om daar nu eens aan terug te denken
Is volgens mij helemaal niet zo raar.

De wereld ontwikkelt zich steeds verder
En iedereen gaat gewoon zijn gang
Want stilstaan is en slecht teken
En dat is in niemands belang.

Ik merkte dat toen ik afgelopen week hoorde
Dat de Esbeekse senioren weer op vakantie zijn
Voor het eerst gingen ze zonder onze pa
En die gedachte deed niet eens pijn.

Je denkt dan wel: wat veranderde er verder?
En bemerkt dan dat dat ingrijpend was
Ik ben nu de oudste van de familie
En krijg steeds meer post over de pensioenkas.

Of eigenlijk mag je het geen post meer noemen
Want alles komt tegenwoordig via de mail
De moderne tijd is niet meer van het papier
Het is een groot, soms ondoorzichtelijk, digitaal geheel.

Ik sluit af met iets typisch Esbeeks:
De MTB-club had vorige week haar jaarlijkse feest:
We zijn toen, met als start- en finishpunt Schuttershof,
De mooie Schotelroute aan het lopen geweest.

Gemuts (van onder de muts)

De scholen zijn alweer begonnen
De zomervakantie is achter de rug
Op heel veel plaatsen is vanaf deze week
Weer heel veel relatieve rust terug.

Het begon zo stralend en zo heet
De mussen vielen van het dak
Door in die weken veel te sproeien
Hielden we onze gazons groen en strak.

Velen waanden zich in het zuiden
En genoten hier van de zon
Terwijl de vakantiegangers die in Zuid Europa zaten
Zich elke dag weer afvroegen wanneer de regen opnieuw begon.

De tweede helft van de schoolvakanties
Werd het ook hier echt Hollands weer
Met af en toe een lekker zonnetje
En tussendoor ging het soms flink te keer.

Dat gaf dan ook weer wel wat spannends
Zeker als je iedere dag een stukje fietsen wilde gaan
Je gaat dan in overleg met buienradar
Omdat je wilde weten: waar komen de buien vandaan?

En iedere keer weer was het kicken
Als je dan tussen de buien door
Een leuk rondje had kunnen maken
En je bleef telkens net de buien voor.

Dat is nu voor de meesten weer afgelopen
Het dagelijkse leventje is weer begonnen
En blijft het voor de septembermaand hopen
Dat de natuur nog een nazomertje heeft verzonnen.

Gemuts (van onder de muts)

We zitten weer in het gewone ritme
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
En dat betekent dus 's morgens wachten
Totdat de wekker weer af gaat.

Ieder jaar opnieuw is het wonderlijk
Hoe snel je het oude ritme weer pakt
Amper één week na de vakantie
Is ons gewone gangetje alweer intact.

Het is dan aanvankelijk wel even opletten
Met de eerstejaars brugklassers op weg naar school
Ze rijden nog wat onwennig op hun nieuwe fiets
Veel later gevolgd door de bovenbouwers als hun tegenpool.

Het weer werd in ieder geval wat ik vorige keer hoopte
Dat nazomertje dat is nu toch aan de gang
Als echter fietser zou ik wel willen
Dat dit weer aanhoudt: nog wekenlang.

Dan kunnen de boeren de aardappels rooien
Zonder dat ze door het slijk moeten gaan
En kunnen de maiskneuzers blijven draaien
Zonder tot hun as in de modder te staan.

Die modder die is nu alleen te bewonderen
Op een plaats waar je dat eigenlijk niet verwacht:
De egale groene greens van onze Esbeeks Golfbaan
Zijn in een hoek door grote kranen verkracht.

Maar dat heet vooruitgang en is niet te stoppen
Het hoort bij het onderhoud van een professionele baan
Zodat in het voorjaar, steeds meer, regiogolfers
Weer vrolijk op nieuw gras hun balletje af kunnen slaan.

Gemuts (van onder de muts)

De zomer is weer terug gekeerd
September brengt in ieder geval zon zat
Onze fietsen hebben dan ook de laatste weken
Best wel weinig rust gehad.

Het was weer heerlijk fietsend genieten
Door ons mooie Brabantse land
Of het nu was op verharde paden
Of over weer opgedroogd en soms los zand.

De wereld is nog wel wat klein
Nu de mais overal maximaal is uitgegroeid
Het maakt vele kruispunten onoverzichtelijk
Wat mij betreft mag deze worden gesnoeid.

De bossen worden alsmaar mooier
Het bladergeheel is net een schilderij
Met heel veel kleuren groen, geel, rood en bruin
De vallende eikels en kastanjes krijg je er gratis bij.

Toen ik vorige week zo ons dorp weer binnen kwam rijden
Zag ik langs de Esbeekseweg een grote tent verschijnen
Het voetbalveldje dat daar normaliter ligt
Zag ik onder het grote witte doek verdwijnen.

Ik dacht eerst: Tuldania heeft een nieuwe sponsor
En traint voortaan geheel overdekt
Zodat ze stiekem een nieuwe tactiek kunnen uitproberen
Mijn nieuwsgierigheid was in ieder geval gewekt.

Totdat ik even later de verklaring hoorde:
De mensen daar die hadden un hil grôôt fist
En de volgende dag kon ik gewoon op Facebook zien
Dat het daar kaai gezellig is gewist.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Het is alweer bijna half oktober
De herfstvakantie die komt in zicht
En ook het zomerse najaarsweer
Is uiteindelijk voor de herfst gezwicht.

De dagen worden korter
Het is om half acht pas licht
En als je 's avonds niet binnen wilt laten kijken
Moeten om zeven uur de gordijnen al dicht.

Al heel veel bladeren zijn gevallen
We vegen ze massaal bij elkaar
Maar weten niet waar we ze moeten laten
Want de bladerbakken zijn nog niet klaar!!

Ik zag ze al staan in Oisterwijk
En ook in Tilburg zijn ze gereed
Alleen de gemeente Hilvarenbeek is nog niet zo ver
Het lijkt wel of het moet worden aanbesteed!

Hoe komt het toch dat iedereen ziet
Dat de gevallen bladeren overlast gaan vormen
Omdat ze bij regenachtig weer de riolen verstoppem
En opwaaien bij de komende herfststormen.

Misschien heeft men het op de gemeente te druk
Met de culturele problemen van de afgelopen weken
Zodat ze zo veel moesten vergaderen
Dat ze niet naar buiten hebben gekeken.

Ik hoop trouwens dat volgende week als u dit leest
Deze muts zichzelf spontaan heeft opgelost
Omdat de bladerbakken er dan zullen staan
Zodat we van die vervelende bladeren kunnen worden verlost.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Het vervolgverhaal over de bladerbakken
Dat eindigt deze week dan toch echt
Want gelukkig zijn ze ook in ons dorp verschenen
En hopelijk niet alleen omdat ik er iets van heb gezegd!

De plaatsing van deze zeer gewilde bakken
Is sinds vorige week een feit
En als je ze afgelopen zondag volgepropt zag zitten
Dan was het echt de hoogste tijd.

Een andere opvallende verschijning
In de Esbeekse straten van deze maand,
Zijn de harde werkers van de firma Siers
Die zich in sleuven door ons centrum hebben gebaand.

Iedere straat moeten ze hebben
En ze werken in hoog tempo door
Onafhankelijk van het weer
Blijven ze kaarsrecht in het spoor.

De bestrating wordt daarna weer keurig hersteld
Zodat nauwelijks is te zien
Dat er een glasvezelkabel in is gelegd
Ze houden ons dorp zo netjes en clean.

Toch vind ik het vreemd dat er verschillen zijn
In de dikte van de kabels die ze gebruiken
Waar het in sommige wijken om hele dunne gaat
Zie ik in andere straten bijna riool-dikke buizen die niet ruiken.

En nu maar wachten op de aanbiedingen van CIF
Waar, wat mij betreft, nog veel onduidelijkheid over bestaat
In hun "goed-nieuws-blad" stond veel informatie
Maar niet over welke provider(s) het dan gaat....

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

“Esbeek ontwaakt” zou de titel kunnen zijn
Van een leuke column in dit blad
Of van een traditionele activiteit
Die vorige week zaterdag heeft plaatsgehad.



Een lichte vorm van paniek
Brak toen namelijk onder enkele plaatsgenoten uit
Toen ze op het dorpsplein aankwamen
Voor het nemen van een niet alledaags besluit:

Het papier dat ze bij zich hadden
Dat konden ze tegen negenen nog niet kwijt
Terwijl het toch de eerste novemberzaterdag was
Daar twijfelden ze niet aan: dat was een feit!

Ook de mensen van de buurt
Die deze zaterdag moesten surveilleren
Die stonden ietwat raar te kijken
Blijven wachten of rechtsom keren?



Er lag al een hele stapel papier
Achter de kerkemuurtjes te wachten
Toen uiteindelijk toch de vrachtwagen kwam
Die we eigenlijk al daags te voren verwachtten.

De bak werd toen heel tactisch geplaatst
Zodat men niet ver met het al aanwezige hoefde te sjouwen
Dat dan weer het probleem veroorzaakte
Dat men geen éénrichtingsrondje kon bouwen.

Gelukkig liep het uiteindelijk goed af
Hoewel er toch nog één bijna een probleem veroorzaakte:
Die was vergeten het zijportier van zijn auto te sluiten
En kon nog net worden gestopt voordat deze het muurtje raakte.

Gemuts (van onder de muts)

De winter kan beginnen
Het “Novemberfest” dat zit er op
Esbeek hoort weer bij Nederland
De vreemde vragen zijn gestopt.



Want nog steeds bleven mij mensen vragen
Wat die “Duitse” welkomstborden voorstelden
Die aan de rand van Esbeek stonden
En die een vreemde tekst vertelden.

Mijn uitleg werd dan wel gesnapt
Maar mensen bleven verder vragen
Ze dachten dan heel slim te zijn
Door naar de spelling erop te vragen.

Het ging dan zo van “weet men in Esbeek wel”
Hoe je een woord in het Duits moet spellen?
Om mij zo op de “domheid” van Esbeek te wijzen
En mij hun waarheid te kunnen vertellen.

Telkens weer kreeg ik dan van trots
Een ferme glimlach op mijn gezicht
Want ik wist al van tevoren
Welke vraag tot mij zou worden gericht.

Ik moest dan elke keer weer uitleggen
Dat “Willkommen” in het Duits echt met twee ll-len wordt gespeld
En dat heb ik dus de afgelopen weken
Ook nog tegen enkele dorpsgenoten verteld.

Het allerbelangrijkste van dit alles
Is natuurlijk wederom het succes van het grote feest
Dat afgelopen zaterdagavond in de “winterse” sferen
Van een uitverkochte KPJ-tent is geweest.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Esbeek heeft de afgelopen weken
De kranten weer gehaald
Met vrolijk en met droevig nieuws
Werd de nieuwswaarde hiervan bepaald.

In beide bovenstaande items
Kwam de naam Ad de Bruyn voor
Dat het hier om twee verschillende personen gaat
Heeft de echte Esbekaar natuurlijk wel door.

Ik wil me tot het vrolijke nieuws beperken
Want positivisme is het doel van deze rijmerij
En de meeste geboren en getogen dorpsgenoten waren
Met het onderstaande nieuws plaatsvervangend blij:

“Den Bok is de beste van Brabant”
Knalde uit de radio, de TV en uit de krant
Want bovendien werden ze ook nog
Het zesde beste café van het land.

Deze uitverkiezing van Horeca Nederland
Is voor “In den Bockenrijder” een hele grote eer
En zet, voor die enkeling die dit nog niet kende,
Deze mooie Uitspanning maar weer eens landelijk neer.

Voor Ad en zijn prima opgeleide personeel
Volgens de hoge normen van het Bockenrijderssysteem
Was dit een heel mooi Sinterklaascadeau
De bezorging was voor de Pieten absoluut geen probleem.

Andere dorpsgenoten waren blijkbaar wel heel bezorgd
Dat de schoorsteen te klein was voor de gevraagde pakketten
En hebben daarom op hun “eigen huis” in de Dorpsstraat
Niet één maar twee nieuwe schoorstenen laten zetten.



Gemuts (van onder de muts)

Opnieuw heeft ons zo mooie dorp
De kranten weer gehaald:
De kwantiteit van onze wekelijkse markt
Was tot nog slecht één kraam gedaald.

En dan snapt iedereen meteen
Dat dit niet meer levensvatbaar is
En dat is, vooral voor de ouderen,
Opnieuw een erg vervelend gemis.

De kaasboer snijdt binnenkort zijn laatste kaas,
Het marktgeluid in Esbeek verstomt
Al hoopt hij nog steeds dat er volgend jaar
Toch weer een doorstart komt.

Als laatste der Mohikanen
Sluit hij zijn kraam echt dicht
Ook hij is, ondanks de Esbeekse gezelligheid,
Toch voor zijn inkomstentekort gezwicht.

Met het verdwijnen van de weekmarkt
Stopt ook de, voor velen, wekelijkse gang
Naar ons Dorpsplein voor het sociale contact
Want ook daarvoor was de markt van belang.

Om dit jaar wat positiever af te sluiten
Volgt als laatste nog een historisch bericht:
Het gat boven op het dak van de voormalige pastorie
Is weer door een echte klok gedicht.

Het Angelusklokje is gelukkig terug!
Een prachtig initiatief als je dat weer hoort en ziet
Je hoeft dan echt niet meer meteen te gaan bidden
Want dat mag officieel van de bisschop in Esbeek niet.



De Muts