

Gemuts (van onder de muts)

Bent u ook zo geschrokken
Toen u de nieuwe afvalkalender zag?
Voor iedere bak of zak geldt komend jaar
Driewekelijks een andere dag.

Op woensdag voortaan het plastic afval
Op donderdag mag de klike soms buiten staan
Op vrijdag dan de groencontainer
De maandelijkse zaterdag-papiercontainer blijft gelukkig bestaan.

Ik heb het voor een heel jaar op de kalender geschreven
Want onthouden kan ik het in ieder geval nog niet
Een vaste dag zou veel handiger zijn geweest
Maar dat is niet zoals de gemeente het ziet.

Andere veranderingen binnen onze gemeenschap
Die zijn inmiddels ook al gebeurd
De overdracht van Schuttershof
Was weer echt "Esbeeks" ingekleurd.

Een geweldig feest met een strakke regie
Zoals wij dat in Esbeek alleen kunnen
Terwijl we zelfs de burgemeester
Een rol als cabaretier wisten te gunnen.

Alleen zijn boodschap was verrassend
Voor bijna iedereen in de zaal
Onze Esbeekse wethouder stopt ermee
Was de moraal van zijn verhaal.

Na heel veel jaren gemeentelijk besturen
-lets wat hij heel graag bleek te doen-
Komt er een einde aan zijn overheids-carrière
En gaat Piet politiek met pensioen.

De Muts.

Gemuts (van onder de muts)

Eindelijkhet is nu echt winter
Ons Esbeek ligt onder een witte deken
Zo wit, dat het Flaes-ijs niet eens aan kan groeien
En het daar voor de schaatsers is verkeken.

Blijft tot nu toe alleen de kunstijsbaan over
Om op Noren aan de gang te gaan
Of je moet een tocht naar Friesland ondernemen
Om een dagje “echt” op de lange ijzers te kunnen staan.

In de bossen blijft het natuurlijk prachtig:
Die witte dreven en bomen als door watten bedekt
Voor wie dat ziet is dit echt genieten:
De natuur die je sprookjestafeltje heeft gedekt.

Wat is er mooier dan 's morgens als het net licht is
Te wandelen over een maagdelijk wit pad
Om te genieten van dat winterse natuurschoon
En uit te kijken voor een onverwacht, dichtgesneeuwd gat.

Anderen hebben iets anders om naar uit te kijken
Het carnavalsfeest dat komt er aan
Afgelopen zondag is onze Raad van Elf
Alweer met veel herrie rondgegaan.

Om u erop te attenderen
Dat dit het komende weekend in Esbeek start
Met het Prinsenbal als spetterende opening
Voor alle dorpsgenoten met een echt carnavalshart

En als u eens van dichtbij mee wilt maken
Wat het carnavalsfeest met de kerkgemeenschap verbindt
Dan kunt dat zaterdagavond nog één keer beleven
Als u erbij bent als de allerlaatste Carnavalsmis begint....

Gemuts (van onder de muts)

We hebben al weken afgeteld
En zijn nu bijna bij de nul:
Voor de één breken bijzondere dagen aan
Voor de ander is het enkel flauwe kul.

Maar hoe je het ook noemt of beleeft:
Carnaval staat voor de deur
De komende dagen speelt het zich af:
Groot feest in plaats van de dagelijkse sleur.

En hoe je het ook meemaken zult
Het zal toch “anders dan anders” zijn,
Een klein deel ergert zich eraan
De anderen vinden het alleen maar fijn.

Ons dorp heeft overal de naam
Met carnaval flink te scoren
En ook al vind je er niet zo veel aan
Het blijft leuk dat over je dorp te horen!



De aftrap die is heel goed geweest:
Het Prinsenbal met Rien als prins
Ook de kletsavond wat zoals die hoort te zijn
Carnavalesk met een grote “C” alleszins.

De komende dagen zijn al ingevuld
Met de Esbeekse optocht als eerste stap
Gevolgd door die in het Pezerikkengat
Als teken van goed nabuurschap.

Ook ik heb het Haaikneuterschap aan den lijve ondervonden
En sta dan ook al met de Prins Rien op de foto
Met, nu nog in de diepvries, die heerlijke vlaai
Als één van de winnaars van de Prinsentoto.

Gemuts (van onder de muts)

Het ene feest is net voorbij
En het andere begint te gloren
Al zullen we daar de komende tijd
Nog heel veel nieuws van horen

Want hoe je het ook wendt of keert
De Koninginnedagtijd die is voorbij
Voortaan gaan we “Koningsdag” beleven
Een paar dagen langer voor 1 mei.

Het komende jaar nog op de dertigste
En de jaren daarna drie dagen eerder
Blijft Nederland er gekleurd op staan
Een kleine stap voor een echte oranjevereerder.

Hoe die Koningsdag in de toekomst ingevuld gaat worden
Dat is nog nergens echt bekend
Krijgt deze een hele nieuwe dimensie?
Of blijft het koekhappen, zoals gewend.

In Esbeek is het heel bijzonder:
Het Oranjecomité is vorig jaar gestopt.
Gaat er dit jaar echt niets gebeuren?
Of wordt er toch nog één keer bij hen aangeklopt?

Misschien is het wel helemaal niet nodig
Om iets te organiseren op die dertigste april
Want iedereen zal dan voor de buis zitten
Omdat met van de inhuldiging niets missen wil.

Dit betekent dan dat we nog één jaar extra hebben
Voor het opzetten van een nieuw Koningsdagmodel
Om zo onze slogan hoog te houden:
In Esbeek daar regelt men het altijd wel.



Gemuts (van onder de muts)

Hiep hiep hoera: hij is voorbij!
Die winter, hij was best lang en koud.
Voor het eerst merk ik dat ik er mee lijd
En denk ik: Jan, je wordt echt oud!

Meteen daarna hoop ik dat dit klopt
En dat ik nog heel lang mee mag gaan:
Vroeger vond ik de mensen van boven de 50 echt al oud
Nu hoop dat ik het leven dan nog lang niet is gedaan.

Maar ik moet niet te filosofisch worden:
Daar is deze bladzijde niet voor bedoeld
Ik moet proberen Esbekenaar te zijn
En te vertellen hoe goed dat voelt.

Te wonen in dit mooie dorp
Met heel veel vertrouwde goede dingen
Waar je gedurende de hele dag
De vogels in de tuin hoort zingen.

Er als je nog meer wilt genieten
Dan wandel je een groot kwartier
En zit je midden in de bossen
En zie je nog meer dierlijk vertier.

Hoewel het soms voor mij niet meevalt
Dat vast te leggen in een mooi plaatje
Want meestal als ik mijn fototoestel bij me heb
Dan lijk ik alleen te zijn op dat stille bospaadje.

Maar als ik niets heb om vast te leggen
Dat zie ik reeën en vogels, bijna aan één stuk
En dan denk ik, om toch melancholisch af te sluiten:
Als je mag wonen in Esbeek, dan heb je geluk!!

Gemuts (van onder de muts)

Op het gevaar af in herhaling te vallen
Moet ik het deze week de muts besteden
Aan DE komende weekendactiviteit in Esbeek
Meteen ook een van mijn leukste bezigheden:

De Lichtjestocht komt er weer aan!
Een fenomeen op zijn gebied
Zijn bekendheid is bijna onbegrijpelijk
Welke mountainbiker kent deze tocht nu niet?

Dit jaar is er iets héél bijzonders:
Het eerste lustrum wordt gevierd
Al tien jaar lang wordt hij gehouden
Esbeek zal daarom extra worden versierd!

Ook ik ben dit jaar opnieuw nieuwsgierig
Naar de creativiteit van onze dorpsgenoten
Die de fietsers speciaal zullen ontvangen
Na een donkere tocht langs moddersloten.

Nieuw is dit jaar in ieder geval
Dat de bikers helemaal in Esbeek blijven
Met in het laatste deel de vertrouwde tocht
Door allerlei Esbeekse bedrijven.

Voor de dorpsgenoten die niet hoeven te helpen
Want natuurlijk werkt half Esbeek weer mee
Is het een “must” om met velen te komen kijken
Bij een bedrijf, een straat of het dorpscafé.

Want weer zal Esbeek laten merken
Zat ze er samen sterk in zijn
Een grandioos evenement te organiseren
Dat start en finisht op ons industrieterrein.



De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Toen ik vorige week donderdag naar huis toe reed
Tussen de sneeuwvlokken door die bleven liggen langs de kant
Zat ik me onderweg af te vragen:
Wat is er toch met het weer aan de hand?

Is het klimaat echt aan het veranderen?
Of zijn de wolken nog laat in de rui?
Misschien maak ik me wel zorgen om niks
En is dit gewoon een verlate maartse bui!

Ik begon in de jaren terug te denken
Heb ik dit al ooit eerder meegemaakt?
In het begin van maart is het nogal eens koud
Maar op het eind is de winter meestal gekraakt.

Deze koude tijd is dus eigenlijk uniek
En komt zelden voor in een mensenleven
De meesten van ons zijn de kou nu echt beu
En willen dat de zon ons warmte zal gaan geven.

Toch is het wel een speciaal gevoel:
We beleefden dit jaar echte "witte" donderdag
Die ons buiten niet liet zien
Dat het Pasen is op de eerstvolgende zondag.

Want rond Pasen moet je werken in de tuin
Die moet dan eigenlijk al zijn omgespit
En het gras zou al moeten worden geverticuteerd
We zouden op zoek moeten zijn naar een zomerse outfit.

Op Goede Vrijdag zat ik nog te bedenken
Dat dit misschien wel de koudste Goede Week is van de eeuw
En dat men geen witte Paaseieren moet gaan verstoppen
Want die vind je nooit terug onder een laagje sneeuw!!

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Na deze turbulente weken
Voor verschillende Esbeekse families en gezinnen
Gaat het leven gewoon weer door
Hoewel er weinig meer lijkt te winnen.

Toch hoop ik dat, in alle verdriet,
De Esbeekse gemeenschap hen zal ondersteunen
Zodat ze in ieder geval verder kunnen met het leven
Na die vrijdagmiddag, die nog lang na zal blijven dreunen.

Als je nadenkt over het gebeurde
Lijkt alles hieronder en niet toe te doen
Maar toch neem ik de draad weer op
Al lijkt het op de start van een heel ander seizoen.

Het weer heeft afgelopen weekend eindelijk de lente gevonden
Met als gevolg uiteindelijk een voorjaarsgevoel
Dat de opmaat zou kunnen zijn
Van een mooie periode met de zomer als doel.

Ook het komende weekend staan er dingen te gebeuren
Waar een Esbeekse organisatie duidelijk zichtbaar is
De eerste is de Vlooiën- en Antiekmarkt in Hilvarenbeek
Met Esbeekse bloemen en muziek in speciale verbintenis.

De tweede vindt ook zondag aanstaande plaats
Op ons eigen Esbeekse industrieterrein
Er zullen daar tussen twaalf en drie ruim duizend gasten
En héél veel mooie trucks te aanschouwen zijn.

Want de jaarlijkse Truck Tour Tilburg pauzeert er dan
Tijdens hun mooie tocht voor mensen met een beperking
Op deze dag laten daar verschillende Esbeekse bedrijven zien
Ook heel sterk te zijn als het gaat om sociale samenwerking.

Gemuts (van onder de muts)

Als ik in de stijl wil blijven
Waarin alles de laatste dagen verkeert
Moet ik het over afgelopen dinsdag hebben:
Toen liet Nederland zien dat het ons Koningshuis adoreert.

Het is alleen een beetje tricky
Omdat u mijn muts pas leest
Als al die feestelijke gebeurtenissen
Alweer een paar dagen zijn geweest.

En ik zit dit verhaal te schrijven
Als we nog in afwachting zijn
Van die speciale troonswisselings-dag:
Een voor alle mensen uniek festijn.



Ik hoop oprecht dat de dag zal slagen
En dat de feeststemming zal overheersen
Zodat niet de te verwachten rellen
Het nieuws dezer dagen zal beheersen.

Want hoe je er ook over denkt:
Het wordt een feest voor héél veel mensen
Die samen in staat moeten kunnen zijn
Onze nieuwe Koning succes te wensen.

In Esbeek gaat het in ieder geval door
Zoals ik altijd al heb gedacht
Ik was er zo zeker van dat ik enkele mutsen geleden
Deze gedachte al naar voren bracht.

Ik wist toen nog niet dat 't Muggestraotje
Dit op zijn Esbeeks op ging lossen
En hoop dat dit zo succesvol zal zijn
Dat de buurten er volgend jaar om moeten tossen.

Gemuts (van onder de muts)

Na de grootse K(r)oningsfeesten
Die plaatsvonden in de afgelopen weken
Staan we weer met twee voeten op de grond
En wordt door de meesten weer vooruit gekeken.

Het gewone leven gaat weer zijn gang
En wij werken langzaam naar de zomer toe
Al zijn we dan wel het kwakkelende weer
Van de laatste weken helemaal moe.

Hopelijk slaat bij het feest van het Licht
Zoals Pinksteren ook wel wordt genoemd
De natuur ook de goede weg in
En blijven we niet tot de paraplu gedoemd.

De meeste Esbeekse verenigingen
Zetten een traditie voort
Die er al van oudsher is
Zoals dat in een echt dorp hoort.

Er wordt in deze tijd veel afgesloten
Na een al dan niet succesvol jaar
Met een feestje of het maken van plannen
Voor verbetering of vooruitgang volgend jaar.

Niet overal kan men zo stoppen
Voordat de zomervakantie start
Want soms komt er definitief een einde
En dat gevoel is wel héél apart.

Want komend weekend zal in onze kerk toch echt
Voor het laatst het Pinksterfeest worden gevierd
Omdat uiteindelijk toch het bisdom
Volgens het gevoel van velen heeft gezegevierd.

Gemuts (van onder de muts)

Na de zoveelste schijnbeweging van de natuur
Met wel twee zonovergoten dagen
Zitten we opnieuw in het kwakkelweer
Om zonnig en zomers weer te vragen.

We zullen op een andere wijze
De zomer tegemoet moeten gaan treden
In heel Europa is het slecht
Van half-Italië tot aan midden-Zweden.

De beelden van de afgelopen Giro
Leken gemaakt te zijn in februari of maart
Etappes moesten worden afgelast
Het weer ging met regen en sneeuw gepaard.

Ondanks die slechte weersomstandigheden
Scheen voor één vereniging in ieder geval de zon:
De korfbalclub had een vruchtbaar weekend:
Het leek wel of alles was gespeeld won.

De tussenstand op de maandagochtend
Omvatte maar liefst al vijf kampioenen
Er viel daar in het afgelopen weekend
Dan ook héél wat af te zoenen.

Van een andere vereniging namen een aantal leden
Een binnen de grenzen liggend risico:
Daarbij bereikten ze op sportief gebied
Ook letterlijk een héél hoog niveau:

De mountainbikers die gingen naar Reusel
Naar het startpunt van het MTB-parkoers
Ze stegen daar naar een grote hoogte
In de touwen van het outdoor-parcours.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Ik heb al heel wat geklaagd
Over veel zaken uit Hilvarenbeek
Maar ik ben heel positief verrast
Tijdens een bijzondere gebeurtenis vorige week.

In het kader van het afscheid
Van het oude parochiehuis
Sinds jaar en dag bekend als CC Elckerlyc
Ging ik echt zonder verwachting van huis.

Elckerlyc was tot de nok toe gevuld,
Tenminste, daar waar het voor bezoekers nog veilig was,
Om te genieten van een afscheidsfeest
Daar kwamen ook nog Esbekenaren aan te pas.

In een prachtig programma vol nostalgie
Werd ons een geschiedenisles getoond
Van meer dan één eeuw Beekse gebeurtenissen
Met allemaal figuren die daar hebben gewoond.

Ook werd tijdens deze uitvoering duidelijk
Dat de pastoor vroeger héél invloedrijk was
En dat de kerk er eigenlijk dus, net als in onze tijd,
Niet altijd voor alle mensen was.

Het draaide natuurlijk om het oude gebouw
En had daarom als titel: Houdoe Elckerlyc
Met een belangrijke rol voor de cultuur
Zoals de bewoners CC en de muziekschool: dubbeldik.

De sfeer die greep mij wel zo aan
Dat zelfs ik met een Haaikneuter-rikketik
Tijdens het carnavals-item uit volle borst meezong:
“Dan zède net als ik, unnen echte Pezerik!!!!”

Gemuts (van onder de muts)

De vakantie die is in aantocht
Voor velen start hij zaterdag al
Dat is dan echt een fijn gevoel
En dat geldt ook in mijn geval.

Na heel veel weken stress en drukte
Komt hopelijk wat de vakantie belooft:
Vele mooie dagen om te fietsen
En rust terug te krijgen in je hoofd.

Voor een heleboel mensen gaat de stress nog even verder:
Die zijn eerst nog dagenlang onderweg
Met de auto en caravan en alle kinderen
Over een al dan niet tolvrije autoweg.

Op zoek naar de zon op en verre locatie
Om daar te genieten van het weer en elkaar
En om de hectiek van de werksituatie te vergeten
Na alweer en heel druk arbeidzaam jaar.

Helaas zijn er ook anderen, minder gelukkig
Omdat ze ontslag kregen vanwege de crisistijd
Hopelijk kunnen zij ook van hun vakantie genieten
Misschien dichterbij huis een leuke activiteit?

Ook bij ons zijn er mooie kerken te bezoeken
Een van de attracties voor bijna iedere toerist
Als men een stad of dorp gaat verkennen
Of je nu gelovig bent of antichrist.

Alleen voor de bezoekers van ons mooie dorp Esbeek
Is de kerk voortaan een gebouw zonder eucharistisch gezicht
Want die is helaas sinds afgelopen zondag,
“Op voorspraak van het Bisdom”,.... definitief dicht.

Gemuts (van onder de muts)

Wat is het lang geleden
Dat ons dit is overkomen....
Wat hebben we genoten:
Hiervan konden we voor de vakantie slechts dromen.

Dit zou een startcouplet kunnen zijn
Van de samenvatting van de afgelopen weken:
De tijd waarnaar door de meeste mensen uit Esbeek
Al lange tijd werd uitgekeken.

Ieder jaar opnieuw is het spannend
Wat het weer zal doen tijdens de vakantie:
Wordt het wederom een "echte" Hollandse zomer
Of maken we gebruik van de goed-weer-garantie?

Dit jaar zat het ons duidelijk mee
Het mooie weer dat kon niet op
Het werd dan ook zes weken genieten
Het was en bleef op-en-top.

Ik hoorde zelfs van echte kampeeders
Die eigenlijk naar Frankrijk wilden gaan
Dat ze niet verder dan Limburg waren gekomen
En dat ze daar drie weken in "Frans" weer hadden gestaan.

Ik heb zelf een heel stuk van Nederland gezien
Onder een heerlijk zonnetje en op de fiets
Van Limburg tot het Noordzeestrand
En te klagen hadden we helemaal niets.

Als men dit weer zou kunnen garanderen
Zouden velen nooit meer naar het buitenland gaan
Want dan is Nederland echt om van te genieten
En hoeft je niet uren in de file te staan.

Gemuts (van onder de muts)

Ons eigen Esbeek staat erom bekend
Dat men hier innovatief kan denken
Dat bleek een week of anderhalf geleden weer:
Men kwam het dorp een garage-sale schenken!



Al vroeg op de zondagochtend
Was het bij ons druk in de staat:
Auto's komen langzaam voorbij gereden
Nog voordat de verkoop officieel open gaat!

De hele dag bleef het gezellig onrustig
Er hing een echte marktsfeer
Met héél veel buitendorpse kijkers en kopers
Ik dacht meteen: Esbeek flikt het hem weer!

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het zelf
Op een gruwelijke manier had onderschat
Ik had gedacht dat het wat freubelachtigs zou worden
Maar het werd echt heel veel meer dan dat.

Rond de middag leken alle straten
Gevuld als met de Sensatiemarkt
Maar nu was de regie in eigen hand
En dat was dan ook heel apart.



Een paar simpele ballonnetjes en een kleine bijdrage
En je inrit werd een verkoopkraam
Dit kan een mooie opstap zijn
Voor weer een traditie met grote faam.

Een dik applaus dan ook voor de organisatie
Voor een festijn zonder bezoekersticket
En het zoveelste bewijs van de gouden uitspraak:
Bedenk iets nieuws en Esbeek regelt het!!

Gemuts (van onder de muts)

We zullen er allemaal aan moeten wennen
En starten daar aanstaande zondag al mee:
Dit jaar geen vlaggen voor de kerk
Onze Sinterknillus telt niet meer mee.

Voor het eerst in mijn al lange leven,
(Ik vind mensen van 60 al lang niet meer oud),
Zullen we hier geen Heilige Corneliusvieringen hebben
En dat laat mij toch niet helemaal koud.

Misschien dat enkele oudere inwoners dit weekend
Toch nog een keer langs zijn kapel zullen gaan
Want die is in ieder geval nog helemaal compleet:
Daar is het Corneliusbeeld in blijven staan.

Of moet in dat niet al te hard roepen:
Breng ik onze Diessense vrienden zo nog op een idee?
Als ze denken daar ook nog geld van te kunnen maken
Dan nemen ze dat beeld alsnog zeker mee.

En dat terwijl het beeld al meer dan 75 jaar
De kerkgangers van Esbeek heeft aanschouwd
En tot 1970 steeds extra stond te glimmen
Als er op de speelplaats een buitenaltaar werd gebouwd.

Die tijd is nu voorgoed voorbij
De deuren zijn definitief op slot
Ons dorp is niet het enige slachtoffer:
Vele parochiekerken ondergingen hetzelfde lot.

Nog één man in Esbeek die blijft er openlijk voor vechten,
Zijn protestbrief is inmiddels in Rome neergedaald,
Hij heeft met zijn strijd om de kerk weer te openen
Zelfs de gerenommeerde Volkskrant gehaald.

Gemuts (van onder de muts)

Esbeek blijft aan het veranderen
Dat is soms heel goed te zien
Toch blijven we naar het oude zoeken
En meestal gaat dat niet clandestien.

Een voorbeeld daarvan zag ik de afgelopen weken
Als ik binnendoor onderweg was naar Beek
Ik zag dan bergen zand verrijzen
Als ik rechts naar de Leeuwerik keek.

Er waren oudheidkundigen bezig
Op zoek naar wat daar vroeger was
Misschien lag hier wel een boerderij
Uit of de IJzertijd of de Middeleeuwen onder het gras.

Men probeert zo de veranderingen vast te leggen
Van de bewoningsgeschiedenis van ons Esbeek
Als vervolg van de opgravingen uit 2004
Toen men daar ook al de grond in keek.

Die zaken zijn nu afgerond om het terrein bouwrijp te maken
Het materiaal is daarom veel groffer geworden
De spatels vervangen door graafmachines
De linten door rood-witte afsluitingsborden.

De rioolbuizen liggen nog boven de grond
Te wachten om te worden ingegraven
Zodat ze straks voor de afvoer kunnen zorgen
Van de uitbreiding van onze startersenclave.

Die, als het goed is, wordt aangesloten
Op de nieuwste takken van de coöperatieboom
Want door de inzet van, voor een groot deel Esbeekse, pioniers
Ontstonden, met bijna hetzelfde logo, Hilverglas en Hilverstroom.

Gemuts (van onder de muts)

De Kinderboekenweek is weer voorbij
Dus de herfstvakantie staat voor de deur
Voor heel veel kinderen de eerste rust
In de inmiddels ontstane dagelijkse sleur.

Heerlijk een weekje lekker ontspannen
Niet meer iedere morgen heel vroeg op
Lekker uitslapen en/of zitten chillen
Als weekendtraining voor werknemers in de dop.

Want wij als ouderen kunnen gemakkelijk zeggen:
De jeugd van tegenwoordig die heeft het te goed
Maar we moeten wel bedenken dat het niet meevalt
Om alles bij te houden van een ander doet.

Vroeger hoefden we dat alleen maar aan te horen
In de pauzes of onderweg naar school
Maar de tegenwoordige jeugd die heeft het veel drukker
Ze zijn niet alleen begaan met hun eigen idool.

Ze zijn heel druk bezig op de Social Media
En houden alles bij via Twitter of Facebook
Ze gebruiken deze open berichtenservice
Zoals wij vroeger ons “geheime” dagboek.

Toch zouden ze ook eens wat meer in boeken moeten lezen
Of extra bewegen: dat doet ook jonge mensen goed
En dat was nou net wat de afgelopen week werd bevorderd
Ook op de Esbeekse school deed men dat heel goed.

Voor mij was deze boekenweek heel bijzonder
Het boekenweekgeschenk, daar genoot ik extra van,
De titel daarvan was een schot in de roos,
Die luidde namelijk: Je bent super....Jan!!

Gemuts (van onder de muts)

De herfstvakantie zit er op
De scholen zijn maandag weer begonnen
De mooie herfstkleuren die hebben het
Van het frisgroene blad gewonnen.

Zelfs de bladbakken zijn weer verschenen
Op een aantal plaatsen langs de straat
Er staan er meer dan andere jaren
Je ziet dat het ook hiermee steeds beter gaat.

De mensen kunnen nu in ieder geval
Het opgeveegde blad op steeds meer plaatsen kwijt
Zodat het door gezamenlijke inspanning
Tot een mooi onderhouden Esbeek leidt.

Als de landbouwers dan de komende dagen
De aardappelen en maïs droog binnen kunnen halen
Dan hoeft er eigenlijk bijna niemand
Van het slechte weer te balen.

Het afgelopen weekend was het weer zelfs heerlijk
En was het fijn om te wandelen of te fietsen in de zon
De week daarvoor was echt een ramp
Het regende toen alsof de moesson echt begon.

Dat hebben de mountainbikers geweten
Die zich toch waagden aan onze Esbeekse tocht
Het leek echt meer op water-fietsen
Zelfs als de drogere stukken werden opgezocht.

Eindelijk klopte dat wat de echte diehards zeiden
Die op onze zware tocht kwamen afgestoven:
De afkorting MTB betekent voor hen namelijk
Even simpel en duidelijk: Modder Tot Boven.

Gemuts (van onder de muts)

De meest besproken gebeurtenis
Van de afgelopen twee weken
Is het kappen van de bomen langs de Dorpsstraat
Waarop men nog lang niet was uitgekeken.

Men stond een week of anderhalf geleden
Vreemd te kijken op de maandagmorgen
Toen een grote kraan voor de kerk verscheen
Om voor heel veel meer licht te gaan zorgen.

Al vlug bleek het om het rooien van de bomen te gaan
Enkele daarvan waren al geruime tijd ziek
Dat men voor allemaal een kapvergunning had gekregen
Was aanleiding voor de nodige kritiek.

Een aantal critici veranderde misschien van gedachte
Na de storm die een week later over Esbeek trok
Of de bewuste bomen die zouden hebben overleefd
Blijft natuurlijk voor iedereen een gok.

Hoe dan ook: het kan niet teruggedraaid worden
De Esbeekse kerk staat nu vol in het licht
De een vindt dit een kans om te vernieuwen
De ander vindt het een aantasting van het dorpsgezicht.

Dat deze verandering de mensen in de war brengt
Dacht ik afgelopen zaterdag te zien bij de papierverzamelaar
Daar zag ik auto's "tegen de stroom in" terugkeren
Dat was voor mij overduidelijk waarneembaar.

Totdat ik aan de achterkant bij de deuren ging kijken:
Daar hield een dorpsgenoot de vrijwilliger te lang aan de praat
Hij versperde daardoor met zijn auto de aangegeven route
Voordat hij terugkeerde naar de Spaaneindsestraat....

Gemuts (van onder de muts)

Het kost tegenwoordig steeds minder moeite
Om een smoes te vinden om “Schutterhof” binnen te gaan
Zeker omdat je nu de Esbeekse pinautomaat
Voortaan in het halletje voor de zaal ziet staan.

Het klinkt wat vreemd maar toch is het waar:
Je loopt onze horecagelegenheid binnen
Om er later met meer geld weer uit te komen
Omdat je daar even bent gaan pinnen.



Het enige nadeel van dit alles
Is dat je er 's nachts niet binnen kunt
Maar de meesten die na middernacht geld uit hebben gegeven
Die vinden dat daags daarna toch “sunt”.

Dat er door die verbouwing een probleem zou kunnen komen
Had de KPJ van tevoren allang ontdekt
Die hebben de enige echte Esbeekse instelling
En regelden alles, zoals gewoonlijk, perfect

Ze hadden er namelijk rekening mee gehouden
Dat de automaat niet zou werken als hun feestje begon
Want op Esbeek.eu stond voor aanvang al te lezen
Dat je op “Das Novemberfest” gewoon pinnen kon.

Die bezorgdheid bleek voor niets te zijn geweest
De pinautomaat was zaterdag alweer in de lucht
Toen de Duitse klanken over Esbeek klonken
En menigeen naar die grote pul keek met en diepe zucht.

De anticlimax kwam later op de avond
Sirenes overstegen het Duitstalige geluid
Boerderij “De Koekoek” stond in brand
Vanuit de wijde omgeving rukten de brandweerwagens uit....

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

De muts van deze week
Is geschreven in een persoonlijke sfeer
Onze pa is afgelopen vrijdag overleden
Het geeft de relativiteit van alles weer.

Dat je na bijna 90 jaar kunt zeggen
Dat je een mooi en gelukkig leven hebt gehad
Is een levenswijsheid die je moet koesteren
Want ook hij had tegenslagen zat.

Het fysieke verlies van zijn zoon,
Heeft hem en ons moeder heel veel leed aangedaan
Onze Ad verongelukte in zijn 23e jaar,
Toch toonden zij zich sterk en samen zijn ze verder gegaan.

Het volgende dat hij vooral alleen moest verwerken
Was het vertrek van de ratio in ons moeders hoofd
Zijn dagelijkse rit naar het verpleegtehuis in Bladel
Hield hij vol: hij had het haar beloofd.

Toch hebben we de afgelopen weken
Samen heel veel leuke herinneringen opgehaald
We hebben gelachen en tranen gelaten
Hij heeft zelfs op zijn sterfbed nog gestraald.

Hij was “ene mooie mens” die met iedereen kon praten
Die heel begaan was met allen om zich heen
Hij had Esbeek in zijn hart gesloten
En dat was een gevoel dat nooit verdween.

We zijn als gezin trots te kunnen zeggen
Dat we terug kunnen kijken op deze bijzondere mens
Die altijd in onze dorpsgemeenschap heeft gestaan
Hij hield alles bij, zelfs tot aan zijn levensgrens.

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

In deze laatste muts van het jaar
Ga ik traditioneel terug kijken
En of dat voor u belangrijke zaken waren
Zal na de laatste strofe blijken.

Januari startte met verschillende veranderingen
Niet alleen Schuttershof kreeg een nieuw gezicht
Ook voor het ophalen van het afval
Werd een driewekelijkse cyclus opgericht.

Het was wel even wennen
Maar uiteindelijk loopt alles goed
Als je tenminste goed onthoudt
Wanneer welke bak naar buiten moet.

Carnaval was weer gewoon:
Een groot Esbeeks volksfeest
Met dit jaar Prins Rien aan het roer
Is het weer heel gezellig geweest.

Toen kwam het voorjaar dat niet kwam
Witte Donderdag was echt wit
En Paaseieren zoeken in de sneeuw
Geeft niet aan dat je tegen de lente aan zit.

Kort daarna kwam in juni voor velen
Een echt tragisch moment:
De kerk ging definitief op slot
Daaraan raak je als gelovige nooit gewend.

De zomer die was in één woord: schitterend
Als je tenminste kijkt naar het weer
En het najaar leek opeens onstuimig:
De bomen voor de kerk gingen één voor één neer....