

Gemuts (van onder de muts)

De Nederlandse winter
Wat valt ervan te vertellen:
Als we naar de laatste twee kijken
Dan beginnen ze weer echt te tellen.

Hoe heerlijk was het vorig jaar
De hele Kerstvakantie schaatsen
Ook dit jaar was het koud genoeg
Maar de Flaes had te veel zwakke plaatsen.

De sneeuw is een streling voor het oog
Zeker in de open bossen
Al wandelend ontdekte ik de sporen
Van reeën, hazen en van vossen.

De slogan “Esbeek regelt het” is ook dit jaar
Weer een heel duidelijk te merken kreet
Want opnieuw verscheen een hele mooie ijsvloer
Als terras voor Arjans rode koek-en-zopie-opslagkeet.

Het parkeerterrein werd wederom omgetoverd
Tot een van de mooiste ijsbanen van de buurt
Door Harm en Gerrit en Piet en vele andere vrijwilligers
Blijft dit zolang de vorstperiode duurt.

Ook onze eigen jeugd geniet er echt van:
Schaatsen in plaats van gymnastiek
Met je ouders als aandachtige toeschouwers
Daarvan wordt je automatisch fanatiek.

Tenslotte aan het eind van deze eerste muts
Een bewijs dat ik ook graag vooruit wil zien:
Ik wens u allen en al de uwen
Een heel gezond en gelukkig tweeduizendtien.



Gemuts (van onder de muts)

We zijn weer even uitgeschaatst
De winter lijkt nu bijna voorbij
We hadden heel veel sneeuw en ijs
Toch was dat niet genoeg voor mij.

Daarom nog even naar echte bergen met sneeuw
Al was die sneeuw niet helemaal echt
In het Sauerland komt die uit een kanon
En als je valt kom je hard terecht.

We zaten in een heel klein plaatsje
Niet zo ver van Winterberg
En dat we heel veel Duitsers zagen
Was op deze vakantie helemaal niet erg.

We zijn ook nog afgelopen zondag
Naar de bekendste helling van Winterberg gegaan
Daar bleken bijna alleen maar Nederlanders
Op de lange latten te staan.

En toen we 's middags gingen lunchen
In een hotel met een wel hele Brabantse naam
Hoefden we niets in het Duits te lezen
Alle tekst bleek in het Nederlands te staan!

De personeelsleden waren vooral landgenoten
Die er soms moeite voor moesten doen
Om de af en toe brutale Hollanders
Te wijzen op de regels van fatsoen.

Volgende keer gaan we zeker weer terug
Naar dat kleine plaatsje fijn
Waar we ons niet hoeven te schamen
Dat we Nederlanders zijn.

Gemuts (van onder de muts)

Het is weer februari
Prins Bor is inmiddels onthuld
En de echte carnavalsvierders
Zijn aan het einde van hun geduld.

Maar ze hoeven niet lang meer te wachten
Voor de meesten begint het feest vandaag
En het zal tot en met dinsdag duren:
Een echte Esbekenaar die carnavalt graag.

Al maanden zie ik ze bezig
In allerlei schuren en stallen
Ze maken de mooiste creaties
Om zaterdag echt op te vallen.

Zo wandelde ik zondag over de Esbeekseweg
En werd daar behoorlijk verrast
Door zo gigantisch veel buspaaltjes
Dat de natuurlijke omgeving werd aangetast.

Dus toen begon ik meteen te denken
Hoe lang vindt Mieke dit goed?
Want heel veel natuurvervuilende bordjes bij elkaar
Mag alleen langs de Rooversdijk als de gemeente dat doet.

Of zou het toch een heldere ingeving zijn
Vanuit het motto "Esbeek regelt het"
En krijgen we binnenkort van de gemeente
Allemaal een bushalte-stembiljet.

Zodat we zelf kunnen kiezen
Uit de genummerde bushalteborden
En wordt zo democratisch besloten
Welke de nieuwe bushalte moet gaan worden

De Muts



Gemuts (van onder de muts)

Carnaval is goed afgesloten
Het was weer een geweldig feest
Aan de tevreden gezichten in ons dorp
Kan ik zien dat het opnieuw goed is geweest.

Ook de scholen zijn weer begonnen
Tenminste in dit deel van het land
Want de kinderen in het Noorden
Zijn nu in de krokusvakantie beland.

Maar carnaval houdt dit jaar niet op
De gekte gaat gewoon nog een week of twee door
Nee, ik heb echt niet te veel gedronken:
Ik heb het over de verkiezingen hoor!!

Overal verschijnen plakkasten en pamfletten
Alle Beekse partijen doen hun uiterste best
Om, zeker in de komende week,
Meer op te vallen dan de rest.

We kunnen alle dagen van alle partijen horen
Hoe men over de hete Beekse hangijzers denkt
En daarbij is het blijkbaar niet verboden
Dat men de tegenstanders krenkt.

Toch is het belangrijk om te bedenken
Voordat u naar de stembus gaat
Dat u het bent die mag beslissen
Wie er de komende jaren lokaal regeren gaat.

Laat u dus zeker niet beïnvloeden
Door diegene met de mooiste praat
Maar kies voor die persoon of partij
Die achter uw ideeën staat.

Gemuts (van onder de muts)

Volgend weekend is het 21 maart
Dan moet de lente gaan beginnen
En ik zit nu toch onderhand echt te hopen
Dat die het van de winter zal gaan winnen.

Deze hele week nog nachtvorst
En veel te lage temperaturen
Zou de winter dan dit jaar
Tot aan Pasen duren?

De natuur valt niet te beïnvloeden
Die blijft steeds voor zichzelf kiezen
Maar heel bijzonder zou het zijn
Als de Paaseieren dit jaar zouden bevriezen.

Dan maar hopen op de oude weerspreuken
Die Johan Verschuren wel honderd kan dromen
En die voorspellen dat op een strenge winter
Een hele mooie zomer zal komen.

We wachten wel af, we kunnen niets doen
We hebben dit niet in de hand
Dat geldt overigens voor veel meer dingen
Die gebeuren in ons eigen land.

Denk maar eens aan de verkiezingen:
Wij hebben ieder onze keuze gemaakt
En nu maar afwachten hoe lang het duurt
Voordat men tot een Beekse coalitie geraakt.

Het zal nog voor heel wat gespreksstof zorgen
De kaarten zijn in elk geval weer opnieuw geschud
Een groot probleem voor de onderhandelingen zal zijn:
De gemeente Hilvarenbeek die is bijna blut....

Gemuts (van onder de muts)

De lente is begonnen
De natuur die wordt actief
En ook ons eigen Esbeek
Bruist deze weken van het initiatief.

Zo zijn er langs de weg naar Mierd
Hele grote paddenstoelen verschenen
Die, zoals ik onlangs hoorde,
Nog lang niet zullen zijn verdwenen.

Ze zijn namelijk door een Esbeekse houthandel
Voor het land van de Zaligheden heel mooi in elkaar geknald
Maar omdat ze te vroeg klaar waren
Tijdelijk langs de Lage Mierdseweg gestald.

Een groot deel van, vooral vrouwelijk, Esbeek
Was betrokken bij het korfbalfeest afgelopen weekend
Waarbij een aantal van de leden
Met een Bondsspeld werden verwend.

En ook de komende zaterdagavond
Dan bruist Esbeek van de sfeer
Dankzij een andere echte dorpsvereniging:
De mountainbikers deze keer.

Hun landelijk bekende Lichtjestocht
Zet Esbeek wederom op een sportieve kaart
Met medewerking van u allen
Is dit meer dan het aanzien waard



U moet zaterdagavond zeker buiten gaan kijken
Voordat u de zomertijd in gaat
En vergeet daarna niet uw klok te verzetten
Anders komt u zondag een uur te laat.

Gemuts (van onder de muts)

Al gewend aan de zomertijd?
En echt alle klokken al verzet?
Ook die van de video en de verwarming?
Dan kunt u met een gerust hart naar bed.

Ik had dat 's middags al gedaan
Nog voordat die mountainbikers kwamen
En het waren er deze keer wel heel erg veel
En genoten hebben we, allemaal samen.

Uit heel het land waren ze gekomen
Om hier te genieten van een hele mooie tocht
Die gedragen werd door heel veel dorpsgenoten
En waarbij creatieve verlichtingsfoefjes waren gezocht.

Van alles kwamen ze onderweg tegen
Van een sneeuw gordijn tot een natte douche
En heel mooi uitgelichte fun-locaties
Of speciale parkoersen waar men over of doorheen moest.

De lente is nu voor iedereen echt begonnen
Zelfs het Paasvuur is in Esbeek ontstoken
En de eerste nieuwgeboren lammetjes
Laten zien dat zomerse tijden zijn aangebroken

Ook een nieuwe Beekse coalitie is geboren
Met een compleet ander dagelijks gemeentebestuur
Dat moet laten zien de beloofde plannen waar te maken
Het moet wel creatief, want het mag niet te duur.

Nog even en we kunnen voortaan daadwerkelijk
Esbeek in en uit via de vierde poot
Als je 's morgens vertrekt moet je wel de nieuwe oprit nemen
Anders beland je in de sloot....



De Muts

Gemuts (van onder de muts)

In het Nederland van heden
Is "pimpen" een veelgebruikt modewoord
En ook in ons eigen Esbeek
Heeft men van dit woord gehoord.

Het is tegenwoordig een genot
Als je Esbeek binnen rijdt
Vanaf de kruising de Dorpsstraat in
Zie je een dorpshart uit deze tijd.

De mooi aangelegde straat
Geeft eindelijk wat mee allure
Met beklinkerde parkeerplaatsen voor de kerk
Waar je ook als cafébezoeker heen kunt sturen.

Zodat men niet voor Schuttershof
Tussen auto's en paaltjes door moet manoeuvreren:
Soms is het daar zo vreselijk smal
Dat je er je kont amper kunt keren!

Toen ik afgelopen weekend in Limburg was
Om daar de Amstel Gold te rijden
Kwam hier de nieuwe burgemeester en de politie op bezoek
Het leek wel of ze mij wilden mijden.

De burgemeester werd chique ontvangen
Hij mocht voor het eerst onze dorpsruiskamer binnen "goan"
Vergezeld door het voornaam van Esbeek
En de muziek van Zootjes Aon.

De politie kwam om andere redenen
Er bleek een schuur met veel wateroverlast
Toen men die van binnen ging bekijken
Werden ze door heel veel wiet verrast!



Gemuts (van onder de muts)

Het is wel even wennen vanaf de rijksweg
De rotonde vanuit de stad driekwart rond
Ik kreeg echter een ouderwets gevoel
Toen ik voor 't eerst de weg naar Tilburg toe vond.

Het was weer net als vroeger
Onder het viaduct door en dan linksaf
Het geeft mij ook een fijn gevoel
Ik ben van het gedraai over het industrieterrein af!

Er is daar aan de Groenstraatkant
Een heel nieuw gebied ontstaan
Met zandwegen, sloten en heel veel groen
Volgens mij hebben ze dat goed gedaan.

Je krijgt nu meer een landelijk gevoel
Als je naar ons mooie Esbeek rijdt
En dat is ook zoals het hoort
Daarvoor word je door stedelingen benijd.



Ik vraag me af wie de bewegwijzering
Op het nieuwe kruispunt heeft bedacht
Volgens mij moet je rechtdoor naar Diessen
Maar door de wegwijzer wordt je op vals spoor gebracht.

Er is er één bij ons uit het dorp
Die daar volgens mij met zijn auto nog niet is geweest
Omdat hij tegenwoordig op zijn elektrische fiets
Met enorme snelheid naar Tilburg sjeest.

Ik moest me daarom laatst te pletter trappen
En haalde uiteindelijk pastor Piet in als bij een echte touretappe
Vragend naar zijn motief om te gaan fietsen was hij erg reëel:
“Zo houd ik het langst mijn nieuwe auto heel.....”

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

De meivakantie is voorbij
Met weer om heel snel te vergeten
Diegenen die in ons land zijn gebleven
Die hebben het geweten:

Alleen maar wolken en heel veel regen
En de temperatuur was veel te koud
Kortom: de natuur zat deze vakantie
In onze streken helemaal fout.

Ook de mensen die naar het zuiden reisden
In de hoop op beter weer
Die kwamen erg bedrogen uit
Ook daar was er koude en regen deze keer.

Wij hadden het geluk ver genoeg te zijn gegaan
Daar was het lekker en scheen de zon
Alleen toen we terug naar Nederland moesten
Was het onzeker of het vliegtuig wel langs de aswolk kon.

Uiteindelijk is alles voor iedereen goed gekomen
Volgens mij is eenieder weer veilig thuis
En zochten we het afgelopen weekend
Ons vertier heel veel dichterbij huis.

Dat kon op zaterdag zelfs op ons eigen strand
Dat was gecreëerd op het voetbalveld
Er werd gestreden om een echte beachvolleybal-titel
Waarbij tegenstanders aan de lopende band werden geveld.

En dan op het eind van dit "Koninklijke" Tuldaniaweekend
Een zondag met een heus zeskampgevecht
Waarbij opnieuw een pluspunt van Esbeek glorieerde:
Het respect voor elkaar is groot, maar de strijd die is echt!!



Gemuts (van onder de muts)

Het is weer bijna weekend
Alweer een week voorbij
En het wordt zeker heel bijzonder:
Veel huizen zijn dan kindervrij!

Want volgens de jaarlijkse traditie
Gaat de halve Esbeekse jeugd op Tuldaniakamp
En zo lang dit maar één weekend duurt
Vinden de meeste ouders dat geen ramp.

Van vrijdag tot de zondag
Is het dan stil op straat
De meeste ouders doen dan wel stoer
Maar weten zich met hun tijd geen raad.

En zeker als het de eerste keer is
Dat de kinders alleen het huis uit gaan
Dan zeker zal menig moeder
Moeite hebben zich daar door heen te slaan.

Want hoe zou het daar op kamp zoal gaan
En zullen ze pa en moeders niet missen
Men kan er, gelukkig, niets van zien
Het blijft daarom slecht gissen....

Er zijn vast heel veel plannen gemaakt
Om het vrije weekend in te gaan vullen
En toch blijft het een vreemde omgeving
Zonder kinderen die lachen of brullen.

Daarom sluit ik af met een leuke tip
Tenminste als ik me met jullie tijd bemoeien mag
Ga zaterdag eens kijken bij de oude steenfabriek:
Daar houdt de firma Reijrink een Open dag....

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Als ik zo door ons Esbeek rijd
Dan zou er van alles aan de hand kunnen zijn:
Koninginnedag of Tuldania Kampioen?
Nee er is een andere reden voor dit oranjefestijn:

Het Nederlands Elftal is weer op toernooi
En daar worden we allemaal gek mee gemaakt:
De commercie springt er vol bovenop
Of je wilt of niet: je wordt er door geraakt!

Bij iedere winkel krijg je snuisterijen
Met een oranje of rood-wit-blauwe kleur
En zelfs op heel veel auto's
Hangen er vlaggetjes achter of boven de deur.

Ofschoon ik daar zelf niet aan doe
Is het wel een feestelijk gezicht
Hopelijk kan de versiering lang blijven hangen:
Wij hebben ons vizier al op de finale gericht!

Afgelopen maandagmiddag
Lag de hele Nederlandse economie stil
Zowat iedereen zat voor de buis
Sommigen zelfs tegen hun eigen wil.

En als "we" dan wereldkampioen zouden worden
Dan wordt er in Hilvarenbeek in ieder geval niet geknald
Want in de kerktoren zitten twee vogels
Die zo veel herrie niet bevalt.

Hoewel ik me afvraag of zij dat geluid
Daar boven in de toren wel kunnen horen
Want ze zitten door de herrie van de afgelopen kermis
Volgens mij nog steeds met hun vleugels in de oren.

Gemuts (van onder de muts)

Nederland moet nog tegen Slovenië spelen
Als ik dit zit te schrijven
Ik hoop dan ook als u dit leest
Dat de straten nog steeds oranje blijven.

Ik lijk een roepende in de woestijn
Als ik zeg dat ik de voetbalgekte wat overdreven vind
Hoewel ik hier en daar steeds meer stemmen hoor
Die zeggen te gaan zappen als er weer een wedstrijd begint.

Voor Harm en alle andere horecabedrijven
Hoop ik dat “we” de finale halen
En dat ze zo de kosten van de “oranjeverbouwingen”
Door de verkoop van bier kunnen terugbetalen.

Het lijkt wel dat de rest van de wereld
Door de voetbalperikelen een maand is gestopt
Wat dat betreft hebben de voetballers
Het overige nieuws met duidelijke cijfers geklopt.

Toch is Esbeek hierop weer een uitzondering
Want vorig weekend nog hebben we de voorpagina gehaald
Door een hele bijzondere gebeurtenis
Die het multiculturele gezicht van ons dorp naar boven haalt:

Soufiana, waarvan de oma op ons dorpsplein woont
Is in mei in Marokko volgen moslimtraditie besneden
En daarvoor was er zaterdag in Schuttershof een groot feest
Waarbij hij feestelijk met een paard door Esbeek werd gereden.

En meer multiculti-lijkend nieuws hoorde ik nog net:
Het heeft het roddel-niveau al overleefd
Ik hoorde de hierboven genoemde Harm namelijk zelf vertellen
Dat hij sinds deze week een zwarte Partner heeft.....



Gemuts (van onder de muts)

Het is weer niet gelukt
De voetbalfinale die werd verloren
Gelukkig niet van Duitsland
Want dat is zo vervelend om te horen.

Maar genoten is er wel
Door die vele tienduizenden mensen
Die zich geen spannender toernooi
Van het Nederlands Elftal hadden kunnen wensen.

Ook Esbeek deed daaraan flink mee
Door oranje versierde straten in sommige wijken
En de voor ons dorp ultieme finaleact
Was er één om echt naar uit te kijken:

De Dorpsstraat die werd heringericht
Veranderd in een groot voetbalplein
Zodat het als echte supporter bijna een verplichting was
Daar op zaterdagavond aanwezig te zijn.

Met velen zijn we daar ook gekomen
We leken wel bijen in een zwerm
En hoopten een Oranje-overwinning te kunnen aanschouwen
Op een gigantisch groot megascherm.

Een voordeel voor de thuisblijvers was
Dat ze gewoon in de tuin het verslag konden horen
Ook al waren het voor die tuinzitters goedbetaalde voetballers
En voor de oranjepleinbezoekers echte gladiatoren.

Het resultaat van dit toernooi is in ieder geval
Dat we nog jaren kunnen blijven dromen
Dat die, voor sommigen, mooie wereldcup
Ooit nog eens in Oranje handen zal komen.



Gemuts (van onder de muts)

Na alweer een heel jaar zwoegen
Is voor velen het werk voor even gedaan
Daarom is dit zo'n mooie tijd:
De vakantie die komt er aan.

Er zijn al in de afgelopen week
Een heleboel dorpsgenoten vertrokken
Om ergens ver van Esbeek te gaan fietsen
Of ze hebben de Nijmeegse wandelschoenen aangetrokken.

Er zijn er zelfs die op de fiets
Een verre reis gaan wagen
Ze fietsen dan wekenlang elke dag
En moeten ook de eigen bagage dragen.

Anderen die fietsen ook
Maar zij hebben een luxere fietsvakantie bedacht
Ze fietsen dan wel elke dag
Maar de bagage wordt steeds verder gebracht.

En of je nu naar Italië, Frankrijk of Spanje fietst
En in Esbeek of ergens onderweg begint
Ze hebben allemaal het zelfde doel:
Het moet de rust zijn die overwint.

En natuurlijk ook de sportieve daad
Die door zo'n tocht wordt aangegaan
Je moet bij terugkomst kunnen zeggen
Dat je deze bijzondere tocht echt hebt gedaan.

Dat geldt ook voor de Esbeekse wandelaars
Die vorige week Nijmegen hebben volbracht
En alweer een kruisje hebben gehaald
Voor hen heeft "presteren" een bijzondere aantrekkingskracht.

Gemuts (van onder de muts)

In zo'n eerste muts na de zomerstop
Is het logisch dat er teruggekeken wordt
Op wat er de afgelopen weken is gebeurd
Een soort van kort vakantierapport.

Wat het weer betreft zijn we vlug uitgesproken
Dat was in Esbeek over het algemeen pedt
Het leek wel of men gewacht had tot de vakantie begon
En toen de regenkraan open heeft gezet.

Het bleef verder in ons dorp gelukkig wel rustig
De jeugdFITA en 't kindervakantiewerk waren goed bezet
Wel zag een nieuwe activiteit het levenslicht:
Er werd een geslaagde braderie op touw gezet

Het laatste weekend begon heel bijzonder
Om niet te zeggen spectaculair
Er was in Esbeek een heuse invasie
Die kwam, heel onverwacht, vanuit "the air".

Op vrijdag, zo tegen de avond
Streken wel veertig ooievaars neer
Op een aardappelveld bij het sportterrein
En meteen was half Esbeek in de weer.

Ze waren onderweg naar Afrika
En hebben in Esbeek overnacht
Op de kerktoren, schoorstenen en hoge palen
Hebben ze, ieder voor zich, de nacht doorgebracht.

Nooit werden er zo veel fotoestellen
Op de daken van onze huizen gericht
En door de starterswijk galmde de zin:
Houd je ramen en deuren vooral maar goed dicht!!



De Muts

Gemuts (van onder de muts)

Het afgelopen weekend
Is voor velen al vroeg gestart
Want op de late vrijdagavond
Hoorde zelfs ik een muziekflard.

Hij kwam net als héél vroeger
Uit de manege van de Groenstraat
Waar het Megafeest dit jaar
Voor het eerst in haar bestaan staat.

Met Guus Meeuwis als de hoofdattractie
Werd het een heel groot feest
Ze hoeven er zeker geen spijt van te hebben
Al die mensen die daar naar toe zijn geweest.

Behalve met de “gewone” toegangskaarten
Werd dit festijn ook door “VIP's” bezocht:
Ze hadden van een relatie een uitnodiging gekregen
Of zelf dat duurdere kaartje gekocht.

In Esbeek centrum daar bleef het heel donker
Omdat velen betrokken waren bij dit Megafeest
Daardoor viel de verlichting van de kerktoren mij extra op:
Die is nog nooit zo helder geweest.

En ook iets anders, heel opmerkelijks
Zag ik toen ik overdag naar de toren keek
In de galmgaten zitten houten klankborden
Die heb ik nog nooit gezien in deze streek.

Misschien dat we binnenkort nog eens horen
Waarom deze nieuwe van hout zijn gemaakt
Is het omdat ze een voordeel hebben
Of zijn de vorige bij de bouw kapot geraakt?

Gemuts (van onder de muts)

Ik schrijf deze muts al vele jaren
En gooi daarbij wel eens wat vragen op de straat
Waarvan een deel van Esbeek het antwoord al kent
En hoop dan dat de rest daarover praten gaat.

Dat gold zeker toen ik het had over de nieuwe klankborden
Die nu rood opkleuren in de galmgaten van onze kerk
Ik hoorde daarover hier en daar wat gedachten
En vond de aanleiding dan ook geen half werk.

Toch kreeg ik nog een officiële verklaring
Uit de folder van het kerkbestuur
Waarin staat dat dit rode hout nog grijs gaat kleuren
En onderhoudsvrij is, dus zeker niet te duur.

Esbeek heeft weer met heel wat goedkope kijkminuten
En bekendheid op Omroep Brabant TV gescoord
Door het bezoek van Rogier van Oosterhout
Hebben velen opnieuw van Esbeek gehoord.

Trots vertelden echte dorpsgenoten
Over wat er o.a met het Dorpenderby-geld is gedaan
En nieuwe deelnemers kregen van voorzitter Piet ook nog tips
Om dit jaar zelf op het hoogste trapje te staan.

De website van de nieuwe Dorpenderby
Die te vinden is op www.brabant.nl
Wordt versierd door twee van onze dorpsgenoten
Ze zijn allebei bekend en besnord, dat wel.

Toch heb ik hierover nog een opmerking
U vindt het misschien wat vreemd dat ik dit zeg
Maar ik vind het niet de doorsnee van onze bevolking
Ze wonen namelijk allebei aan de Esbeekseweg....

Gemuts (van onder de muts)

“Esbeek regelt het” was de zin
Waarmee wij vorig jaar goed scoorden
En ook nu blijkt deze zin
Niet te bestaan uit loze woorden.

De steigers zijn nog amper van de kerk
- De parochianen kunnen weer gewoon naar binnen -
Of bij de buurman slaat de slopershamer toe
De verbouwing van “ons” dorpscafé gaat beginnen:

In rap tempo werd het oude café-interieur verwijderd
Jong en oud zijn gezamenlijk aan de slag gegaan
Via Esbeek.eu is één en ander bijna live te volgen
Foto's geven regelmatig de tussenstand aan.

De nieuwe bar is inmiddels al een heel eind in de maak
En heeft zelfs, samen met zijn makers, de krant gehaald
Om zo ook aan de regio te laten zien
Hoe “samenwerking” op zijn Esbeeks wordt vertaald.

Dat geldt ook op vele andere gebieden:
Vrijwilligers werven gaat hier in het algemeen redelijk goed
Of er nu gecollecteerd moet worden
Of dat men rond de kerk maaien en schoffelen moet.

Ook voor onze senioren wordt goed gezorgd
Vele vrijwilligers zijn daar op maandag en dinsdag mee zoet
Zowel bij de Welfare als in de Dorpshuiskamer
Laten ze zien hoe een dorp de ouderen goed doet.

En is er dan weer eens een speciale activiteit
Zoals die schitterende MTB-tocht van vorige week
Ook dan zijn er weer voldoende vrijwilligers te vinden:
Samen Werken in Esbeek: Uniek in deze streek!

Gemuts (van onder de muts)

De wereld is heel groot
En wordt toch ieder jaar kleiner
In deze tijd van moderne communicatie
Is dat voor iedereen fijner.

Tenminste als je overweg kunt
Met de moderne digitale zaken
Die er zijn in de huidige tijd
Om met elkaar in contact te raken.

Heerlijk is het om te zien
Als je in de Griekse zon staat
Hoe het in ons eigen Esbeek
Met de verbouwing van Schuttershof gaat.

Je klikt daarvoor gewoon op onze site
En kunt dan bijna live constateren
Dat er hard gewerkt wordt
Door een aantal fanatieke heren.

Of er ook dames aan de gang zijn
Heb ik nog niet digitaal kunnen zien
Als dat wel het geval blijkt te zijn
Hoor ik dat deze week wel misschien.

Ik hoop wel dat we gewoon
Via de site op de hoogte kunnen blijven
Want ik constateer voorzichtig
Dat men misschien gaat overdrijven.

Het zal toch niet zo zijn dat ik me
Om te kunnen blijven kijken naar deze bouwheren
Ook aan het nieuwste sociale netwerk moet wagen
En me bij Facebook moet laten registreren?

Gemuts (van onder de muts)

Op het moment dat ik dit schrijf
Zijn de ergste stormen weer voorbij
Wel is het overal nog heel erg nat:
Alle zandpaden zijn veranderd in een dikke brij.



De mooie lange witte tent van de KPJ
Ging afgelopen zaterdag in de stromende regen omhoog
En hoe het weer het komend weekend ook zal zijn:
Alle “*dames in dirndl*” zitten zaterdagavond droog.

Het lijkt weer een groot feest te worden
Een soort van echt Duits/Esbeeks festijn
Door de borden die je ziet als je Esbeek nadert
Lijk je zelfs officieel in Duitsland te zijn.

Traditioneel komen op zulke avonden
Best wel veel (oud)Esbekenaren af
Het geeft soms wat reünie-gevoelens
En dat voor de meesten zeker geen straf.

Dat bemerkte ik pas geleden in Schuttershof
Toen ik op de grote Lagere-School-Reunie was
Georganiseerd door vier “esBEEKSE”dames
Het leek wel een groot gezellig jaren zestig terras.

En dat terwijl ik jaren geleden
Mensen van vijftig echt oudjes vond
Ik blijf mijn mening geheel te hebben bijgesteld
Toen ik daar zo tussen mijn leeftijdgenoten stond.

Hoewel ik die middag wel moest bedenken
Toen ik daar herinneringen ophaalde met een glaasje wijn
Dat al die andere leeftijdgenoten
Toch wel echt ouder geworden zijn.....

De Muts

Gemuts (van onder de muts)

De eerste sneeuw die is gevallen
De winterliefhebbers zijn al in hun sas
De zomerfanaten zitten in hun eerste dip
En zouden willen dat het alvast mei was.

Als Esbekenaar kun je ieder seizoen genieten
Vanuit ons dorp zit je snel in de natuur
En als je dan op de fiets of te voet gaat
Dan is de prijs daarvan helemaal niet duur.

Tenminste, als het bos niet is afgesloten
Zoals dat gebeurde afgelopen week:
De Kieviet was nauwelijks te bereiken
Er was alleen maar politie in die streek.

Er was sprake van een criminele afrekening
Is het verhaal dat nu wordt verteld
En dat terwijl de bossen van de Utrecht
Zeker nooit worden gelinkt aan geweld.

En wanneer ik dan op mijn werk te horen krijg
Dat het onveilig is in de omgeving van het Flaes-ven
Dan zeg ik dat ik daar bijna altijd een helm op heb
(Vooral omdat ik dan meestal op de Mountainbike ben)

Gelukkig was er ook nog iets leuks te vertellen
Van de enige echte bok die daar in die buurt woont
Ad kreeg maar liefst twee onderscheidingen
En dat is bij ons nog maar zelden vertoond.

Dat zijn zaak de toptien binnenkomt is voor mij geen verrassing
Het is er Brabants gezellig en er wordt weinig getreurd
Maar dat hij nu markant wordt genoemd is wel heel bijzonder:
Ad blijft zijn hele leven al gewoon Ad, wat er ook gebeurt!

Gemuts (van onder de muts)

Esbeek als centrum van Brabant
Dat was afgelopen zaterdag waar
Rechtstreeks op de regionale televisie
Het was toch wel een beetje raar.



Voor velen kwam het gevoel weer terug
Van die vorige Dorpenderby-strijd
Toen wij héél erg betrokken waren
En voorop gingen in het voeren van de strijd.

Als winnaar kwamen we uit de bus
Door goed te organiseren en te coördineren
Misschien dat de winnaar van deze keer
Heel veel van Esbeek heeft kunnen leren.

Ook Wilbertoord was een duidelijke winnaar
Ze hadden de helft van alle stemmen gescoord
En omdat ook dit een kleine gemeenschap is
Moeten ze vast van het Esbeekse draaiboek hebben gehoord.

Hoewel op de televisie niet goed was te bemerken
Dat de finale kwam uit de showroom van Geert Jan
Genoot ik er als “neutrale” kijker
Toch wel een beetje extra van.

Een compliment is op zijn plaats
Voor iedere dorpsgenoot die hier aan heeft meegedaan
Want hoewel Piet “snor” de Esbeekse hoofdrol vertolkte
Hebben er veel meer vrijwilligers klaar gestaan.

En ook de gemeente kan hiervan iets leren:
Als je het nieuwe MCC niet bouwen kan
Bouw dan een muziekschool en een bibliotheek
En kom met de cultuur naar de schouwburg van Geert Jan!!

De Muts